

INHOUDSOPGAVE NIEUWSBRIEF DECEMBER 2007

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN	3
WEEKKALENDER.....	4
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007 & 2008	5
HERHAALDE OPROEP	5
VAN DE VOORZITTER	6
NIEUWE LEDEN	6
OVERLEDEN	7
INTRODUCÉS / GENODIGDEN	7
BENIDORM PALACE.....	7
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 15 NOVEMBER 2007 .	8
BEGROTING 2007-2008.....	11
JAARVERSLAG 2006-2007 VAN DE NVOC 'DE LAGE LANDEN'	12
EEN ORIENTAALSE AVOND.....	14
BRIDGE IN JALANCE	16
TUINCLUB I.....	19
TUINCLUB II.....	20
EXCURSIE ALICANTE JIJONA.....	20
MET DE BERGSTAPPERS NAAR FINESTRAT	22
MET DE BERGSTAPPERS NAAR DE MONTGÓ	23
DE BERGSTAPPERS IN DECEMBER.....	24
SINTERKLAAS.....	24
CHEF VAN DE MAAND	25
PERSBERICHT	26
PLEZIER MET DE PC.....	27
FILMAVONDEN 2008	28
CONTRIBUTIE 2007-2008.....	28
DE MEDITERRANE TUIN.....	29
KERSTDINER	30
PUZZEL VAN DE MAAND.....	31
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS	32
KERKDIENTEN	32



NEDERLANDS-VLAAMSE ONTSPANNINGSCLUB "DE LAGE LANDEN"

DECEMBER 2007

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253
BIC: CAAMES2A

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada
Tel. 965 745 206

E-mail:

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen:

We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting 'El Portet'. Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje 'Farmacie' ziet. Hier gaat u linksaf de 'Camino de la Viuda' op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met 'Arnesol' ziet. Hier gaat u rechtsaf de 'Calle Cigüeña' in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester.
De jaarcontributie voor 2008 is vastgesteld op 62,50 euro per persoon.

BESTUUR

Voorzitter:	Gerrit Zengerik	966491457	gerrits@wanadoo.es
Penningmeester:	Thom Karremans	965747093	thomkarremans@hotmail.com
Secretaris:	Dolf Bergmans	965748579	drbspain@telefonica.net
Bestuurslid & vice-voorzitter	Hugo Bergmans	966491538	hugo.bergmans@gmail.com
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965745766	
Bestuurlid:	Jan Daenen	965744005	jldaenen@wanadoo.es
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966492564	mkrijgsmanverschuren@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966490612	wpmeijer@telefonica.net

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie:	Jan Daenen	965 744 005
	Peter Croughs	966 490 385
Bergwandelen:	Frans en Mary van de Steenoven	966 491 459 & 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk	965 745 628
	Ad de Jong	606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen	965 791 608
	Henny Stack-Philipsen	966 497 920
	Annús Adriaanses-Witkamp	966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054
		mohan.mehta@gmail.com
CuliClub:	Anna Kerkhoven	966 491 834
	Kiny Karremans	965 747 093
Evenementen:	Gerda Barbier	965 745 766
	Monique Krijgsman	966 492 564
Externe zaken:	Hugo Bergmans	966 491 538
	Gerrit Zengerink	966 491 457
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong	677 729 509
	Marijke van Heijningen-Stals	965 744 733
Horeca:	Paul Meijer	966 490 612
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt	966 491 232
	Frank de Swert	966 490 199
Keuken	Piet Luyken	966 491 534
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	965 745 766
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Gerda Barbier	965 745 766
Redactie / advertenties	Hugo Bergmans	966 491 538
& lay-out nieuwsbrief:	Arie Grootenboer	659 573 879
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	Anna Kerkhoven	966 491 834
	Louk Clavan	966 494 182
Snikzangers:	Marijke Herben	678 172 119
	Adinda Venenkamp	965 745 528
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken:	Gerrit Zengerink	966 491 457
Tennis:	Koos Venekamp	965 745 528
	Joke Wortelboer	965 794 789
Tuinclub I:	Gré Daenen	965 744 005
Tuinclub II:	Louk Clavan	loucaloco@hotmail.com
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

WILT U DEELNEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Jeu de boules
12:30 – 14:00	Snikzangers
14:00 – 15:00	DRU Yoga
15:00 – 16:00	Spaans voor beginners
16:00 – 17:00	Spaans conversatie
18:45 – 18:55	Inschrijven bridge
19:00 – 23:00	Bridgedrive



Dinsdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00	Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30	Kleding maken met Coby



Woensdag

Hele dag	Biljartclub
20:00	Klaverjassen

Donderdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Tekenen en schilderen
15:00	Jeu de boules
15:00 – 20:00	Clubmiddag
15:00 – 17:30	Bibliotheek en geldzaken



Vrijdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
Vanaf 18:00	CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand)
19:00 – 24:00	Biljartclub

Voor privé computerlessen neem contact op met Mohan tel. 965 745 054
of e-mail mohan.mehta@gmail.com

ELKE DONDERDAG
CLUBMIDDAG !!!

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007 & 2008

		Pagina
1 december	09:30 uur: Bergstappers naar de Bernia	24
2 december	14:00 uur: Sinterklaas voor de kinderen	24
6 december	17:00 uur: Sinterklaas voor de "groten"	25
14 december	19:30 uur: Benidorm Palace	7
16 december	09:30 uur: Bergstappers naar Puig Campaña	24
26 december	17:00 uur: Kerstdiner	30
1 januari 2008	12:00 uur: Nieuwjaarsduik	
	13:00 uur: Nieuwjaarsreceptie	
24 januari	16:00 uur: Alex beleggerstraining	26
19 februari	Bonte avond	
26 februari	20:30 uur: Film 'Moordenaar zonder Gezicht'	28
11 maart	20:30 uur: Film 'De Terugkeer van de Dansleraar'	28

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

HERHAALDE OPROEP

Onderstaande personen worden nogmaals verzocht om met spoed contact op te nemen met de penningmeester:

Naam	Lidnummer	Naam	Lidnummer
Boer-Houber, W.	949	Fakkeldij, H.	1312
Boogaart, v/d, C.	1325	Geijskens, M.	1111
Bosma, T.	1731	Hemert v. Stakenburg, W.	1552
Bosma, W.	1732	Hilt-tenHoute, E.	1561
Coesel, W.	1578	Kruk, H.	1349
Coolenbrander, D.	1727	Kuijper, P.	1669
Drijer, R.	1745	Meiritz, P.	1728
Duchesne, R.	1517	Putte, v/d, I.	1714
Fakkeldij, H.	1311		

Thom Karremans, penningmeester

VAN DE VOORZITTER

De jaarvergadering is gehouden en kon tot ieders tevredenheid worden afgesloten. De stamppotmaaltijd die, onder leiding van Piet Luyken met zijn voortreffelijke crew, nadien werd geserveerd was voortreffelijk. Blijkbaar zijn er grotere eters onder ons dan dat er gedacht werd of het gebodene was van zeer goede kwaliteit. Voor een volgende jaarvergadering lijkt mij dit wederom een uitstekende formule.

Over de inhoud van de jaarvergadering nog even een kleine toelichting. Onze vereniging groeit met rasse schreden richting de 500 leden. Om dit in de toekomst bestuurbaar te houden moet het bestuur statuten en huishoudelijk reglement wel eens toetsen op zijn waarde over een aantal jaren. Op dit moment lijkt dit niet nodig, echter over een aantal jaren zal het meer dan nodig zijn. Daarom kunnen we deze stappen beter nu nemen dan in de toekomst, wanneer de tijdsdruk en uitvoeringsdruk veel groter zal zijn. Een ieders inbreng in deze veranderingen is nodig, maar laten we het wel gestructureerd doen. Laten we vermijden dat door goede en terechte aan- of opmerkingen er onnodige vertragingen optreden. Neem actief deel aan de vorming van datgene wat ter verandering wordt besproken, zodat indien er stukken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de jaarvergadering, deze ook kunnen worden bekrachtigd. Anders zal er veel tijdverlies ontstaan, hetgeen volledig onnodig is.

Onze Sinterklaas is weer in aantocht. Dit jaar heeft de goedheiligman besloten zijn verjaardag maar liefst twee keer in Arnesol te vieren. Op 2 december voor de kleintjes en zijn echte verjaardag op 6 december voor de "groten". U leest er verder in dit nummer meer over. Laten wij hem allemaal ontvangen met alle egards, zoals een heer van zijn stand toekomt. Een fijn Sinterklaasfeest met zijn allen!

Gerrit Zengerink

NIEUWE LEDEN

Deze maand heten we de volgende nieuwe leden van harte welkom:
De heer en mevrouw van Leersum, de heer Ossieur en Pieter
Beemsterboer.

De redactie

OVERLEDEN

Zondag 11 november vernamen wij dat, drie dagen eerder, ons medelid Jack van Iersel, op 94 jarige leeftijd, is overleden. Hij is diezelfde zondag in besloten kring bijgezet op de begraafplaats in Teulada. Wij wensen Mathilde en de andere nabestaanden veel sterkte in de komende tijd.

Namens het bestuur, Betty Pennings

INTRODUCÉS / GENODIGDEN

Bij onze vereniging is het een goed gebruik om introducés naar de club mee te nemen, om hen met de vereniging te laten kennis maken. Er is afgesproken dat dit 3 keer mag, hierna dient de introducé lid te worden. Daarnaast hebben we genodigden. Indien u, als lid, gasten heeft en deze mee wilt nemen naar de club, kan dat uiteraard. U bent voor hen verantwoordelijk en het bestuur stelt hun aanwezigheid bijzonder op prijs. Het kan echter niet zo zijn, dat ex-leden als introducé opnieuw naar de club komen om deel te nemen aan activiteiten. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat deze ex-leden per direct weer lid moeten worden, want er is geen sprake van introductie. Indien u vindt dat van deze regel moet worden afgeweken, kan dit uitsluitend met toestemming van tenminste 2 bestuursleden. Hoewel één en ander ook wordt vermeldt in het huishoudelijk reglement, leek het ons toch van belang dit punt nogmaals onder uw aandacht te brengen. Namens het bestuur,

Gerrit Zengerink

BENIDORM PALACE

Zoals reeds eerder aangekondigd gaan we op **14 december** weer naar het Benidorm Palace om te genieten van de nieuwe wervelende show, de "Celebration 30 Aniversario". Hoewel er al flink is ingeschreven op dit evenement, zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich nog tot uiterlijk donderdag 6 december opgeven bij één van de gastdames. De kosten bedragen € 48, inclusief busvervoer en een 4-gangen menu en per twee personen een fles rode of witte wijn én een fles cava Brut.

De evenementencommissie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 15 NOVEMBER 2007

Vooraf: de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering vindt plaats binnen de drie maanden na afsluiting van het lopende boekjaar. Op de bijzondere algemene ledenvergadering van 31 mei 2007 werd genotuleerd, dat dit in de praktijk elk jaar vóór 20 maart zal zijn. Daarom worden tijdens deze (bijzondere) vergadering géén bestuursverkiezingen gehouden.

1. Welkom en Opening

De voorzitter, Gerrit Zengerink opent de vergadering om 15:00 uur; stelt vast dat er 101 leden aanwezig zijn; dat dit niet het vereiste aantal is om rechtsgeldig te vergaderen en schorst de vergadering tot 15:30 uur. Om 15:30 zijn dezelfde 101* leden aanwezig; wordt de vergadering opnieuw geopend en heet de voorzitter allen welkom. De voorzitter bedankt voor de talrijke opkomst. De vergadering neemt dan een moment stilte in acht ter nagedachtenis van de overleden clubleden tijdens de voorbije periode.

* Er zijn 9 clubleden, die zich verontschuldigd hebben.

2. Mededelingen

Geen

3. Ingekomen en verzonden stukken

Voor deze vergadering zijn er geen ingekomen- of verzonden stukken. Alle stukken werden behandeld door het bestuur en, waar nodig, werd een mededeling gedaan op de website of in de nieuwsbrief.

4. Notulen bijzondere algemene ledenvergadering van 31 mei 2007

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd, met dank aan de schrijfster.

5. Goedkeuring jaaroverzicht 2006/2007

Betty Pennings leest het jaarverslag* voor; de vergadering keurt dit verslag goed en sluit dit punt af met een applaus voor allen, die zich ingezet hebben om de activiteiten te laten worden wat ze waren.

* Dit jaarverslag vindt u elders in deze nieuwsbrief.

6. Behandeling financieel jaaroverzicht 2006/2007

Jan Daenen projecteert een gedetailleerd overzicht van de financiën van het voorbije jaar. Er volgen enkele vragen, die te maken hebben met details en/of verklaringen van boekhoudkundige posten. Met de verrichtingen en cijfers gaat de vergadering unaniem akkoord.

We onthouden uit de geanimeerde opmerkingen het volgende:

- Het bestuur - en de verantwoordelijke voor het uitgeven van de nieuwsbrief en de website in het bijzonder – schenken ruime aandacht aan het innen van advertentiegelden en de advertenties van wanbetalers worden zo snel, als technisch mogelijk, verwijderd.
- Gelijklopend worden ook leden, die hun contributie niet betalen (en bovendien op geen enkele wijze met de penningmeester of het bestuur hierover in contact treden) uit de ledenlijst verwijderd.
- Er is een post van 2.200 euro, geboekt: "Accommodatiefonds"
Het betreft hier een uitgelote som van de lening voor de inrichting van het clubhuis. De crediteur heeft deze som opnieuw ter beschikking gesteld voor een eventueel nieuw accommodatieproject. Zie verder punt 12.

7. Verslag kascommissie

Piet Luyken en Nico Van Vliet hebben de kasverrichtingen ge-audit en feliciteren de penningmeester voor het accurate werk. Décharge aan de penningmeester.

8. Benoeming kascommissie 2007/2008

De kascommissie zal bestaan uit Nico Van Vliet en Kees Timmer.

9. Behandeling en goedkeuring begroting 2007/2008

Thom Karremans stelt de begroting 2007/2008 voor: er zijn momenteel 447 leden, er zijn er echter 23, die hun contributie 2006/2007 nog niet betaalden. Voor 2007/2008 moeten de betalingen van +/- 175 leden nog binnenkomen. Het budget werd gebaseerd op 410 leden.

De club krijgt een subsidie van de gemeente. Deze subsidie vermindert jaar na jaar, om budgettaire redenen van de gemeente. Hoewel de club deze subsidie niet écht nodig heeft, is er toch een voelbare meerderheid in de vergadering, die het aanvragen en verkrijgen van deze subsidie voorstaat. Het budget wordt op handgeklap onthaald en goedgekeurd.

10. Goedkeuring huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement heeft gedurende een drietal weken ter inzage op de leestafel gelegen. Niettemin komen er toch meerdere opmerkingen over en is een goedkeuring niet mogelijk. Beslist wordt, dat Koos Venekamp, Kees den Dulk, Hugo Bergmans en Dolf

Bergmans een definitieve versie ter goedkeuring op de volgende ledenvergadering brengen.

PAUZE, de vergadering wordt een half uurtje geschorst

11. Verkiezing leden van het bestuur

Zoals hoger vermeld, worden er geen nieuwe leden van het bestuur verkozen, er zijn wél twee ontslagnemenden:

Betty Pennings en Peter van der Linden van Sprankhuizen.

Beiden worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet.

12. Toelichting Accommodatiecommissie

Jan Daenen schets de volgende situatie:

- de club groeit gestaag
- de huidige accommodatie is beperkt
- de huur is hoog en de eigenares van het gebouw heeft het recht om binnen drie jaar opnieuw te negotiëren; bij een nieuwe verhoging en zonder alternatief, kunnen we enkel maar accepteren.

Om een eigen accommodatie te kopen of te bouwen, kunnen we beroep doen op de kapitaalmarkt. Dit lukt echter enkel op voorwaarde, dat we over eigen middelen beschikken. Een idee is om een accommodatiefonds op te richten, waarin de leden geld ter beschikking van de club stellen.

- bedrag: ± 400.000 euro of 1.000 euro gemiddeld per lid.
- het ter beschikking gestelde bedrag blijft eigendom van de leden, die het ter beschikking stelden.
- de 400.000 euro moeten er niet morgen zijn, we moeten echter wel weten of ze er kunnen komen binnen bijv. 2 à 3 jaar.

Een onmiddellijke stemming over het principe wordt door de vergadering als niet opportuun aangevoeld. Er wordt afgesproken, dat aan elk lid een brief/enquêteformulier zal bezorgd worden en dat iedereen daarin stelling zal kunnen nemen. Deze brief komt er vermoedelijk tegen eind december of misschien begin januari 2008. De antwoorden moeten dan wel snel geretourneerd worden.

Enkele vragen uit de groep:

- Komt het eventuele nieuwe clubhuis in Moraira?
- Is de bijdrage 1.000 euro verplicht? M.a.w. een voorwaarde om lid te kunnen blijven?
- Wat met nieuwe leden, die nadien aansluiten?
- Wat gebeurt er wanneer leden de club verlaten en nog een bedrag in het fonds hebben?

- Is de eigenares van Arnesol op de hoogte van deze plannen?
- Wat als er niet voldoende – duidelijk minder dan 400.000 euro – ter beschikking wordt gesteld?
- Kunnen we niet hetzelfde bereiken met een verhoogd lidmaatschapsgeld?

Al deze vragen zullen overwogen worden door het bestuur bij het opstellen van hoger genoemde brief.

13. Rondvraag en sluiting

- De burgemeester komt naar het clublokaal op 27 november om 20:00 uur.
- Het winkeltje aan de ingang verdwijnt: Caroline komt niet meer.
- Kan in de toekomst een draadloze microfoon voorzien worden voor diegenen, die in de zaal het woord krijgen? Er moet ergens een draadloze microfoon zijn. Het bestuur onderzoekt dit voor volgende vergadering.
- Kunnen persoonlijke mededelingen van allerlei aard op de website uitgewisseld worden? Thema zal eveneens door het bestuur behandeld worden.
- Moet er niet meer aandacht besteed worden aan een controle van wie er in het clublokaal komen? Het gastenboek zal een eerste stap zijn, andere maatregelen zijn momenteel praktisch niet haalbaar. We moeten dit probleem niet overschatten, maar allemaal de nodige aandacht hiervoor hebben.
- Ook de vraag om erover te waken, dat iedereen die aan de bar komt wel degelijk een clublid is kadert in dit verband.
- Kan er nog iets gedaan worden aan de akoestiek (het vele lawaai) aan de bar? Het bestuur zal ook hieraan aandacht besteden.

De voorzitter sluit de vergadering om 17:40 uur.

Dolf Bergmans, secretaris

BEGROTING 2007-2008

Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 november j.l. heeft u ingestemd met de begroting die door het bestuur is vastgesteld voor het jaar 2007-2008. Dit doet mij deugd.

Thom Karremans, penningmeester

JAARVERSLAG 2006-2007 VAN DE NVOC 'DE LAGE LANDEN'

Het voorbije verenigingsjaar was weer een druk jaar. We hebben volledig van de 12 maanden gebruik gemaakt die Arnesol ons biedt.

Bestuur

Op 23 november 2006 vond de algemene ledenvergadering plaats, waarin er een bestuurswisseling plaats vond. Het nieuwe bestuur kreeg de volgende samenstelling:

- Gerrit Zengerink voorzitter
- Jan Daenen vice-voorzitter en penningmeester
- Betty Pennings secretaris
- Hugo Bergmans lid
- Gerda Barbier lid
- Peter v.d. Linden van Sprankhuizen lid
- Monique Krijnsman lid
- Paul Meijer lid
- Fred Wijk lid

In mei trad Fred Wijk af en op de ledenvergadering eind mei gingen Dolf Bergmans en Thom Karremans deel uit maken van het bestuur. Met uitzondering van de maanden juli en augustus vergaderde het bestuur ongeveer twee keer per maand en er vond twee maal een bijeenkomst plaats van de commissies met het bestuur.

Nieuwsbrief en website

De nieuwsbrief, met alle vaste rubrieken en andere onderwerpen, verscheen 9 keer. 'n Extra was de uitgebreide flyer in september. Om de leesbaarheid niet in gevaar te brengen hebben we in de loop van het jaar een tijdelijke adverteerderstop in moeten stellen. Er werd ook het afgelopen jaar weer door diverse leden buiten de maandelijkse rubrieken om een bijdrage geleverd, verslagen gepubliceerd van de activiteiten en er is een vaste columnist bijgekomen: "Doberman".

De website wordt heel druk bezocht en wanneer wij niet in Moraira zijn, houdt die ons allen op de hoogte van het wel en wee binnen de club en in de gemeente Teulada. Dat wij daar ook dankbaar gebruik van maken, bewijst het aantal hits dat gescoord wordt. Ook blijkt duidelijk, gezien de reacties, dat deze site druk wordt bezocht door niet leden.

Leden

Op 1 september 2006 startten we het jaar met 412 leden en we sloten het jaar op 31 augustus af met 433 leden. Een groot gedeelte van de nieuwe leden brengt de gemiddelde leeftijd van onze leden naar beneden. In het voorbije verenigingsjaar zijn helaas 8 van onze leden overleden.

Activiteiten

En wat waren we weer actief. Naast onze vaste wekelijkse en, zoals voor de biljarters, dagelijkse activiteiten gebeurden er weer veel andere dingen. Aan onze internationale keuken werd de Italiaanse toegevoegd. Het Indische buffet vraagt om een herhaling en de keukenploeg had zoveel plannen, dat we avonden te kort kwamen. Om een lang verhaal wat korter te maken, noem ik niet de vaste activiteiten welke er al waren, hoe groot hun bijdrage ook is binnen onze club. De muzieklavonden van Hans Kok waren weer geweldig en hadden grote belangstelling. Er is gestart met wekelijks een uur Dru Yoga. Een groep dames zijn gaan winkelen in Valencia. Zo heette dit officieel, maar men deed ook iets heel anders. Onder onze dames bevinden zich namelijk ook heel wat kroegtijgers. Proefavond van Rico y Sano; dat was achteraf gezien niet zo'n succes. De clubmiddag werd op 7 december nog gezelliger gemaakt door het Duits blazers ensemble. Op 1 januari was er de traditionele nieuwjaarsduik en hierna de druk bezochte nieuwjaarsreceptie, met cava en erwtensoep. De gezondheid en de gezondheidszorg van ons had redelijk wat aandacht bij monde van Henk Landa, Suzanne Beijnsberger en Marina van den Bossche. De burgemeester bezocht ons. Los Jubilados gaf twee maal een concert. Later werd dit koor helaas opgeheven. Er is een smartlappenkoor opgericht: De Snikzangers. De amandelbloesemtocht had weer een groot aantal deelnemers. Dit zelfde gold voor de Bonte Avond, georganiseerd door Nico van Vliet en Fred Wijk. Die was opeens vol. En het was een geweldige avond. Filmavonden, verzorgd door Arie Grootenboer, waren nieuw en werden enthousiast ontvangen. Er is een Culi-club opgericht. Deze zou in de toekomst bij tijd en wijle een versterking kunnen zijn van de keukenploeg. Koninginnedag werd dit jaar met een goede Nederlandse traditie opgeluisterd: de vrijmarkt. Er werd 2 maal midgetgolf gespeeld. Onze afsluitende clubbarbecue werd ook dit jaar nog feestelijker gemaakt door de Jubilee Jazzband. Dit keer met vergunning. Eind mei hadden we een bijzondere ledenvergadering waarin het voorstel werd gedaan en aangenomen om het verenigingsjaar met het kalenderjaar te laten vallen. In juli had een

groot gezelschap een onvergetelijke dag op de drafbaan in Wolvega. Deze dag was geweldig georganiseerd door Ben en Grietje Brinkman. We waren allen VIPS. De midzomer werd in Arnesol in augustus gevierd door een paella en sangria feest. En dan kan niet onvermeld blijven dat Nico Huikeshoven de reis van zijn huis in Noord Holland naar Spanje op de fiets maakte.

Wat wekelijks terug keert en wat ik toch wil noemen is onze donderdagmiddag. Het is en blijft druk en gezellig in de bar. We hebben een prettige groep vrijwilligers, die ons van drankjes voorziet en op het eind van de middag de frituurpan bedient. Dames en heren, traditiegetrouw wil ik graag weer afsluiten met een groot applaus voor al onze hardwerkende vrijwilligers, die een deel van hun vrije tijd hier door brengen om het ons allemaal naar de zin te maken.

Betty Pennings, secretaris

EEN ORIENTAALSE AVOND

Zo luidde de aankondiging in de Nieuwsbrief van oktober. Waar denk je dan aan? Aan de heerlijke avonden en nachten die jezelf in de Oriënt hebt doorgebracht. Aan Sheharezade, aan sprookjes, aan 1001 nacht en aan verleidelijke buikdanseressen. In ieder geval ben je, na een Spaanse avond met Hans Kok te hebben meegemaakt en waar ik genoten heb van de door de Berliner Philharmoniker gebrachte muziek, vast besloten ook deze keer naar de club of in dit geval naar het serail te gaan. Deze Oriëntaalse avond mag je niet missen, hier moet je naar toe. Je bent amper het serail binnen gegaan, of iemand stapt op je af en vraagt of je je indrukken van de komende avond voor de Nieuwsbrief op papier wilt zetten. Dat wordt dan aan mij gevraagd terwijl ik helemaal geen echte muzikkenner ben. Dat is hetzelfde als aan iemand die wel eens naar een voetbalwedstrijd op televisie kijkt, vragen om een verslag voor een krant te maken van bijv. Real Madrid tegen F.C. Barcelona. Maar goed, als lid van de NVOC mag je geen nee zeggen, dus ben je van plan vanavond extra goed te luisteren en te kijken. Het kijken ging wel maar helaas het geluid ontbrak. Hans ging druk in de weer met zijn afstandsbediening, morrelde wat met de DVD speler kreeg geluid, pakte weer de a.b., drukte op een knopje en weg was het geluid. Ik hoorde hem binnensmonds wat zeggen, maar dat was in het Maleis zodat ik alleen maar kon raden naar wat hij zei. Door de eisen van de

geluidskwaliteit te verlagen slaagde hij er toch in geluid en beeld met elkaar te mengen. En ja, dan kom je er achter dat je er goed aan hebt gedaan hier naar toe te komen. Wat een ambiance daar in de Waldbühne en wat een fantastisch orkest. Gelijk bij de ouverture Die Entführung aus dem Serail van Mozart voel je je een met al die duizenden zittende- en liggende toehoorders. Je geniet met hun mee en vergeet dat je in een zaaltje in Moraira zit. Na deze ouverture speelt het orkest o.a. Sheherazade van Rimsky- Korsakov. Een betere symphonie als deze is voor een Oriëntaalse avond niet te bedenken, want de muziek past bij de verhalen van duizend en een nacht waarin de Sultan uiteindelijk besluit Sheherazade niet te doden omdat hij niet genoeg kan krijgen van haar verhalen. Even bijkomen met een kleine versnapering in een ingelaste pauze om daarna verder te gaan met Griegs Anita´s Dance uit de Peer Gynt Suite. En terwijl dirigent Neeme Järvi het orkest het begin van Solveig´s Song, eveneens uit de Peer Gynt Suite, laat spelen "zweeft" er in een prachtige licht blauwe jurk geklede sopraan Marita Solberg het podium op. Een verademing na tot nu toe alleen maar naar heren in zwarte pakken en één in een wit jasje te hebben gekeken. Ze begint te zingen en je gelooft je oren niet. Wat een pracht geluid komt uit haar keel. Ik heb veel nachtegalen in het bronsgroen eikenhout horen zingen maar die kunnen hier nog heel veel van leren. Het publiek in Berlijn maar ook wij in Moraira zijn wild enthousiast. Nadat zij is uitgezongen zet de dirigent het orkest weer tot spelen aan, nu de Arabische dans. En wederom verschijnt er een dame op het toneel. Een buikdanseres? Nee, het is de mezzo-sopraan Ingebjorg Kosmo. Ook zij laat ons genieten van haar mooie stem. Maar toch, met Marita nog in mijn oren... En dan is de beurt aan "onze" Janine Jansen. De vorige keer hebben wij enorm genoten van de violiste Sara Chang. Je denkt: dit kan niet worden overtroffen, totdat Janine gaat spelen. Eerst verbaast zij ons met de manier waarop zij Meditation van Thais vertolkt maar we zijn helemaal lyrisch nadat we hebben kunnen horen én zien hoe zij, als ware verenigd met haar Stradivarius viool, de Introductie en Rondo van Camille Saint-Saëns ten gehore brengt. Het applaus wat haar na afloop toekomt moet tot in Amsterdam te horen zijn geweest. Even bijkomen denk je dan. Maar nee hoor, maestro Järvi gunt ons en het orkest geen rust en dwingt ze tot het spelen van het vervolg van Sheherazade. Persoonlijk vond ik dit iets te luidruchtig, maar dat komt waarschijnlijk door het feest in Bagdad en het ten gehore brengen van de woeste zee en het vergaan op de rotsen van Sindbads schip. En dan is toch tijd voor een pauze. Sultan Piet heeft zijn odaliskin Kiny, Mardzya en Mie An aan het werk gezet en zij komen nu de zaal

rond met heerlijke, pittige gehaktballetjes met pindasaus. En we waren door de prachtige muziek al zo warm van binnen. Na een drankje bij de bardames Lous en Willeke besteld te hebben is het tijd om weer verder te gaan met genieten van het concert. Hans nodigt ons uit om nog even te blijven en belooft ons een mooi, spectaculair slot van de avond. Later zal blijken dat hij niet heeft overdreven. Het begint direct al met de Florentijnse mars van Julius Fučík. Ik heb altijd gedacht dat alleen bij het spelen van de Radetzsky mars door het publiek in de handen wordt geklapt, zoals bij het Nieuwjaarsconcert, maar bij deze mars deed het publiek in Berlijn daar niet voor onder. Na geluisterd te hebben naar de vrij onbekende Negro Dance begon de Harmoniker aan Berliner Luft van Paul Lincke. Nu had ik deze happening de vorige keer ook al meegemaakt, maar ik kreeg toch weer de koude rillingen toen ik het dol enthousiaste publiek te keer zag en hoorde gaan. Je zou bijna mee gaan doen. Alleen begreep ik niet dat een gedeelte van dat publiek het orkest en zijn voortreffelijke dirigent uitfloot, maar dat zal wel aan mij liggen. Wij zullen Hans zeker niet uitfluiten want zijn samenwerking met de Harmoniker was weer formidabel en bezorgde de aanwezigen en ook deze niet echte muzikkenner een onvergetelijke avond. Dus, dank je wel Hans.

Joop Zaar

BRIDGE IN JALANCE

Jalance? Ja, Jalance! Een dorpje in het dal van Ayora. Het dal tussen Requena en Almansa, hier vlakbij eigenlijk, maar toch ongeveer 200 km rijden, afhankelijk van de route. Een dorpje van niets, maar met een groot, prachtig gelegen hotel, dat uitkijkt op het Nationale Reservaat van Muela de Cortes. Achttien paren hebben daar vier dagen, van 29 oktober tot 2 november, gebridged onder leiding van Hein en Jean van Noesel. Onderweg erheen dachten we dat het mis zou gaan. Hein stond met een van pijn vertrokken gezicht aan de kant van de weg in de buurt van Fageca: Ischias. Hij wilde even de benen strekken. De dokter had hem gezegd niet te gaan, maar die kent Hein kennelijk nog niet zo goed. Even goed hadden wij toch wél enige zorgen onderweg naar Jalance.

Wat een prachtige formule is dat toch! Vier dagen op bridgereis. Iedere dag tot 16:00 vrij om te doen wat je wilt, dan van 16:00 tot 20:00 24 spellen briden met vrienden en bekenden, vervolgens met dat

gezelschap aan het diner en om 23:00 (of veel later!) naar bed tot het ontbijtbuffet de volgende morgen. De eerste twee dagen werd in één groep gespeeld en de dagen drie en vier in twee groepen op basis van de resultaten behaald in de eerste twee dagen. Dit was een nieuw systeem en eigenlijk een hele goede. Alle resultaten werden iedere dag direct na afloop in de computer gestopt, die nog voor het eten het resultaat gaf. Dat resultaat was natuurlijk HELEMAAL niet belangrijk, maar toch werd er iedere keer naar uitgekeken en bediscussieerd tijdens het eten. Volledigheidshalve: in groep A hebben Lida en Kees het beste gespeeld en in groep B Mientje en Koos.



Alles is prima verlopen! Iedereen hield zich redelijk aan het tijdschema, de laptop functioneerde naar behoren, er werd na afloop netjes opgeruimd en we hebben nog voor Henny gezongen, die een rondje aanbood vanwege haar verjaardag. Hein had wel veel last van de Ischias, maar hij hield zich geweldig, met dank aan een stevige injectie en een veelheid aan pijnstillers. Gelukkig werd het steeds beter en de kwaliteit van zijn spel leed er in ieder geval niet onder. Een kleine demarche op de donderdag wil ik u niet onthouden. Het laatste diner zou iets speciaals worden en mede daarom hadden de dames hun mooiste kleding tot die laatste middag bewaard met veel goudkleurige sieraden en andere snuisterijen. Al dat moois was Hein kennelijk ontgaan, want op die middag stelde hij voor om na het bridgen de dames even wat extra tijd te gunnen 'om zich mooi uit te dossen'. Een storm van protest was zijn deel en terecht! Om de onjuistheid en omdat hij dat kennelijk voor de mannen niet nodig vond (wat ook weer onjuist was).

In dit verslag past wat aandacht voor de omgeving van Jalance. Die is werkelijk schitterend, en bovendien was het mooier weer dan we de laatste twee maanden in Moraira gehad hebben. Iedereen deed dus van alles in die vier dagen vóór 16.00. Er is door velen een schitterende boottocht op het stuwmeer van de Jucar gemaakt, er is een bezoek gebracht aan de grot van Don Juan, er is gewandeld op de hoogvlakte van Alcola, de onderaardse stad van Requena is bezocht en er is gegolfd. Bijna iedereen heeft één of meerdere steenbokken en moeflonschappen gezien en een enkeling een vos en een ree. En dat alles in een prachtige natuur! En prachtig weer!

Als extraatje een voorvalletje in het dorpje Cortes de Pallas aan de Jucar. Els en ik wilden met de auto van daaruit het park Muela de Cortes in, maar stonden op een wat rare plaats de kaart te bestuderen toen ineens zo'n grote Nissan van de Guardia Civil naast ons kwam staan. Je schrikt toch even!!! Raampje open en de agent vroeg in perfect Nederlands met een Vlaams accent waar we heen wilden! We barstten allebei in lachen uit. Wel aan, het park in en dan aan de kant van Jalance er weer uit. Hij keek een beetje kritisch naar ons twee oudjes en zei dat het wel kon, maar dat het heel moeilijk te vinden zou zijn. Hartelijk dank, we gaan het proberen, maar eh: waar hebt u dat Nederlands geleerd? Gewoon, op school, waarna zijn collega het wel genoeg vond, ons groette en doorreed. Onze discussie daarna leverde op dat het wel een Vlaming geweest zal zijn, die tegen een Spaanse schone is opgelopen en nu als agent van de Guardia Civil de kost verdient in Spanje. We hebben de uitgang nog gevonden ook!

Tijdens het diner op de laatste avond, dat inderdaad bijzonder was met allerlei tapasjes, heeft Hein de uitslag bekend gemaakt en heeft Els Hein, Jean, Lenie en Greet bedankt voor hun inzet en aan Hein en Jean, namens ons allen, een passende enveloppe aangeboden. En daarna, tot verbazing van het bedienende personeel, hebben we luidkeels een ode gebracht aan Jean en Hein, die het allemaal weer zo goed hadden geregeld.

Het was een fantastische week en om Els nog even aan te halen: we hopen dat ze volgend jaar weer een bridgereis zullen organiseren.

Paul van Halteren

Jaarlijkse excursie naar de beeldentuin in Alfas del Pi

23 oktober. We waren net 10 personen, helaas waren er drie verhinderd en 1 lid heeft bedankt omdat zij geen tuin heeft en de interesse anders ligt. We gingen met 2 auto's op weg, maar echt Hollands, moest er eerst koffie worden gedronken. De koffiebar bleek een soort rodeo restaurant, en daar kwam de stemming er meteen goed in.

In de beelden tuin werden we vriendelijk ontvangen door Mevr. Klein, de beheerster van het park die ons het een en ander vertelde over de tuin en de doelstelling. De doelstelling is "temidden van allerlei bebouwingen een stuk groen te bewaren". Het park is 20.000 vierkante meter groot. Er is een rosarium, een pergola van 56 meter, een palmentuin, een theater van planten en een arboretum. In de tuin bevonden zich ongeveer 17 kunstwerken. Over smaak valt niet twisten en er was voor iedereen veel te genieten. De tuin ademde een prettige atmosfeer en het was er goed lopen. Vele struiken werden bewonderd en ik zag voor het eerst een waterhyacint bloeien.

Na afloop werden er stekken en takken gekocht en toen op naar het restaurant. La Regatta in Calpe. We konden gelukkig buiten zitten en genoten van een uitstekend diner. En passant besloten we dit jaar geen stekjesmiddag te houden. Maar wel met elkaar de volgende tuinclubochtend. Het was een fijne en vrolijke dag. Op deze site vindt u enkele foto's: <http://tuinclub.blogspot.com>

Wies, samen met Mohan

Bijeenkomst bij Gré Daenen

Op dinsdag 6 november, het was zoals gewoonlijk stralend weer, was de bijeenkomst bij Gré Daenen. De opkomst was groot we waren er dus allemaal. De meeste hadden stekjes bij zich die dan ook direct uitgedeeld werden, Wouter had wel iets bijzonders bij zich: de zaden van een cyca. We hebben er allemaal een meegenomen en gaan proberen of we er een plantje uitkrijgen. Er werd ook nog even nagepraat over de tuin in Alfas del Pi die ze bezocht hebben en Gré heeft een lezing gehouden over de stephanotis. Ze heeft de plant zelf en had er dit jaar enorme grote zaden aan van ongeveer 8 centimeter was heel apart. Onze tuin is nog niet zoveel want hij is pas onderhanden

genomen door de tuinman en heel goed gesnoeid, maar misschien hebben jullie nog ideeën alles is welkom. Groetjes,

Annemiek van de Poel

TUINCLUB II

Maandag 5 oktober kwamen wij weer bijeen. Nu op de Cumbre del Sol. Marianne wachtte ons op bij een parkeerplaats boven het strandje. Eerst hebben we een mooie wandeling gemaakt over het piratenpad en genoten van het prachtige uitzicht over het strand en de zee beneden, met boven ons de rotsen en in de verte Cabo de la Nao.

Na de wandeling werden we getrakteerd op een heerlijk kopje koffie en vervolgens hebben we de tuin van Chris en Marianne bekeken. Wij waren allemaal onder de indruk van hun inventiviteit om van de berghelling zo'n mooie tuin te maken met kleine bancalen, mooie paadjes en trappen. We weten nu ook waartoe alle door hen verzamelde flessen dienen. Na nog de toekomstplannen binnenin de woning te hebben bekeken, waren we toe aan een drankje. Bedankt Chris en Marianne voor de gastvrijheid.

Besloten werd de volgende bijeenkomst te houden op 5 november bij Ypie in Montemar 43M. Verzamelpunt voor bar Cañis op het pleintje in Benimarco. Ook voor de maand december is de datum al vastgesteld, namelijk 10 december bij Rob en Loeki. Zij wonen naast de Clinica Assistel.

Ypie

EXCURSIE ALICANTE JIJONA

Een rustige herfstdag was het op 20 november, de dag dat de residenten van Moraira en Teulada een mooie tocht kregen aangeboden van ons gemeentebestuur. NVOC was vertegenwoordigd met 12 leden. Wij dames zaten al kwebbelend op een muurtje te wachten op de bus, de heren stonden. Aangezien de chauffeur klaarblijkelijk op een foute plaats op ons wachtte (zo was de versie, óf hij kon het kasteeltje van Moraira onmogelijk vinden), duurde het een uur vóór wij het zo begeerde voertuig de hoek om zagen komen en we waren best toe aan

wat warmte inmiddels, gezien de toestand van ons achterwerk. Nou het was wél een internationaal gezelschap, Engelsen, Duitsers, Fransen en mogelijk nog verdere Europeanen stapten in de luxe bus. Eenmaal in Alicante aangekomen snakte de Nederlandse groep intens naar koffie, KOFFIE! Ja zeg, het was inmiddels bijna 11:30! Onze lieve vrouwelijke doch erg zachte gids verhoorde ons gebed nadat het gezelschap enige malen het strand en de plavuizen hadden bewonderd, heen en weer lopend op zoek naar een groot terras-met-toilet voor al die pensionados. Eenmaal gesterkt, werden we meegevoerd naar het oude centrum, eerst de



ayuntamiento, vervolgens de kathedraal, erg Rococo, veel goud en beelden. Daarna uitvoerig gestaard naar een muur uit de 9^e eeuw die in deze stad vroeger Moros en Cristianos uit elkaar moest houden, en aansluitend zagen we een fraaie kerk die dicht was. De lift naar het kasteeltje van Santa Barbara bleek te staken, dus de bus bracht ons naar boven. Helaas is de restauratie wel met erg ferme hand geschied, veel te nieuw. Jammer. Maar toch indrukwekkend en we stonden inderdaad erg hoog (en droog) over de stad te kijken. Toen was het tijd voor de lunch, die bijzonder uitgebreid bleek te zijn met wel 6 voorgerechten, zodat de meeste hongerigen al aardig doorvoed raakten voordat de paella werd geserveerd. Om weer wat gewicht kwijt te raken bezochten we tot slot het Turron museum in Jijona, waar de verleiding na het proeven te groot bleek te zijn en bijna allen veel insloegen voor de komende tijd van die heerlijke Spaanse noga. Hoe kon die nou vernoemd zijn naar "el lobo" de wolf? Dat wilden we wel eens weten! Welnu, een oprichter van de fabriek, in 1860, bleek deze eervolle bijnaam te hebben gekregen. Wat nu toch zijn verdiensten waren, bleef helaas onbekend. Ja en toen was het toch ruim 19:30 vóór we weer in ons dorp moe, zwaar beladen met zakken allerlei smaken turron (voor de visite hoor...) doch tevreden de weg naar huis insloegen. Met dank aan de burgemeester e.a. voor deze leuke dag. Meer ervan!

Georgina Buikhuisen

MET DE BERGSTAPPERS NAAR FINESTRAT

Zaterdag 3 november hebben we weer een prachtige tocht gemaakt in het mooie gebied achter Finestrat. Door omstandigheden waren er niet zo veel deelnemers, 8 personen maar toch ook 2 honden die er echt zin in hadden. Dus 10 deelnemers in totaal.

Vanaf ons verzamelpunt gingen we naar Finestrat. Een dorpje vlakbij, maar door omstandigheden toch minder bezocht. Dat komt vast doordat er bij de afrit bij Benidorm naar Finestrat een groot winkelcentrum ligt en daar kom je niet zomaar voorbij. Toch is het dorpje Finestrat best een bezoekje waard, er om heen liggen ruime urbanisaties met grote huizen waar vast grote hondenuitdorpers wonen want het gebul was niet van de lucht. Onze hondendeelnemers deden dapper mee. Op een parkeerplaats bij de Font de Moli begon de bergtocht. Het was schitterend weer, de tocht niet al te zwaar, dus we genoten volop. Bij het hoger komen werden de uitzichten steeds mooier. Een eind boven ons zagen we de bergkam waar een vogel een hap uit genomen heeft en zijn hapje toen voor Benidorm weer in zee heeft gegooid, het beroemde eilandje daar. Het moet toch wel een knaap van een vogel zijn geweest en wat heeft hij hoog gevlogen. Het vooruitzicht dat we tot die kloof zouden klimmen lokte niet iedereen aan, daarom bleven we maar wat lager en genoten van een uitblaasperiode.

Aan de voet van de bergketen troffen we een refugio of te wel vluchtplaats van een pastoor. Tenminste zo heet de mooie koepel, geheel van steen opgetrokken zonder dat er cement aan te pas kwam. Helemaal droog heeft de man er niet gezeten want de stenen lieten nog wel lucht door. Je vraagt je af wat deze man dan wel ontvluchtte, het lawaai van dit rustige dorpje, zijn zeurderige huishoudster of zocht hij net als wij de mooie natuur? Na nog een eind gewandeld te hebben kwamen we bij een grot, toch er even inzien. Wat schets onze verbazing dat hierin een fles wijn klaar stond met wat vruchten o.a een ananas. Verderop in een hoek stond nog een weekendtas. Zou hier nog een achtergebleven Neanderthaler wonen?

Dat bleek niet het geval, van andere bergstappers hoorden wij dat toen zij daar aankwamen voor de grot iemand van de zon had liggen te genieten, daarbij niet gehinderd door enig kledingstuk. Deze natuurliefhebber was er als een haas vandoor gegaan en toen wij kwamen was hij nog niet terug gekeerd. Natuurlijk zijn wij zo netjes geweest zijn flesje wijn te laten staan, hoewel we echt wel dorst hadden. Nu ging het weer via een andere weg bergafwaarts terug naar de parkeerplaats. Een prachtige bergwandeling die een goed besluit

verdiende. Dat hebben we dan ook inderdaad gedaan in een prima restaurant. Het was weer een dag met een gouden rand. Organisatie, hartelijk bedankt.

Allard Draaisma

MET DE BERGSTAPPERS NAAR DE MONTGÓ

Op het programma staat de Montgó in Javea, een wat "zwaardere" wandeling was de aanmoediging. Op zondag 18 november om 9:30 uur verzamelen we bij Pan Pan y Jamon Jamon en zijn met 9 M/V en de hond Pepper. Het is schitterend weer als we richting Montgó vertrekken. Na wat heen en weer gerij om te kunnen parkeren, beginnen we aan de tocht. Het "pad" stijgt meteen. Waarschijnlijk door het slechte weer van enige tijd geleden, liggen stenen en veel gruis nogal "wanordelijk" hetgeen we natuurlijk vooral merken naderhand bij de afdaling. Eerst even het "ritme" vinden. De ervaren "bergstappers" stappen flink door, zo ondervindt mijn echtgenote die een "tandje" terugschakelt om zodoende in haar eigen tempo te kunnen lopen.

Frans denkt: "Keep the spirit up" en zegt tegen haar: "Zie je dat kruis daar boven?" "Ja!" "Daar gaan we heen!" "...Oh!". Maar al pratend lopen we zo een heel eind weg. De hond Pepper "waakt" over haar kudde. Ze rent van voor naar achter om het groepje bij elkaar te houden. Als haar bazin echter besluit om pauze te houden bij een mooie grote steen, heeft de hond het moeilijk, want nu lopen er 8 verder... Het laatste stuk naar de top is behoorlijk pittig maar met af en toe pauzeren "om van het uitzicht te genieten", komen we tenslotte bij het kruis aan. Wij zijn niet de enigen... er is net een busje met Spanjaarden aangekomen. Iedereen zoekt een platte tot redelijk platte steen om daar op zittend de boterhammetjes op te eten. Een zakje met vijgen gaat rond... lekker! Het schijnt dat je van hieraf Ibiza kunt zien liggen en wij besluiten dat we Ibiza zien! Daar het behoorlijk waait blijven we niet te lang zitten en aanvaarden de terugtocht. Het eerste stuk is nu ook lastig omdat schoenmaat 43 af en toe tussen de stenen blijft hangen. Na enige tijd horen we een gejack en komt er een uitgelaten hond op ons af rennen... blij dat het clubje weer bij elkaar is kennelijk! Met z'n allen dalen we af en zijn ongeveer half 4 beneden. De tocht was zeer zeker de moeite waard en we danken hierbij de organisatoren!

Bob P.

DE BERGSTAPPERS IN DECEMBER

Zaterdag 1 december willen we naar het Fort van de Bernia wandelen, dit is een mooie wandeling, zeker niet al te moeilijk, een mooi breed pad brengt ons al een eind op weg, waarna het wel wat smaller wordt maar zeker niet steiler! We worden zoals altijd weer beloond met mooie vergezichten, en willen daarna gaan lunchen. Wij hebben het idee om bij Verde y Vent te gaan lunchen, mocht de wandeling niet door gaan door slechte weersomstandigheden, willen we toch wel de lunch door laten gaan, en als het slecht weer is, is het toch leuk om er gezamenlijk uit te zijn. U kunt zich hier voor opgeven telefonisch bij Frans en Mary, telefoonnummer 966 491 459. Echter wel op tijd want wij kunnen daar niet 2 dagen van tevoren boeken, omdat het een druk bezocht restaurant is.

Zondag 16 december willen wij naar het stilte gebied bij Polop, de Puig Campaña, een mooie wandeling van rond de 4 uur, met een redelijke stijging, die van de zeekant ons de kam overbrengt naar het dal achter de Puig Campaña. Een zeer afwisselende wandeling. Wij rijden richting Guadalest en slaan net daarvoor af naar links, rijden al een redelijk stuk omhoog, waarna we de auto's aldaar parkeren en te voet verder gaan. Voor beide wandelingen starten we bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur.

Groeten van "Bergstappers" Frans en Mary van de Steenoven

SINTERKLAAS



De goedheiligman begint het wel erg leuk bij ons te vinden. Dit jaar komt hij zelfs twee keer:

Zondag 2 december komt de goede oude Sint op het feest voor wie het eigenlijk allemaal te doen is. Voor kinderen tot 12 jaar: Sinterklaasfeest op Arnesol tussen 14:00 en 17:00 uur. Ouders met kinderen en grootouders met kleinkinderen zijn meer dan welkom. (Neem zelf een klein cadeautje mee, Sint is wel goed maar niet gek). Laat even weten met hoeveel kinderen je komt en geef een

aantal anekdotes over je kind als je wilt dat Sint hem of haar even extra in het zonnetje zet. Piet's telefoonnummer is: 965 745 766.

Op **6 december** zijn de "groten" aan de beurt en zal de Sint omstreeks 17:00 uur de clubmiddag bezoeken. Over sommige van hen heeft de Sint het afgelopen jaar het één en ander te horen gekregen en dat zal hij die middag niet onder stoelen of banken steken. Zoals we weten is de Sint een echte lekkerbek, dus heeft hij het ontvangstcomité gevraagd dit jaar weer voor heerlijke zelfgemaakte taarten te zorgen, zoete zowel als hartige. Natuurlijk mogen de pepernoten, taai taai en ander strooisel ook niet ontbreken. De Sint wordt ontvangen door ceremoniemeester Nico van Vliet, die zal proberen het verjaardagsfeestje in goede banen te leiden.

De evenementencommissie

CHEF VAN DE MAAND

Gemarineerde zalm

Koop enkele middenmotten gefileerde zalm van ongeveer gelijke grootte, die ongeveer passen in een plasticdoos van die maat. Maak een mengsel van 5 delen zeezout, 4 delen suiker en 2 delen gedroogde dille en bedek de bodem van de plastic doos met dat mengsel in een laag van ongeveer 2 à 3 mm. Leg daarop een moot met vel naar beneden en bestrooi viskant idem dito met een laag van het mengsel. Sprenkel daarover wat virgen olijfolie en wat likeur. Leg er dan een moot met de viskant naar beneden op die je van te voren ook hebt ingesmeerd met het mengsel. Strooi dan op het zichtbare vel weer een laag mengsel en herhaal de gehele procedure (dus ook de olie en likeur) zoals je op de bodem bent begonnen. Het mooiste is dus te beginnen met 4 moten. Strooi daarop ook nog wat mengsel en breng druk op het geheel door middel van een steen ter grootte van de maat van de plastic doos. Zet het geheel in de koelkast voor minstens 24 uur tot 36 uur. Haal daarna de zalm eruit en spoel ze één maal af onder stromend koud water en droog de moten af met keukenrolpapier. Pak de moten daarna in zilverpapier zo luchtvrij mogelijk in en je kunt die dan het beste invriezen en heel goed bewaren. Probeer echter één van de vier moten en je zult versteld staan van de heerlijke smaak van de dun te snijden plakjes zelf gemarineerde ZALM.



Kees den Dulk



Marbella, 29 november 2007

Beleggerstraining op Maat i.s.m. met de NVOC 'De Lage Landen'
*NVOC 'De Lage Landen' en Alex Beleggersbank nodigen alle leden van de vereniging uit voor een gratis Beleggerstraining op **24 januari 2008** in het Clubgebouw in Moraira.*

"Beleggen hoeft niet moeilijk te zijn, iedereen kan het leren..."

Als belegger wilt u een hoger rendement halen op uw vermogen. De vraag is natuurlijk hoe. Luistert u naar geruchten of gouden tips? Koopt u aandelen en wacht u simpelweg tot ze meer waard worden? Hoe reageert u als de koersen dalen? En op welk moment verkoopt u bij een koersstijging? Op deze en veel meer vragen krijgt u antwoord tijdens de exclusieve training voor de leden van de Lage Landen; een voorproef van de Alex Academy*. De Alex Academy heeft als doel het vergroten van de kennis van particuliere beleggers. Door één of meerdere trainingen aan de Alex Academy te volgen krijgen beleggers kennis over hun eigen gedrag als belegger en over de diverse beleggingsproducten. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat veel particulieren over onvoldoende kennis beschikken om door middel van actief beleggen zelf vermogen op te bouwen. Het advies van de onderzoekers? Leer de particuliere beleggers beleggen. Daarom heeft Alex Beleggersbank, marktleider in Nederland op het gebied van online beleggen, in 2003 de Alex Academy* opgericht.

* De Alex Academy heeft een officiële certificering gekregen van de Universiteit van Maastricht.

Programma op 24 januari:

16:00 - 16:30	Ontvangst met koffie & thee	<i>Gedurende en na afloop van de training is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.</i>
16:30 - 17:30	Beleggerstraining	
17:30 - 17:45	Vragenrondje	<i>Na afloop trakteert Alex op een drankje.</i>
17.45 – 19.00	Borreltijd	

Aanmelden

Wilt u deze training bijwonen, dan kunt u zich, vanaf 13 december, aanmelden bij onze gastdames. Meer informatie: Alex Beleggersbank Spanje, +34 952 924 011 - www.alexspanje.com - info@alexspanje.com

PLEZIER MET DE PC

Voor een ieder die niet permanent in Spanje verblijft óf diegenen die geen vaste telefoonverbinding (willen) hebben is er nu een prima oplossing om op een betaalbare manier te kunnen internetten zonder naar het internet café te hoeven. Die oplossing wordt geboden door Vodafone en heet Mobile Connect. In principe komt het er op neer dat u met behulp van een speciaal modem toegang krijgt tot het G3/HSDPA-netwerk (de opvolger van UMTS en GPRS) en waarmee een aanzienlijk grotere bandbreedte wordt gerealiseerd dan tot op heden mogelijk was. Het systeem is uiterst eenvoudig in gebruik en volledig draadloos. U schaft via Vodafone een zogenaamd Mobile Connect pakket aan dat bestaat uit een USB-modem en een SIM-kaart (zoals u die kent uit uw mobiele telefoon). De installatie van de software geschiedt (uitsluitend onder Windows XP en Vista) geheel automatisch zodra u het modem aansluit en nadat u (éénmalig) de juiste pincode hebt ingevoerd wordt de verbinding tot stand gebracht. De maximale bandbreedte bedraagt 3,6Mbps (afhankelijk van de ontvangst) en het systeem schakelt automatisch tussen de verschillende beschikbare netwerken (HSDPA, UMTS en GPRS). U kunt kiezen uit twee contractvormen:



- een vast contract, hetgeen qua kosten overeen komt met ADSL van Telefónica, zo'n 40 € per maand. Het modem krijgt u gratis.
- een prepaid systeem, waarbij u het modem koopt voor 119 €* en waarbij het gebruik op basis van een saldotegoed wordt afgerekend:
 - Basic: 20 € (25Mb dataverkeer = ca. 100 sessies)
 - Medium: 40 € (200Mb dataverkeer = ca. 800 sessies)
 - Premium: 60 € (1Gb dataverkeer = ca. 4100 sessies)

Het prepaid systeem is vooral handig wanneer u niet permanent in Spanje verblijft en geen vast abonnement wenst af te sluiten. Het opladen van uw saldo gaat eenvoudig via uw creditcard bij de bankautomaat. Er is wel één ding waar u goed op moet letten: het saldo is drie maanden geldig en verloopt wanneer u gedurende die periode geen enkele verbinding maakt. Om te voorkomen dat het saldo vervalt is slechts één enkele verbinding voldoende om opnieuw een periode van drie maanden te activeren. Naast internet en e-mail is het ook mogelijk om, via de bijgeleverde software, SMS berichten te ontvangen en te verzenden. Ik wens u veel mobiel pc plezier.

Arie Grootenboer

* Inclusief bonus 25Mb dataverkeer

FILMAVONDEN 2008

In navolging van de succesvolle 'Wallander-filmcyclus' eerder dit jaar zal er ook in 2008 wederom een viertal filmavonden worden georganiseerd. Er zullen twee films worden vertoond naar de boeken van de Zweedse schrijver Henning Mankell. We beginnen op **26 februari** met de 'laatste' Wallanderfilm: *'Moordenaar zonder gezicht'*. Op **11 maart** vervolgen we met: *'De terugkeer van de Dansleraar'*. Ditmaal geen Wallanderfilm, maar daarom niet minder de moeite van het bekijken waard.

Wallander op TV

Zoals u wellicht al heeft gezien zend de KRO momenteel op de zaterdagavonden eveneens een Wallander-serie uit. De verhalen hiervoor zijn geschreven door Henning Mankell en bewerkt door verschillende bekende Zweedse scenarioschrijvers. Ondanks het feit dat de cast uit andere acteurs bestaat en de setting wat 'lichter' is dan de filmserie die we van de club kennen, zijn ook dit zeer spannende en vooral boeiende afleveringen... kijken dus!
Elke zaterdagavond, Ned. 2

Om gehaast na het avondeten te voorkomen beginnen de filmavonden om 20:30 uur en zal er steeds een pauze worden ingelast. Voor de laatste twee filmavonden is nog geen definitieve keuze gemaakt. Hierover zult u in de volgende Nieuwsbrief geïnformeerd worden. Meer informatie vindt u tevens op onze website: www.nvoc-delagelanden.com

Arie Grootenboer

CONTRIBUTIE 2007-2008

Van de 450 leden heeft inmiddels circa 2/3 hun contributie betaald waarvan de helft tot mijn genoegen per bank. Evenwel heb ik moeten constateren dat ongeveer 160 leden hun betalingsverplichtingen nog dienen na te komen. Hiermee gaat een bedrag gemoeid van € 14.400, hetgeen nodig is om ondermeer in 2008 de huur van Arnesol te betalen. Zoals u heeft kunnen constateren, zit uw penningmeester iedere donderdagmiddag vanaf circa 15:00 uur in de zaal om clubgerelateerde financiële zaken met u te behandelen, waaronder uw contributie. Het bestuur verzoekt een ieder die nog geen contributie betaald heeft, dit zo snel mogelijk te doen (bij voorkeur via de bank). Wij gaan immers pas een mooi financieel jaar 2008 tegemoet wanneer een ieder heeft betaald. Dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet,

Thom Karremans, penningmeester

DE MEDITERRANE TUIN

Deze maand: **Agave attenuata**

Als er gesproken wordt over Agaven, dan denkt u ongetwijfeld aan type "cactussen" met harde stekels en stekelranden, zoals de Agave Americana. Dit was de eerste agave die in de jaren tussen 1500 en 1600 door Amerika-gangers naar Europa werden gebracht. Vaak ziet u deze nu in het wild staan in de landen rond de Middellandse Zee. Vroeger vond men de bloei van deze planten een sensatie. In Nederland is de agave natuurlijk vooral een zeer decoratieve kuipplant. De agavenfamilie "Agaveceae" komen vooral voor in het zuiden van Noord Amerika,



Mexico, Midden Amerika en in het noorden van Zuid Amerika. Een agave is in wezen geen cactus maar een succulent, die lancet of zwaardvormig is met hele stijve bladeren groeiend in een rozetvorm. Naast de agave Americana in groene uitvoering of met goudgele bladranden, zijn er nog populaire soorten als de A. Victoria regina, A. parviflora, A. filiflora, A. parviflora, A. utahensis en A. parryi. Voor economisch nut bestaat nog altijd de Agave sisalana, waar uit de sterke bladvezels diverse soorten touw werd en wordt gemaakt. In Mexico waren in de 18 en 19 eeuw vele Sisal-plantages van grootgrondbezitters waar veel slavenarbeid verricht werd. Al de genoemde Agave soorten hebben zoals eerder genoemd bladstekels en op de punt van het blad gevaarlijke eindstekels, welke zo'n 3 cm lang kunnen worden. Maar... er is ook een Agave die géén eindstekels heeft en ook geen bladstekels. Sterker nog, hij is mooi sympathiek glad en voelt ook zo aan. Het gaat hier om de Agave Attenuata. De bladeren vormen rond een stam, die tot een meter hoog kan worden, schitterende rozetten. Deze bladeren hebben een lengte van tot 70 cm, zijn elliptisch, met een breedte tot zo'n 20 cm. Zoals gezegd zijn de bladeren glad en fraai groen, min of meer fluweelachtig. Door de groepage van het blad zien ze er uit als een grote groene roos. Vooral door de decoratieve vorm en de habitus (uiterlijk), die sterk afwijkt van de andere aanwezige planten in de tuin, zijn deze planten zeer goed toe te passen rond bijvoorbeeld het zwembad, langs paden en in borders. Maar ook in potten e.d. Maar hier

is nog niet alles mee gezegd. Deze makkelijke en mooie plant kan hier aan de Mediterranee ook tot bloei komen en dan wel op een spectaculaire wijze. Zo van maart tot mei, kan bij een plant van 4 tot 5 jaar oud, er uit de kroon een bloemstengel ontstaan met crèmekleurige bloemen, die van week tot week uit kan groeien tot een lengte van 1,5 tot 2 meter. Door deze lengte groeit de bloem in de vorm van een boog. Helaas komt de bloei hier aan de Costa Blanca wat minder voor, dan bijvoorbeeld op de Canarische eilanden. Maar ook zonder bloei kunt u deze sympathieke decoratieve plant ruim toe passen in uw mediterrane tuin. De plant stelt geen hoge eisen aan de grond en voor vermeerdering kunt u vaak stekken afbreken, die groeien op de stam. Deze stekken behoeft u alleen maar in een pot met aarde te steken. De plant vormt makkelijk wortels en u kunt deze nieuwe plantjes weer uitzetten in uw tuin. Veel succes!

Rik de Greeff

KERSTDINER

Op **woensdag 26 december** is uw keukenteam van plan een kerstdiner voor u te bereiden. De zaal gaat open om 16:30 uur en u wordt ontvangen met een glaasje cava. Het diner begint om 17:00 uur. De prijs is € 15,- per persoon (exclusief drank).

Menu:

Carpaccio van ossenhaas aangekleed met pijnboompitjes, parmezaanse kaas, dressing, zongedroogde tomaatjes en spekjes

~

Ossenstaartsoep met een scheutje Madeira

~

Gebraden rosbeef met gefrituurde rustieke aardappelen en witlofsalade

~

Mousse de capuccino met slagroom

~

Koffie met merengue



Inschrijven kan tot donderdag 20 december onder gelijktijdige betaling bij onze gastvrouwen.

Piet Luyken

PUZZEL VAN DE MAAND

Deze maand: **Kruiswoordfilippine**

Breng de letters over naar de vakjes in het balkje onder de puzzel. Hier leest u een citaat van Benjamin Franklin.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1 afzetten | 10 liftkoker |
| 2 rangtelwoord | 11 aangezicht |
| 3 overeenstemming | 12 weg van |
| 4 geacht | 13 voorwerp |
| 5 dapper | 14 eenvoudig |
| 6 bouw materiaal | 15 taal |
| 7 dof | 16 oplettendheid |
| 8 arbeidzaam | 17 deel van een |
| 9 deel van een schip | korenhalm |



Oplossing vorige maand

1	22	25		21		3	10	9	5		4	5	6	
2	21		18	1	5	11	19		25	9	5	6		3
3	11	15	12		13	11		8	12	1		15	8	1
4	13		2	17		16	12		24	3	16	19		25
5	23	24		23	14		1	8		13	21	8		13
6	6	14		7	14	22	14		17	18	7		2	9
7		17	16	10	23		7	15	22		19	20	12	22
8	12	14		9	7	16	20	4	3	16	20		6	
9		10	25	11		2		21	10		17	24	4	18

1	2		3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25

Ik wens u veel puzzelplezier, Hillie Vrijs

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Teulada-Moraira

Gemeentehuis	965 740 158
Polícia Local	965 740 946
Rode Kruis	965 740 950
Brandweer	112
Guardia Civil	062
Medisch centrum:	
Teulada	965 741 136
Moraira	966 490 204
Nooddienst	112
Tele-taxi	965 744 281
Automobilistenhulp RACE	965 740 794

Benissa

Brandweer	965 781 185
Guardia Civil	965 730 722
Automobilistenhulp RACE	965 730 194

Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Ctra. CV70, Benidorm-La Nucia (Polop, Callosa)
Urbanización Caravana 12, 03530 La Nucia

Tel.: 966 875 933 - Fax: 965 875 248
Openingstijden: ma-vr 08:00 - 13:00 uur

Consulaat van België

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5°
03002 Alicante

Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
E-mail: alcconsubel@tiscali.es
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur

ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENSTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.

Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.

Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: 'Het Anker', elke zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 'El Ancla', Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11:30 uur.

Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.

Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.

Protestantse kerk: Ned. interkerkelijke Gemeente te Denia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur. www.nigdenia.web-log.nl

Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk 'Oasis' bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:
Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720