

BESTUUR .....	2
COMMISSIES & CONTACTEN.....	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006 .....	4
WEEKKALENDER .....	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
NIEUWE LEDEN .....	6
OVERLEDEN .....	7
OPROEP VAN HET BESTUUR .....	7
LIVE MUZIEK OP DE CLUBMIDDAG .....	7
BURGEMEESTER JOSÉ CISCAR OP DE CLUB .....	7
VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING 2006.....	8
JAARVERSLAG 2005-2006 .....	12
KERSTCONCERT MET LOS JUBILADOS.....	14
KERSTBRUNCH .....	14
HET NIEUWE JAAR KOMT ERAAN! .....	14
BRIDGE IN SAN FELIU, COSTA BRAVA .....	15
DE STEKJESCLUB .....	16
THE PHANTOM OF THE OPERA .....	17
LAAT U INSCHRIJVEN IN HET GEMEENTEREGISTER .....	18
BEPROEVINGSAVOND RICO Y SANO .....	19
DE BERGSTAPPERS OP 19 NOVEMBER .....	20
WANDELVERSLAGJE 29 OKTOBER MET DE NVOC .....	21
BERGWANDELEN IN DECEMBER.....	22
UIT DE BILJARTKAMER.....	23
PRESENTATIE DOOR DR. HENK LANDA.....	24
DAT VIND IK NOU ZO LEUK AAN DE COSTA BLANCA .....	25
TRIP NAAR VALENCIA .....	26
PLEZIER MET DE PC.....	27
JEU DE BOULES .....	30
CHEF VAN DE MAAND.....	31
DE MEDITERRANE TUIN .....	32
PUZZEL VAN DE MAAND .....	34
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS.....	35
KERKDIENSTEN .....	35



**NEDERLANDS-VLAAMSE  
ONTSPANNINGSCLUB  
"DE LAGE LANDEN"**

**DECEMBER  
2006**

**Correspondentieadres:**

NVOC "De Lage Landen"  
Buzón T 733  
03724 Moraira-Teulada  
Spanje  
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253  
BIC: CAAMES2A

**Bezoekadres:**

Residencia Arnesol  
Calle Cigüeña 10  
Moraira-Teulada  
Tel. 965 745 206

**E-mail:**

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

**Routebeschrijving:**

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen: We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüeña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester. De contributie voor het jaar 2006/2007 is vastgesteld op 62,50 € per persoon.

**BESTUUR**

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966 491 457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965 744 005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966 499 091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965 974 412	
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966 492 564	hans_krijgsman@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966 490 612	wpmeijer@telefonica.net
Bestuurslid:	Fred Wijk	607 359 091	fredjannywijk@tiscali.es
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966 491 538	hbergmans@cctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965 745 766	

## COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Floor Touber Jan Daenen Peter Croughs	
Bergwandelen:	Frans en Mary van Steenoven	966 491 459 & GSM 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	Zie bestuur 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annus Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 497 920 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mohan.mehta@gmail.com
Evenementen:	Gerrit Zengerink Gerda Barbier	Zie bestuur
Externe zaken:	Gerrit Zengerink Gaby Gruber	Zie bestuur
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & GSM 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong Marijke van Heijningen-Stals	677 729 509 965 744 733
Horeca commissie:	Fred Wijk	Zie bestuur
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	Zie bestuur
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Hugo Bergmans	Zie bestuur
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	Zie bestuur arie.grootenboer@gmail.com
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	John Evans	
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & GSM 639 361 999
Technische zaken:	Theo Oudendijk	Zie bestuur
Tennis:	Koos Venekamp Joke Wortelboer	965 745 528 965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & GSM 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?  
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

## MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006

		Pagina
2 december	Bergstappers	22
7 december	Clubmiddag met live muziek	7
12 december	Presentatie door burgemeester José Ciscar	7
17 decemebr	Bergstappers	22
19 december	Kerstconcert Los Jubilados	14
26 december	Kerstbrunch	14
1 januari	Nieuwjaarsduik	14
1 januari	Nieuwjaarsreceptie	14
16 januari	Klassieke muziek	
13 februari	Wat te doen bij "Eerste Hulp"?	

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

**Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico**

CLUB DE TENNIS SOLPARK  
**RESTAURANTE LOS LEONES**  
 C/ Lérida 2 MORAIRA Tél: 965 740 947  
[www.solparktennis.com](http://www.solparktennis.com)

-  §. Kwaliteits keuken
- §. Dagmenu (9,40 euros +iva)
- §. Alle soorten banketten
- §. Grote terrassen
- §. Sfeervol restaurant

**Op vertoon  
van deze bon,  
1 aperitief  
gratis voor  
de hele tafel**

**SPECIAAL VOOR DE LEDEN LAGE LANDEN**  
Geldig tot 30.12.2007

## WEEKKALENDER

### Maandag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Jeu de boules
14:45 – 15:45	Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45	Spaanse les conversatiegroep
16:45 – 17:45	Dru Yoga
18:45 – 18:55	Inschrijven bridge
19:00 – 23:00	Bridgedrive

### Dinsdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00	Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30	Kleding maken met Coby

### Woensdag

Hele dag	Biljartclub
14:00 – 16:30	Zangkoor "Los Jubilados"
20:00	Klaverjassen

### Donderdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Tekenen en schilderen
15:00	Jeu de boules
15:00 – 20:00	Clubmiddag
15:00 – 17:30	Bibliotheek en geldzaken

### Vrijdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00	Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

**ELKE DONDERDAG  
CLUBMIDDAG !!!**



## VAN DE VOORZITTER...

De novembermaand 2006 is weer ten einde. December komt met alle drukte van dien. Velen van ons gaan voor de kerst en nieuwjaar naar hun kinderen en kleinkinderen om de feestdagen in huiselijke kring door te brengen. Echter ook veel van onze leden zullen de gezelligheid in Moraira opzoeken. De club is als vanouds geopend en op 26 december, de tweede Kerstdag, zal er een uitgebreide kerstbrunch geserveerd worden. De nieuwjaarsduik op 1 januari 2007 is om 12:00 uur bij El Portet met aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst in ons clubgebouw met de vertrouwde erwtensoep. Naast dit alles is er nog een uitgebreid programma van activiteiten, dat u beslist niet mag missen. Het kerstconcert van onze zangclub Los Jubilados op 19 december 2006 wil ik u van harte aanbevelen. Onlangs hebben wij de bar naar buiten uitgebreid. Enige sta-tafels, enkele krukken er om heen en met het mooie weer, vormden een prima aanvulling op de capaciteit van de bar. Ware het niet dat er enige tijd geleden een groot aantal peuken achterbleven. Ook hiervoor geldt het spreekwoord, laat niet als dank voor het aangenaam verpozen etc. etc. Laten wij met zijn allen de zaak netjes en schoon houden. Ook enige aandacht voor het parkeren. Voorbij de oprit van onze club, naar boven toe, niet parkeren. De overbuurman raakt ernstig ontstemd, belt de politie, die moet komen en maakt er weer de nodige opmerkingen over. Laten we proberen in goede harmonie met de burens en de omgeving om te gaan, dan ontstaan er geen problemen. U allen een prettige en gelukkige decembermaand toewensend,

Gerrit Zengerink

## NIEUWE LEDEN

Onze vereniging blijft groeien, deze maand hebben wij er weer zes nieuwe leden bij.

J. Thomson en S. Thomson, G.W.L. Coldewijn, G.P.L.A. Verreck, Dolf en Ria Bergmans.

Allemaal hartelijk welkom en heel veel plezier gewenst in uw nieuwe club. Meldt u aan voor één of meer activiteiten en u bent ingeburgerd voor u het weet.

Ria de Jong

## OVERLEDEN

Pas vorige maand vernam ik dat Leny Werker is gestorven. Jaren is zij actief lid geweest van onze club. Zelfs in het bestuur. De Kerstbrunch was een idee van Leny. Nog jaren heeft ze "gelukkig" gewoond in haar flat in Calpe. Ze is rustig en vol overgave gestorven. Het was genoeg geweest voor haar!

Annetje van Blokland

## OPROEP VAN HET BESTUUR

Het bestuur wil, om administratieve redenen, graag in contact komen met de onderstaande leden:

- E. van den Broek
- Corry Coolaris-Loonen
- Jan Glas
- Nicole Lesire
- Ton van der Linde
- Rietje van Lunenberg
- W. van Ommen
- Reinet Roozendaal
- Ria Vorstenbosch
- Hans Welgraven

## LIVE MUZIEK OP DE CLUBMIDDAG

Op **donderdag 7 december** wordt de gezellige clubmiddag opgeluisterd door een Duits blazers ensemble. Zij spelen voor u een repertoire van populaire muziek en kerstliedjes.

## BURGEMEESTER JOSÉ CISCAR OP DE CLUB

Op **dinsdag 12 december** komt onze Alcalde weer naar de NVOC De Lage Landen om alle in ons dorp wonende Nederlandstaligen te informeren over het reilen en zeilen van onze gemeente. Zijn presentatie begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De simultaanvertaling wordt deze avond verzorgd door Marike den Dulk. U bent allemaal van harte uitgenodigd om uit de eerste hand te horen, hoe het met ons mooie Moraira gaat en wat de plannen op korte termijn zullen zijn.

Redactie

## VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING 2006

### Donderdag 23 november 2006 - aanvang: 15:00 uur

#### 1. Welkom en opening

De voorzitter Gerrit Zengerink opent de vergadering om 15:20 uur en heet iedereen welkom. Hij staat even stil bij de leden en oud-leden die afgelopen jaar zijn overleden en houdt een minuut stilte.

#### 2. Mededelingen

Bericht van verhindering wegens ziekte:

- Gaby Gruber

Bericht van verhindering:

- Peter van der Linden van Sprankhuizen
- Floor Touber
- Paul Meijer

#### 3. Ingekomen en verzonden stukken

Er zijn geen ingekomen en verzonden stukken.

#### 4. Goedkeuring van het jaaroverzicht 2005/2006

De secretaris leest het verslag voor over het afgelopen verenigingsjaar. (zie pagina 12)

#### 5. Behandeling financieel jaaroverzicht 2005/2006

De penningmeester Jan Daenen geeft het financiële overzicht en dit is voor het eerst in onze geschiedenis vanuit de computer, via de beamer op het grote scherm.

#### 6. Verslag kascommissie

De kascommissie bij monde van Roel de Jong complimenteert de penningmeester voor zijn beleid en de grote zorg die hij aan alles heeft besteed. Het bestuur en de penningmeester worden gedechargeerd.

#### 7. Benoeming kascommissie

De nieuwe kascommissie bestaat uit Piet Luijken en Nico van Vliet en Roel wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn medewerking.

## **8. Goedkeuring contributieverhoging met € 2,50**

De verhoging van de contributie met € 2,50 wordt goedgekeurd. Deze is gebaseerd op de inflatiecorrectie van 4,15 %.

- a. Toestemming voor de toekomst om een automatische inflatie correctie toe te kunnen passen naar rato. Na een korte discussie wordt dit voorstel aangenomen met een maximale indexeringscorrectie van 10% en toestemming van de ledenvergadering achteraf.
- b. Instelling van een commissie die een automatische incasso van de contributie gaat voorbereiden.

Na het bespreken van de diverse mogelijkheden en de eventuele haken en ogen aan deze manier van incasseren, wordt besloten om hier in de toekomst mee te gaan werken, omdat het een enorme verbetering zal zijn voor de gang van zaken en ontlasting voor de penningmeester. Er wordt een commissie gevormd, bestaande uit Roel de Jong, Leny Oudendijk en Ted Hornstra.

Er zal een machtigingsformulier in het clubblad worden geplaatst en ons IBAN-nummer voor diegenen, die vanuit het buitenland de contributie willen overmaken, omdat dit dan kosteloos kan. Gerrit Zengerink zal in januari of februari een artikel publiceren in de nieuwsbrief over het bovenstaande.

## **PAUZE**

## **9. Behandeling en goedkeuring begroting 2006/2007**

Het bestuur zal zich beraden over de telefoonkosten, die sterk zijn verhoogd door de internet mogelijkheid en waar op dit moment niets tegenover staat.

Op de begroting van het volgend jaar zal een reservering voor het volgende lustrum worden opgenomen en deze zal de eerste keer een dubbel bedrag zijn om dit jaar in te halen.

Na de mededeling van Gerrit, dat in januari 2007 zal worden begonnen met de besprekingen voor een nieuw huurcontract voor de komende 3 jaar, krijgt Jan Daenen een applaus voor zijn cijfers en voordracht.

## **10. Verkiezing leden van het bestuur**

Aftredend en niet herkiesbaar:

- Gaby Gruber
- Theo Oudendijk

Aftredend en herkiesbaar:

- Gerrit Zengerink
- Peter v.d. Linden van Sprankhuizen
- Betty Pennings

De volgende kandidaten stellen zich verkiesbaar:

- Monique Krijgsman
- Paul Meijer

Gaby is wegens ziekte niet aanwezig, dus spreekt de voorzitter alleen Theo toe, die afscheid neemt van zijn bestuursfunctie, wat wordt betreurd. Hij blijft gelukkig in de technische commissie en Gerrit biedt hem een fles wijn aan.

De bestuursleden die aftredend en herkiesbaar zijn, worden herkozen. Monique Krijgsman stelt zich voor en zij en Paul Meijer worden unaniem tot nieuwe bestuursleden gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: voorzitter Gerrit Zengerink, secretaris Betty Pennings, penningmeester en tevens vice-voorzitter Jan Daenen, leden: Peter van der Linden van Sprankhuizen, Hugo Bergmans, Gerda Barbier, Fred Wijk, Monique Krijgsman en Paul Meijer.

## **11. Toelichting op verenigingsjaar gelijk aan kalenderjaar**

Het volgend jaar zal het boekjaar verlengd worden tot en met 31 december 2007 en daarna zal het verenigingsjaar parallel lopen met het kalenderjaar.

Dit omdat de structuur van de vereniging de laatste jaren nogal is veranderd en het een vereniging is geworden die het hele jaar door actief is.

In november zal er dan een vergadering kunnen zijn over de begroting van het jaar dat gaat volgen en de goedkeuring van de contributie. In maart volgt dan een vergadering met de verantwoording van het jaar dat dan voorbij is.

Alle voorbereidende acties die nu lopen zullen afgerond zijn op 1 januari 2008 en dan gaan de veranderingen in. Gerrit zal met de penningmeester de veranderingen doorvoeren, omdat deze aanpassing van het kalenderjaar een eenmalige extra belasting zal zijn door het gebroken boekjaar.

In 2007 zal er een buitengewone ledenvergadering zijn gewijd aan de veranderde statuten.

## **12. Toelichting oprichting Accommodatiefonds**

Gerrit deelt mee, dat wij willen komen tot een fonds met het doel in de toekomst te kunnen beschikken over geld om te kunnen overgaan tot de aankoop van een pand.

Gerrit zal eerst zijn ideeën op papier zetten en dit in januari of februari publiceren. Dit, compleet met een businessplan, zal dan onderwerp zijn van discussie in een aparte vergadering.

## **13. Rondvraag en sluiting**

Kees den Dulk heeft folders i.v.m. de komst van de burgemeester op 12 december. Dit zal deze keer vooral gaan over de verkiezingen, die er aan komen.

Betty Burggraaff stelt voor om de consumptieprijs met 0,10 € te verhogen. Dit voorstel wordt ter stemming gebracht en aangenomen. Op 2 januari 2007 zal de verhoging doorgevoerd worden.

Joop Zaar vraagt of er iets aan het licht gedaan kan worden. De technische commissie zal voor beter licht zorgen.

Gerrit bevestigt de vraag van Nel den Dulk over de prijs van de zaalhuur van € 75,00, dat dit voor iedereen geldt, dus ook voor de Bridge Club Moraira.

Leny Oudendijk vraagt of er niet globaal een soort kalender kan worden gemaakt over het gehele jaar met de vaste gebeurtenissen. Dan kunnen onze leden hier rekening mee houden met hun planning van hun verblijf hier. Ook stelt zij, dat op deze manier wordt voorkomen dat mensen spullen wegdoen, die b.v. op de Oranje Vrijmarkt kunnen worden verkocht. Gerrit belooft het zo veel mogelijk te optimaliseren.

Kees den Dulk bedankt het bestuur en Gerrit in het bijzonder voor het vele werk dat er wordt verzet en Gerrit sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.

De secretaris

## **JAARVERSLAG 2005-2006 van de NVOC "De Lage Landen"**

Het voorbije verenigingsjaar was het tweede in Arnesol en ook dit jaar hebben we weer ten volle kunnen genieten van de mogelijkheden die het hebben van een eigen clubgebouw ons bieden, ook al is het in de zomermaanden wat rustiger. Met name in de laatste 3 weken van augustus. Maar het "het borreluurtje" op donderdagmiddag bleef goed bezocht.

### **Bestuur**

Op 17 november 2005 had er een bestuurswisseling plaats.

De nieuwe bestuursamenstelling:

- Gerrit Zengerink - voorzitter
- Jan Daenen - vice-voorzitter/penningmeester
- Betty Pennings - secretaris
- Peter v.d. Linden v. Sprankhuizen - bestuurslid
- Gaby Gruber - bestuurslid
- Theo Oudendijk - bestuurslid
- Fred Wijk - bestuurslid
- Hugo Bergmans - bestuurslid
- Gerda Barbier - bestuurslid

Het bestuur vergaderde gemiddeld 2 keer per maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarnaast was er een commissievergadering en een kennismakingsbijeenkomst met nieuwe leden. Onze interne communicatie werd verder verbeterd. Onder leiding van Hugo Bergmans werd "De Nieuwsbrief" aangepakt en een eigen website in het leven geroepen. De nieuwsbrief is uitgegroeid tot een gezellig leesbaar clubblad met naast de reeds bestaande rubrieken en overzichten van de clubgebeurtenissen, nieuwe vaste onderwerpen zoals de dorpspomp, plezier met de pc, de mediterrane tuin, chef van de maand en iedere maand een puzzel. De website werd in februari door onze nieuwe webmaster Arie Grootenboer gepresenteerd op een groot scherm door middel van de nieuwe beamer, die we dit seizoen hebben aangeschaft. De site voorziet duidelijk in een behoefte en wordt druk bezocht. We hebben nu al ruim 30.000 hits gescoord.

### **Leden**

We begonnen op 1 september 2005 met 396 leden en eindigden op 31 augustus 2006 met 412 leden. We hebben dit jaar helaas definitief afscheid moeten nemen van 7 van onze leden.

## Activiteiten

Het afgelopen jaar zijn wij zeer actief geweest met z'n allen. Allereerst wil ik het zeer geslaagde 2-daagse jubileumfeest nog een keer noemen. We hadden de muziekavonden van Hans Kok. Het zangkoor gaf in mei 'n slotconcert. Er was een jazz concert van Frans de Wijs en een zang en piano recital. De burgemeester kwam ook dit jaar weer voor een voorlichtingsavond. Deze keer in gezelschap van de politiefchef Manuel Navarro. In mei hielden Drs. Susanne Beijnsberger en Mevr. Petra Reimann een presentatie over hoe je omgaat met hart- en vaatproblemen. Er werd een bridge-drive gehouden tegen de bridgeclub van Javea. Een nieuwe klaverjasclub werd actief en met succes. Er werd een stekjesdag georganiseerd en die werd druk bezocht. Koninginnedag was een gezellig feest. Echter de belangstelling voor de dodenherdenking was teleurstellend. Daarentegen was het seizoensafsluitende BBQ feest, opgeluisterd door the Jubilee Jazz Band een denderend succes. Alle commissies waren weer zeer actief. Er werd druk gestapt, gekuierd en gefietst. De diverse balspelen werden beoefend, ook met toernooien. We tekenden en schilderden en maakten kleding met Cobi en waren creatief met Bernadette. De Bibliotheek werd uitgebreid en mag zich verheugen in een steeds verder groeiende belangstelling. Ook het animo voor de Spaanse les is toegenomen. Er zijn nu verschillende groepjes op diverse niveaus. En Sinterklaas kwam 1 december op bezoek. Maar ook de interne mens werd dit jaar weer regelmatig verwend. Met de kerstbrunch en de erwtensoep (na de nieuwjaarsduik) meegeteld, totaal maar liefst acht keer. Hulde aan de keuken. Ook gingen we nog de deur uit. Zo was er weer de jaarlijkse bloesemtocht, ditmaal een kersenbloesemtocht. We bezochten de indrukwekkende dinershow in Benidorm Palace en we speelden twee keer midget golf op Sol Park. Dan volgden we het wereldkampioenschap voetballen dat we, dankzij de beamer, op een groot scherm konden bekijken. Op 3 juni ontvingen we 3 sportieve Friezen in Arnesol, na een fietstocht van maar liefst 2300 km, die begon in Heerenveen.

De donderdagmiddag blijft een zeer gezellige en drukbezochte clubmiddag en dat is vooral te danken aan de veel hardwerkende vrijwilligers, die het ons steeds naar de zin maken. Ik wil graag afsluiten met een daverend applaus voor al onze vrijwilligers, die steeds maar weer belangeloos klaar staan om ons clubleven zo aangenaam mogelijk te maken.

De secretaris

## KERSTCONCERT MET LOS JUBILADOS



Op **dinsdag 19 december** a.s. om 20:00 uur geeft het koor Los Jubilados haar jaarlijks Kerstconcert in ons clubgebouw Arnesol. U kunt dan gelijk kennismaken met onze nieuwe dirigent Philip Hill met zijn vader Robbert op de piano. We hebben weer een gevarieerd programma zoals u van ons gewend bent. Graag zien wij u die avond om vast in de kerstsfeer te komen.

Gretha van Vliet

## KERSTBRUNCH

Op **dinsdag 26 december**, 2<sup>de</sup> Kerstdag, houden we onze inmiddels traditionele Kerstbrunch, bestaande uit:

*Diverse broodsoorten met beleg*  
*Minestrone soep light*  
*Haché van rundvlees*  
*Rode kool met appeltjes*  
*Aardappelpuree*  
*Compote van appel, rozijnen en sinaasappelsap*  
*Mousse van kastanjes met slagroom*

Zaal open vanaf 12:00 uur

Aanvang brunch 13:00 uur

Prijs € 12,50 per persoon, excl. drank

Max. aantal deelnemers: 60

Inschrijven kan tot woensdag 20 december, onder gelijktijdige betaling van € 12,50 bij onze penningmeester.

## HET NIEUWE JAAR KOMT ERAAN!

Op **maandag 1 januari 2007** vindt weer onze traditionele **nieuwjaarsduik** plaats bij El Portet. Aan het eind van de ochtend verzamelen zich daar weer de dapperen der NVOC, om zich precies om 12:00 uur als lemmingen in het koude (?) water te storten. Luid toegejuicht door de kleumende achterblijvers. Na dit staaltje van dapperheid uit de Lage Landen, vertrekt men met gezwinde spoed naar

het clubhuis voor de **nieuwjaarsreceptie**. Rond half één, met een glas champagne in de hand, kijken we terug op een mooi jaar en wensen elkaar veel geluk en vooral een goede gezondheid in 2007. En dan is er erwtensoep echte, door onze onvolprezen keukenbrigade onder leiding van Piet Luyken, zelfgemaakte erwtensoep. Kan een nieuw jaar beter beginnen?

Redactie

## BRIDGE IN SAN FELIU, COSTA BRAVA

Eind oktober vertrokken 32 personen naar San Feliu aan de Costa Brava om daar van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november te bridgen. 600 km van huis, maar in een Nederlands hotel, waar zelfs het Spaanse personeel redelijk met het Nederlands overweg kon en dus zeker met ons Spaans! Het gaf een beetje een gevoel van vanuit Spanje in Nederland te bridgen; we waren echt uit. En het was een succes! De



sfeer was prima, de accommodatie en restauratie uitstekend, goed weer en een mooie omgeving. Wij mogen onze Costa Blanca, in het bijzonder Moraira en de Marina Alta, dan mooi vinden, als je zo een weekje door de Costa Brava rijdt, kan je alleen maar constateren dat het daar veel mooier, veel groener, minder druk, en veel minder vol gebouwd is. Schitterende

dorpjes aan zee en in het binnenland, heel veel bos en een weelderige vegetatie. Maar ja, het weer 's winters is bij ons toch veel aangener, en dus... Alle vijf dagen verliepen volgens hetzelfde patroon: een voortreffelijk ontbijtbuffet, daarna bezichtiging van de omgeving, wandelend of met de auto, onderbroken door een eenvoudige lunch, ieder voor zich natuurlijk, bridgen van 16:00 tot 20:00 uur, gevolgd door een borrel en gezamenlijk diner met de uitslag van die middag. Waarna een aantal weer aan het borrelen ging. Donderdag



was als een vrije dag ingelast, maar het merendeel is toch gewoon gaan bridgen. Daar kwamen we toch voor? En inderdaad, iedere middag hebben we 24 spellen gespeeld. Die werden door ons zelf geschut en waren dus niet uitgezocht. Sommige spellen waren gewoon, maar vele waren moeilijk en soms ronduit ergerlijk. Dat leverde dan weer discussie op wie wat had moeten doen. Enfin, zo is bridge nu éénmaal. Hoewel iedereen bij hoog en laag beweert dat de uitslag niet belangrijk is, bewijst de discussie erover het tegendeel. Er was zelfs een gesprek over de wijze van berekenen van de einduitslag! Maar, welke berekeningswijze ook gevolgd werd, er was een duidelijke winnaar: Jean en Hein van Noesel! Natuurlijk geeft de einduitslag de werkelijke sterkte niet weer! Wij zelf waren bijvoorbeeld véél te laag geëindigd en het tweetal dat als laatste had moeten eindigen was zo verrast door het resultaat dat één van hen spontaan het woord nam tijdens het slotdiner om nog eens uit te leggen hoe het eigenlijk had moeten zijn. Frits bedankte namens ons allen Leny (en Theo) voor de voortreffelijke organisatie; Leny feliciteerde de winnaars van de week, Jean en Hein, en reikte hen een trofee uit. Voor de laatste plaats had ze een poedelprijs bedacht en tot slot bedankte ze Hein en Lida voor het in goede banen leiden van de dagelijkse bridgedrives.

Deze bridgereis naar de Costa Brava was een groot succes! Hartelijk dank Leny! Iedereen vond het fantastisch en heeft er van genoten.

Paul van Halteren

## DE STEKJESCLUB

### **Naar de tuin van de Enrique Montoliu Stichting op 28 oktober**

De Stekjes club kwam samen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 09:15 en we volgden onze gids Wies naar de tuinen. Bij aankomst waren de hekken nog gesloten, en ook een paar andere mensen stonden te wachten. Eindelijk werden de hekken geopend, en we werden geleid naar het landhuis waar we als groep wachtten op de gidsen. Hoewel we snakten naar een kop koffie, wachtten we toch geduldig tot onze gidsen klaar waren om ons mee te nemen. De tocht door de tuinen duurde ongeveer twee uur. De tuinen, opgericht in 1996 door Enrique Montoliu, vormen een privé, geen winstmakende organisatie met als hoofddoel het bewaren van de natuur en de bio diversiteit. Aanvankelijk was het een weekend verblijf voor de familie. Alle schenkingen komen in een



fonds dat is gereserveerd om meer land aan te kopen om de natuurlijke omgeving te behouden. De tuinen worden onderhouden door staf leden die door Enrique worden betaald. De gidsen zijn vrijwilligers uit de omgeving. Ze legden veel uit over de verscheidene planten en de eigenschappen. We zagen een miniatuur van de Montgo in aanbouw en een kas waar exotische planten werden gecultiveerd die niet afkomstig zijn uit het Middellandse zee gebied. Wist je dat de "Pinos" die men overvloedig in dit gebied vindt zijn zaden op een unieke wijze verspreidt? De doppen springen open als ergens een vuur is door de hitte en verspreiden de zaden. In de natuur komen kleine vuurtjes voor die veroorzaakt worden door bliksem en zo de doppen activeren. Na een nogal uitputtende wandeling door de tuinen renden we allemaal naar het dichtst bijzijnde café voor een zeer verdiende kop koffie. Vervolgens verzamelden we ons voor de lunch bij Meson de Paco. Gedurende de itstekende maaltijd werd er geanimeerd gekwebbeld. Een paar liedjes die werden gezongen, blijven qua tekst privé gebied voor de leden van de Stekjes club. De website van de Stichting [www.fundem.org](http://www.fundem.org) is erg interessant met een virtuele rondleiding en diverse interessante onderwerpen. Deze website verdient bekeken te worden en is net zo boeiend als een bezoek aan de tuinen. De Stichting houdt zich aanbevolen voor nieuwe leden en giften. De jaarlijkse bijdrage voor pensionados is slechts 30 euro.

Mohan / Georgina

## THE PHANTOM OF THE OPERA

Dinsdag 14 november 2006, 's avonds om acht uur, begon de filmvoorstelling van THE PHANTOM OF THE OPERA, door Hans Kok aangekondigd als "beter dan de toneelversie". Zo'n uitspraak prikkelt de nieuwsgierigheid, temeer daar ik van de toneel voorstelling diep onder de indruk was geraakt. Na de filmvoorstelling gezien te hebben, moet ik erkennen dat in dit geval de hoogstandjes van de techniek een aparte bijdrage vormden aan de niet geringe prestaties van de actrices en acteurs van deze zeer tot de verbeelding sprekende opera. Vooral de rol van Christine in de vrouwelijke hoofdrol, maakte diepe indruk. Heel bijzonder was ook de sprookjesachtige sfeer in de onderaardse gewelven van de Opera, waarin Christine overtuigend en geloofwaardig uitbeeldt dat zij, hoewel verliefd op haar knappe rijke en charmante jeugdvriend Raoul, toch aan het wankelen wordt gebracht door de

betoverende overtuigingskracht, in een feeëriekke omgeving, van de zeker niet knappe, mismaakte egoïstische, maar wel intelligente en zeker haar adorerende PHANTOM. Glorieus wint uiteindelijk de door de toeschouwer gewenste kandidaat, wat een verbijsterend en chaotisch slot van de voorstelling inluidt. De PHANTOM ontsteekt in een allesvernietigende woede en teistert een tot de nok met operapubliek gevulde zaal onder donderend geweld, met vallend glas en een echt enorme kroonluchter en verder alles wat maar vallen wil. Wat je noemt een daverend end.

Hans Kok je had gelijk "dit moet je gezien hebben", zoals je in je aanbeveling schreef. Met vriendelijke dank voor deze geslaagde avond, we hebben er van genoten.

Wilton Been

## LAAT U INSCHRIJVEN IN HET GEMEENTEREGISTER

Tot 31 december van dit jaar kunt u zich nog laten inschrijven in het "Padròn", het gemeenteregister. Waarom zou u dat doen?

Ten eerste bent u dan gerechtigd te kiezen en gekozen te worden in de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt gebruikmaken van diverse gemeentelijke diensten, zoals lokaal onderwijs, de gemeentebibliotheek, Spaanse les voor buitenlanders, excursies en workshops, sociale diensten en assistentie aan huis.

Maar uw inschrijving helpt ook mee aan de uitbreiding en verbetering van diensten in onze gemeente, omdat de hoogte van de subsidies, die de gemeente krijgt van de provinciale overheden, afhankelijk is van het aantal geregistreerde inwoners.

U kunt zich inschrijven in het gemeentekantoor van het SIT aan de



C/. Calatayud 49 in Moraira. Of in Teulada in het kantoor aan de Avenida Santa Catalina 2.

Wilt u meer weten? In ons clubgebouw liggen leafletjes waarin, ook in het Nederlands, één en ander wordt uitgelegd. Bovendien zal de burgemeester, tijdens zijn presentatie in onze club op dinsdag 12 december om 20:00 uur, hier zonder enige twijfel nader op in willen gaan. Zo heeft hij ons bijvoorbeeld verzekerd dat het "Padròn" geen informatiebron is voor de Nederlandse belastinginspecteur. *Schrijf u in voor 31 december en u kunt volgend jaar meestemmen!*

De redactie

## BEPROEVINGSAVOND RICO Y SANO

Op 16 november presenteerden Fred en Ine Lantendorffer van Rico y Sano in onze club een proefavond met hun vriesverse ovenmaaltijden, een nieuwe service aan de Costa Blanca waarover we u al eerder hebben bericht. Voor dit evenement hadden zich uiteindelijk zo'n 40 mensen aangemeld maar wat een geslaagde proefavond had moeten worden, werd eerder een beproeving. Dat het niet meevalt om zo'n product voor een grote groep mensen te presenteren en iedereen een goede indruk te geven van het gevarieerde aanbod bleek al snel. De geplande aanvangstijd van zes uur liep helaas behoorlijk uit omdat de beschikbare ovenapparatuur niet voldoende capaciteit had alles op het hetzelfde moment op de juiste temperatuur te krijgen én houden...

Na een korte introductie door onze eigen onvolprezen en immer behulpzame chef Piet Luyken en organisator Fred Lantendorffer werd uiteindelijk tegen half acht begonnen met het uitserveren van de in buffetvorm gepresenteerde gerechten. Het was dan ook niet verwonderlijk dat sommigen zich als een groep uitgehonderde wolven op de gereedstaande etensschalen wierpen en Hollands of niet, zichzelf eens flink opschepten, ondanks de herhaalde verzoeken om vooral wat kleinere porties te nemen zodat iedereen de gelegenheid zou krijgen om van alles wat te kunnen nemen. Een en ander heeft echter niet kunnen voorkomen dat uiteindelijk een aantal mensen helemaal niets hebben kunnen proeven van het gebodene terwijl anderzijds diverse lieden meerdere malen het bord konden volscheppen. Jammer van de gelegenheid... Wellicht had de organisatie er beter aan gedaan om simpelweg kleinere bordjes te gebruiken en meer mensen in te zetten bij de begeleiding van het buffet. Desondanks waren er meerdere enthousiaste reacties over de smaak, variatie en kwaliteit van de maaltijden en wellicht dat er bij een volgende gelegenheid betere mogelijkheden worden geboden om een ieder aan bod te laten komen. Tot slot zou ik willen opmerken dat de kwaliteit van een goed product niet per definitie gepaard gaat met een vlekkeloze introductie. Denkt u maar aan de introductie van de Senseo-crema koffiezetters die destijds in aanvang qua productie maandenlang achterbleven bij de vraag. Inmiddels treft men dit product in vrijwel elk huishouden aan.



Arie Grootenboer

## DE BERGSTAPPERS OP 19 NOVEMBER

Wij zijn geen geroutineerde lopers ondanks dat wij een aantal jaren geleden het Inca pad hebben gelopen, Mount Sinaï hebben beklommen (in het donker voor de zonsopkomst), "getrekt" in Thailand, Nepal en Oezbekistan enz. Dus wij dachten, leuk even mee met een groep het binnenland van Spanje in. Dat zouden wij best kunnen. Ja, wij hebben het gedaan, maar het viel toch een beetje tegen, dit omdat de knieën zo nu en dan niet erg mee werkten! Maar dat ging niet op voor de rest van de groep die geen enkele moeite had met deze middelzware tocht.

De groep, 11 sterk, ontmoette elkaar rond 09:30 bij Pan Pan y Jamon Jamon en na een korte rit naar Jalón begonnen wij de wandeling net na tien. Eerst langs een smalle weg, toen schuin omhoog langs wat voor ons erg leek op een oud geiten of schapenpad helemaal niet bedoeld voor toeristen (maar dat waren wij ook niet, toch?!), vol met losse stenen, maar wat waarschijnlijk een oude herderspad is geweest. Het pad ging al kronkelend vrijwel uitsluitend omhoog, maar was niet echt steil. Soms was het wel even vervelend voor diegenen die de tocht waren begonnen in korte broek, vanwege de scherpe struikgewassen



hier en daar. Langs enkele toppen en valleien, oude niet langer in gebruik terrassen waar vroeger olijfbomen of amandelen groeiden, om uiteindelijk uit te komen op het hoogste punt van de wandeling.



Van hieruit keek je uit over de Jalónvallei, de zee in de verte en links op de achtergrond de Montgo. Schitterend! Na de afdaling rond twee uur belandden wij, zonder Mary en Frans want die moesten iets anders doen, in een restaurant gerund door Spanjaarden waar wij allen genoten hebben van de onderlinge gezelligheid en het uitgebreide buffet waarvan eenieder meermaals gebruik van gemaakt heeft. Na het tafelen

waren wij rond halfvijf terug in Moraira. Voor ons een zeer geslaagde dag!

Jennifer en Peter Nesteroff

#### WANDELVERSLAGJE 29 OKTOBER MET DE NVOC

"Jij gaat zondag mee wandelen", zei mijn vriendin/zus Carla, lief maar zeer beslist. "Uuh met wie?", vroeg ik benieuwd. "Met onze Hollandse club", zei ze. "Goh, lijkt me leuk", zei ik. Nou lieve luitjes, het was me leuk! Babs had een mooie wandelroute uitgezet. Door wijnveldjes, stukjes bos, langs amandelboompjes en langs leuke paadjes. Links een druifje plukken en rechts een amandeltje knabbelen (nou ja bijna). De route bevatte hier en daar nog wat hindernisjes in de vorm van wat hoogteverschilletjes, maar gezien onze sportieve groep namen we die als een stel jonge veulens!..... toch? Ha! Ha! Onderweg lekker gebabbeld en natuurlijk volop van de natuur genoten, want die is in Spanje ook schitterend. Ondertussen wees Babs ons op een oude waterput en andere leuke wetenswaardigheidjes. Het weer was verrukkelijk Spaans en de sfeer gezellig Hollands. Wat wil een mens nog meer? Na ongeveer 1½ uur wandelen, waren wij weer terug bij onze auto's, die trouwens fijn geparkeerd konden worden op een flinke parkeerplek. Aan alles was gedacht. Compliment Babs, heb je prima gedaan! Na een klein tochtje met de cars hebben we geluncht in een Engels restaurantje met een Spaanse naam. Drankje erbij, lekker sfeertje en zonnetje, kan niet mis gaan. Tjonge tjonge wat was het gezellig! Smartlapje erbij, het was Hollands goed! En wat is de wereld toch klein, aan de tafel waaraan ik zat, vroeg ik aan de dame tegenover mij: "Zeg waar kom jij vandaan"? Ik hoorde toch voor mij een klein bekend accentje. "Scheveningen", zei ze. "Goh toevallig, ik ook". Na wat verbaasd heen en weer gepraat, woonde we alletwee aan de boulevard van Scheveningen, zo'n 200 meter van elkaar. En dan ga je in een Spaans restaurantje kennis maken met je buurvrouw uit Scheveningen. Ja mensen het kan verkeren. Het was een geslaagd dagje! En wat heeft deze club leuke mensen als leden! Geweldig! Rest mij nog jullie allen een goed en gezond "Wintertje" te wensen. Met fijne feestdagen en hoop jullie in het vroege voorjaar weer te treffen! Wij, Bert en ik vertrekken 10 november weer naar ons kikkerland. Hartelijk bedankt allemaal en tot ziens!

Willy Verreck

#### BERGWANDELEN IN DECEMBER

Wij moeten deze maand met het oog op de soort wandelingen de volgorde veranderen, namelijk de wat moeilijkere wandeling op de 1e plek en dat zal zijn zaterdag 2 december en de gemakkelijke wandeling op zondag 17 december.

Wij gaan op **zaterdag 2 december**

naar de Jalón vallei waar we in Alcalali over de brug links het land ingaan helemaal aan het einde van die weg parkeren we de auto's en vandaag gaan we een hele mooie rondwandeling maken, een redelijk stuk bergopwaarts waarna we op een mooie hoogvlakte komen met mooie fruitbomen, daarna een kleine toegift omhoog, om uit te komen bij het restaurant van de Col de Rates, daar wandelen wij weer naar beneden door een mooie kloof.



De 2e wandeling op **zondag 17 december** brengt ons wederom in de Jalón vallei, maar nu in het plaatsje Jalón waar we de auto's parkeren bij de Bodega en waar we de brug over wandelen richting Alcalali en de 3e weg rechts nemen de Calle de Cueva, en de naam zegt het al we



eindigen aan het eind na een redelijk makkelijke beklimming van 150 meter hoogteverschil, bij de grot die zeer de moeite waard is. Na deze op ons gemak te hebben bekeken gaan we dezelfde weg terug. U ziet waarschijnlijk al waarom deze 2e wandeling op zondag is en niet op de 1e zaterdag, je kunt in Jalón op zaterdag echt niet parkeren!

Mocht u willen lunchen na deze wandeling laat ons het even weten en wij kijken wat voor mogelijkheden er zijn, wij moeten het echter wel bijtijds weten met het oog op reserveringen, op de zondagen is het altijd druk met lunchen.

Voor beide wandelingen, verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur met goede bergschoenen, goed humeur, en genoeg water.

de Bergstappers, Loek (965748187) Frans (966491459)

## Moraira verslaat Calpe

Op dinsdag 21 november trokken 7 moedige driebanders richting Calpe om de strijd aan te binden met onze eeuwige rivaal. Voor het eerst een wedstrijd driebanden, het spel dat de laatste tijd erg in trek is bij onze biljarters. Na ontvangst met een kopje koffie met een koekje in het mooie nieuwe onderkomen van de vereniging in Calpe werden de keu's uit de foedralen gehaald, de pommeransen gekrijt en kon de strijd losbarsten. Zeven partijen moesten er gespeeld worden. Afspraak was gemaakt dat er van minst sterke tot meest sterke speler gespeeld zou worden. Nou zijn we geen van allen supercracks dus dat valt ook allemaal wel mee. De eerste partij van Nico ging helaas verloren. Hij streed moedig, maar de balletjes gingen teveel achterom of in de klos. Ook Kees S. kon zijn potje niet winnen en we begonnen tegen een lelijke achterstand aan te kijken. Gelukkig begon bij Fred het tij te keren. Nipt won hij van zijn tegenstander.

Na deze energieslag van de drie partijen werd ons door Calpe een lekker broodje aangeboden en ook ging de schaal met bitterballen rond. Weer aangesterkt konden de overige partijen worden gespeeld. Theo O. won op zijn degelijke manier de partij, waarna Theo U. in een zenuwenpartij ervoor zorgde dat we



voorsprong namen. En toen kwam Harry de verschrikkelijke. Hij had een zware tegenstander die hij met huid en haar oppeuzelde. Een schitterende serie van zes ontnam zijn opponent alle lust. Na deze knappe winst klaarde Co het karwei op een degelijke manier. Als toetje speelde Harry nog een potje tegen de nummer 1 van Calpe. Dat liep wat minder, maar de winst was al binnen. Tevreden over de winst, blij met de gezellige middag trokken we huiswaarts met de afspraak dat in 2<sup>e</sup> helft van februari Calpe ons zal bezoeken voor een revanche.

## Driebanden competitie

Vanaf **1 december** gaan we opnieuw van start voor de driebanden competitie. Omdat er wat onduidelijkheid was ontstaan hoe we zouden spelen, is er een nieuwe opzet gemaakt die op het prikbord in de

biljartkamer hangt. Martin zal zorgen voor een nieuwe totaalijst en zodra die er is gaan we van start. Alle tot nu toe gespeelde wedstrijden worden helaas ongeldig verklaard. Er hebben zich voor de competitie 19 spelers opgegeven, die 2 maal tegen elkaar zullen spelen. Dus tot eind april moet elke speler 38 wedstrijden spelen. Wanneer je ze speelt, dat doet er niet toe. Elke dag kun je iemand uitdagen om de strijd aan te gaan. Inlichtingen bij Martin of Fred.

## Kampioenschap Libre

Theo Uljee is na een spannende strijd onze kampioen libre 2006 geworden. In het volgende nummer een uitgebreid verslag met foto van dit kampioenschap.

Fred Wijk

## PRESENTATIE DOOR DR. HENK LANDA

Op dinsdag 21 november kwam dr. Henk Landa naar onze Club om o.a. een uiteenzetting te geven over het reilen en zeilen van de gezondheidszorg hier aan de Marina Alta. Wat vorig jaar rond deze tijd nog het gesprek van de dag was en iedere lezing over het nieuwe zorgstelsel volle zalen trok, is kennelijk bij de meeste leden op de achtergrond geraakt, want slechts 24 leden hadden de moeite genomen om naar dr. Landa te komen luisteren. Aan het begin van de avond verwelkomde onze voorzitter Gerrit Zengerink dr. Landa. Deze nam het woord en gaf een duidelijke uitzetting over hoe de gezondheidszorg hier in elkaar zit. Al met al een zorgwekkende situatie, die bijna vergeleken kan worden met die van een ontwikkelingsland. Na bijna een uur konden vragen worden gesteld en nadat er een kwartiertje gepauzeerd was, gaf dr. Landa een overzicht van zijn plannen om in Beniarbeig aanleunwoningen te bouwen, bestemd voor iedereen die nog in goede gezondheid verkeerd en geheel zelfstandig kan functioneren, maar toch de zekerheid wil hebben om in noodgevallen medische verzorging bij de hand te hebben. Na zijn betoog bedankte de voorzitter dr. Henk Landa voor zijn komst en sprak hij zijn bewondering uit voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. Het was een interessante avond, alleen jammer dat er zo weinig leden waren.

Leny Oudendijk

## DAT VIND IK NOU ZO LEUK AAN DE COSTA BLANCA

Vanaf de eerste dag dat we hier kwamen wonen, viel me een groot verschil op met Nederland. Dat kan ik het beste als volgt onder woorden brengen: "In Nederland mag niets tenzij het is toegestaan, in Spanje mag alles tenzij het is verboden". Dat is geen kritiek op ons eigen mooie landje, het is slechts een constatering.

Sterker nog, het herinnert mij aan een lezing die ik, in de zeventiger jaren, gedurende mijn werkzame communicatieleven, heb bijgewoond. De spreker was Bert de Vries, directeur van het "ISK" het Instituut voor Sociale Kommunikatie. Hij sprak, voor een gehoor van automobielp-importeurs, dealers en hun reclamemakers, over het verschil in mentaliteit van de Nederlanders boven en onder de grote rivieren. In de noordelijke provincies, zo stelde hij, hebben wij een (Calvinistisch) schuldcomplex, daar zijn we ons zeer bewust van de voortdurende aanwezigheid van de Heer en gedragen ons derhalve gehoorzaam en degelijk. Misschien een beetje saai? Terwijl de bewoners ten zuiden van Maas en Waal aan een (rooms) schaamtecomplex lijden. En schaamte komt pas na de zonde (en dan nog alleen maar als je betrapt bent), dus leven we er daar wat gemakkelijker op los. Je vindt er dan ook naast elke kerk tenminste twee kroegen. En hiermede verklaarde hij waarom de (degelijke, saaie, Duitse) Opel de meest verkochte auto was boven de rivieren, terwijl in Brabant en Limburg de (avantgardistische, wat kwetsbaardere) Franse merken veel populairder waren. Ik heb het natuurlijk wel over zo'n 30 jaar geleden.

Inmiddels is er veel veranderd in Nederland, zeker wat de mentaliteit (normen en waarden heet dat tegenwoordig) betreft. De maatschappij is egocentrischer geworden (krijg je wanneer je op elkaars lip zit). Heeft u wel eens naar dat tenenkrommend televisieprogramma "De rijdende Rechter" gekeken? Nederland op zijn smalst. Maar zeker ook de grote toeloop van buitenlanders heeft ons gedrag beïnvloed. We worden multicultureler. Daar kan je negatief maar ook positief mee omgaan; maar hoe dan ook het is wel even wennen.

Nou, voelde ik mij indertijd meer verbonden met het schaamtecomplex. Dat heb ik nog. En waar vind je dat nou vandaag de dag nog? Precies, hier in Spanje. Hoe zo, een vergunning aanvragen voor een uitbouw of een carport? Je doet het gewoon en zo lang er niemand klaagt (denuncia), kraait er geen haan naar. Dat kan allen maar als de maatschappij tolerant is: "Ach het stoort me niet, laat ze maar". Dat kan niet als men een overdreven rechtvaardigheidsgevoel heeft: "Ik niet,

dan jij ook niet" (de rijdende rechter, weet u nog wel?). Ik voel me heerlijk thuis in deze mediterrane levensbeschouwing.

Je moet natuurlijk wel een beetje willen integreren (dat willen we in Nederland toch ook van die buitenlanders?). En dan hebben wij Nederlanders ineens een groot voordeel. We zijn een klein landje, niemand spreekt onze taal, dus worden we wel gedwongen om andere talen te spreken. Dat doen we dan ook gewoon, al beginnen we maar in het Nederlands met een "o" of een "a" erachter. We proberen het tenminste. Dat hebben we maar weer mooi voor op onze Engelse en Duitse mede-Europeanen. En dan moet u eens op het gezicht van zo'n Spanjaard letten. Normaal kijken ze wat norsig (zal wel van het felle licht komen), maar zodra je probeert Spaans te spreken, gaat de zon op; er verschijnt een grote grijns en ze zijn uitermate vriendelijk en behulpzaam. Dat vindt ik nou zo leuk aan het leven hier aan onze Costa.

Hugo Bergmans

## TRIP NAAR VALENCIA

Woensdag 15 november j.l. was er door Gerda Barbier een winkeldagje georganiseerd naar Valencia. Om 8:30 uur vertrokken zo'n 40 dames (de heren hebben kennelijk niet veel met winkelen) met de bus vanaf de grote parkeerplaats. Prachtig weer en een gezellige sfeer. Iedereen had er duidelijk zin in. We werden afgezet midden in het centrum van de stad. Vanaf hier kon ieder haar weg gaan. Al winkelend en genietend van al het moois dat Valencia te bieden heeft, kwamen we elkaar zelfs af en toe tegen. Na een heerlijke lunch en een prachtige wandeling door het oude centrum, troffen we elkaar weer op la Plaza de la Reina. Iedereen had de dag zijn eigen invulling gegeven en aan het aantal winkeltasjes te zien, was het ook voor de lokale middenstand een bijzonder geslaagd bezoek geweest. Door omstandigheden vertrok de bus iets te laat, maar de thuisreis verliep voorspoedig. We kunnen allemaal op een geslaagde dag terugkijken en Gerda Barbier nogmaals hartelijk dank voor de uitstekende organisatie. Moeten we beslist nog eens over doen.



Edwien Zengerink

## Ongepaste foto's

Onlangs, toen ik weer eens voor de een of andere verzekering in Nederland het bewijs moest leveren dat ik nog leefde en dat ik het echt zelf was, ontdekte ik dat de uiterste bewaardatum van onze paspoorten verstreken was. Om die reden heb ik altijd een gescande versie van dit document op de pc beschikbaar zodat ik er altijd snel een kopietje van kan printen, op elke gewenste grootte en veelal beter van kwaliteit dan de gemiddelde overheidsocopier. Maar nu dat vernieuwen... hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, als resident in Spanje je paspoort verlengen? Na wat geGoogle biedt de website van de Nederlandse ambassade in Madrid ([www.embajadapaisesbajos.es](http://www.embajadapaisesbajos.es)) uitkomst en legt helder en duidelijk uit welke stappen ondernomen dienen te worden en biedt zelfs de mogelijkheid om het noodzakelijk aanvraagformulier te downloaden zodat je dit rustig op je gemak kunt invullen. De concrete vereisten zijn: het ingevulde aanvraagformulier, het huidige paspoort, 2 pasfoto's (die moeten voldoen aan de nieuw eisen zoals die zijn vastgesteld per 26 augustus 2006), een bewijs van inschrijving in de Spaanse woonplaats of een kopie van de "Tarjeta de Residencia" en eventuele documenten die te maken hebben met een wijziging t.o.v. het oude paspoort. Het aanvraagformulier laat zich keurig in PDF-formaat downloaden, uitprinten en zoals ik al opmerkte, onder het genot van een kopje koffie, gemakkelijk invullen. No problema!

De pasfoto's... dat is een heel ander verhaal. De link op de website van de ambassade verwijst naar [www.paspoortinformatie.nl](http://www.paspoortinformatie.nl), waar veel aanvullende informatie is te vinden over de nieuwe eisen die aan de pasfoto's worden gesteld. Bij nadere bestudering hiervan blijkt dat er maar liefst 37 criteria zijn waaraan de pasfoto's dienen te voldoen en wellicht nog meer als je de volledige Fotomatrix bekijkt. Maar welke Spaanse fotograaf kent deze richtlijnen en hoe leg ik dat uit? In het gelukkige bezit van een digitale camera van meer dan redelijke kwaliteit besluit ik zelf deze uitdaging aan te gaan... en verdomd het lukt me om van mezelf en mijn wederhelft twee meer dan redelijk gelijkende digitale foto's te maken en die zonder meer kunnen wedijveren met het equivalent van menig professionele fotograaf. Omdat de afdrukken op mijn printer niet voldoen aan de gewenste resolutie van 400 dpi\* laat ik via mijn USB-stickje de foto's op



het gewenste formaat én in de gewenste resolutie afdrukken bij de plaatselijke fotowinkel, waarbij de man achter de balie goedkeurend knikt bij het zien van de high-res foto's; 14 euro armer verlaat ik toch met enige trots de fotowinkel. Thuis print ik keurig netjes twee pagina's met de duplicaten van ons beider paspoorten en residencia's en controleer nogmaals of ik alles heb...

Toch voor de zekerheid maar even een telefoontje naar het consulaat in Benidorm waar de aanvraag ingediend moet worden. Ik blijf alles in huis te hebben voor een succesvolle aanvraag, alleen laat de dame aan de andere kant van de lijn me op voorhand weten dat de pasfoto's sowieso niet zullen voldoen. Die kunnen alleen maar gemaakt worden door één fotograaf in Benidorm! "Maar brengt u ze maar mee dan bekijken we dat hier wel verder. Meldt u zich tussen half tien en elf uur op het consulaat\* dan vertellen we u waar u moet zijn en heeft u voldoende gelegenheid om goede pasfoto's te laten maken. Goedenmiddag!".

Niet zonder tegenzin begeven mijn vrouw en ik ons de volgende dag richting Benidorm. Mijn vrouw, die toch al grote afkeer heeft van matineuze activiteiten, doet nog een vergeefse poging mij er van te overtuigen dat ze eigenlijk geen nieuw paspoort nodig heeft en zo vervolgen we verder zwijgend maar genietend van het fraaie kust- en berglandschap onze reis over de A7.

Op het consulaat aangekomen - dat zonder problemen te vinden is aan de tweede rotonde vanaf de A7, gelegen aan de CV70 richting La Nucia en gevestigd in een fraai modern design-pand met voldoende parkeergelegenheid - verbaast ons de kleinschaligheid van de vestiging en voegen ons in de evenzo beperkte rij wachtenden, waarvan snel duidelijk wordt dat deze allen met hetzelfde doel aanwezig zijn. De doorstroming is vlot en dankzij de kamer-akoestiek kunnen we op gehoor getuige zijn van de afhandeling van onze voorgangers.

"Nee, die foto's zijn niet goed. Hier heeft u het adres van de fotograaf in Benidorm en komt u maar terug met goede foto's" luidt het credo. Eenmaal aan de beurt doorstaan ook onze foto's de toets der kritiek niet. De koppen blijken te groot en de achtergrond is toch niet grijs



*Consulado de los Países Bajos*

Edificio Servitur - El Planet, 7 Tel. 965 857 012  
Ctra. de Finestrat (CV 758) Fax. 965 857 006  
03502 BENIDORM (España) e-mail: [nlgovbdm@servitur.es](mailto:nlgovbdm@servitur.es)

genoeg. Daar komt nog bij dat de ooraanzetten links en rechts van het hoofd zichtbaar moeten zijn. Nu ben ik de laatste om op prat te gaan op mijn fysieke voorkomen maar ik kan het toch echt niet helpen dat de bouw van mijn hoofd dit helaas niet toelaat zonder recht in de camera te kijken. Zonder pardon val ik dus bij voorbaat al buiten de toegestane normen. Het herinnert me er meteen weer aan waarom ik tegenwoordig zo graag in Spanje woon. Bovendien blijken de verdere voorbereidingen ook niet geheel naar het zin te zijn van deze wel zeer bijdehante balietante: het aanvraagformulier moet eigenlijk in tweevoud, de kopie van het paspoort moet beide bladzijden beslaan en van de residencia moet ook de achterkant gekopieerd worden. Kortom, niets deugt. Gelukkig beschikt het consulaat over een heuse overheidscopier en weet de dame in luttele ogenblikken dusdanig slechte duplicaten te produceren waarop ik mezelf noch mijn wederhelft nauwelijks weet te herkennen en daar neemt ze dus wel genoeg mee! Dat de nieuwe fotocriteria in de praktijk een serieus probleem vormen blijkt wel uit het feit dat we zelfs gesommeerd worden te tekenen voor eigen aansprakelijkheid van de kosten indien de foto's in het verdere verwerkingsproces alsnog door de "Staat der Nederlanden" worden afgekeurd. Even bekruipt ons het angstige gevoel weer helemaal terug in het regelzieke Nederland te zijn. Dit gevoel wordt nog eens sterk bevestigd als ik de verschuldigde leges van 56 € per paspoort afreken.

Een kleine twintig minuten later weten we gelukkig beter en staan we in de rij bij "Estudio Hollywood - Fotografia Profesional" waar we samen in totaal voor 12 euro elk 4 nieuwe Spaanse pasfoto's laten maken



conform de zogenaamde Nederlandse richtlijnen, dus mét grijze achtergrond, zonder bril en vooral zonder lach! Wanneer de foto's uit het printertje komen rollen en de fotografe nog bezig is met het fotograferen van mijn vrouw, knip ik met de aanwezige schaar alvast mijn setje van 4 foto's netjes doormidden zodat ik de twee andere foto's kan bewaren voor de verlenging van mijn rijbewijs of wellicht residencia... Het fotomevrouwtje laat me afkeurend merken dat zij het er niet helemaal mee eens is, maar beseft na betaling onmiddellijk dat de foto's uiteindelijk mijn eigendom zijn en laat er met Spaanse vriendelijkheid meewarig het zwijgen toe.

Even later zijn we weer terug op het consulaat om enigszins opgelucht deze bijna cabareteske formaliteit af te kunnen sluiten. Wanneer ik echter mijn setje pasfoto's inlever bijt de dame aan de andere kant van

de balie mij echter bestraffend toe dat ik de foto's niet zelf had mogen knippen en dat ik bovendien geacht wordt geen *twee*, maar *drie* foto's in te leveren! "Maar waarom heeft u dat niet eerder gezegd en waar staat dat bovendien?", werp ik haar nog tegen terwijl ze met een grote schaar schijnbaar achteloos een kwart uit het fotovelletje van mijn echtgenote knipt. "En wat maakt u schaar dan zo bijzonder?" voeg ik er niet zonder sarcasme aan toe... "Dat is nu eenmaal ons systeem", antwoordt ze met een stoïcijnse vanzelfsprekendheid. Het is maar dat u het weet... "Maar dat is niet in overeenstemming met wat er op de website van de ambassade staat!", werp ik haar nog tegen. "Nee, die informatie klopt ook niet" bevestigd zij en voegt er aan toe: "Als u ons van tevoren opbelt vertellen we u precies wat u nodig heeft... dan zit u altijd goed". Had ik dat maar eerder geweten... het lijkt wel alsof ik bij de koningin zelf op audiëntie ben! Ze kijkt in ieder geval wel voortdurend vanaf de wand over de schouder van deze regelnicht mee. "Over drie weken kunt u bellen of de paspoorten klaar zijn" beëindigt zij het consult en verlaten wij, 126 euro armer en een ervaring rijker, het consulaat.

Onlangs heb ik voor het eerst thuis, geheel privaat en onder het genot van een café solo, via internet kunnen stemmen. Ik hoop dat ik over vijf jaar vanachter mijn pc mijn paspoort kan verlengen. Ik wens u een gezellige decembermaand met veel pc-plezier...

Arie Grootenboer

\* De officiële openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 13:00 uur.

## JEU DE BOULES

Op 20 november hebben de "jeu de boulers" onder leiding van Rietje de Knecht en Frank de Swert een toernooi gespeeld. Met veel plezier hebben medespelers genoten van het spel onder leiding van Frank. Hoewel Rietje eerst niet mee wilde spelen, bleek dat we een speler tekort kwamen. Tot ons aller genoegen werd Rietje met haar zoon kampioen. Maar ze stelde haar prijs weer beschikbaar. Met de uitslag was niet iedereen het eens, maar dat mocht de pret niet drukken. Na afloop was er een gezellig etentje bij de Carvery. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Chris Hensbroek en Henk Gort

### Loeki's kipschotel

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 8 kipdrumsticks of 4 flinke kip filets
- 250 gram sjalotjes fijngehakt
- 1 bol knoflook in teentjes verdeeld en gepeld
- 4 el extra virgin olijfolie
- 3 el dragonazijn
- 5 el witte wijn of vermout
- 1 tl venkelzaad licht gekneusd (hinojo)
- 2 venkelknollen in stukjes (vlak voor gebruik snijden i.v.m. verkleuren of in water met beetje citroensap bewaren), venkel groen achterhouden
- 2 dl kookroom
- 1 tl rode bessengelei (Baxter Salsa de Arándanos)
- 1 el dragonmosterd
- 2 el verse gladde peterselie (gehakt)
- zout, zwarte peper en evt. suiker



Bereiding:

Leg de kip met de fijngehakte sjalotjes en op 2 na alle gepelde knoflook in een ovenschaal. Voeg de olie, azijn, het venkelzaad en de wijn of vermout toe. Bestrooi dit met peper en zout, roer goed en laat 2/3 uur marineren. Verwarm de oven voor op 190 graden. Doe de venkel bij de kip, bestrooi met zout en meng goed. Bak alles 50-60 min. en roer 2 keer tijdens het bakken. Als er te weinig vocht is tijdens het bakken doe er dan wat witte wijn bij! De kip is gaar als u een prikker in de kip steekt en er helder vocht uit komt! Haal de kip en alle groenten uit de ovenschaal en doe hem in een nieuwe ovenschaal! Doe de jus in een steelpan en breng het aan de kook. Doe de room, bessengelei en mosterd erbij en roer dit er goed doorheen. Breng eventueel op smaak met zout, peper en war suiker! Giet de saus over de kip! Hak de achtergehouden knoflooktenen, venkelgroen en peterselie fijn! Warm de schotel héél even in de magnetron hoogste stand. Nadat de schotel uit de oven is strooit u het knoflookkruidenmengsel eroverheen! U kunt hierbij eventueel een frisse groene salade serveren. Als wijn een heerlijke fruitige witte wijn! Eet smakelijk!

Loeki Lensen

### Deze maand: Hedera helix

Toen ik 8 jaar geleden bij een tuinontwerp zocht naar een basis van "stevig" groen, dacht ik niet in de richting van de Hedera. Ik was pas een paar maanden hier in Spanje en had de gedachte, dat de Hedera hier niet kon gedijen in de hete zon en het zeer droge klimaat. Groot was indertijd mijn verbazing, toen ik bij navraag en rondsnuffelen prachtige toepassingen ontdekte.

Er zijn 15 soorten, die tot de klimopfamilie (Araliaceae) behoren. Zowel in Europa, Azië en Noord Afrika zijn zij inheems. Van de genoemde aantal soorten, wil ik het vooral hebben over de Hedera helix. Deze Hedera is een bijzondere plant door zijn groeivormen. De plant vertoont namelijk 2 groeivijzen. Een gedeelte (de jeugdige vorm) heeft gelobde bladeren en luchtwortels die zich aan bijna alle ondergronden kunnen vast zetten en snel kunnen uitgroeien; het andere gedeelte van de plant (de meer volwassen vorm) heeft nagenoeg ongelobde bladeren en geen luchtwortels. De verschillende groeivijze van het blad noemt men heterofylie. Aan de volwassen vorm die pas na jaren ontstaat uit de jeugdige groeivorm, komen de bloemen en vruchtjes. Stekken die van de volwassen vorm genomen worden, blijven "volwassen" en zullen zich tot bossige struikjes ontwikkelen en dus veel bloemen en vruchten voortbrengen. Deze vorm noemt men als de variëteit *Arborescens*. De bloemen zijn niet opvallend en worden goed bezocht door bijen. Hierna verschijnen de zwarte ronde vruchtjes. Bladeren en bessen zijn giftig.



*Hedera helix*

De Hedera helix is de enige klimplant in Europa, die ook een functie verdeling van de wortels heeft. Aan de plant zitten groei en hechtwortelen. Zoals eerder genoemd, stellen de hechtwortels hem in staat, zelfstandig te kunnen klimmen tegen muren en bomen. Bij het



klimmen in bomen, hebben de grote bomen in de regel geen last van klimop, omdat ze de boom aan de buitenkant niet kunnen bereiken. Ze kunnen de boom niet verstikken. Bij kleine bomen moet men de groeiwijze in de gaten houden. Vaak wordt gedacht, dat de hechtwortels water of voedingsstoffen aan de boom kunnen onttrekken. Dit is totaal niet het geval.

Belangrijk voor u is, wat de toepassing van de Hedera helix kan betekenen voor uw Mediterrane tuin. Allereerst door het groenblijvende karakter van de planten geven zij het hele jaar door een mooi groen effect. Hierdoor zullen zij een basis betekenen voor het totale beeld van de tuin. Vaak komen andere planten in combinatie met de Hedera beter uit. In het voorjaar, als de plant zijn blad vernieuwd, dan is het groen op zijn mooist. Aan de bodem stelt de plant geen bijzondere eisen, hoewel indien de grond humusrijk is en wat vochtig, dan is dit beter. De planten groeien zowel in de schaduw, als in de zon. Aan te bevelen is dat, om ze na het aanplanten goed te kunnen laten "aanslaan", ze voor een gedeelte in de schaduw staan. Dus om de planten wat af te schermen.

De toepassingsmogelijkheden zijn zeer breed. U kunt de Hedera gebruiken als bodembedekker. Maar hij is ook prima om tegen een muur te laten opgroeien. Of er een mooie haag van te maken, door middel van het opgroeien tegen een hekwerk of schutting. U kunt de plant uitstekend gebruiken om lelijke plekken, zoals stenen, rotsen, stronken e.d. weg te werken door ze laten overgroeien met Hedera. U kunt ze plaatsen tegen een oud hek of pilaar, puur als decoratie. U kunt een mal maken van ijzer en hiervan bijvoorbeeld een kroon maken of dierenfiguur en dit dan te laten begroeien met klimop, waardoor na het volgroeien van zo'n model het eenvoudig in vorm te knippen blijft. U kunt er pergola's mee laten begroeien, om bijvoorbeeld meer schaduw in u tuin te bewerkstelligen. Misschien zijn er mensen onder u, die zullen zeggen: "Ja, maar een klimop kan ook woekeren". Het lijkt me juist hier in Spanje fijn, dat de plant goed en snel kan groeien, des te mooier is het resultaat dat u kunt bereiken. Veel groen en geen lelijke en kale stenen. En voor het onderhoud is de plant sympathiek. Makkelijk te knippen, geen stekels en de afgeknipte restanten zijn eenvoudig in een zak af te voeren. Kortom, de Hedera helix is een dankbare, altijd groenblijvende plant, die uitstekend is toe te passen in uw mediterrane tuin.

Rik de Greeff

## PUZZEL VAN DE MAAND

### Deze maand: cijfercodepuzzel

	8		7	15	8	20	3		2	10	23	5	11		18	4	2	9		22	
6	2	15	20		10		10		10		19		2	15	15	9		10	17	15	
19	10	15	24	15	1		4	16	23	20	15		15		6	5	20	11		3	
4	A		1			17	20	2	2	15		9	15	5	26	15	2		6	10	15
26	15	17	15	15	11	17		10	19	6	4		23		19	15	17	15		1	
	11		18		23	15	19	25	W	13	2		14	15	18		23	10	15	23	11
4	24	24	15	2		9	15	1		4	18	Z	4	2	15	4		10		20	
4		4	2	10	9		21		11	24	4	19		20	1	17	20	11	16	7	
2	15	11		6	4	22	5	20	23		1	4	4	2	17			1		20	
26		7	4	4	19		20		4	14	3	10	17		15	12	23	15	19	1	
15	3	10		4	6	23	15		1		15		15		19		19	5	20	23	
11		6	20	2	23		9	4	3	15	19		9	4	11	11	4			26	

1	14
2	15
3	16
A	17
5	Z
6	19
7	20
8	21
9	22
10	23
11	24
12	W
13	26

Elk cijfer beantwoordt aan een letter. Kraak de code en vul zo de roosters in. Houdt rekening met het feit dat 'y' en 'ij' in het rooster allebei 'Y' zijn. U krijgt hierbij de letter 'A' extra kado!

3	7	11	8	5	10	2	9	6	1	4	12
6	4	9	10	12	8	1	11	3	5	2	7
5	2	1	12	7	4	6	3	8	10	11	9
11	12	8	4	2	7	3	10	1	6	9	5
2	1	5	7	8	9	11	6	10	3	12	4
10	6	3	9	4	1	12	5	11	2	7	8
9	5	4	6	11	6	8	2	7	4	3	10
8	3	2	11	10	12	7	11	4	9	5	6
7	10	12	1	3	5	9	4	2	11	8	7
4	11	7	5	1	2	10	12	9	8	6	3
12	9	10	2	6	3	4	8	7	5	1	11
1	8	6	3	9	11	5	7	12	4	10	2

Hiernaast ziet u de oplossing van de supersudoku van vorige maand.

Ik wens u veel puzzelplezier en prettige feestdagen.

Hillie Vrijs

## BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

### **Teulada-Moraira**

Gemeentehuis 965 740 158  
 Policia Local 965 740 946  
 Rode Kruis 965 740 950  
 Brandweer 112  
 Guardia Civil 062  
 Medisch centrum:  
 Teulada 965 741 136  
 Moraira 966 490 204  
 Nooddienst 112  
 Tele-taxi 965 744 281  
 Automobilistenhulp RACE 965 740 794

### **Consulaat der Nederlanden Benidorm:**

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm  
 Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006  
 E-mail: Nlgovbdm@servitur.es  
 Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

### **Consulaat van België**

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5°, 03002 Alicante  
 Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757  
 E-mail : alcconsubel@tiscali.es  
 Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur

### **Benissa**

Brandweer 965 781 185  
 Guardia Civil 965 730 722  
 Automobilistenhulp RACE 965 730 194

### **ANWB Benidorm**

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades  
 Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

## KERKDIENTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

### **Benidorm**

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.  
 Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.  
 Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

### **Denia**

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.  
 Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.  
 Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

### **Jávea**

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

### **Benimarco**

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11.30 uur.

### **Moraira**

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

### **Calpe**

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:  
 Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720