

INHOUDSOPGAVE NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2007

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN	3
WEEKKALENDER.....	4
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007	5
RECTIFICATIE	5
CONTRIBUTIEBETALING	5
VAN DE VOORZITTER	6
NIEUWE LEDEN	6
HANS NIJHUIS.....	7
HET GASTENBOEK	8
TESTAMENTEN, ERFRECHT & SUCCESSIERECHTEN	8
MUZIEKAVOND 16 OKTOBER.....	13
TUINCLUB I.....	14
DE GROT	14
KUIEREN, KLETSEN & KOFFIEDRINKEN.....	16
DE BERGSTAPPERS IN NOVEMBER	16
DRU YOGA BIJ DE LAGE LANDEN.....	17
SPAANSE LES OP MAANDAGMIDDAG	18
ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 NOVEMBER.....	19
VAN DE BIBLIOTHEEK.....	19
STAMPOTAVOND OP 15 NOVEMBER	20
EEN ORIENTAALSE NACHT OP 20 NOVEMBER	20
VALENCIA	21
CELEBRATION IN BENIDORM PALCE.....	21
EEN WENK DIE HOPELIJK NOOIT NODIG ZAL ZIJN.....	22
HET NEDERLANDSE CONSULAAT IS WEDEROM VERHUISD	22
CHEF VAN DE MAAND	23
DE MEDITERRANE TUIN.....	24
SPAM	25
PUZZEL VAN DE MAAND.....	27
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS	28
KERKDIENTEN	28



NEDERLANDS-VLAAMSE ONTSPANNINGSCLUB "DE LAGE LANDEN"

NOVEMBER 2007

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253
BIC: CAAMES2A

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
Calle Cigüëña 10
Moraira-Teulada
Tel. 965 745 206

E-mail:

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen:

We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting 'El Portet'. Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje 'Farmacie' ziet. Hier gaat u linksaf de 'Camino de la Viuda' op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met 'Arnesol' ziet. Hier gaat u rechtsaf de 'Calle Cigüëña' in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester.
De contributie voor de periode september 2007 t/m december 2008 is vastgesteld op 90,00 euro per persoon.

BESTUUR

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966491457	gerrits@wanadoo.es
Penningmeester:	Thom Karremans	965747093	thomkarremans@hotmail.com
Secretaris:	Betty Pennings	966499091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid & vice-voorzitter	Hugo Bergmans	966491538	hugo.bergmans@gmail.com
Bestuurslid:	Dolf Bergmans	965748579	drbspain@telefonica.net
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965745766	
Bestuurslid:	Jan Daenen	965744005	jljaenen@wanadoo.es
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966492564	mkrijgsmanverschuren@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966490612	wpmeijer@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965974412	

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Jan Daenen	965 744 005
	Peter Croughs	966 490 385
Bergwandelen:	Frans en Mary van de Steenoven	966 491 459 & 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk	965 745 628
	Ad de Jong	606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen	965 791 608
	Henny Stack-Philipsen	966 497 920
	Annús Adriaanses-Witkamp	966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054
		mohan.mehta@gmail.com
CuliClub:	Kiny Karremans	965 747 093
Evenementen:	Gerda Barbier	965 745 766
	Monique Krijgsman	966 492 564
Externe zaken:	Hugo Bergmans	966 491 538
	Gerrit Zengerink	966 491 457
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong	677 729 509
	Marijke van Heijningen-Stals	965 744 733
Horeca commissie:	Paul Meijer	966 490 612
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt	966 491 232
	Frank de Swert	966 490 199
Keuken	Piet Luyken	966 491 534
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	965 745 766
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Gerda Barbier	965 745 766
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans	966 491 538
	Arie Grootenboer	659 573 879
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	Anna Kerkhoven	966 491 834
Snikzangers:	Marijke Herben	678 172 119
	Adinda Venenkamp	965 745 528
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken:	Gerrit Zengerink	966 491 457
Tennis:	Koos Venekamp	965 745 528
	Joke Wortelboer	965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELNEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Jeu de boules
12:30 – 14:00	Snikzangers
14:00 – 15:00	DRU Yoga
15:00 – 16:00	Spaans voor beginners
16:00 – 17:00	Spaans conversatie
18:45 – 18:55	Inschrijven bridge
19:00 – 23:00	Bridgedrive



Dinsdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00	Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30	Kleding maken met Coby



Woensdag

Hele dag	Biljartclub
20:00	Klaverjassen

Donderdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Tekenen en schilderen
15:00	Jeu de boules
15:00 – 20:00	Clubmiddag
15:00 – 17:30	Bibliotheek en geldzaken



Vrijdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
Vanaf 18:00	CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand)
19:00 – 24:00	Biljartclub

Voor privé computerlessen neem contact op met Mohan tel. 965 745 054
of e-mail mohan.mehta@gmail.com

ELKE DONDERDAG
CLUBMIDDAG !!!

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007

		Pagina
28 oktober	10:30 uur: K.K.K.	15
3 november	09:30 uur: Bergstappers naar Finestrat	15
15 november	15:00 uur: Algemene ledenvergadering	18
	aansluitend: 1 ^e Boekenverkoop	18
	20:00 uur: Stampotmaaltijd	19
18 november	09:30 uur: Bergstappers naar de Montgó	15
20 november	20:00 uur: Klassieke muziekavond	19
22 november	15:00 uur: 2 ^e Boekenverkoop	18
28 november	09:30 uur: Winkelen in Valencia	19
6 december	Sinterklaas (kinderen)	
11 december	20:00 uur: Klassieke muziekavond	
14 december	19:30 uur: Benidorm Palace	20
26 december	17:00 uur: Kerstdiner	

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

RECTIFICATIE

Door een van onze kritische lezeressen werden wij gewezen op een hinderlijke redactionele fout in het vorige nummer van de Nieuwsbrief. Op pagina 10 is abusievelijk het IBAN nummer vermeld met één cijfer teveel. Hieronder vermelden wij nogmaals het enige juiste nummer:

ES32 2090 0464 98 0040084253

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

De redactie

CONTRIBUTIEBETALING

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief bleek de helft van de leden de contributie voor het komende jaar te hebben voldaan. Wat ik zeer bemoedigend vind, is dat inmiddels een groot aantal leden de betaling via automatische overschrijving voldoet. Hierbij roep ik de andere helft van de leden op ook hun contributie zo snel mogelijk over te maken, bij voorkeur dus via automatische betaling.

De penningmeester

VAN DE VOORZITTER

Na regen komt zonneschijn is een oud Nederlands gezegde. Na de regen van de afgelopen tijd wacht ons dus heel veel zonneschijn. Laten we dat dan maar verwachten, voor velen onder ons een prettig vooruitzicht. Het nieuwe verenigingsjaar van 1 september 2007 tot 1 januari 2009 is spetterend begonnen met een heerlijk optreden van de JR. Jazzband uit Brabant. Blijft u vooral kijken op onze website, in onze nieuwsbrief en op ons good-old schoolbord. Er komen hele mooie activiteiten aan, die het allemaal waard zijn om aan deel te nemen. De bestuursleden belast met de evenementen zijn er meer dan druk mee en hierbij wil ik hen extra bedanken voor hun inzet. Er staat een algemene jaarvergadering gepland op 15 november 2007. Deze willen wij om 15:00 uur laten beginnen. Indien het vereiste ledental niet aanwezig is, schorsen we, om binnen de daarvoor voorgeschreven tijd opnieuw te openen. Dit omdat het bestuur de leden het nieuwe huishoudelijke reglement ter goedkeuring voor wil leggen. Om deze goedkeuring niet te lang te laten duren tijdens de vergadering, ligt het nieuwe huishoudelijke reglement ter inzage vanaf 25 oktober 2007 bij de gastvrouwen of is op aanvraag te lezen bij een der bestuursleden. Vragen op of aanmerkingen gaarne voor 12 november 2007 bij de secretaris in te dienen, zodat het bestuur hiervan nota kan nemen en indien noodzakelijk verwerken kan in het huishoudelijke reglement. Dit alles zal een snelle behandeling van dit agendapunt aanzienlijk eenvoudiger maken. Tevens zal een aantal bestuursleden aftreden en hun plaats zal ingenomen worden door anderen. Tijdens de vergadering zullen wij daar op gepaste wijze aandacht aan geven. Na afloop kan er deel genomen worden aan een stampotmaaltijd, die weer door onze geroutineerde keukenploeg, eventueel aangevuld met leden van de culi-club, bereid gaat worden. Schrijft u zich hiervoor niet te laat in. Vertrouwende op een goede voorzetting van het verenigingsjaar.

Gerrit Zengerink

NIEUWE LEDEN

Steeds meer Nederlandstalige Europeanen weten onze club te vinden. Ook de afgelopen periode hebben we er weer nieuwe leden bij gekregen. We verwelkomen Hans Groenendaal, Dick en Sonja Lievaart, Ron Bogers, Connie Engelfriet, Pieter en Stijnie Vaandrager, Henk

Fernhout en Michel Rosenberg. Micheline van de Heuvel, A.R. Hoft, Jos en Marty Niemer en Willem en Ria Gruyters. Onze vereniging telt nu zo'n 450 leden en daar mogen we best trots op zijn.

De redactie

HANS NIJHUIS

Op 5 oktober jongstleden overleed Hans Nijhuis. Hieronder vindt u de afscheidswaarden die Gerrit Zengerink sprak tijdens zijn begrafenis:

Requiem voor een kwajongen

Van Hans, de enige zoon van Sita en Kees Nijhuis is bekend dat hij als kind al een bijzonder intelligent was. Evenals zijn vader Kees, die door zijn werkgever meer dan gewaardeerd werd om zijn intellectuele vermogen kon ook Hans uitzonderlijk goed leren. Het was vanzelfsprekend, dat Hans dus ging studeren. En dat deed die, hij vertrok naar Delft en werd zoals iedereen lid van een plaatselijke studentenvereniging. Studeren vond hij in die tijd maar bijzaak en al gauw draaide hij op volle toeren mee in het spannende en leuke studentenleven. Toen zijn ouders naar Spanje verhuisden, ging hij mee. Hij zou hier een zaak opzetten in het kweken van aal (paling). Ging met hem hierover nooit een discussie aan, Hans wist hier alles van en meer dan dat. De benodigde vergunningen kwamen er niet en het plan bleef in de kast liggen. Hans, op onze vereniging heb je menigmaal vrijwilligerswerk gedaan en zoals met alles wat je deed, vol enthousiasme. Je was een graag gezien lid met altijd een verhaal, al was het over het halen van sigaretten in Denia met alle gevolgen van dien. Hans, na het overlijden van je vader heb je nog jaren met je moeder Sita hier geleefd. Je omringde haar met al je liefde voor haar en als het nodig was zorgde je voor haar. Wel leefde je je eigen leven en dat had menigmaal echt veel weg van dat studentenleven uit Delft. Je bleef, ondanks dat je verhuisd was, die student die je zo graag was. Je was en bleef in jouw gedachten die kwajongen die in Delft zo een fijne tijd kende. Hans toen je moeder onlangs overleed leek er een berusting over je te komen, alsof je het leven had geaccepteerd zoals het nu ging. Je ziekte kon je niet overwinnen en toch hield je die strijd vol tot het laatste moment. Nu is die ongelijke strijd gestreden en wordt je weer verenigd met je vader en je moeder. Hans, ons rest nog slechts de herinneringen aan jou, Hans, vaarwel!

HET GASTENBOEK

Om redenen van verantwoordelijkheid, verzekering en om eventuele moeilijkheden in de toekomst met de Spaanse fiscus te vermijden, zullen wij het gastenboek introduceren. Indien u gasten mee neemt naar onze club, moet u hen in laten schrijven in dit boek. U vindt het bij de gastvrouwen. Van uw gasten zullen wij de naam, hun Spaanse verblijfplaats en u als gastheer/dame noteren. Deze maatregel is onvermijdelijk en wij vragen van u alle medewerking om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Namens het bestuur.



Gerrit Zengerink

TESTAMENTEN, ERFRECHT & SUCCESSIERECHTEN

Op 9 oktober jongstleden is door Erik de Haan op de club een lezing gehouden over testamenten, erfrecht en successierecht. Erik de Haan heeft een adviesbureau, gespecialiseerd op Nederlands erfrecht en zijn vrouw María is de Nederlands sprekende notaris van Notaría Jijona. Samen hebben zij zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het afhandelen van nalatenschappen van Nederlanders in Spanje. Het notariskantoor heeft regelmatig contact met Nederlandse notarissen. Hieronder volgt een beknopt verslag van hetgeen tijdens de lezing, die overigens zeer goed bezocht was, ter sprake is gekomen.

Testamenten

De belangrijkste vraag bij een testament is: moet je een testament maken?

Het antwoord is onomstotelijk ja, want zo wordt de nalatenschap volgens wens afgehandeld en niet volgens de wet. Bovendien maakt u het de erfgenamen makkelijker bij de afhandeling van uw nalatenschap. Ook ontstaat hierdoor de mogelijkheid om een echtgenoot meer toe te kennen dan enkel volgens de wet mogelijk is.

Vervolgens de vraag of je voor beide landen een testament moet maken?

Dit is niet nodig én zelfs niet wenselijk want het geeft in de praktijk vaak problemen bij de uiteindelijke afhandeling. Het vergroot de kans dat de legitieme porties niet gerespecteerd worden of dat er tegenstrijdige clausules vermeld worden.

Wat wel verstandig kan zijn is om een testament in beide landen te (laten) registreren. Helaas is het vaak onduidelijk óf en wáár dit is gebeurd, maar inmiddels bestaat wel de mogelijkheid om een Spaans testament in Nederland te laten registreren en een Nederlands testament in Spanje. Sinds 1970 bestaat een verdrag voor een Centraal Testamentenregister in verschillende landen. Op dit moment verlangt Spanje een compleet vertaald testament om in te laten schrijven, direct door de belanghebbende in Spanje of via de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie in Nederland. Door middel van het opstellen van een testament in Spanje waarin het



Nederlandse testament vermeld wordt, kan men dit ook in Spanje laten registreren. Daarvoor moet de Spaanse notaris wel bekend zijn met het Nederlandse recht.

Volgens welk recht moet een testament worden opgemaakt?

Spaans of Nederlands recht? Na 5 jaar aantoonbare residentie in Spanje is automatisch het Spaans recht van toepassing. In een testament kan echter voor het Nederlands recht worden gekozen. Het voordeel van het Spaanse recht zijn de (gunstige) fiscale regels. Wel kan volgens de Nederlandse wetgeving een Spaanse constructie gekozen worden. Het Nederlands recht daarentegen is flexibeler voor specifieke wensen; langstlevenden testament, onterven, etc. Binnenkort zal in de Comunidad Valenciana een nieuwe wet van kracht komen die complete vrijheid van testament mogelijk maakt. Het is echter nog onduidelijk wat de fiscale consequenties zullen zijn.

Waar laat ik een testament opmaken?

Bij een Spaanse of een Nederlandse notaris? Een testament gebaseerd op Nederlands recht kan het beste bij een Nederlandse notaris opgemaakt worden; een testament via Spaans recht, het beste bij een Spaanse notaris. Bij Notaría Jijona kunnen beide rechtssystemen worden toegepast; het notariskantoor is goed bekend met de Nederlandse wetgeving en er is veel contact met Nederlandse notarissen. De meest gebruikelijke Nederlandse constructies kunnen worden toegepast. Ook bestaat de mogelijkheid om een tweetalig testament te laten opmaken.

Waar moet een testament in ieder geval aan voldoen?

Een testament moet voor het volledige wereldvermogen worden opgemaakt. Tevens dient een testament alle voorgaande testamenten te herroepen. Belangrijk is ook dat een testament, omwille van de uitvoerbaarheid, kort maar krachtig is; zowel voor wat betreft moeilijke juridische constructies als voor praktische constructies. Probeer niet alles tot in detail te regelen, maar leg de strekking vast. Denk er ook aan dat een in Nederland opgemaakt testament later door de Spaanse notaris begrepen en uitgelegd moet kunnen worden.

Successierechten

Successierechten in Spanje:

Wat moet er aan belasting betaald worden (in de Comunidad Valenciana)? Successierechten is een onrechtvaardige belasting. Er bestaan veel kortingen in de Comunidad Valenciana met een doorzettende tendens, zoals de recentelijk ingevoerde vrijstelling van 99 % voor echtgenoot en kinderen als deze resident zijn.

In de Comunidad Valenciana wordt onderscheid gemaakt tussen resident en niet-resident:

1. Resident
 - Korting gezinswoning 95 %.
 - Korting 40.000 euro per erfgenaam eerste lijn.
 - Korting 99 % als erfgenaam ook (minimaal 5 jaar) resident is.
2. Niet-resident
 - Geen korting gezinswoning
 - Korting 16.000 euro per erfgenaam in eerste lijn.

Wanneer wordt iemand als resident aangemerkt?

Voor de wetgeving op successierechten geldt dat men gedurende een periode van minimaal 5 jaar ingeschreven dient te zijn in het bevolkingsregister (Padrón) of door opgave van Spaanse inkomstenbelasting of andere overtuigende bewijzen.

Successierechten in Nederland:

Hier bestaat een hoge vrijstelling voor de echtgenoot of partner (500.000 euro) en verder zeer gelimiteerde vrijstellingen. Wel moet de langstlevende over eventuele vorderingen van kinderen betalen.

Conflictsituaties tussen Spanje en Nederland met goederen in beide landen:

Hier bestaat de verplichting om de wereldwijde nalatenschap af te handelen daar waar de erfgenaam resident is. Ook wordt er in het land waar men onroerend goed heeft, over dit goed successierechten geheven. Er kan gecompenseerd worden in het land waar men resident is.

Speciale regel successierechten in Nederland:

Als een Nederlander aantoonbaar meer dan 10 jaar geen resident meer in Nederland was, dan zijn er in Nederland alleen nog maar successierechten verschuldigd over onroerende goederen en aandelen. Dan is het dus interessant om alle liquide middelen in Nederland te houden.

Probleemsituaties, knelpunten en tips

Het langstlevenden testament. Een voorbeeld:

Vader overlijdt met langstlevendentestament (geen resident) met 1.000.000 euro aan in Spanje. Hij laat een vrouw en 3 kinderen achter. De vrouw wordt eigenaar van complete nalatenschap en betaald 265.000 euro successierecht (volgens Spanje wettelijke verdeling 156.000). Een jaar later overlijdt de moeder. In het 1e geval heeft zij een vermogen van 1.000.000 euro (de vordering wordt niet afgetrokken. De 3 kinderen betalen $3 \times 60.000 = 180.000$ euro). In het 2e geval is moeder nog maar eigenaar van 500.000 euro. Successierecht bedraagt $3 \times 7.000 = 21.000$ euro. Totale vergelijking 444.000 euro tegen 201.000 euro. Met name moet men rekening houden dat bij het langstlevendentestament de goederen niet naar de volgende generatie

gaan. Opzet van deze vergelijking: Denk goed na over uw situatie, bij voorkeur samen met een expert.

Kinderen uit vorig huwelijk:

Men wil ze vaak gelijkstellen, maar dan worden de kinderen van de ander als volledig buitenstaander behandeld, fiscaal gezien. Ook kunnen dan de legitieme minimale porties geschaad worden, waardoor een eerder opgemaakt testament aangepast moet worden.

Samenwonen volgens de Nederlandse wetgeving:

Samenwonen in Spanje kan soms gelijkgesteld worden aan huwelijk, maar vaak met registratie in de Comunidad Valenciana. Fiscaal gezien is dat echter (nog) niet gelijkgesteld.

Nederlandse constructies:

Ik ken een lening toe met een jaarlijkse rente van x % die bij mijn overlijden te vorderen is. Deze constructie is in Spanje niet mogelijk. De schuldeiser is schuldenaar, en de schuld wordt "weggestreept".

Schenken:

Schenken gedaan binnen de laatste 10 jaar worden in Spanje 'teruggedraaid' en worden meegeteld in de heffing successierecht.

En/of bankrekeningen:

Vermijd *en/of* bankrekeningen. Het is beter twee bankrekeningen op één naam met de ander als gemachtigde te nemen. Bij overlijden van de een blijft het tegoed van de ander tevens buiten beschouwing voor de heffing successierecht.

Tot slot

Iedere situatie is uniek en kent zijn of haar specifieke aandachtspunten. Het is nu eenmaal onmogelijk om in kort bestek uitvoerig in te gaan op alle details en mogelijkheden. Daarom is het verstandig om uw specifieke situatie goed te overdenken en te bespreken met een deskundig adviseur. Wilt een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact op met Erik voor een afspraak. Indien mogelijk kunt u het handigst uw situatie uiteenzetten op e-mail en opsturen naar erik@notariadejijona.com of belt u anders naar 965 610 970.

De redactie

MUZIEKAVOND 16 OKTOBER

Om 8 uur precies opende Hans Kok de avond met een korte uitleg over het moois dat wij zouden gaan zien en horen. Het Zondagskind "Plácido Domingo" was zijn carrière begonnen als leerling dirigent op het conservatorium en besloot later toch te kiezen voor zang. Hij werd dan ook één van *de drie tenoren*, die onder die naam furore hebben gemaakt. Een sympathieke begenadigde zanger uit Madrid die nu op zijn oudere dag toch ook nog eens wilde laten zien, dat hij behalve zingen ook kon dirigeren. Voor de ongeveer 50 toezieners en hoorders werd het een onvergetelijke avond met de titel "Spaanse Nachten". Er werden 3 pauzes gehouden, waarin we werden verrast met tapas die weer werden gefabriceerd en geserveerd zoals gewoonlijk onder leiding van onze onvolprezen keukenmeester Piet Luyken.

Het muziekprogramma van de bekende "Berliner"; het orkest van wereldfaam, werd nog eens extra aantrekkelijk gemaakt door het optreden van twee solisten, namelijk de meer dan geweldige charmante violiste van Chinese afkomst en opgegroeid in Amerika, "Sarah Chang" en de sopraan "Ana Maria Martinez" die beiden een ongelooflijk bewonderenswaardige indruk maakten. De uitvoering vond plaats vanaf de overkapte "Wald Bühne" in Berlijn voor een totaal uitzinnige menigte van zittende en liggende jonge en oudere toehoorders gesteund door eveneens zeer enthousiaste bewonderaars in de zaal van de Lage Landenclub, die het gevoel hadden dat ze er in Berlijn bij waren. Tijdens het slot werd voor de menigte en ons het bekende "Berliner Luft" ten gehore gebracht, waarbij ook nog bleek dat de stem van Plácido Domingo nog weinig aan kracht heeft ingeboet. Wat kan die man toch nog steeds zingen!!!



Hans Kok verdient dank voor de bijzondere keuze en de presentatie van deze DVD die werd vertoond met de meest moderne apparatuur. Op de 20ste November vindt de volgende muziekkavond plaats en de ideeën van het clubbestuur daarover zijn zeer positief en kunnen wel weer eens voor een extra verrassing zorgen. Tot slot Hans, in een woord, "GEWELDIG" en dank voor deze vrolijke avond.

Kees den Dulk

TUINCLUB I

Op dinsdag 2 oktober hebben van de mooie omgeving, heerlijk weer en fijn gezelschap kunnen genieten bij Mohan en Nellie. Bij de koffie hebben we o.a. plannen gemaakt over een bezoek aan de beeldentuin in Alfaz del Pi. Lenie heeft al contact opgenomen en inlichtingen gevraagd. Een bezoek op dinsdag 23 oktober geeft geen problemen, we zijn van harte welkom.



De volgende ontmoeting is dinsdag 6 november bij Gré Daenen. C/ Benichembla 6. Neem je stekjes mee, daar kunnen we elkaar plezier mee doen.

Vriendelijke groet, Gré Daenen

DE GROT

Het zou een "niet al te moeilijke" wandeling worden op die bewuste zaterdag. Ik hou van die woorden: "niet al te moeilijk". Fris en fruitig pakte ik die dag m'n spullen bij elkaar. Slippers, doosje sigaren, klapstoeltje en zaklantaarn. In Vergel zou -na een lichte wandeling- een mooie grot op ons wachten. Met acht auto's, gevuld met -pakweg- vijf en twintig "man", reden we naar Vergel. En dus het startpunt van de beklimming naar de grot. En ik moet toegeven; het eerste half uur lopen was "niet al te moeilijk", maar dan: klimmen! En niet zo'n beetje ook! Rotsen, Keien, Rolling Stones en andere oneffenheden. Even een kleine of een wat langere pauze inlassen, maar steeds weer: omhoog, omhoog! En dan is 'ie d'r. De Grot! Zaklantaarn mee, camera mee, en

de grot afdalen. Het was donker daar binnen. Fascinerend, dat wel. Ik liep een dertigtal meters de grot in, toen ik in een diepe spleet een gedaante ontdekte. Ik deed mijn lantaarn aan en ik verstijfde. Voor mij stond een monster! In het midden van zijn ruigbehaarde voorhoofd ontdekte ik slechts een oog. In zijn weezinwekkende mond stond slechts, midden boven, een tand. En met zijn linkerhand zwaaide hij met een enorme hakbijl. Het monster kwam naar me toe, hief zijn bijl omhoog en keek me met één oog doordringend aan. Ik stond als aan de grond genageld. En net, net toen hij wilde toeslaan, verkrampte hij. Hij liet zijn bijl zakken en zei: "Sorry, jij bent niet degene die ik zoek". Hij keerde zich om en verdween, in het donker, achter een groot rotsblok.



Ik ben nog nooit zo snel in mijn leven uit een grot geklommen, als die dag. Was het verbeelding geweest? Ik weet het niet. Niemand zal deze gebeurtenis ooit van mij horen. Vanuit de de grot daalden we weer de berg af, terug naar de auto's. Op zoek naar schaduwrijke picknicktafels



en die vonden we. In no-time waren de tafels overladen met heerlijke wijnen, heerlijke bieren, heerlijke salades, heerlijke gevulde tomaten, heerlijke olijven, heerlijk eigen gebakken brood, heerlijke pannenkoeken en heerlijke schuine moppen! Slechts één bergstapper liep een blessure op en moest in Beniarbeig de verwonding aan haar hand, bij de eerste

hulp, laten hechten. Met een naald van twee centimeter en een hecht draad van anderhalve meter sprak ze de historische woorden: "ik voel me genaaid"! Zo kwam er een einde aan deze zonnige sportieve wandeldag. Voor mij een dag om niet snel te vergeten! Petje af voor de organisatoren! En eh... eh... wanneer is de volgende "niet al te moeilijke" bergwandeling?

Haplo

KUIEREN, KLETSEN & KOFFIEDRINKEN

De laatste zondag van de maand, de **28^{ste} oktober** start de KKK vanuit ons clubgebouw "Arnesol", om 10:30 uur. De leiding is in handen van Kris Halleman.

De redactie

DE BERGSTAPPERS IN NOVEMBER



Zaterdag 3 november willen we naar Finestrat, dit is een nieuwe wandeling, afwisselend en niet moeilijk, het is een wandeling van ongeveer 2 uurtjes. Het is de bedoeling dat we op de terug weg ergens met zijn allen lunchen. De wandeling begint weliswaar bij een picknickplaats, maar in november willen we niet picknicken, dan zoeken we liever een leuk restaurant op om te lunchen. Als u mee wilt voor de lunch op zaterdag 3 november, graag opgeven bij Frans en Mary 966 491 459.

Zondag 18 november willen we naar de Montgó in Javea, dit is een zwaardere wandeling van ongeveer 3½ uur. De moeite waard, mooie uitzichten en mooie vergezichten, op een mooie heldere dag kun je zelfs Ibiza zien liggen.

Wij hopen u weer met frisse moed en stevig geschoeid te zien!
Verzamelen voor beide wandelingen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur.

De groeten van de Bergstappers

DRU YOGA BIJ DE LAGE LANDEN

Oh help, nee toch, yoga, wat moeten we daar nu mee? Dat klinkt naar vreemde Oosterse sferen en broodmagere, exotisch aangeklede mensen. En toch is het begrip yoga al vele jaren ingeburgerd in onze Westerse cultuur. Aanvankelijk inderdaad als een manier van omgaan met je lichaam waarbij je allerlei moeilijke oefeningen moet doen en als absoluut hoogtepunt het op je hoofd staan en dan ook nog graag een half uur of zo.

Welnu, dat is niet de bedoeling van het type yoga waar ik u graag mee laat kennismaken. De DRU YOGA staat vooral bekend als een therapeutische yoga, met name geschikt voor mensen die hun ruggengraat gezond willen houden of de flexibiliteit van hun hele lichaam in een hoog vaandel hebben staan. Ook mensen die maar moeilijk kunnen bewegen hebben enorm veel baat bij deze vorm van yoga, die ook gemakkelijk zittend op een stoel wordt gedaan.



Ik stel u daarom voor te komen meedoen (eerst kijken mag ook) met de oefeningen die eerst en vooral beogen energieblokkades in en rond het lichaam op te heffen. Met name door een ademhalingstechniek, die u ook thuis kunt oefenen om bijvoorbeeld te leren omgaan met pijn. Aan het eind van iedere les doen we een Diepe Ontspanning zodat u geheel verfrist en opgekikkerd naar huis gaat!

Heerlijk ontspannende en rustgevende therapeutische DRU YOGA. Een uurtje werken aan uw flexibiliteit, het onderhoud van uw ruggengraat en voor een juiste ontspanning van de spieren! Zeer geschikt voor iedereen, jong en oud. Geen enkele 'op je hoofd staan' of acrobatische toeren houdingen!

Benodigheden:

1. yogamat of een dik strandlaken of een lang tuinstoeldekje om op te staan en op te zitten
2. loszittende kleding
3. een dekentje of warme trui voor de ontspanning aan het eind van de les



4. eventueel een hoofdkussentje
5. eventueel een 'yogablok' en 'yogastrap'

Kosten: 100 euro voor 25 lessen, verspreid over het winterseizoen, dat is 4 euro per uur; Af en toe een les bijwonen kan ook: 5 euro per lesuur. Alle lessen worden direct, vooraf, contact afgerekend.

Eerste lesmiddag: **maandag 5 november 2007**, van 14:00 tot 15:00 uur.

Aanmelden via: Trudi van Dorp (gediplomeerd -na een vierjarige opleiding in Wales- Dru Yoga lerares met als nascholingspecialisatie 'Yoga en Rugpijn'). Telefoon & Fax: 965 973 199 - Mobiel: 639 361 999 E-mail: tvandorp@hotmail.com of trudi@innerpeace.es
Kijk ook eens op de website van www.druworldwide.com.

Trudi van Dorp

SPAANSE LES OP MAANDAGMIDDAG

We hebben een groep voor beginners ('Español 2000'): maandagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur

En een groep voor het middenniveau met conversatie ('Español 2000' en 'Conversational Spanish'): maandagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur.

Kosten: 100 euro voor 25 lessen, dat is 4 euro per uur; af en toe een les bijwonen kan ook: 5 euro per lesuur. Alle lessen worden direct contact afgerekend.



Eerste lesmiddag: **Maandag 5 november 2007**

Aanmelden via: Trudi van Dorp (bevoegd en ervaren lerares Spaans)
Telefoon & Fax: 965 973 199 - Mobiel: 639 361 999
E-mail: tvandorp@hotmail.com of trudi@innerpeace.es

Trudi van Dorp

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 NOVEMBER

Agenda voor de algemene ledenvergadering op
donderdag 15 november 2007, aanvang: 15:00 uur.

1. Welkom en opening.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen en verzonden stukken.
4. Notulen vergadering 31-05-2007.
5. Goedkeuring van het jaaroverzicht 2006/2007.
6. Behandeling financieel jaaroverzicht 2006/2007.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming kascommissie 2007/2008.
9. Behandeling en goedkeuring begroting 2007/2008.
10. Goedkeuring huishoudelijk reglement.
11. Verkiezing leden van het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar:
 - Peter van der Linden van Sprankhuizen
 - Betty Pennings
12. Toelichting Accommodatiecommissie.
13. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur

VAN DE BIBLIOTHEEK

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op **15 november** zal weer de halfjaarlijks boekenverkoop worden gehouden. Op 22 november volgt een tweede verkoopmiddag. Van de opbrengst kunnen we onze bibliotheek up-to-date houden. Zo hebben wij nieuw in onze collectie: De vrijdagavond vriendinnenclub (K. Jacobs), Zussen voor altijd (E. James), Onaantastbaar (K. Slaughter), Rode schoenen (J. Harris), Koud-zuid (A. Meijer), De opvolger (A. v Galen) en Attaque! (M. Bulnes).

De bibliotheek wil tevens uitbreiden met een apart hoekje voor de jeugd. Daarvoor zijn we op zoek naar kinderboeken en spelletjes. Heeft u er nog een paar in de kast, kelder of bergruimte liggen en gebruikt u ze niet meer, denk dan aan ons. Wij hebben er straks een prima bestemming voor.

Beatrijs Bachman

STAMPPOTAVOND OP 15 NOVEMBER

Na de Algemene Ledenvergadering en de boekenverkoop in de bibliotheek wordt er, op donderdag **15 november**, een echte Hollandse stamppotmaaltijd geserveerd. U kunt kiezen uit boerenkool en/of zuurkool. Reken maar dat keukenbaas Piet daar weer een culinair feestje van maakt. En voor de prijs van 7,50 euro per persoon hoeft u het al helemaal niet te laten. Schrijf u in en betaal bij de gastdames; dat kan elke donderdagmiddag tot en met 8 november.



De redactie

EEN ORIENTAALSE NACHT OP 20 NOVEMBER

Klassiek concert met oosterse hapjes



Gezien het grote succes van onze vorige klassieke muziekaftond met het thema "Spaanse Nachten", waarbij tussen de bedrijven door heerlijke tapas werden geserveerd, zal ik op veler verzoek nog zo'n thema-avond organiseren. Dit keer in dezelfde omgeving n.l. de Waldbühne buiten Berlijn, maar nu met het thema "AN ORIENTAL NIGHT". Zoals altijd bij deze zomerconcerten, wederom uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker o.l.v. Neeme Järve met 9 bekende stukken van grote componisten. Onze keuken zal wederom zorg dragen voor het serveren van oriëntaalse hapjes

tijdens de onderbrekingen. Gezien onze vorige ervaring denken we dat een grote opkomst gehaald zal worden. U bent allen hartelijk welkom en een goede raad: Kom op tijd! Tot ziens.

Hans Kok

VALENCIA



Ga mee naar Valencia, dat is een prachtige stad met heel veel bezienswaardigheden en mooie winkels (maak b.v. eens een rondrit met de toeristenbus). Vertrek op **28 november** om 9:30 uur vanaf de grote parkeerplaats in Moraira. Om 18:00 uur gaan we weer terug naar huis. Kosten van het vervoer, in een luxe touringcar,

slechts 10 euro. Inschrijven en betalen bij de gastvrouwen elke donderdagmiddag. Maximaal 55 deelnemers.

De evenementencommissie

CELEBRATION IN BENIDORM PALCE

Na het grote succes twee jaar geleden, gaan we op **14 december** weer, op veler verzoek, naar het Benidorm Palace. Geniet van de nieuwe wervelende show, de "CELEBRATION 30 ANIVERSARIO". Onder het genot van het uitgebreide 4 gangen menu Gran Palace, inclusief per twee personen een fles rode of witte wijn en een fles cava Brut. De bus vertrekt vanaf de grote parkeerplaats in Moraira stipt om 19:30 en we verwachten weer terug te zijn in Moraira tussen 01:30 en 02:00 uur. De kosten voor deze spetterende avond bedragen 48 euro. Inschrijven en betalen bij de gastdames in ons clubgebouw. Meer informatie vindt u op www.benidormpalace.es.



De evenementencommissie

**ELKE DONDERDAG
CLUBMIDDAG !!!**

EEN WENK DIE HOPELIJK NOOIT NODIG ZAL ZIJN

De bemanning van ambulances hebben gemerkt dat, bij een ongeval op straat, het slachtoffer vaak een mobiele telefoon bij zich heeft. Alleen weten ze natuurlijk niet welk nummer zij moeten kiezen om contact met de familie te maken. Daarom is in bijna alle Europese landen een code ingevoerd, waarmee men direct het nummer van de contactpersoon kan kiezen. Dit nationaal erkende nummer wordt opgeslagen onder de naam ICE (In Case of Emergency).



Onder het mom van "Het zal je maar een keer gebeuren" adviseer ik u: voer in uw mobieltje de letters ICE in en verbindt daar het nummer aan van diegene die u belangen kan behartigen, als u daar zelf niet toe in staat bent. Als u meerdere nummers in wilt vullen gebruikt u onder "naam" ICE1, ICE2, ICE3, enzovoort. De volgende link geeft u meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/In_case_of_emergency.

Beatrijs Bachman

HET NEDERLANDSE CONSULAAT IS WEDEROM VERHUISD

Het is u wellicht niet ontgaan, dat het Nederlandse Consulaat onlangs weer is verhuisd. Voor de goede orde geven wij u hierbij het nieuwe adres:

Ctra. CV70, Benidorm - La Nucia (Polop, Callosa)

Urbanizacion Caravana 12

03530 La Nucia

Telefoon: 966 875 932 en Fax: 966 875 248

De redactie

CHEF VAN DE MAAND

Zuchotto tiramisu

Benodigdheden (4 tot 6 personen):

- 2½ dl slagroom
- 2 eetlepels suiker
- 100 gr pure chocolade
- 1 bak Hertog Tiramisu ijs
- 3 dl sterke koffie
- ½ dl koffie likeur (amaretto of cointreau)
- 1 pak lange vingers
- cacao-poeder
- ronde schaal (1 liter inhoud)



Bereiding:

Klop de slagroom met suiker tot het dik vloeibaar is.

Schaaf de chocolade en meng door de room.

Laat het ijs iets zacht worden.

Meng in een kom koffie met likeur en doop de lange vingers erin.

Bekleed hiermee de binnenkant van de kom.

Vul de kom met het ijs en dek de bovenkant af met de rest van de lange vingers.

Zet de zuchotto tot gebruik in de diepvries.



Opdienen:

Stort de zuchotto op een schaal en bestrooi met cacao-poeder.

Snijdt de zuchotto in punten en serveer met de stratiatella room (waar je overigens ook nog geroosterde nootjes aan kunt toevoegen).

Eet smakelijk!

Kiny Karremans

DE MEDITERRANE TUIN

Deze maand: **Pistacia lentiscus**

Als u Pistacia ziet, denkt u ongetwijfeld aan de heerlijke pistachenoten. Deze komen van de Pistacia Vera. Over deze uitvoering ga ik het in dit artikel niet speciaal hebben, maar wel over de soortgenoot Pistacia lentiscus. Een inheemse soort in het Middellandse Zeegebied. De Nederlandse benaming is Mastiekboom. Er komen in het Middellandse Zeegebied, in Azië en Midden Amerika een tiental Pistacia soorten voor. Behoort tot de Pruikeboom familie (Anacardiaceae.) Een gedeelte is bladverliezend, de rest groenblijvend. Ze brengen o.a. steenvruchten voort met oliehoudende zaden. Verschillende soorten zijn daarom van economisch belang. De eerder genoemde Pistacia Vera levert dus de bekende pistachenoten, die het meest verbouwd worden in het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Maar ook in Irak en Syrië, dus Klein Azië, waar de plant inheems is, wordt hij verbouwd om de noten. Een andere soort is de Pistacia terebinthus (Terpentijnboom), hieruit wordt terpentijnolie

gewonnen. Onze plant van de maand Pistacia lentiscus (Mastiekboom) heeft ook een economisch belang, doordat deze plant mastiekhars levert, dat dienst doet als kleefstof op pleisterwerk en als bestanddeel van vernis voor de schilderkunst. Verder bevat het blad ook kleur en looistoffen. De Pistacia lentiscus wordt 4 - 6 meter hoog en is een groenblijvende dichte struik. Heeft langwerpige blaadjes met een lengte van 2 t/m 4 cm. De bloei is in maart/april. De bloemetjes zijn geel/groenkleurig. De korrelige vruchten zijn niet groot. Bij



rijping, zijn ze eerst roodkleurig, maar worden geheel zwart. Deze struik is, zoals eerder genoemd, echt inheems in het Middellandse Zeegebied en groeit in elke grondsoort. Het is een plant, die zeer goed tegen hitte en droogte kan. Is mooi frisgroen het hele jaar door. Kan geplant

worden in volle zon, maar ook in de half schaduw. Indien u de struik doelgericht en frequent snoeit, kunt u de struik in mooie vormen brengen. Bijvoorbeeld in ronde bollen, of in mooie kubussen, etc. Het beste kunt u deze heester kopen bij een tuincentrum in een pot, daar mijn ervaring is, dat wanneer u de plant ergens uit de grond steekt, het toch erg moeilijk is hem aan de praat te krijgen. Of u moet een heel klein plantje uit de grond steken. Met een gekochte plant in de pot, heeft u snel en makkelijk een goed resultaat. Deze struik heeft voor de Mediterrane tuin nog iets extra om te vermelden. Het is namelijk een van de weinige planten, die ook redelijk goed groeien onder pijnbomen. Mensen met pijnbomen in de tuin weten hoe moeilijk het is om planten hieronder te laten groeien. Met de toepassing van de Pistacia lentiscus kunt u een mooie ondergroei bewerkstelligen.

Rik de Greeff

SPAM

Samen met de ongebreidelde groei van het gebruik van het internet, is er een éven tomeloze toename van ongevraagde correspondentie, die de hele wereld rondraast. Alle filters, scanners en walls ten spijt, duurt het elke morgen bijna een ganse kop koffie om een paar handenvol ongewenste berichten te verwijderen.



Hoewel ik een heleboel mensen ken, die dit fenomeen catalogeren van "erg vervelend" over "om de muren op te lopen" tot "super hatelijk en tot depressie leidend", stoort het mij niet zó erg en weet ik de vindingrijkheid van de afzenders soms zelfs te smaken.

Zo hebben Panou, Choon en Hoai – terwijl ik rustig lag te pitten – ervoor gezorgd, dat mijn kredietaanvraag gunstig werd beoordeeld. Zij kunnen er in een handomdraai voor zorgen, dat mijn banksaldo naar een zeldzame hoogte gaat pieken. Ik ken die jongens niet en heb ze nooit wat gevraagd, maar het is toch sympathiek, dat ze aan me dachten, niet...? Ik heb onbekende vrienden ergens op de wereld.

Of wat te denken van Tatiana, Olga en Svetlana, die hun ganse leven al op mij zitten te wachten. Aan de foto's te zien, kan dat nog niet zo verschrikkelijk lang zijn, maar ze willen er nu toch werk van maken. Ik heb de keuze uit: méér foto's van dezelfde aanbidders of méér foto's van méér aanbidders of een package deal met reis en verblijf en testsessies etc... Het derderangshotelletje in Kiev is wel even duur als het "Ritz" in Parijs, maar over dat soort details moet je niet gaan mekkeren als een ander belangeloos alles voor je regelt, niet...? Ik heb onbekende vriendinnen ergens op de wereld.

De échte replicas of de nagemaakte échte Breitlings, Piaget's of Rolexen mogen niet ontbreken en dat zou ik nog wel eens kunnen overwegen, ware het niet, dat je die dingen ook op de straat of in de kroeg direct aangeboden krijgt. Dan heb je tenminste de zekerheid, dat je iets in de hand hebt en weet je vooral precies hoeveel je kwijt bent.

Voor namaakmedicijnen zijn er veruit de meeste aanbiedingen en nu hoor ik al onmiddellijk van alle kanten, dat je wel héél stom moet zijn om dát te willen proberen. Toegegeven, je weet inderdaad niet wat je slikt en óf je daar beter van kán worden of dat het venijn precies in het pilletje steekt. Wat mij echter nog veel gevaarlijker lijkt, zijn de diploma's van alle aard, die je zonder kennis en zonder enige proef thuis bezorgd krijgt; je zal maar op de tafel liggen voor een openhartoperatie met boven je het bange gezicht van een verse chirurg per post...

Net voor ik op de 'delete' toets wil drukken, valt mijn oog nog op een berichtje, waarin ik met de voornaam word aangesproken en waar mij een ingreep wordt voorgesteld met de gevleugelde woorden: "*your penis will throw a shadow like a tree!*". Nu loop ik niet te klagen over mijn lichaam, maar zoiets spreekt toch wel tot de verbeelding. Ik probeer mij de dingen onmiddellijk plastisch voor te stellen en in dit geval dacht ik dan in de eerste plaats aan de momenten, dat je, zeg maar... geen schaduw nodig hebt!!!

Ik zat me net af te vragen of ik na de ingreep een toeslag zou moeten betalen op trein, tram en bus, toen ik merkte dat mijn koffie al láng op was. Vooruit, aan het werk!!!

Doberman

PUZZEL VAN DE MAAND

Deze maand: **Cryptogram**

horizontaal

- 1** Ligplaats van een herkauwer. (3)
- 3** Het is onaards, om hem voor de boom te zetten. (6)
- 5** Het vermogen te verlangen. (9)
- 8** De laatste bergweide bevat vis. (4)
- 9** Een geestelijk staat op die zetel. (10)
- 12** Sta voor een kerel die geen maat houdt en voorlopig niets doet. (6)
- 13** Wie zo is moet zich ontplooiën. (8)
- 17** Dat stuk wordt spoedig voor moeder opgevoerd. (5)
- 18** 500 voor het beste van de melk? Dat kan niet waar zijn. (5)
- 19** Dat komt achter de bruidsstoet. (7)

verticaal

- 1** Een verdraaid arm dier! (3)
- 2** De maat heeft een lichaamsdeel dat veel misère veroorzaakt. (7)
- 3** Ha, lokspijs voor een dier! (4)
- 4** Deze taal krijg je van het stel weer te horen. (4)
- 5** Lekker luchtig dat gebak rond je hoofd. (7)
- 6** Sluit die sukkel op de terugweg alles af? (4)
- 7** Bloemig muziekinstrument. (5)
- 8** Zo is dat familielid. (3)
- 10** Toe, draai die mok maar om! (3)
- 11** Kom, laat El in de waan. (6)
- 14** En als ik het officieel voorleg? (6)
- 15** Onbeschaafd water. (5)
- 16** Met hartstocht wordt een Amsterdams stapje genomen. (6)



Ik wens u veel puzzelplezier, Hillie Vrijs

Oplossing vorige puzzel

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Teulada-Moraira

Gemeentehuis 965 740 158
Policia Local 965 740 946
Rode Kruis 965 740 950
Brandweer 112
Guardia Civil 062
Medisch centrum:
Teulada 965 741 136
Moraira 966 490 204
Nooddienst 112
Tele-taxi 965 744 281
Automobilistenhulp RACE 965 740 794

Benissa

Brandweer 965 781 185
Guardia Civil 965 730 722
Automobilistenhulp RACE 965 730 194

Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Ctra. CV70, Benidorm-La Nucia (Polop, Callosa)
Urbanización Caravana 12, 03530 La Nucia
Tel.: 965 875 932 - Fax: 965 875 248
Openingstijden: ma-vr 08:00 - 13:00 uur

Consulaat van België

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5°
03002 Alicante
Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
E-mail: alconsubel@tiscali.es
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur

ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.

Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.

Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: 'Het Anker', elke zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 'El Ancla', Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11:30 uur.

Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.

Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.

Protestantse kerk: Ned. interkerkelijke Gemeente te Denia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur. www.nigdenia.web-log.nl

Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk 'Oasis' bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:
Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720