

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN.....	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006	4
WEEKKALENDER	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
NIEUWE LEDEN	6
OVERLEDEN	7
ROKEN MOET MOGEN	7
GEZONDHEIDSZORG AAN DE COSTA BLANCA	8
VERSLAG BIJeenKOMST COMMISSIES EN BESTUUR	8
DAMES, WE GAAN EEN DAGJE NAAR VALENCIA.....	10
LOS JUBILADOS.....	11
BOEKENVERKOOP	11
AAN ALLE LEDEN EN VOORAL DE LEZERS VAN DE BIBLIOTHEEK	11
KLASSIEK GENIETEN	12
MUZIEKLIEFHEBBERS.....	12
KLASSIEKE AVOND.....	13
EVEN IN TALIÉ	14
MINIGOLF	15
SINT NICOLAAS	15
BERGSTAPPERS	16
BERGWANDELEN IN NOVEMBER.....	17
ONZE TENNISCLUB	18
MEDEDELING VAN DE TENNISCLUB.....	18
DE ROTONDE	18
WAT VIND IK NOU ZO LEUK AAN DE COSTA BLANCA?	19
TUINKLETS.....	20
OP LOCATIE	21
HOBBYMIDDAG.....	21
OPKRASSEN.....	22
HET INTERNETHOEKJE.....	24
PLEZIER MET DE PC.....	25
CHEF VAN DE MAAND.....	26
DE MEDITERRANE TUIN	27
PUZZEL VAN DE MAAND	29
PUZZEL VAN DE MAAND	29
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS.....	31
KERKDIENSTEN	31



**NEDERLANDS-VLAAMSE
 ONTSPANNINGSCLUB
 "DE LAGE LANDEN"**

**NOVEMBER
 2006**

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
 Buzón T 733
 03724 Moraira-Teulada
 Spanje
 Bankrekening: CAM2090 0464 98 0040084253

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
 Calle Cigüeña 10
 Moraira-Teulada
 Tel. 965 745 206
 info@nvoc-delagelanden.com

Internet: **http://www.nvoc-delagelanden.com**

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen: We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüeña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester. De contributie voor het jaar 2006/2007 is (onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering) vastgesteld op 62,50 € per persoon.

BESTUUR

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966 491 457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965 744 005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966 499 091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden	965 974 412	
	van Sprankhuizen		
Bestuurslid:	Gaby Gruber	966 498 745	betuga@telefonica.net
Bestuurslid:	Theo Oudendijk	965 745 628	oudendyk@telefonica.net
Bestuurslid:	Fred Wijk	607 359 091	fredjannywijk@tiscali.es
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966 491 538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965 745 766	

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Floor Touber Jan Daenen Peter Croughs	
Bergwandelen:	Frans en Mary van Steenoven	966 491 459 & GSM 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	Zie bestuur 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annus Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 497 920 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mohan.mehta@gmail.com
Evenementen:	Gerrit Zengerink Gerda Barbier	Zie bestuur
Externe zaken:	Gerrit Zengerink Gaby Gruber	Zie bestuur
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & GSM 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong Marijke van Heijningen-Stals	677 729 509 965 744 733
Horeca commissie:	Fred Wijk	Zie bestuur
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Vacant	
Midgetgolf:	Gerda Barbier	Zie bestuur
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Hugo Bergmans	Zie bestuur
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	Zie bestuur hilarianl@terra.es
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	John Evans	
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & GSM 639 361 999
Technische zaken:	Theo Oudendijk	Zie bestuur
Tennis:	Koos Venekamp Joke Wortelboer	965 745 528 965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	hilarianl@terra.es
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & GSM 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006

		Pagina
30 okt. – 4 nov.	Bridgereisje	
4 november	Bergstappers	17
9 november	Boekenverkoop	11
14 november	Klassieke muziek	13
15 november	Winkelen in Valencia	18
16 november	Boekenverkoop	11
16 november	Proefavond Rico y Sano	18
19 november	Bergstappers	17
21 november	Gezondheidszorg aan de Costa Blanca	8
23 november	Jaarlijkse ledenvergadering (zie hieronder)	
30 november	Sinterklaas	15

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

JAARVERGADERING

Donderdag 23 november 2006, aanvang 15:00 uur

Agenda:

1. Welkom en opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Goedkeuring van het jaaroverzicht 2005/2006
5. Behandeling financieel jaaroverzicht 2005/2006
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Goedkeuring contributieverhoging met € 2,50
9. Behandeling en goedkeuring begroting 2006/2007
Pauze
10. Verkiezing leden van het bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar: Gaby Gruber & Theo Oudendijk
Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Zengerink, Peter van der Linden van Sprankhuizen & Betty Pennings
Verkiezbare kandidaten: Monique Krijgsman & Paul Meijer
11. Toelichting op verenigingsjaar gelijk aan kalenderjaar
12. Toelichting oprichting bouwaankoopfonds
13. Rondvraag en sluiting

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 13:00 Jeu de boules
14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep
16:45 – 17:45 Dru Yoga
18:45 – 18:55 Inschrijven bridge
19:00 – 23:00 Bridgedrive

Dinsdag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby

Woensdag

Hele dag Biljartclub
14:00 – 16:30 Zangkoor "Los Jubilados"
20:00 Klaverjassen

Donderdag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 13:00 Teken en schilderen
15:00 Jeu de boules
15:00 – 20:00 Clubmiddag
15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken

Vrijdag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00 Biljartclub



N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

**ELKE DONDERDAG
CLUBMIDDAG !!!**

VAN DE VOORZITTER...

November is elk verenigingsjaar een drukke bezette maand. Ook dit jaar weer. Er zijn vele activiteiten en de jaarvergadering wordt gehouden. Onze penningmeester Jan Daenen moet zijn cijfers aan de kascommissie voorleggen en zal dit ongetwijfeld met verve doen. De evenementencommissie heeft reeds de zorgen van Sinterklaas, die ons ongetwijfeld weer komt bezoeken en ook de kerst komt al weer om de hoek kijken. Een aantal van de huidige bestuursleden zal aftreden en er worden weer nieuwe aangezocht.

Zonder vooruit te willen lopen op de jaarvergadering, wil het bestuur u nu alvast een tweetal zaken onder de aandacht brengen. Ten eerste wil het bestuur het verenigingsjaar gelijk laten lopen met het kalenderjaar, zodat er volgend jaar 2007 een eenmalig langer boekjaar is tot 31 december 2007. De reden hiervoor wil het bestuur, indien nodig, graag toelichten op de jaarvergadering.

Ten tweede wil het bestuur een Koopfonds instellen c.q. een rekening (what's in a name?) openen, teneinde in de toekomst tot verwerving van een clubhuis te komen. De eerste aanzet hiertoe is reeds gegeven op de uitloting van de lening voor de verbouwing. Met een aantal leden is toen besloten om de uitgelote gelden in dit fonds te deponeren, zodat er uiteindelijk een pot ontstaat, waaruit een aanschaf of bouw gefinancierd kan worden. Dit geld vervalt direct aan de rechtmatige eigenaars, indien er geen aanschaf plaatsvindt. Er is dus duidelijk geen sprake van een donatie. Ook dit wil het bestuur op de jaarvergadering verder onder uw aandacht brengen en bespreken. Zoals u ziet er zijn genoeg redenen om de jaarvergadering te bezoeken. We verwachten donderdag de 23^{ste} november een volle zaal.

Gerrit Zengerink

NIEUWE LEDEN

Onze vereniging groeit gestaag, de afgelopen maand hebben zich weer een flink aantal nieuwe leden gemeld. We verwelkomen de onderstaande dames en heren van ganser harte en we zijn ervan overtuigd dat, tussen de vele mogelijkheden die hun nieuwe club hen biedt, zij één of meer activiteiten kunnen vinden waaraan zij graag mee

doen. We wensen hen heel veel plezier. Nogmaals welkom: Gé Assmann, Zef Gigase en Lies Gigase, Wil Heeffe, Lucila Daarnhouwer, Theo v.d. Cruijs en Faridah v.d. Cruijs-Degener, Yvonne Aarts-Koot, Margriet Faber-Puyk, Cees Witvliet, Rob Bits en Anja Bits, Ans Breemen.

Ria de Jong

OVERLEDEN

Heden bereikte ons het droevige bericht, dat ons lid Johanna van Meerten is overleden in het verzorgingstehuis, waarin zij reeds een aantal weken was opgenomen. Johanna was al heel lang lid van onze vereniging en heeft zich ook heel vaak ingezet voor ons clubleven. Ook was zij een aantal jaren geleden bestuurslid. Zij speelde, samen met haar man Henk, jarenlang in de bridgeafdeling van onze vereniging. Wij condoleren haar familie en wensen hen van harte sterkte toe.

Kees den Dulk

ROKEN MOET MOGEN



Roken moet mogen vind ik persoonlijk. Zelf heb ik in het verleden stevig gerookt en kan ik nog steeds van de rook van een goede sigaar genieten. Ook kan ik mij het genot dat een roker heeft nog steeds goed voorstellen.

Echter wij hebben met elkaar besloten om de grote zaal in Arnesol volledig rookvrij te houden en dan bedoel ik ook volledig. Ook al bevindt u zich alleen in de zaal, wilt u niet roken? Op een later moment kunnen andere leden hiervan alsnog hinder ondervinden. Het bestuur zal zich op dwingende maatregelen moeten bezinnen, indien een van de leden toch meent te moeten roken in de zaal.

GROTE ZAAL VOLLEDIG ROOKVRIJ

Alle andere ruimtes zijn door de leden in onderling overleg te regelen. De bar blijft de aangewezen ruimte om te roken.

Namens het bestuur, Gerrit Zengerink

GEZONDHEIDSZORG AAN DE COSTA BLANCA

De Nederlandse huisarts, dr. Henk Landa, komt op dinsdag 21 november in ons clubgebouw een interessante presentatie houden. De meeste van ons zullen dokter Landa kennen van zijn vaste rubriek in het blad "De week". Maar ook zijn betrokkenheid en inzet bij het vinden van oplossingen rond de perikelen, ontstaan door de veranderingen in het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel, eerder dit jaar, zal u zeker niet zijn ontgaan. Dokter Landa is tevens verbonden aan het "Hospital Acuario" in Beniarbeig. Zijn presentatie, goed volgbaar op het grote scherm, zal uit twee delen bestaan. Een betoog over de algemene problemen en oplossingen betreffende de gezondheid en gezondheidszorg in ons deel van de Costa Blanca en een uitleg over het functioneren van zijn "Hospital Acuario". De presentatie op dinsdag 21 november begint om 20:00 uur, u bent hartelijk welkom vanaf 19:30 uur.

De redactie

VERSLAG BIJEENKOMST COMMISSIES EN BESTUUR

Op 24 oktober 2006 om 10:30 uur opent de voorzitter Gerrit Zengerink de bijeenkomst en heet een ieder welkom. Hij hoopt op een open dialoog, omdat we op die manier het clubleven omhoog kunnen brengen. Om dit te bevorderen wil hij dan ook graag 2 maal per jaar bijeenkomen. Hij heeft dit jaar de commissies gevraagd om een begroting te maken. Dit, omdat de activiteiten van de verschillende commissies zoveel kunnen kosten, dat zij zichzelf niet kunnen bedruipen en dat dan uit de algemene middelen zal moeten worden bijgesprongen. Dit kan echter natuurlijk niet onbeperkt.

Het zangkoor heeft een begroting ingediend waarin alles redelijk gedefinieerd staat aangegeven. Er is een te kort van € 183,93. Oorzaak o.a. een verlies van 9 leden. Dit zal in het bestuur worden besproken en het bestuur biedt aan een advertentie in de "Hallo" te plaatsen. Men moet wel lid zijn van de NVOC om deel uit te kunnen maken van het zangkoor.

De bibliotheek heeft ook een begroting ingediend. Er is dit jaar een te kort van € 100. Het volgende jaar zal dat € 150 zijn. De verkoop van de kaarten en boeken zal ongeveer € 850 gaan opbrengen en de wens is voor € 1000 nieuwe boeken te kopen. Het bestuur zal dit bespreken.

De tennisclub draait goed en is volledig selfsupporting. Deze heeft een batig saldo. Op dit moment hebben ze ruim 40 leden en een maximale bezetting van 5 banen. De tennisclub zal zich meer inzetten om met het clubgebeuren in Arnesol mee te doen.

De bergstappers willen graag een ander loopschema. Nu is het op zaterdag in de ene week en in de volgende week op zondag. Ze zullen zelf, rekening houdende met de KKK, de dagen invullen. De advertentie in de "Hallo" moet gewijzigd worden van wandelen in bergwandelen.

De accommodatiecommissie heeft op dit moment een rustpauze, maar gaat in januari de huurbesprekingen starten.

De biljartclub heeft de lakens laten vervangen, op alle keuen nieuwe pomeransen en heeft nieuwe ballen. Ze kunnen er weer een jaar tegen. Over 2 weken is er een vergadering, waarin de financiële toestand zal worden besproken. Dit ook in verband met de terugbetaling van de geleende gelden voor de tafels.

Bridge: absent

Computer lessen: absent

Evenementen: loopt goed. Gerda zou graag leuke ideeën toegespeeld krijgen.

Externe zaken: geen bijzonderheden.

Fietsclub: absent, maar er wordt nog gefietst.

Fotokopiëren: absent.

Gastvrouwen: dit zijn Marijke van Heijningen, Ria de Jong en Zus van der Have.

Horeca: met bericht afwezig.

Jeu de Boules: Vanwege de schaduw en banken spelen zij nog in het park. Zij hebben een batig saldo van € 491 en zullen met elkaar hiervan een etentje organiseren.

Klaverjasclub: absent

Leestafel: vacant

Midgetgolf: volgende week wordt er op Sol Park gespeeld.

Naald en draad: heeft nieuwe leden erbij en er is een goede sfeer.

Publicatiebord: loopt.

Redactie/advertenties: loopt. De Nieuwsbrief is al een stuk verbeterd. De website loopt goed. Het internethoekje is opgestart.

Reizen: vacant

Schilderen: is weer terug naar de donderdagmorgen.

Technische zaken: loopt. Wat gebeuren moet gebeurt.

Spaans: is afgelopen maandag 16-10-2006 weer begonnen.

Tuinclub: absent.

Webmaster: geen bijzonderheden. Sinds het opstarten vanaf februari reeds 30.000 bezoekers. Arie Grootenboer vraagt om de verslagen van alle gebeurtenissen in de diverse commissies. Inclusief foto's. Publicatie via de website is zeer belangrijk en is ideaal om speciale zaken onder de aandacht te brengen.

Zangkoor: wil op 19 december een kerstconcert geven. De nieuwe dirigent is een jongeman, die op de piano wordt begeleid door zijn vader.

Ziekencontact: absent.

Gerrit benadrukt nog een keer het belang van een goede communicatie tussen het bestuur en de besturen van de commissie, die dan weer de lijn door moeten trekken naar hun leden. Dit voorkomt misverstanden. Dan is het belangrijk dat 1 of 2 keer de commissies met hun leden samen te komen. Het clubgebouw kan vrijdag 's morgens door de commissies worden gebruikt voor vergaderen.

Rondvraag: Theo heeft een klacht van iemand over het roken in de zaal. We zullen daar alert op zijn.

Betty & Jan vragen van de diverse commissies een ledenlijst. Dan kan er gecontroleerd worden wie zijn contributie wel/niet heeft betaald.

Joke Wortelboer vraagt om een ledenlijst. Deze kan bij Elly Huikeshoven worden opgevraagd.

Om 11:30 uur sluit Gerrit met dankzegging de vergadering.

Betty Pennings

DAMES, WE GAAN EEN DAGJE NAAR VALENCIA
(de heren mogen ook wel mee!)

De trip is nu definitief geboekt, de bus vertrekt op 15 november om 08:30 uur 's morgens van de grote parkeerplaats van Moraira. U vindt hem bij de *uitgang* van deze parkeerplaats. We verwachten dan rond half tien in Valencia te zijn. De hele dag staat verder tot uw vrije beschikking. Om 18:00 uur vertrekt de bus weer naar huis, waar we om half acht zullen aankomen. De kosten van de reis bedragen € 12 per persoon, lunch is voor eigen rekening. We hebben minimaal 40 deelnemers nodig en bij 55 stopt de inschrijving. De inschrijflijst vindt u op het mededelingenbord in het clubgebouw, uw deelname kunt u voldoen bij de penningmeester. We wensen u veel kijk- en koopplezier.

Gerda Barbier

LOS JUBILADOS

Half september is het koor Los Jubilados weer begonnen met de repetities. Helaas hebben we door verschillende omstandigheden afscheid moeten nemen van 7 leden en is Linde Lindeboom ons ontvallen. Ondanks dat gaan de overige leden gewoon verder en dit alles onder de zeer enthousiaste leiding van onze nieuwe dirigent Phillip Hill. Phillip is een jonge, zeer gedreven dirigent die ook optreedt als tenor in een kwartet. Aan zijn vader Robert Hill hebben we een prima pianist. Met de komst van deze jonge dirigent is het genre van het koor uitgebreid. In sommige gevallen zorgt hij voor speciale begeleidingsmuziek. Uiteraard begrijpt u dat nieuwe leden van harte welkom zijn. Bent u nieuwsgierig geworden hoe het er bij ons aan toegaat? Wij repeteren iedere woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:30 uur in het clubgebouw. Komt u vooral een keertje luisteren. Als u ons één maal gehoord heeft, wilt u erbij horen en verlaat u ons nóóit meer.

Janny Wijk

BOEKENVERKOOP



Ziet Uw boekenkast er ook zo uit, dan heeft u op 9 en 16 november aanstaande de kans tegen zeer redelijke, zeg maar spotprijzen, boeken te kopen bij de bibliotheek, van 15:00 tot 17:30 uur.

Wie het eerste komt...

AAN ALLE LEDEN EN VOORAL DE LEZERS VAN DE BIBLIOTHEEK

Wegens ziekte van Maartje en daardoor haar vervroegd vertrek naar Nederland hebben wij geen afscheid kunnen nemen van haar. Wij willen dit nu doen door in een klein boekje een groet te schrijven, voor iedereen een pagina. Het boekje ligt sinds 26 oktober in de bibliotheek en het is de bedoeling dat Diny het in december meeneemt naar Nederland en het haar dan brengt.

Beatrijs Bachman

KLASSIEK GENIETEN

10 oktober in het Odeon van de NVOC. In een bijna volle zaal en via een prima beeld- en geluid installatie konden wij genieten van een prachtig klassiek muziekprogramma, samengesteld door Hans Kok. Voor de pauze waren er drie stukken van Mozart: De Ouverture Zauberflöte, Concert voor harp en fluit en de bekende symfonie Nr. 39 in Es. Heerlijke muziek, uitgevoerd door Orchestra Svizzera Italiana, o.l.v. sir Neville Mariner.

Na de pauze werden we verrast met het Piano Concert Nr 1 van Johannes Brahms, uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker o.l.v. dirigent sir Simon Rattle. Een stuk met drama, woede en mededogen, naar men zegt gecomponeerd uit ontzetting over de mislukte zelfmoordpoging in 1854 van zijn vriend Robert Schumann. De klank van het orkest is vol en zwaar wat voor een verheving van het drama zorgt, gedirigeerd door Simon Rattle met een vurige overgave. Virtuoso op de piano pianist/dirigent Daniel Barenboim. Vijftig minuten zonder blad een zo'n moeilijk stuk spelen is al een kunst op zich, maar de overgave, een prachtig sprankelend toucher en samenspel met het orkest maakte van deze kruising van symfonie en soloconcert een unieke ervaring.

Daniel Barenboim is op zevenjarige leeftijd met pianospelen begonnen en is een gedreven mens en musicus. Op 20-jarige leeftijd als dirigent gevraagd voor grote orkesten, maar is altijd pianist gebleven met als voorkeur Bach, F. Chopin en J. Brahms. Recent heeft hij in Ramallah met groot succes een concert en masterclass gegeven. Een charismatische persoonlijkheid, groot musicus, een man met een missie...

Een onvergetelijke avond, waar een ieder die van muziek houdt van heeft kunnen genieten. Dank aan Hans Kok

Charles van de Star

MUZIEKLIEFHEBBERS

Dinsdag 10 oktober heeft Hans Kok ons weer getraakteerd op een geweldige muziekkavond (zie ook verslag van Charles v.d. Star). Gezien de opkomst (bijna volle bak) heeft Hans ons toegezegd op 14 november wederom een klassieke avond te willen organiseren. En hier zijn wij erg blij mee, want als bestuur wil je graag een activiteit, die goed is

continueren. Om in de toekomst verzekerd te zijn van een goede opkomst hebben we in samenspraak met Hans besloten het aantal avonden te beperken tot maximaal 5, en wel in de maanden oktober, november, januari, februari en maart. Vanuit het bestuur willen wij er alles aan doen deze tot een succes te maken en zullen alle middelen inzetten om deze avonden onder uw aandacht te brengen. Maar de continuïteit hangt toch in sterke mate af van de opkomst en het antwoord is aan u. Dus mensen blijf in grote getale komen en geniet van al datgene, wat Hans nog meer voor ons in petto heeft.

Namens het bestuur, Jan Daenen

KLASSIEKE AVOND

Dinsdag 14 november 2006 aanvang 20:00 uur

THE PHANTOM OF THE OPERA

Eind 19^{de} eeuw. Christine, een jonge zangeres, is uitgegroeid tot de ster van de Parijse opera dankzij de zanglessen van een mysterieuze zonderling. Dit "Spook van de Opera", is een misvormd genie dat ronddoelt in de kelders van het operagebouw. Hij houdt zielsveel van Christine en geeft haar al zijn muzikale kennis door, maar zij voelt zich eigenlijk meer aangetrokken tot haar jeugdliefde Raoul. Al snel blijkt dat de Phantom tot alles bereid is om het hart van Christine voor zich te winnen...

Als dit nog geen klassieker is, dan wordt hij het zeker in de toekomst, ik heb het over de beroemde musical van Andrew Lloyd Webber. U krijgt een zeer recente dvd van de film te zien, met vele sterren en 3 oscar nominaties, uitgevoerd in dolby digital 5.1. Er wordt in het Engels gezongen en de film is Nederlands ondertiteld. U zult merken dat de film nog beter is dan de originele toneelversie, omdat de technische mogelijkheden zoveel groter waren (het budget trouwens ook). Dit moet u gezien hebben, u zult er geen spijt van hebben. Graag tot ziens op 14 november.



Hans Kok

EVEN IN TALIË



Ruim zeventig clubleden hebben donderdag 19 oktober j.l. genoten van een heuse Italiaanse maaltijd, een goede opkomst ofwel een volle bak!!!

De keukenbrigade, bestaande uit Anna, Ruud & Doree Kerkhoven, Mie An Clavan, Monique Krijgsman en Mardzya Luyken konden na vele dagen van voorbereiden eindelijk hun culinaire kunsten onder leiding van Chef Piet Luyken aan de aanwezige leden en introducees presenteren en niet zonder succes!



Na de gevarieerde hapjes als voorgerecht, wist iedereen al dat het aan kwaliteit niet zou ontbreken! Er volgde een tongstrelende avocadosoep, die desgewenst met Hollandse garnaaftjes aangevuld kon worden.



Ook het hoofdgerecht, een onvervalste vitello tonnato met pasta en groentegarnituur was heerlijk en zeker het nagerecht, vers fruit met een toef mascarpone, was een heerlijke afsluiter. Nou ja, de afsluiter van het diner was uiteraard de onderscheiding van Anna en Ruud door chef Piet en een ovatie voor alle medewerkers. Vanwege de gezellige sfeer werd er nog lang "nagetafeld", zowel aan de bar en dankzij ons heerlijke klimaat zelfs ook nog buiten. Alle dank gaat uit naar de initiatiefnemers van dit speciale diner en aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen, en niet in de laatste plaats voor de prima organisatie!

Hillie Vrijs & Kiny Karremans

MINIGOLF

25 oktober was de halfjaarlijkse competitie mini-golf. Het was prachtig weer. Om half elf verzamelden we ons bij Los Leones. 22 liefhebbers deden er mee. De ronde duurde tot ongeveer half een.



Na een drankje vertrokken we naar Mesón de Paco voor het diner. De tafels stonden al keurig netjes gedekt. Hier was ook de prijsuitreiking. 3 Wijnprijzen en een poedelprijs. De poedelprijs was voor Body, een jongere deelnemer. De 1^e prijs was voor Frits, 2^e prijs voor Cor en de 3^e prijs voor Chris Halleman. Door de gezelligheid en de wijntjes, liep het tafelen toch nog uit tot ongeveer half vier. Het was een hele leuke dag, voor herhaling vatbaar. Gerda bedankt voor de organisatie.

Een medespeler

SINT NICOLAAS

Op 30 november 2006 komt de goedheilig man (of een vervanger) een bezoekje brengen aan ons clubhuis Arnesol. Hij heeft laten weten, dat hij en zijn assistent echte lekkerbekken zijn en vooral liefhebbers van taart in allerlei mogelijke variaties. Daarom ons verzoek aan onze leden: Wie helpt ons aan zelfgemaakte taarten, zowel zoete als hartige. Deze worden op de bewuste donderdag middag hoogstpersoonlijk gekeurd door de goede Sint en zijn knecht en iedereen die mee wil proeven is welkom. Voor de winnaar/winnares, heeft onze kindervriend een aardigheidje in zijn grote prijzenzak. Voor alle bezoekers staat er een schaal met strooisel, pepernoten, taaitaai, kortom Sintlekkernijtjes klaar. Aanmeldingen voor de taartmakers bij Gerda (tel. 965 745 766) of Piet (tel. 966 491 534).

BERGSTAPPERS

Vele jaren waren wij trouwe bergstappers die, onder leiding van Jaap en Joop Ketel, vele bergwandelingen gemaakt hebben. Maar de jaren tellen en de knieën worden minder. Dus werd het bergstappen kuieren. Tot onze grote verrassing was er dit keer een makkelijke wandeling, van ongeveer 2 uur. Op brede paden gepland. Dit was onze kans! Op naar Pan y Jamon waar ons verzamelpunt was. Tegen de 30 wandelaars waren daar samengekomen. We gingen op weg naar Xirles, een dorpje



bij Polop, waar de wandeling zou starten. Dit alles natuurlijk onder de voortreffelijke leiding van Frans en Mary van de Steenhoven. Het weer was geweldig, de omgeving betoverend mooi. Daarbij waren de paden uitstekend. Dan gingen weer door het bos, even later langs akkers met amandelbomen. We genoten van de prachtige

vergezichten. De hoogteverschillen waren gering. Kortom het was een heerlijke wandeling, die we zonder veel moeite uitliepen! Weer teruggekomen in Xirles gingen we lunchen in een uitstekend restaurant. De stemming was uitstekend. Er werd veel gekletst en gelachen. Een onvergetelijke dag! We hopen dat er nog weer eens vaker een makkelijke wandeling wordt georganiseerd. Dan zullen we zeker van de partij zijn! Heel veel dank Frans en Mary!

Ad van Es & Jan Dallinga

De tweede wandeling op zaterdag 14 oktober viel helaas in het water, maar ja dat is iets waar niemand wat aan kan doen. We hebben wel verzameld en zijn later op de dag in het "Ezelsrestaurant" gaan eten, ook weer met 27 man. Dus u ziet de Bergstappers zijn een zeer actief seizoen begonnen, met veel nieuwe gezichten.

Frans en Loek Bergstappers

BERGWANDELEN IN NOVEMBER

Zaterdag 4 November willen we naar de Rotsbogen "Arcos de Atanços" bij Castell de Castells gaan, dit is ook een zeer mooie en tevens een heel gemakkelijke wandeling van zo rond de 1½ tot 2 uur. Het stijgingspercentage is te



verwaarlozen en daardoor is deze wandeling voor de meeste wandelaars een "makkie". Na afloop willen wij gaan lunchen. Voor de lunch dient u zich aan te melden in verband met reserveren, telefoon: 966 491 459.

Zondag 19 november willen we toch nog een keer proberen de wandeling die vorige maand letterlijk in het water viel, te wandelen. Weet u het nog? In de Jalon vallei, links achter de benzine pomp in Jalon. We wandelen een breed pad op waar we op een gegeven moment links af de berg op wandelen, tussen 2 heuvels door komen we dan in een prachtige vallei waar zich prachtige terrassen bevinden. Dit is een wandeling van zo rond de 3-3½ uur die beslist wat meer stijging heeft en dus ook weer een wat langere afdaling.

Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur. Bewapend met goede stevige wandelschoenen, voldoende water, etc. Zoals U misschien is opgevallen we niet meer twee wandelingen in één week proppen, maar zit er nu een weekend tussen. Voortaan willen wij de 1e zaterdag wandelen en daarna 14 dagen later op de zondag, dit is dan de 3e zondag van de maand.

Groetjes Frans & Mary (tel: 966 491 459)

ONZE TENNISCLUB

Wist u dat onze tennisclub momenteel 45 leden telt, er 8 op de wachtlijst staan en dat er maar 20 m/v per keer kunnen spelen? Toch is dat mogelijk, omdat meestal de helft van de club thuis is in Nederland of elders. Het is net een duiventil, men vliegt in en uit. Het (maar het is een zij) jongste lid is net 55 geworden en de (een hij) oudste is begin maart 86 jaar geworden en speelt nog volop. 20% is boven de 70 jaar en dus 80% eronder. Op dinsdag- en vrijdagmorgen is het vooral een gezellig gebeuren en accepteert men de van te voren gemaakte indeling. Deze bestaat uit twee partijen op eigen niveau, één sociale partij en de vierde zoals het uitkomt. Op verzoek kan ook minder dan 4x gespeeld worden. Na twaalfen is het après tennis op het zonnige terras van Sol Park. Er zijn ook tijden, dat er minder dan 20 eigen spelers zijn en dan kunnen er introducés mee doen. Het clubseizoen loopt van begin oktober tot eind mei. Enkele malen per seizoen spelen wij 's zondags van 16:00 tot 18:00 uur, borreltje na en dan een etentje met z'n allen.

Koos Venekamp (voorzitter)

MEDEDELING VAN DE TENNISCLUB

Voor het nieuwe seizoen is het bestuur van de tennisclub als volgt samengesteld:

- Koos Venekamp 965 745 528
- Carla v/d Klashorst 966 495 249
- Joke Wortelboer 965 794 789

DE ROTONDE

Er is mij veelvuldig gevraagd iets zinnigs over het benaderen van en rijden bij en op een rotonde te schrijven. Met enige schroom wil ik aan dit verzoek voldoen. Rotondes zijn aangelegd om het verkeer snel te verwerken, dus niet onnodig wachten voor een stoplicht. Dit alles kan!!! Als eenieder zich houdt aan de regels die daar voor gelden. Helaas door onwetendheid of onverschilligheid is er veel ergernis (blikshade) op rotondes. Als u en ik zich aan een paar eenvoudige regels houden, merken we al snel resultaat en die regels zijn:



1. Verkeer op de rotonde heeft altijd voorrang, zo niet dan is dat aangegeven via verkeersborden.
2. Rij en blijf op uw baan, maak alleen gebruik van de tweede baan als u niet de eerste afslag neemt.
3. Laat duidelijk zien wat u wilt. Bijvoorbeeld geef richting naar rechts aan als u de eerste afslag neemt. Geef richting naar links aan als u van plan bent de tweede afslag te nemen; na de eerste afslag direct rechts aangegeven is zeer nuttig voor u zelf en anderen. Die zien dan in ieder geval wat u van plan bent.

Ga er gerust van uit dat een groot aantal bestuurders deze regels niet kent, dat komt omdat een rotonde een verkeersfenomeen is van de laatste jaren. Als dit artikelje nog vragen oproept, wil ik die graag beantwoorden in een volgend boekje.

Nico van Vliet

WAT VIND IK NOU ZO LEUK AAN DE COSTA BLANCA?

Ik denk het "Vrije gevoel" wat dat ook moge zijn, velen zullen het met mij herkennen denk ik, je hoeft niets en mag van alles. Iedereen die hier woont of hier regelmatig verblijft zal dit herkennen vermoed ik. We hebben allemaal in Nederland ons werk, wat dat ook mocht zijn, gehad. Een druk arbeidzaam leven, en nu mogen wij hier wonen of verblijven en dit zelf invullen. Bijna elke ochtend als je wakker wordt en uit het raam kijkt schijnt de zon! Waar vindt je dat? Dat is op zichzelf al iets om vrolijk van te worden. Dan hebben we het allemaal op onze eigen manier "druk", omdat we nu niets meer "moeten" vullen we onze eigen tijd in met allemaal leuke dingen. Voor een ieder op zijn eigen manier. Sommigen bridgen of gaan gewoon regelmatig bij elkaar op de koffie, voor anderen is dit weer sporten er zijn er ook die Spanje gaan verkennen. Zo vult een ieder zijn eigen verworven vrije tijd in. Dat we dit mogen doen en beleven is toch prachtig en vooral om het in dit klimaat te mogen doen, geen donkere, ongezellige grijze dagen. Geen dagen achter elkaar regen! Kijk hier regent het af en toe ook natuurlijk en dadelijk in het najaar misschien wel eens hevig ook, maar als het niet regent is hij altijd weer present *de zon!* Dus als je mij nou vraagt want vindt jij nou zo leuk aan de Costa Blanca, denk ik dat het antwoord wel duidelijk is toch? Want wij Nederlanders kunnen lekker "zeuren" over het weer, maar hier valt er toch duidelijk minder te zeuren.

Mary van de Steenoven

TUINKLETS

Bijeenkomst van de tuinclub op 3 oktober 2006 ten huize van Wies van Leeuwen, m.k.a. Annús Witkamp, Anneke Vijgen en Mientje (we hopen dat ze in november "vernieuwd" aanwezig kan zijn).

Na een geanimeerde start met koffie werd de tuin van Benisili 15 bekeken. Er volgden een aantal adviezen:

Vrucht boom zoal sinaasappel – limoen en nisperos: veel ijzer er bij. Wies kreeg adviezen over meer (solarium) en vaker (lantana ´s) snoeien. Onderwijl en daarna werden over en weer kennis en stekjes beloften uitgewisseld.

De afspraken:

1. Excursie naar de plantentuin in Javea*: 28 oktober a.s. verzamelen bij Pan Pan Y Jamon Jamon om 9:15 uur. Na afloop gaan we met elkaar lunchen in Teulada bij Poleta (Wies & Annetje bespreken dit)/
2. Volgende bijeenkomst op 7 november om 10 uur bij Gerda de Boerlage, Calle Victoria 9 (omgeving Sol Park). Telefoon 687132191.
3. Stekjes middag organiseren we weer op Koninginnedag in 2007 (omdat er dan ook meer activiteiten zijn).

Er werden nog wetenswaardigheden uitgewisseld rondom "tuin producten":

- Als je veel citroenen hebt, uitpersen, sap in ijsblok-zakjes in vriezen: klaar voor gebruik.
- Muntblaadjes en kristal suiker in vijzel fijn maken daarna over schijven verse ananas strooien.
- Nispero´s pellen en daarna kunnen ze goed ingevroren De blauwe bloemetjes van de komkommer kruid zijn goed te eten (tegen depressies) en ingevroren in ijsblokjes een lust voor het oog in een glas.
- Een koud glaasje moscatel – wat druppels citroensap erin en een blaadje munt laten drijven op de moscatel. Met een schoteltje geroosterde amandeltjes erbij een tipico Spaans aperitief.

Wies van Leeuwen

* Bij het ter perse gaan van dit nummer heeft dit evenement reeds plaats gevonden (red.)

OP LOCATIE

Da's nou het voordeel van een tuinclub: je komt nog eens ergens. En je leert nog eens wat. Zó ook nu: deze keer - onze eerste bijeenkomst in het nieuwe verenigingsjaar - bezochten we de tuin van één van onze leden in Benimeit. Een mooie oude tuin, maar met perikelen, die de gastvrouw ons voorlegde: haar heel Hollandse ideaal (dat veel bloeiende planten tussen de bomen en de cactussen de tuin kleurrijk moeten maken), arme grond (waarin zulke planten moeilijk willen groeien) en een Spaanse tuinman (die dat wéét en dus dat ideaal hoofdschuddend bekijkt). Dat laatste deden wij niet, en met praktische adviezen van ervaren leden die door schade en schande wijs zijn geworden, en met vrolijk commentaar van leden die nog wijs moeten worden hielpen we de gastvrouw en elkaar, zo niet aan inspiratie en ideeën, dan toch in elk geval aan een heel aangename ochtend. En als vanzelf kwamen we nog op nuttige tips over stekken, mesten en (vooral geen) water geven, en op een culinaire zijsprong: heerlijke recepten en handige bewaarmethodes van groente en fruit uit eigen tuin, en de helende functie van bepaalde kruiden.

De tuinclub: een combinatie van Hendrik Jan, Jamie Oliver en Klazien uut Zalk... Dát is precies wat ons voor ogen staat: serieus en luchtig praten over alles wat tuinen te bieden hebben.

Jacqueline Hulleman

HOBBYMIDDAG

De hobby middag is op dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur. Iedereen is welkom met zijn hobby. Het maakt niet uit wat het is: kaarten maken, patchwork, quilten, zijdeschilderen, poppen maken, borduren, kantklossen enz. Het is de bedoeling dat we elkaar leren en stimuleren. Als je vragen hebt kun je me altijd bellen op: 965 745 790.

Bernadette Goudsmit

**--- DONDERDAG 16 NOVEMBER 18:00 UUR PROEFAVOND ---
ZIE OOK DE INSCRIFLIJST OP HET PUBLICATIEBORD EN
DE ADVERTENTIE VAN RICO Y SANO ELDERS IN DIT BLAD!**

OPKRASSEN

De Vereniging van Gepensioneerde Vliegers (VGV) organiseert ieder jaar ergens in de wereld een reünie. Dit jaar werd gekozen voor Rusland, althans een zeer klein gedeelte daarvan n.l. vliegen naar Moskou, aldaar op een zeer luxe boot stappen, Moskou bekijken en vervolgens met deze boot over de Wolga naar Sint Petersburg (Leningrad) varen en na een verblijf van twee dagen aldaar terug vliegen naar Schiphol. De organisatie van deze reis werd uitbesteed aan Kras Sterreizen en ondanks de hoge prijs die betaald moest worden meldden wij ons als deelnemers aan. Dinsdag 5 september waren wij om half vijf 's morgens op Schiphol om in te checken bij de balie van SAS want met deze maatschappij zouden we via Kopenhagen naar Moskou vliegen. De vertegenwoordiger van Kras had geen tickets voor ons want we konden volgens hem elektronisch inchecken. Niet dus. De balie medewerkster wist van niets en na veel gepraat en gebel konden wij met onze paspoorten inchecken.

Te laat vertrokken wij naar Kopenhagen, maar dat was geen probleem aangezien we daar een overstaptijd van twee uur zouden hebben. Maar wat is twee uur als de organisatie niet klopt? De medewerkers in het transfercenter wisten niet dat er een groep van zestig personen door zou vliegen naar Moskou (een andere groep vloog via Wenen). Inmiddels hadden wij te horen gekregen dat de zeer luxe boot die voor ons bestemd was in Sint Petersburg aan de ketting lag en dat Kras in Moskou voor een andere boot zou zorgen. Al met al geen reden voor een hoera stemming. Enfin, uiteindelijk werden er instapkaarten uitgedeeld, op twee na, want het vliegtuig was vol en samen met een andere deelneemster kon ik misschien mee op een volgende vlucht. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik daar niets voor voelde en dat in dit geval ook Marijke niet mee zou gaan. Dit zou betekenen dat onze koffers van boord moesten worden gehaald en zo iets kost tijd, veel tijd! Goed, ineens waren er wel twee plaatsen, de deuren gingen dicht en na een tijdje hoorden we de stem van de gezagvoerder. Er waren twee koffers teveel aan boord, alle bagage moest worden uitgeladen, ±170 stuks en of alle passagiers maar wilden uitstappen om hun koffers aan te wijzen. Een zo geheten kofferparade en zo iets duurt ongeveer twee uur. De stemming werd er niet beter op.

Eenmaal aangekomen in Moskou werden we met bussen naar de boot gebracht waarbij we voor het eerst kennis maakten met het

verschrikkelijk drukke verkeer in deze stad. En toen de boot. Daar lag een oude Russische schuit, niet te vergelijken met wat wij er ons van hadden voorgesteld en ons teleurgestelde gevoel werd nog erger toen wij de deur van onze "cabine" openden. Moesten wij hier elf dagen in doorbrengen? Twee éénpersoons bedjes van 70 cm met daartussen een vieze (loop?)- ruimte van 25 cm. Het werd nog veel erger toen wij de deur van de "badkamer" open deden. In een hokje van 1,20 x 0,70 was een toilet en een wastafeltje met daarboven een losse douchekop. Het geheel nodigde niet uit hier gebruik van te maken. Maar ja, wat moet je? Onze eerste reactie was: terug naar huis en zo dachten er meerdere over, maar hoe? Dus blijven en zien wat de pot schaft. Nou, we weten het nu nog niet. Was het vis, vlees of kip? En zo is het bijna de hele reis gebleven. Maar we gingen op reis om Moskou te bekijken en dat hebben we gedaan. Prachtig al die kerken en kathedralen, het Kremlin, het Rode Plein met het mausoleum van Lenin, de metrostations en het warenhuis Gum, vroeger uitsluitend toegankelijk voor de top van het regime.

En toen was het tijd om te gaan varen. Maar eer het zover was werden eerst de captain en zijn bemanning aan ons voorgesteld waarbij bleek dat niemand van hen ook maar één woord over de grens sprak (fijn in noodgevallen). Honderden kilometers hebben we gevaren met aan beide kanten uitzicht op de beboste oevers. Af en toe werd er aangelegd bij kleine plaatsjes om een kerk of klooster te bezichtigen en één keer hebben we op een eiland bij 14° in de open lucht een spies met vlees of kip van de barbecue gegeten. Vergeleken met het eten aan boord was dat zo slecht nog niet. Eindelijk dan Sint Petersburg. Wat een mooie stad, veel mooier dan Moskou. We zouden hier naar een ballet uitvoering gaan, maar natuurlijk waren hier geen kaartjes meer voor te krijgen. Dan maar naar een Russische folklore-avond. Ook leuk, maar ja... Marijke werd op een gegeven moment tijdens de show door een Kozak op het toneel uitgenodigd om met een dans mee te doen. Ze toonde daarvoor talent te hebben en oogstte applaus van het internationale publiek. Veel gehoord en gelezen over de Hermitage, maar dit moet je gezien hebben om te beseffen hoeveel prachtige kunst hier verzameld is. We hebben er een paar uur rondgelopen, maar je hebt weken, zoniet maanden nodig om alles te kunnen bekijken. En dan ook nog een bezoek gebracht aan Peterhof, een schitterend paleis met zeer fraaie tuinen, waarin tientallen fontein en meer dan honderd beeldhouwwerken. Onbeschrijflijk wat de Tsaren hier aan rijkdom bezaten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Russen hiertegen in opstand zijn gekomen. Hier vergaten wij even de nare toestanden op de

boot en waren blij deze laatste indrukken de volgende dag mee naar huis te kunnen nemen. Dat we onze aansluiting in Stockholm met SAS naar Amsterdam misten en drie uur op het volgende vliegtuig moesten wachten namen we maar op de koop toe.

P.S. Tijdens de lessen Russisch die we op de boot kregen ontstond een nieuw woord: krasfoetsi. Het is maar dat u het weet.

Joop Zaar

HET INTERNETHOEKJE

Ons eigen internethoekje is nu operationeel. U vindt het in de ruimte tussen de zaal en de keuken. We hebben een ADSL aansluiting, dus vanaf heden kan elk clublid die dat wenst gratis op het internet surfen, zijn eigen mail ophalen, desgewenst zijn bankzaken regelen, enz. Bovendien staat er een printer bij, zodat u eventuele stukken voor uw eigen administratie kunt afdrukken en meenemen. Hiermee is dan, na de upgradering van de nieuwsbrief en het opzetten van de website, ook mijn laatste doelstelling voor dit verenigingsjaar gehaald. Ik ben tevreden en daarnaast vooral ook trots op de prestaties van Arie Grootenboer, zonder wiens digitale kennis en niet aflatende inzet één en ander nooit was gelukt. Ik wil hier ook graag dankzeggen aan de vaste mederedacteuren en de vele ad hoc schrijvers die, dan weer met een serieus dan weer met een komisch verhaal, hun bijdrage leverden aan de interne communicatie van onze vereniging. Mocht u ook een leuk verhaaltje, een aardige ervaring, een interessante gebeurtenis, of een goed idee met ons willen delen, neem dan contact met mij op. Alle informatie die bijdraagt aan de positieve sfeer, zoals wij die in onze vereniging ervaren, is van harte welkom.

Hugo Bergmans

VOLG OOK VANUIT NEDERLAND HET WEL EN WEE VAN DE NVOG VIA:
WWW.NVOG-DELAGELANDEN.COM

PLEZIER MET DE PC

Internet op de club

Deze maand is het dan eindelijk zover... dankzij de welwillende medewerking van een onzer adverteerders, firma Computer Care uit Javéa, beschikt de club over een pc met internet aansluiting en daarmee is een reeds lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. De pc staat vooralsnog opgesteld in een hoekje van de ruimte tussen de grote zaal en de keuken. Hier kunnen leden redelijk ongestoord en zonder direct over de schouders te worden bekeken internetten, e-mails lezen en schrijven of andere zaken afhandelen. Via de internet Explorer kunnen gebruikers inloggen op hun persoonlijke webmail-pagina en e-mails lezen en eventueel afdrukken en e-mails opstellen en versturen, al dan niet met bijlagen.

De pc, die draait onder Windows XP SP2, is afdoende beveiligd tegen computervirussen en door middel van een firewall en speciale software beschermd tegen ander onheil dat van buitenaf kan komen. Om stroomstoringen en piekspanningen in het lichtnet op te vangen is de configuratie tevens voorzien van een zogenaamde UPS*.

Om bestanden uit te wisselen beschikt de pc over een diskettestation en USB-poorten, waardoor er bijvoorbeeld gebruik kan worden gemaakt van een memystick. Daarnaast is er op de pc ook nog een zogenaamde Multi-cardreader aangesloten zodat ook alle typen geheugenkaartjes kunnen worden toegepast, om bijvoorbeeld foto's vanuit een digitale camera te kunnen overzetten. Om te kunnen printen is er tevens een kleuren-inkjetprinter aangesloten. Deze is welwillend aan de club geschonken door een van onze stille leden...

Verder zal de mogelijkheid onderzocht worden om van de internet-aansluiting tevens een zogenaamde "hotspot" te maken, waardoor bezitters van een laptop of handheld computer met WiFi een draadloze verbinding met het internet kunnen maken en toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke gegevens.

Mede namens het bestuur wens ik u allen veel pc en internet plezier.

Arie Grootenboer

* UPS = Uninterruptable Power Supply



CHEF VAN DE MAAND

Moelleux Alberto

Benodigheden voor 4 personen:

- 100 gram fondantchocolade
- 100 gram suiker
- 50 gram gezeefde bloem
- 2 eieren
- 2 eigelen
- 110 gram boter
- vanille of pistache ijs of licht gesuikerde geklopte room



Bereiding:

- Meng de eigelen met de eieren en de suiker tot glad mengsel.
- Meng de bloem eronder tot homogene massa
- Laat de chocolade smelten met de boter en meng deze onder het bloemmengsel
- Boter vuurvaste vormpjes in en doe een beetje bloem in de vormpjes of doe in de potjes bakpapier
- Giet het mengsel in de potjes en bak ze 12 tot 15 minuten op 210°C
- Serveer op een bord met ijs of slagroom

Eet smakelijk, Albért

VERBEEK VERZEKERINGEN

**AL 30 JAAR EEN NAAM VAN VERTROUWEN
NR.1 VOOR NEDERLANDSTALIGE RESIDENTEN**

Kantoor maandag t/m vrijdag 09:00 – 14:00

AVENIDA LEPANTO 37

03726 BENITACHELL

WWW.PIETERVERBEEK.COM



Tel.: 966 493 295



Deze maand: *Strelizia reginae* en de *Strelizia augusta*

Van de 5 *Strelizia* soorten, die afkomstig zijn uit Zuid Afrika, wil ik graag de 2 soorten, die hier aan de Costa Blanca het meest worden toegepast, beschrijven. De *Strelizia*'s behoren tot de bananen familie "Musacea". De meest bekende soort is de *Strelizia reginae*. U kent deze waarschijnlijk vooral als de Vogelkopbloem, of ook wel als de paradijsvogelbloem. Waarschijnlijk het meest als zijnde toegepast in een mooi bloemstuk in Nederland of misschien ook in Nederland als tuin hobbyist had u zo'n plant in een kas of als kuipplant. De plant heeft groenblijvende bladeren van zo'n 30 à 40 cm lang en wordt ruim een meter hoog. Zowel de bladeren als de bloemstengels groeien vanuit de aarde. De bloem lijkt op een vogelkop met smalle snavel en mooie kam. Ze zijn oranje met hemels blauw en ongeveer 15 cm lang. Voor een goede groei, is het belangrijk, dat ze in goeddoorlatende grond met veel organische substantie geplant worden. Het is noodzakelijk de grond vochtig te houden, bijvoorbeeld met een watersysteem. Ook hier aan de Costa Blanca vraagt de plant een zonnige en warme standplaats. Om een zo decoratief mogelijk effect te verkrijgen, kunt u ze bijvoorbeeld voor een muurtje plaatsen of een scherm, die u in een bepaalde kleur verft, bijvoorbeeld donker blauw. U kunt de planten ook erg goed dicht bij het zwembad plaatsen, daar de plant geen afval geeft en dus met zijn mooie bloemkoppen erg fraai aftekent ten opzichte van het zwembad, met zijn vaak toegepaste blauwe tegels. Indien de plaats goed gekozen is, dan kunt u het hele jaar bloemen verwachten. Nog een tip, daar de bloemstengels vanuit de grond groeien, kunt u het beste, nadat de bloem is uitgebloeid, de stengel met de uitgebloeide bloem, gewoon met een ruk uit de grond trekken. Dus niet de bloem afknippen, hetgeen anders alleen maar een lelijk wordende stengel achterlaat.



De *Strelizia augusta* (syn. *Strelizia alba*).

Ook dit is een bijzondere plant. Door zijn lengte, de plant kan zo'n 8 tot 10m. hoog worden, geeft hij in de Mediterrane tuin een vooral tropisch

effect. Veel mensen verwarren deze plant met de banaan, de *Musa x paradisiaca*, waaraan de echte bananen groeien. De *Strelizia augusta* wordt geplant met een stam met bladstelen, die geleidelijk na wat jaren rond uitgroeien. Als de plant goed is uitgroeid, zullen er bij de stam 2 (of meer) gekoppelde grote bloemen in de kleur wit met lichtblauwe tekening verschijnen. Ook deze bloemen lijken op vogelkoppen en zijn wat groter dan de bloemen van de *Strelizia reginae*. Ze produceren veel nectar, zoveel zelfs dat het op de grond lekt. Er kunnen nog 2 tot 4 bloemen volgen, maar de bloeitijd is bij deze plant niet het gehele jaar door. Voor een goede ontwikkeling van deze plant moet de plaats beschut en zonnig zijn en de grond moet ook vochtig gehouden worden. Ook hier moet de grondsamenstelling hetzelfde zijn als bij de *Strelizia reginae*.

U begrijpt, dat planten als de *Strelizia reginae* en de *augusta* iets extra toevoegen door hun tropische en exotische effecten in uw Mediterrane tuin. Ik kan ze u van harte aanbevelen!!!

Rik de Greeff

CLUB DE TENNIS SOLPARK RESTAURANTE LOS LEONES

C/ L rida 2 MORAIRA T l: 965 740 947
www.solparktennis.com

- §. Kwaliteits keuken
- §. Dagmenu (9,40 euros +iva)
- §. Alle soorten banketten
- §. Grote terrassen
- §. Sfeervol restaurant

Op vertoon
van deze bon,
1 aperitief
gratis voor
de hele tafel

SPECIAAL VOOR DE LEDEN LAGE LANDEN
Geldig tot 30.12.2007

PUZZEL VAN DE MAAND

Deze maand: super sudoku

In navolging van de populaire sudoku dit keer een super sudoku. Let er op dat hier per hoofdvak de getallen 1 t/m 12 ingevuld moeten worden.

3		11			10	2			1		12
				12	8	1	11				
5			12						8		9
		8							6		
	1				9	11				12	
10	6			4			5			7	8
9	5			11			2			3	10
	3				12	7				5	
		12							11		
4			5					9			3
				6	3	4	8				
1		6			11	5			4		2

Op de volgende pagina vindt u de oplossing van de legpuzzel van vorige maand. Ik wens u veel puzzelplezier.

Hillie Vrijs

H	A	N	D	B	O	E	K		P	V	K	A	T	H	O	L	I	E	K						
A		O		E			A	R	I	Z	O	N	A		O		R	M		A					
N	O	O	D	W	E	E	R		C		E		R		V	N	P	E	R	U					
G		D		U			A	K		T		T		E		A	U		A						
L	A	A	R	S			K		N		V	I	E	T	N	A	M		L	A	V	A			
A		N		T	A	C	T		I	O		L		A		E	L	S		A					
M		K						E	C		L		E		A		N				A				
P	O	E	M	A				K	R	U	K		K		N		R	O	T	S	P	U	N	T	
		R		F																E			O		
R																				U			P		
E	L	I	T	E																K	L	A	M	P	
E		O		R																A	S		E		
B	O	N	U	S																R	A	P	E	N	
O																				N	E		A		
K	R	A	A	N																T	I	R	A	N	
		D																		O	G		T		
S	L	E	E	P																N	E	E	R		
O		L		I																	X		E		
P	S	A	L	M																B	E	K	A	F	
R		A		P																	M		C		
A	A	R	D	E																S	P	O	T		
A																					L		I		
N	E	M	E	N																	D	A	D	E	L
		A		E	N	I	G			B	E	R	K			B				A					
		L	I	L	A		I	E	R			R	A	C	E	P	A	A	R	D				A	
W	E	L			L	O	F		U			I			S				R		R	U	M		
A		O	A	S	E		S	J	I	I	E	T			C	O	N	T	R	A			E		
N		O			V		L		N			I	N	C	H				I		V		R		
T	A	T	A	M	I		A	D	V	I	E	S			U	N	I	E		E			I		
	C						N	O	N			I			C				I		S	T	R	A	K
E	E	U	W	I	G					G	E	S	P			H	O	U	T	R	O	T			A

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Teulada-Moraira

Gemeentehuis	965 740 158
Policia Local	965 740 946
Rode Kruis	965 740 950
Brandweer	112
Guardia Civil	062
Medisch centrum:	
Teulada	965 741 136
Moraira	966 490 204
Nooddienst	112
Tele-taxi	965 744 281
Automobilistenhulp RACE	965 740 794

Benissa

Brandweer	965 781 185
Guardia Civil	965 730 722
Automobilistenhulp RACE	965 730 194

Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm
 Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006
 E-mail: Nlgovbdm@servitur.es
 Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

Consulaat van België

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5°, 03002 Alicante
 Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
 E-mail : alcconsubel@tiscali.es
 Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur

ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
 Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENSTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.
 Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.
 Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11.30 uur.

Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.
 Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.
 Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:
 Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720

Clínica Moraira



Dra. Maria Alfaro

09:00 – 14:00

Dra. Marina Van Den Bossche

14:00 – 18:00

ALGEMENE GENEESKUNDE
 BLOEDONDERZOEK
 KLEINE POLIKLINISCHE BEHANDELINGEN
 ELEKTROCARDIOGRAM

ESPAÑOL

ENGLISH

DEUTSCH

NEDERLANDS

FRANÇAIS



Ctra. Moraira-Teulada, 42 – 03724 Moraira

Tel.: 966 490 707

Tel. Urgencias (24 horas): 629 673 070

clinicamoraira@acuاريو.org