

BESTUUR .....	2
COMMISSIES & CONTACTEN .....	3
ZOMERFEESTEN IN MORAIRA.....	4
WEEKKALENDER.....	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
NIEUWE LEDEN .....	6
IN MEMORIAM SIETA NIJHUIS .....	7
OVERLIJDENSBERICHT .....	9
VERKOOP BARKAARTEN OP DONDERDAG BIJ DE GASTVROUWEN.....	10
WAT IS ER DEZE ZOMER TE DOEN OP DE CLUB? .....	10
NOTULEN COMMISSIEVERGADERING 15 MEI 2007.....	11
KONINGINNEDAG 2007 .....	15
MIDGETGOLF TOERNOOI.....	16
DE CLUBBARBECUE OP 17 MEI.....	17
HET DRAFGALA IN WOLVEGA.....	18
BEZOEK BURGEMEESTER .....	18
NIEUWS VAN DE TEKEN- EN SCHILDERCLUB .....	19
VERSLAG BERGSTAPPERS 22 APRIL 2007.....	20
BERGWANDELING BOLULLA 5 MEI 2007 .....	21
VERDE, QUE TE QUIERO VERDE.....	23
VAN DE BERGSTAPPERS.....	26
DE TUINCLUBS .....	27
AMSTEL GOLD RACE .....	28
PLEZIER MET DE PC.....	29
CHEF VAN DE MAAND .....	30
IN DE LUCHT.....	32
JAZZAVOND OP 4 OKTOBER.....	33
DE MEDITERRANE TUIN.....	34
GÉÉN PUZZEL VAN DE MAAND .....	35
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS .....	36
KERKDIENTEN .....	36



**NEDERLANDS-VLAAMSE  
ONTSPANNINGSCLUB  
"DE LAGE LANDEN"**

**JUNI 2007**

**Correspondentieadres:**

NVOC "De Lage Landen"  
Buzón T 733  
03724 Moraira-Teulada  
Spanje  
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253  
BIC: CAAMES2A

**Bezoekadres:**

Residencia Arnesol  
Calle Cigüeña 10  
Moraira-Teulada  
Tel. 965 745 206

**E-mail:**

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

**Routebeschrijving:**

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen:

We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting 'El Portet'. Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje 'Farmacie' ziet. Hier gaat u linksaf de 'Camino de la Viuda' op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met 'Arnesol' ziet. Hier gaat u rechtsaf de 'Calle Cigüeña' in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester.  
De contributie voor het jaar 2006/2007 is vastgesteld op 62,50 € per persoon.

BESTUUR			
Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966491457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965744005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966499091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965974412	
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966492564	mkrijgsmanverschuren@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966490612	wpmeijer@telefonica.net
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966491538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965745766	

## COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Hugo Bergmans Peter Croughs Jan Daenen	966 491 538 966 490 385 965 744 005
Bergwandelen:	Frans en Mary van de Steenoven	966 491 459 & 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	965 745 628 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annús Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 497 920 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mohan.mehta@gmail.com
CuliClub:	Kiny Karremans	965 747 093
Evenementen:	Gerda Barbier Monique Krijgsman Gerrit Zengerink	965 745 766 966 492 564 966 491 457
Externe zaken:	Hugo Bergmans Gerrit Zengerink	966 491 538 966 491 457
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong Marijke van Heijningen-Stals	677 729 509 965 744 733
Horeca commissie:	Paul Meijer	966 490 612
Jeu de Boules:	Rietje de Knecht Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	965 745 766
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Gerda Barbier	965 745 766
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	966 491 538 659 573 879
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	Anna Kerkhoven	966 491 834
Snikzangers:	Marijke Herben	965 747 514
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken:	Gerrit Zengerink	966 491 457
Tennis:	Koos Venekamp Joke Wortelboer	965 745 528 965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?  
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

## ZOMERFEESTEN IN MORAIRA

### Juni

14 – 17 juni

#### Moros y Cristianos

De strijd tussen de moren en de christenen, rond het Castillo. Gala defilé in Moraira zondag 17 juni vanaf 17:00 uur

17 juni

#### Corpus Cristi

Communiones in Moraira, 's middags processie in Moraira en Teulada

23 juni

#### Noche mágica de San Juan

Wanneer men, voor lichamelijke en geestelijke reiniging, om middernacht in zee gaat. Playa de l'Ampolla in Moraira en op de Plaza del Ayuntamiento in Teulada

### Juli

30 juni – 1 juli

#### Fiestas de Font Santa

Eerste weekend van de maand, in de Ermita de Font Santa

12 - 22 juli

#### Patroonsfeesten in Moraira

*Virgen de los Desemperados* (de maagd van de wanhopigen), de beschermheilige van Moraira, processies.

16 juli

*Virgen del Carmen* (de beschermheilige van de vissers) processie op zee, vuurwerk en 'Els bous a la mar'.

24 & 25 juli

#### Fiestas de 'San Jaume' in Benimarco

muziek, openluchtfestiviteiten, vuurwerk.

29 & 30 juli

#### Fiestas van Els Sants de la Pedra in la Calle Calvo

Sotelo in Teulada. Gemeenschappelijk avondmaal, H. Mis in het veld en 'Verbena'.

### Augustus

15 augustus  
11 – 13 augustus

#### Maria Hemelvaart

#### Middeleeuws Festival

markt met ambachtelijke en traditionele producten, muzikale attracties, jongleurs en straattheater in middeleeuwse sfeer in het oude centrum van Teulada.

### September

7 & 8 september

#### Moscatel Fiesta Teulada

Openluchtfestiviteiten, Moscatell proeven, diaprojectie over het werk in de wijngaarden. In de Avenida las Palmas in Teulada.

## WEEKKALENDER

### Maandag

Hele dag Biljartclub  
 10:00 – 13:00 Jeu de boules  
 12:30 – 14:00 Snikzangers  
 14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden  
 15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep  
 16:45 – 17:45 Dru Yoga  
 18:45 – 18:55 Inschrijven bridge  
 19:00 – 23:00 Bridgedrive



### Dinsdag

Hele dag Biljartclub  
 10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark  
 13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta  
 14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby



### Woensdag

Hele dag Biljartclub  
 20:00 Klaverjassen

### Donderdag

Hele dag Biljartclub  
 10:00 – 13:00 Teken en schilderen  
 15:00 Jeu de boules  
 15:00 – 20:00 Clubmiddag  
 15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken



### Vrijdag

Hele dag Biljartclub  
 10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark  
 Vanaf 18:00 CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand)  
 19:00 – 24:00 Biljartclub

Voor privé computerlessen neem contact op met Mohan tel. 965 745 054  
 of e-mail [mohan.mehta@gmail.com](mailto:mohan.mehta@gmail.com)

**ELKE DONDERDAG**  
**CLUBMIDDAG !!!**

## VAN DE VOORZITTER...

Ons zomerreces gaat beginnen. Velen gaan terug naar Nederland om te overzomereren. Velen komen nu naar Spanje om daar te genieten van de komende warmte, die volgens vele weerdeskundigen over het Iberisch Schiereiland gaat losbarsten. Persoonlijk vind ik dit heerlijk, ik ben een warmteliefhebber. Tempo naar beneden en genieten van dat warme luchtbad dat je doet denken aan een Zweedse sauna in de koude winter. Voor allen die naar Nederland terug gaan een fijne tijd daar toegewenst en een behouden terugkeer in goede gezondheid.



Voor diegene die in Spanje blijven: onze evenementencommissie werkt hard aan een midzomerparty waarover meer in deze nieuwsbrief, op de website en het mededelingenbord. Deze party staat ook open voor introducés, zodat we allemaal aanwezig kunnen zijn samen met de eventueel thuis aanwezige gasten.

Een prachtig winterseizoen ligt achter ons, waarin vele activiteiten zijn geweest. Enkele waren nieuw en gezien het succes hiervan zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur bedankt allen die hebben meegeholpen dit afgelopen seizoen weer zo vlekkeloos te laten verlopen. Wij vertrouwen erop dat ook het volgende jaar een goed verenigingsjaar gaat worden. Het bestuur hoopt op een grote opkomst bij de buitengewone ledenvergadering op 31 mei 2007, zodat we een vruchtbare en positieve vergadering kunnen hebben. U allen een fijne zomer toegewenst met een goede gezondheid, namens het bestuur

Gerrit Zengerink

## NIEUWE LEDEN

De afgelopen maand hebben zich weer een aantal nieuwe leden gemeld. We verwelkomen hartelijk: Ruud en Loes van de Voort, Willy Verreck, Gerdi en Richard George, Ben Bulters, B.J.M. Pierik en Lucia Garcia.

## IN MEMORIAM SIETA NIJHUIS

Onderstaand treft u de integrale tekst aan van de afscheidsrede ter gelegenheid van het overlijden van Sieta Nijhuis op 29 april j.l., zoals deze is uitgesproken door Kees den Dulk in het crematorium van Benissa op vrijdag 4 mei 2007 om 11:00 uur.

De redactie

"Beste Hans, geachte dames en heren, aanwezigen,

Het is voor mij moeilijk bij een gelegenheid als deze geen christelijk tintje toe te voegen, vandaar de opening met de berijmde tekst uit Psalm 103:

*Gelijk het gras is ons kortstondig leven  
Gelijk een bloem die op het veld verheven  
Wel sierlijk pronkt maar krachtloos is en teer  
Wanneer de wind zich over het veld laat horen  
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren  
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.*

Dit psalmvers geeft in zes regels aan hoe het leven loopt en ik denk dat het geen kwaad kan, dat we met z'n allen vandaag ook even stil staan bij *onze* vergankelijkheid. Want voor ieder van ons komt het moment, dat we afscheid moeten nemen van het leven hier op aarde en dus Memento Mori, gedenk te sterven...

Op woensdag 24 januari 2001 vond de begrafenis plaats van Kees Nijhuis. In de kerk van Moraira waren heel veel mensen aanwezig en ook toen heb ik daar namens de Lage Landen Club enkele woorden gesproken op verzoek van Sieta. Zij was ook een aantal jaren de echtgenote van een voorzitter, die geschiedenis schreef in de club omdat hij het voorzitterschap aanvaardde, nadat niemand anders het wilde doen op dat moment.

Nu, ongeveer 6½ jaar later, sta ik hier om te trachten enige woorden ter nagedachtenis van Sieta te spreken. U zult begrijpen dat ik niet sta te dringen als grafredenaar, maar nu ik zeker weet dat ik Hans daar een plezier mee doe, wil ik daar gaarne aan voldoen. Gerrit Zengerink is verhinderd om aanwezig te zijn. Hij heeft Sieta nauwelijks meegemaakt

tijdens haar zeer actieve lidmaatschap van onze club en het is ook op zijn verzoek dat ik vanmorgen hier sta om namens onze club ons diepe medeleven te verwoorden bij het afscheid van Sieta. Evenals Nel en ik behoorde ook zij tot de categorie 'oudste leden' van onze Lage Landen Club. In de eerste jaren heeft Sieta de rol van gastvrouw in de club vervuld.

Zij was een geweldig lid van onze vereniging, die jaren lang diverse activiteiten binnen onze club heeft georganiseerd. Daarbij noem ik het organiseren en uitzetten van bloesemtochten en puzzelritten. Het regelen van vele kerstavonden waarvoor de inhoud door haar werd bedacht en geleid tot een onvergetelijk gezellig geheel. De kerstavonden waarbij zij diverse medewerkers optrommelde om er een echt een feest van te maken. Dit gebeurde door voordrachten, zang en muziek en bovendien werd ook de innerlijke mens vrolijk bij de herdenking van de geboorte van het Kerstkind, tevens door de omlijsting met hapjes en versnaperingen, waardoor het helemaal een feest werd. Zij was met hart en ziel aan de NVOC verbonden tot de tijd kwam dat ze lichamen niet meer in staat was om dat te doen.

Hierbij trek ik gaarne zelf het boetekleed aan, omdat ik te weinig aandacht heb besteed aan haar, nadat ze niet meer op de club kwam. Dit had moeten gebeuren door haar thuis op te zoeken en mét mij hebben vele leden daarin gefaald. Ik wil daarbij een uitzondering maken voor Peter en Monique Croughs, die haar wel heel regelmatig opzochten. Zij beschouwde zelfs hun kinderen, als haar kleinkinderen. Wij vroegen wel aan Hans hoe zij het maakte en zijn antwoord, wat meestal positief was, was dan voor ons een reden, om haar niet te gaan opzoeken. We hebben het allemaal zo druk, dat soms aandacht voor onze naasten ontbreekt. Zij was voor ons als leden van de NVOC een echte vriendin.

Een echte vriend of vriendin is iemand die behalve geestelijke steun te geven ook nog materiële steun geeft aan de medemens en ik kan hier nu wel verklappen, dat zij meer dan een gewone leden waren, niet alleen omdat ze met hart en ziel met de club meeleefden, maar zelfs ook met hun portemonnee klaar stonden voor de Lage landen Club. Zij wilden niet, zolang zij leefden, dat de leden dit zouden weten. Nu zij beiden zijn overleden kunnen we aan hen meer dan dankbaar en met bewondering terugdenken, zeker voor het feit dat zij zelfs, al jaren geleden, een stille grote financiële schenking hebben overgemaakt naar

onze vereniging waar alle leden ongemerkt van hebben mogen profiteren.

We leven in een wereld waarin 'de dood' aan de orde van de dag is, waar in sommige gebieden van de wereld, de mensen bij bosjes de dood vinden. Die berichten zien we en horen ze in een zekere gelatenheid aan, maar gelukkig zijn we er nog niet zo aan gewend. Voor ons heeft één mensenleven gelukkig nog waarde. Wij willen nog uitgebreid stil staan bij het verscheiden van iedere naaste die uit ons leven verdwijnt. Goddank is dat nog steeds zo en dat doen wij dus ook hier vandaag.

Wij zijn hier vandaag bijeen om afscheid te nemen van een bijzonder toegenegen clublid, dat wij evenals haar echtgenoot zullen blijven gedenken. Het gebeurt nogal eens - en naarmate de jaren sneller voorbij vliegen, steeds vaker - dat ik kennis neem van overlijdensadvertenties en ik citeer wat daar laatst stond geschreven: *'Je bent nog niet dood. Je bent pas dood als je niet meer in onze gedachten bent.'* Dat is een hele mooie gedachte. We zullen Sieta nog heel lang in gedachten houden. Dat haar geest moge rusten in vrede. De geboorte van een mens is nog steeds een wonder. Wat zou het heerlijk zijn als de overgang van het heden naar de eeuwigheid ook een wonder zou mogen zijn.

Wij wensen jou, Hans heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit zware verlies en hopen dat je ook jouw eigen problemen zult kunnen mannen. Gebruik vooral hierbij je gezonde verstand!

Ik dank u allemaal hartelijk voor uw aandacht."

#### OVERLIJDENSBERICHT

Ons kwam ter ore dat op 15 april jongstleden is overleden het oud-lid mevrouw Roely van Reesh. Velen herinneren zich haar nog als een hele lieve en bijzondere vrouw, die in onze vereniging ook als bestuurslid zeer actief is geweest. Wij wensen haar dochters Anne en Ellen en zeker ook haar vriend Cor veel sterkte met dit verlies.

De redactie

#### VERKOOP BARKAARTEN OP DONDERDAG BIJ DE GASTVROUWEN

Onze penningmeester heeft het donderdagmiddag meestal erg druk. Dat betekent dat je nog al eens moet wachten voor je aan de beurt bent. Daarom is er besloten hem te ontlasten van de verkoop van de barkaarten. De penningmeester kan zich dan concentreren op zijn andere werk en u koopt snel even een nieuwe barkaart bij onze gastvrouwen, want die hebben aangeboden de verkoop van de kaarten op donderdagmiddag tussen 16:00 en 19:00 uur op zich te nemen. Na 19:00 uur kunt u dus geen nieuwe kaart meer kopen, zorg dat u niet zonder zit!



De redactie

#### WAT IS ER DEZE ZOMER TE DOEN OP DE CLUB?

Het zomerseizoen staat voor de deur en dat betekent onder andere dat de activiteiten van de club op een zachter pitje komen te staan. Het is buiten tenslotte al warm genoeg en bovendien zoeken velen van ons de koelte van de Nederlandse zomer op. Het zomerseizoen van onze vereniging in Moraira loopt van 1 juli tot 6 september. Voor de echte doorzetters, de blijvers, de zonzonbidders, kortom de permanente bewoners van de Costa, blijft in die periode ons clubgebouw gewoon ter beschikking. Voor 9 augustus staat een 'Fiesta de Paella y Sangria' in de planning. Een aantal vaste activiteiten is aan een zomerstop onderhevig, andere zullen minder deelnemers trekken. Zo is wel elke donderdagmiddag de bar open, zij het van 16:00 tot 20:00 uur. Ook Bea en haar team doen het wat rustiger aan, de bibliotheek is alleen open op 12 juli, 2 en 23 augustus tussen 17:00 en 18:00 uur. Vanaf donderdag 6 september loopt alles weer volgens het gebruikelijke programma. De activiteiten op de website gaan gewoon door, al zal daar ook te merken zijn dat de zomer zijn tol eist. Ofwel redactie en webmaster liggen in het zwembad, met een goed glas wijn in de hand kijken zij tevreden terug op hun tweede seizoen. De volgende nieuwsbrief verschijnt 27 september. Toch blijft er nog genoeg te doen in Moraira; elders vindt u een overzicht van de gebruikelijke feesten en andere activiteiten, die zich ook deze zomer weer in ons dorp afspelen.

De redactie

**Aanwezige Bestuursleden:**

Gerrit Zengerink	Gerda Barbier
Jan Daenen	Paul Meijer
Hugo Bergmans	Monique Krijgsman (notulen)

**Aanwezige Commissievertegenwoordigers:**

- Accommodatie
- Bibliotheek
- Bridge
- Computerlessen
- Evenementen
- Externe Zaken
- Gastvrouwen
- Horeca
- Jeu de Boules
- Klaverjassen
- Kookclub
- Midgetgolf
- Publicatiebord / Redactie / Advertenties / Nieuwsbrief
- Schilderen
- Technische Zaken
- Tennis
- Tuinclub
- Webmaster
- Zangkoor
- Ziekencontact

**Afwezige Commissievertegenwoordigers:**

- Bergwandelen
- Fietsclub
- Fotokopiëren
- Kookclub
- Kuieren
- Leestafel
- Naald en Draad
- Reizen
- Spaanse les

Voorzitter Gerrit Zengerink opent vergadering om 10:40 uur.

**Accommodatie**

Hugo Bergmans geeft een verslag inzake verlenging huurcontract. Advies is doorgaan met huren, maar met veel energie zoeken naar een alternatief. Er kan nog een extra parking worden aangelegd voor circa 30 auto's achter de bibliotheek. Het nieuwe huurcontract wordt binnenkort ondertekend. Eventuele nieuwbouw van een clubhuis kan op het nieuwe industrieterrein vlakbij de oude discotheek 'Costa Sur' in de toekomst plaatsvinden. Gerrit Zengerink stelt suggesties van leden inzake nieuwbouw van een clubhuis op prijs.

**Bibliotheek**

De bibliotheek heeft goed gedraaid. De boekenverkoop heeft 250 euro opgebracht. Graag zou deze commissie nog wat extra geld ontvangen om meer boeken aan te kunnen kopen. De Secretaris stelt voor om een begroting op te stellen die in het bestuur besproken zal worden.

**Bridge**

Deze commissieleden willen allen opgevolgd worden. De voorzitter stelt dat het niet wenselijk is dat alle drie commissieleden tegelijkertijd opstappen en doet de suggestie om mensen aan te zoeken en op te leiden om hun taak over te nemen. Het financieel resultaat is 400 euro per jaar.

**Computerlessen**

Mohan beantwoordt door leden gestelde vragen per email. De clubcomputer is in reparatie gegeven, kosten onbekend.

**Evenementen**

De activiteiten verlopen goed. Door de leden is verzocht om meer uitjes te organiseren. Hierop is bevestigend geantwoord. Vanaf september/oktober zullen er meer activiteiten in die richting georganiseerd worden. Er komt daartoe een oproep in het clubblad tot het inbrengen van suggesties.

**Externe Zaken**

Er vindt regelmatig overleg plaats met de burgemeester.

**Fotokopiëren**

Het apparaat is nog niet gerepareerd.

**Gastvrouwen**

Deze activiteit loopt goed. Verzocht wordt om twee extra dames i.v.m. kaartverkoop t.b.v. de bar. Besloten wordt om op donderdagmiddag van 16:00 tot 19:00 uur consumptiekaarten te verkopen. Ook bieden deze dames gelegenheid tot het aanmelden en betalen inzake evenementen.

**Horeca**

Het kost nog steeds moeite om genoeg barmedewerkers aan te trekken. Voordat er iets georganiseerd wordt, graag met barhoofd Paul Meijer contact opnemen i.v.m. beschikbaarheid en inplannen van barmedewerkers.

### **Jeu de Boules**

Momenteel wordt er in het park gespeeld waar ook meer schaduw is. Er wordt verzocht de Jeu de Boules baan te verplaatsen naar vlak achter het terras. De voorzitter meldt hierop dat daar qua ruimte slechts twee banen mogelijk zijn en de kosten voor de aanleg ervan hoog zullen zijn. Een alternatief zou gevonden kunnen worden achter de bibliotheek (zie ook accommodatie).

### **Klaverjassen**

Paul Meijer meldt dat alles naar wens verloopt en verzoekt om nieuwe kaartspellen.

### **Kookclub**

Kiny Karremans is hiervoor de commissievertegenwoordiger. Er kunnen nog meer kookclubs opgericht worden; maar gezien de keukenafmetingen geldt een maximum van tien leden per kookclub.

### **Kuieren**

Hugo vraagt om een verslagje af en toe. Het is niet duidelijk wie het organiseert. Graag systeem erin brengen en reclame maken binnen de club.

### **Midgetgolf**

Ook dit jaar is het goed verlopen, er waren veertien deelnemers.

### **Publicatiebord / Redactie / Advertenties / Nieuwsbrief**

Hugo vraagt om meer verslagen en plaatjes erbij, er is soms niet voldoende kopij. Het redactieteam wordt uitgebreid. Advertenties worden geëvalueerd en wanbetalers worden geweigerd. De opbrengst van de website heft de kosten van de Nieuwsbrief op. Bea vraagt om plaatjes bij de rubriek 'Clubnieuws' in weekblad Hallo.

### **Schilderen**

Draait uitstekend en hebben geen bijdrage uit de clubkas nodig. Er zijn circa tien tot vijftien leden en er zijn nog plaatsen vrij.

### **Technische Zaken**

Gerrit Zengerink neemt de communicatie hiervoor op zich en bespreekt met Theo Oudendijk wat er eventueel gerepareerd moet worden.

### **Tennis**

De jaarvergadering werd door circa 75% van de tennislleden bezocht. Thans zijn er slechts twintig plaatsen op de baan en uitbreiding op het Solpark complex is niet mogelijk. Nieuwe leden komen op een wachtlijst.

### **Tuinclub**

Er zijn nu twee prima lopende tuinclubs. Dit jaar verliep de verkoop van de stekjes niet zo goed, mogelijk trok de rommelmarkt meer aandacht. Wellicht het volgend seizoen een aparte stekjesmiddag organiseren op een donderdag. Tuinboeken kunnen in de bibliotheek geraadpleegd worden.

### **Webmaster**

De website draait goed, ongeveer 80.000 hits tot op heden. Meer website-inhoud vanuit de club is welkom. In het bestuur wordt nog besproken of de leden zelf advertenties kunnen plaatsen.

### **Zangkoor**

Los Jubilados heeft zichzelf opgeheven. Een aantal ex-leden hiervan sluiten zich aan bij een internationaal koor. Anderen hebben zich bij 'de Snikzangers' gevoegd. Het smartlappenkoor 'de Snikzangers' is uitgebreid van 11 tot 34 leden. Als clublied van 'de Snikzangers' is gekozen voor 'Sari Marais'. Er wordt geoefend op maandagen van 12:30 - 14:00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is 1 oktober 2007.



### **Ziekencontact**

Er wordt telefonisch contact met de zieken opgenomen en gesigneerde kaarten gestuurd.

### **Rondvraag**

Koos verzoekt om een andere vergaderochtend i.v.m. tennisactiviteiten. Arie stelt zich beschikbaar voor voortzetting van de filmavonden.

**TJJDENS DE ZOMERMAANDEN BLIJFT DE BAR OPEN!  
ELKE DONDERDAG VAN 16:00 TOT 20:00 UUR!!!**

## KONINGINNEDAG 2007

Op 30 april 2007 was het weer Koninginnedag en dat is uiteraard uitgebreid gevierd op onze club. Naast het zingen van het volkslied en een toast op de koningin was er tijdens de vrijmarkt volop mogelijkheid voor koopzuchtigen om hun slag te slaan...



Al met al was de belangstelling groot en verliep alles in een gezellige sfeer, zeker voor herhaling vatbaar dus!

## DONATIE 'ASSOCIACIÓN FAMILIARES DE ALZHEIMER DE TEULADA'

Zoals u wellicht nog weet hebben wij gedurende de Koninginnedagviering geld verzameld ter ondersteuning van het werk van de lokale Alzheimer organisatie. Uit de verhuur van de vrijmarktstalletjes, de verkoop van taartpunten en andere giften is er toch nog een mooi bedrag van 350 Euro bijeengesprokkeld. Binnenkort zal dit bedrag aan de desbetreffende instantie worden overhandigd.

Gerrit Zengerink

## MIDGETGOLF TOERNOOI

Woensdag 9 mei, eind van de morgen op het terrein van Solpark, streeden mannen en vrouwen, Hollanders en Vlamingen, om de titel: Midgetgolfer der Lage Landen 2007. Gemotiveerd en gewapend voor de strijd betraden 14 mannen en vrouwen het strijdperk. Een van de deelnemers (Fenna van der Kruijs) stelde zich vrijwillig beschikbaar om haar ploeg te coachen en de stand bij te houden, ik verzeker u dat was geen sinecure. Door de enorme hitte raakten de deelnemers verward, verhit en soms gedesillusioneerd, maar Fenna bleef positief en ondersteunde en stimuleerde haar ploeg. Zoals gezegd; de sportieve prestatie moesten worden geleverd onder extreme temperaturen. Een aantal deelnemers, waaronder de verslaggever, dachten dat het, het wel bekende 'fluitje van een cent' zou zijn! De 'echte' golfers zouden wel eens wat laten zien. Gewapend met een (te) lange putter toog een ieder aan de slag en deed verschrikkelijk zijn of haar best. Ikzelf heb diverse holes erg vaak moeten overdoen, de bal in het gat krijgen leek op knikkeren op een landingsbaan.



Kapsels stortten in, blouses en truitjes waren nat, voorhoofden bezweet, mensen uitgedroogd, gelukkig werd dit lijden verzacht door teamgeest en humor, waardoor de deelnemer zich toch tot het uiterste wist in te spannen. Niet in de laatste plaats omdat wij allen wisten dat canja, vino en een heerlijk menu aan het eind onze beloning zou zijn. Ongeveer om 13:00 uur verzamelden de uitgedroogde en vermoeide deelnemers zich in een voor hen apart gereserveerd gedeelte van Solpark, waar schaduw en koelte volop aanwezig waren. Na de eerste dorst gelest te hebben, werd door Monique Krijgsman (evenementencommissie) en Rietje de Knecht de prijsuitreiking gedaan. Na de poedel/pechprijs werd aan Adinda Venekamp de 2e prijs uitgereikt en werd de midgetgolfer der Lage Landen 2007: Lida Beerenpoot. Lida werd gecompimenteerd met haar fantastische resultaat onder zeer zware omstandigheden en kreeg een prachtige fles wijn als beloning. De beloning voor ons allen was een uitstekende lunch, waarbij wij genoten hebben van de mooie cordero en filet de panga en allerlei andere heerlijke dingen. Vermoeid, voldaan en tevreden verlieten wij aan het eind van de middag Solpark om thuis nog eens rustig te epibreren wat een fantastische dag het was geweest. Organisatoren en mensen van Solpark bedankt! Namens ons allen,

Marijke Herben



## DE CLUBBARBECUE OP 17 MEI

De clubbarbecue is nu al een niet weg te denken hoogtepunt in ons jaarlijkse clubleven. Dit keer waren er niet minder dan 145 deelnemers! Als thema was gekozen voor de 'Roaring Twenties', zeker geen gemakkelijk onderwerp. Maar toch waren er weer een aantal prachtige, geheel in stijl geklede, dames en zelfs een enkele heer had een poging gewaagd. Het weer was stralend, de toepasselijke muziek werd, even als vorig jaar, verzorgd door De Jubilee Jazzband en de stemming zat er snel in. Ditmaal had de organisatie voor een vergunning gezorgd en er was dan ook geen enkele boze buurman, die roet in het muzikale eten kon gooien. De professionele BBC was weer verzorgd door Ramon & Caroline du Cloo. De roosters werden deskundig bemand door Ruud en Ben met begeleiding van Chef Gerrit. In de keuken werd gezwoegd door Gerda en Cor en vele vrijwilligers onder leiding van Chef Piet. Het resultaat was meer dan voortreffelijk. Mardzya zorgde ervoor dat iedereen aan zijn trekken kwam, zonder dat het tot files leidde. Er werd al een enkel dansje gewaagd. Maar eerst was daar nog de 'Roaring Twenties Parade'.

De jury, onder leiding van ceremoniemeesteres Gerda Barbier, had de plezierige taak de drie mooiste creaties uit te kiezen. Dat werden achtereenvolgens: als derde Joke, als tweede Jeanne en de eerste Irene, zij werden allen werden beloond met een flesje heerlijke wijn. Zoals de meeste van u niet zal zijn ontgaan, heeft ons



zangkoor 'Los Jubilados' zich opgeheven. Erg jammer, maar zij waren tot de conclusie gekomen dat dit het beste was. Inmiddels krijgt het nieuwe zangkoor, dat zich de 'Snikzangers' noemt, steeds meer vorm. Na hun eerste optreden, tijdens de Bonte Dinsdagavond eerder dit jaar, zongen zij op deze Barbecuemiddag wederom de sterren van de hemel. Dat werkte zo aanstekelijk dat praktisch alle gasten heel even, uit volle borst, deel uitmaakten van dit gezellige koor. We zullen vast nog veel van ze horen. Na het voortreffelijke nagerecht, werd er nog verder een flinke aanslag gepleegd op de barvoorraad en moesten de vele barmedewerkers onder leiding van baropper Paul alle zeilen bijzetten om

iedereen genoeg te laven. Daarna ging het feest door tot in de late uurtjes.

Uit kringen van de organisatie hebben wij vernomen dat volgend jaar weer een Clubbarbecue op het programma komt te staan. We hoorden ook dat het thema 'Spaanse folklore' zal zijn. Volgens ons een heel toepasselijk en leuk thema, waaraan door iedereen gevolg kan worden gegeven. We raden alle leden aan nu vast Spaanse uitmonsteringen apart te houden en we raden het bestuur aan nu vast te gaan sparen voor mooie prijzen, want we voorspellen heel veel deelnemers.

De redactie

## HET DRAFGALA IN WOLVEGA

De organisatie van het evenement verloopt zeer voorspoedig, er hebben zich zo'n 50 man gemeld. Voor de dag na het gala wordt een leuke boottocht geregeld door het natuurgebied 'De Weerribben', vertrek om 11:30 en om 13:30 zijn we weer terug. We noemen het de waterlelietocht. Na de tocht kan ieder zijns weegs gaan. De organisatie verzoekt ons het volgende te melden: Er zijn nog 10 paren, die zich wél hebben opgegeven, maar die nog niet hebben betaald. Willen die zo gauw mogelijk contact opnemen met de organisatie, er staan namelijk nog een aantal mensen op de wachtlijst, die graag willen weten of er nog plaatsen openvallen.

De redactie

## BEZOEK BURGEMEESTER

Op 25 april bracht burgemeester José Ciscar, vergezeld van zijn adjudant Don José Luis Alaminos, wederom een bezoek aan onze club. De vertaling werd verzorgd door onze eigen concejala Gaby Gruber. Tijdens deze bijeenkomst is door de redactie een uitgebreid verslag gemaakt. Helaas biedt de Nieuwsbrief deze keer onvoldoende ruimte om dit verslag te in zijn geheel te publiceren. Hiervoor onze excuses. Indien u het verslag wilt lezen dan kunt u dit terugvinden op onze website: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

De redactie

## NIEUWS VAN DE TEKEN- EN SCHILDERCLUB

Al jaren bestaat er een actieve teken- en schilderclub. Tegenwoordig onder leiding van Anna Kerkhoven ontstaan er bijzondere 'kunstwerken'. Op de donderdagmorgen schilderen we van 10 - 13 uur.

Er wordt gewerkt met acrylverf op doek of papier. Het is ontspannen en gezellig en aan het eind van de ochtend zetten we de artistieke oogst naast elkaar en bespreken ze. Het is altijd boeiend om te zien hoe hetzelfde onderwerp zulke verschillende resultaten te zien geeft. Dit voorjaar zijn diverse thema's aan bod geweest zoals stillevens met potten en glazen flessen, stillevens met bloemen-figuurstudies-portrettekenen en vooral niet te vergeten het buiten schilderen.



Bijgaande foto werd genomen tijdens het landschapsschilderen vanuit de tuin van Louk. Het weer was (eindelijk) voortreffelijk en het uitzicht prachtig. Echt een heerlijke morgen op deze manier. Als de schilderclub u aanspreekt of u wilt gewoon eens kijken hoe het er toe gaat, kom dan op donderdagmorgen om 10 uur naar Arnesol, ons clubgebouw.

Louk Clavan

## VERSLAG BERGSTAPPERS 22 APRIL 2007

Vanaf Pan<sup>2</sup> y Jamon<sup>2</sup>, in Sol Park, Moraira, zijn we eerst met drie auto's, later vergezeld door nog een vierde auto, via de Jalon vallei, naar de Col de Rates gereden. In totaal 12 tweevoeters (twee Vlaamse, twee Britten en acht Nederlanders) en één viervoeter: Angela. Voor mij zou het de eerste Lage Landen bergwandeling worden, dus hier volgt vast een waarschuwing voor andere nieuwe Bergstappers: neem potlood en papier mee, want je wordt meteen gevraagd om het verslag te maken. Dit verslag kwam helaas tot stand met slechts de hulp van een gebrekkig geheugen en een digitale camera.

Na een prachtige autorit door de Jalon Vallei parkeerden we de auto's in een boomgaard. De roze-paarse valeriaan stond er in volle bloei. Helaas niet over te planten in mijn tuin, vertelde Max me, omdat de plant diep in de grond staat met heel lange dunne wortels. Ik was de enige in een korte broek en aangezien het steile bergpad bezaaid was met stekelige planten, zou een lange broek verstandiger zijn geweest. Weer wat geleerd van mijn eerste Bergstappers' wandeling! Een GPS altimeter ging mee (van Guus?) en dus weet ik dat de foto van onze wandelgroep, na ongeveer 20 minuten wandelen, op precies 340 m hoogte is gemaakt.

Van links naar rechts: Estaban, Lillian, Mary, Lia, Cees, Frans, Wien, Rob, Jacqueline, Guus en Max. Van de groep ontbreekt alleen de verslaggever (en cameraman)

Richard en de hond Angela, die - heen en weer huppelend -, de

excursie minstens twee keer heeft gemaakt. We stegen verder door een prachtig vallei, langs steile bergwanden tot de eerste koffiestop op 584m hoogte bij een kleine boerderij. Na ongeveer 20 minuten pauze ging de klim verder tot het hoogste punt van de tocht, het restaurant Pedramala, bij de Col de Rates.





Daar was het jammer genoeg te koud en te winderig om voor een drankje op het terras met mooi uitzicht over de Jalon vallei te stoppen en we wandelden een paar honderd meter verdertot een plekje waar we, meer beschut, onze picknick-lunch konden verorberen. Een uurtje later, weer terug bij ons auto's, zijn we naar Café Restaurant Ca la Lisa gereden aan de Ctra. Jalon-Lliber voor een welverdiend drankje. Een heerlijke dag gehad. Met veel dank aan onze gidsen en organisatie: Frans en Mary.

Richard George

#### BERGWANDELING BOLULLA 5 MEI 2007

Was dit wel verstandig? We (Arno en Conny) zijn voor een paar weken te gast bij Yvonne en Gilles in hun prachtige huis in Benitachell. Ruim anderhalve week daarvoor gingen we in Nederland onderuit met de motor. We reden gelukkig niet snel, maar grit op de weg in een scherpe bocht en het is zo maar gebeurd. Gevolg? Net voor onze vakantie naar Spanje heeft Conny een gebroken rechterarm in het gips en loop ik met mijn beschadigde rechter enkelbanden in een drukverband. 't Komt allemaal wel weer goed, maar het is toch even lastig.

"Kunnen we dan toch wel zo'n wandeling met *de bergstappers* gaan maken?", vraagt Yvonne hoopvol. "Natuurlijk" zeggen wij als enthousiaste bergwandelaars en zo gezegd, zo gedaan. Vanaf het verzamelpunt rijden we via een mooie route naar de start van de wandeling. Yvonne had verstaan dat we onderweg nog even ene 'dikke Margriet' moesten oppikken. Dikke Margriet? Zoiets zeg je toch niet, denken wij nog argeloos. Margriet bleek overigens helemaal niet zo dik te zijn, maar de partner te zijn van Dick. Spreek je Dick en Margriet te snel uit of je verstaat het verkeerd dan is zo'n misverstand al snel geboren. Na zo'n begin zit de stemming er natuurlijk al gelijk goed in.

Het was niet te warm en mooi weer en vanaf het startpunt liepen we gelijk als makke schapen achter de leider aan, hij wist de route immers. "Lopen we zo wel goed eigenlijk?", vroeg de leider zich desondanks toch zelf af. Wij wisten het niet. In sommige restaurants in de oudheid had je zgn. voorproevers en hier ontstonden spontaan voorlopers. Na enige heen en weer geloop, bleken we uiteindelijk toch op de goede route te lopen. Die route voerde achtereenvolgens over makkelijk begaanbare-, maar daarna weer over met losse stenen bezaaide steile en minder steile paadjes. Niet echt ideaal voor een stel met een pijnlijke enkel en een gebroken arm, bleek achteraf. Vandaar de verzuchting in de aanhef



van dit stukje: "Was dit wel verstandig?"

Het tempo lag voor de genietters van de kleinere flora en fauna best hoog, maar gelukkig waren er momenten van rust, waardoor de achterblijver (Arno dus) weer aan kon haken. De route, het uitzicht en de verhalen onderweg maakten veel goed en hier en daar was een behulpzame hand aanwezig. De mooiste bloemetjes stonden in bloei en het rook heerlijk fris. Later betrok de lucht een beetje, maar net voordat de wolken openbraken waren we weer terug op het beginpunt en bij de auto's, na een prachtige en zeker niet al te lange wandeling. Het was genieten.

Een klein aantal lopers ging niet mee naar het diner. In een gezellig Engels restaurantje een dorpje verderop was op ons gerekend, maar het leuke buitenterrasje bleek helaas nog te nat. Na wat gesleep met hoge en (te) lage tafels konden we binnen aanschuiven. De maaltijd was goed en de sfeer was prima, zeker toen Gilles uit zijn repertoire een aantal moppen tapte. Toen Margriet haar 'gat in de markt' verhaal begon kon het niet meer stuk. Volgens haar moest het mogelijk zijn om hier een discreet (geen sex!) escort bureau te beginnen voor alleenstaande, wat rijkere oude dames, die behoefte hadden aan een gezellige avond in charmant mannelijk gezelschap. Ik heb me spontaan aangemeld. Alles bij elkaar, een leuke dag en voor herhaling vatbaar. Organisatoren, gids en medewandelaars bedankt !

Arno en Conny Hol (Heerjansdam)

## VERDE, QUE TE QUIERO VERDE

Wat moet het buitengewoon bijzondere wel niet voor een ervaring zijn als, zoals de dichteres Wislawa Szymborska het schreef: *het bijzondere van het niet bijzondere is dat ook het niet bijzondere bijzonder kan zijn*. Dat onbenoembare, buitengewoon bijzondere viel de wandelaars ten deel die op **zondag 20 mei** deelnamen aan de wandeling van de Bergstappers. Het wandelseizoen van dit jaar zit er op. Met die wandeling viel het doek. En hoe. Terwijl de niet genoeg te prijzen leiding van het genootschap ter bevordering van het ploeteren door de bergen, te weten Mary, Frans en Loek stonden te wachten op enthousiastelingen, terwijl er enkele druppels regen uit te lucht vielen – maar als elke druppel regen staat voor een druppel geluk dan was ook dat kleine beetje heel veel – voegden zich nog een drietal geroepenen bij dit illustere gezelschap en aldus ging het één op één - één meester op één metgezel – op weg naar de beklimming van de coll d'Aixca. Een berg die meer dan 700 meter hoog oprijst in het landschap bewoond door de volkeren van Lliber, Jalon, Gata en Pedegruer en waarvan je de voet bereikt op een afslag van de weg die Lliber met Gata verbindt. Bij aankomst aan het begin van het wandelpad dwong die berg meteen ontzag af: die top priemde door de wolken die zich als een angstaanjagende Medusa aan het oog onttrok. Frans voor geen metertje vervaard, voorspelde aartsvaderlijk voorwaar, voorwaar als wij daar aankomen dan is die wolk opgelost en straalt de zon. En dus begonnen we indachtig het beste Cruijffiaans: 'je zult het pas begrijpen als je het ziet' aan de monstertocht. Zo was die tocht aangekondigd en maar goed

ook dat hij daarom vele kuieraars had afgeschikt, want anders had een reddingshelicopter overuren moeten maken om uiteindelijk weer iedereen op de voor twee auto's ruim bemeten parkeerplaats af te zetten.



Alle begin is moeilijk, maar niet, zo bleek later, voor Rita die zich met jeugdige overmoed, zo dachten wij, voor deze uitdaging had aangemeld. Zij bleek het vleesgeworden voorbeeld van Bredero's dictum: al ziet men de lui men kent ze niet. Dit nieuwe enthousiaste lid, een uit Zuid-Afrika gearriveerde wildloopster die als een vliegende hinde alle Spaanse bergrecords in een keer de afgrond in wilde storten, trok ons de kuiten uit het been. Maar goed dat Loek voorop liep anders was ze niet te houden geweest. En dat in een stuk natuur waarin je nog eerder een olifant zou tegen kunnen komen dan een bergkonijn. Maar misschien ging ze wel voor die ene olifant die we niet zagen. Wat maar weer eens bevestigde dat niets alles dat Frans zegt op waarheid berust. Wat we wel zagen was een moddersloot waarin Angela, de trouwe viervoetster zich te goed deed waarna zij zich, uitschuddend iedereen in schutskleuren hulde; waren verlaten ruïnes want anders zouden het geen ruïnes zijn; enkele protserige kitschpaleizen waarin zich de bouwmaffia aan het oog denkt te kunnen onttrekken; wat steeneiken zonder dat er ook maar een steenbok te bekennen viel; een waterput

die bij een stap verkeerd een verre echo van een oprechte vloek zou hebben nagelaten; wind wolken en groen waaruit zich een uitbundig bloeiende natuur als een feestboeket verhief. Maar bovenal dat groen. Dat ondefinieerbare, raadselachtige groen dat velden in hun beschrijving groener maakt dan hun groenste groen. Een kleur die in het oude China zo geheim was dat slechts de keizer die kleur mocht bezitten. Een groen dat het verlangen wekt het geheim daarvan te mogen bezitten. Een kleur waarmee het vergaat als iemand die alles meent te kunnen bezitten maar die nooit meer dat groene blaadje zal kunnen zijn die hij of zij ooit was. Het groen van 'in den beginne' dat langzaam aan versterft in een bruinachtig bruin tot het verpulverd uiteen valt.



Wie alles kan krijgen, verlangt automatisch naar dat wat men kwijt dreigt te raken, dat vleugje jeugd, het goed ter been, waarmee we na deze bovenstaande diepzinnige bespiegelingen weer terug zijn op het pad dat ons naar de top zou voeren. De top waarom voor velen in het leven alles draait, hier een oase van rust, een taoïstische vreedzaamheid van waaruit je neerkijkt op de aanslag op de natuur - de 'monte hormigon' zoals dat hier zo beeldend heet. Een landschappelijke moord die weer eens doet beseffen dat alles wat bestaat tijdelijk en eindig is. Maar waarom daarover gezeurd als de wereld aan je voeten ligt. Als je de trotse bedwinger bent van Aixa, van het wolkenhoofd dat ons staande aan haar voeten de adem afsneed, maar dat ons tronend op de bovenste trap die naar haar hemel leidde, verrukt alles deed slaken wat het leven waard maakt om te leven.

Wat moet ik verder nog toevoegen: onze marathonloopster die zich in vrije val naar de eindstreep spoedde, Angela die zich aan het eind van onze tocht nog even in de modder wentelde om ook de nieuwe auto van Frans van de nodige schutskleuren te voorzien. Het terras in Jalon waar de waardin ons voedde met de heerlijkste coca's en die onze dorst bleef stillen met nog een kan en nog een kan bier tot het schuim op onze

lippen stond. Wat nog toe te voegen aan iets dat onbeschrijfelijk is en dat niemand zal begrijpen die er niet bij was. Ik raad u aan daarom maar met lezen te stoppen als u dat al niet had gedaan. En om de volgende keer weer gewoon mee te gaan.

Nee, mij rest nog slechts een zaak: en dat is de animators en de wegbereiders van de Bergstappers dank te zeggen voor een wederom meer dan geslaagd wandelseizoen. Laat de zomer niet al te lang duren zodat de ledigheid niet in de voeten sluipt en de bergschoenen verloren in een hoek van de kast staan uit te drogen. En laat ons hopen dat onze Zuid-Afrikaanse hinde niet gehinderd door rugzak of watertas ons opnieuw met blote benen door het striemend struikgewas zal vergezellen zodat zij haar wonden likkend zal beseffen dat het ook hier in Spanje ernst is op een tocht waarop je pas het bergkonijn vindt nadat je de olifant bent tegengekomen. Een wereld waarover Frederico Garcia Lorca zong:

*verde, que te quiero verde  
verde viento, verde ramas  
con el sombrero en la cintura  
ella sueña verde.*

Wil Heeffter

## VAN DE BERGSTAPPERS

We hebben als u dit blad in handen krijgt alweer de laatste wandeling, 20 mei, achter de rug, van een prima wandelseizoen. Er zijn wat wandelingen uitgevallen wegens regen, maar ja dat kan altijd gebeuren in de winter, maar over het algemeen is het een prima seizoen geweest. Vooral zijn wij erg blij met de goede opkomst, een teken dat er belangstelling en behoefte aan is. Een wandeling hadden we zelfs 36 man, een record!!! Het blijkt dus goed aan te slaan, vooral de wandelingen met lunch na afloop zijn goed bezocht.

Voor ons als organisatie natuurlijk leuk, het geeft voldoening als er zovelen op af komen. Wij hopen dan ook dat we in het nieuwe seizoen, dadelijk in oktober, weer met frisse moed en een hoop nieuwe wandelingen aan de slag gaan. We zouden het leuk vinden als u dan weer van de partij bent en weer met ons mee wandelt.

Namens de 'Bergstappers' Loek, Frans en Mary wensen wij u een goede zomer en hopen u weer te zien en te begroeten in het nieuwe seizoen.

### Tuinclub I: Tuinbezoek Anneke Vijgen op 1 mei

Het begon die ochtend wat frisjes en bewolkt maar gelukkig kwam na enige tijd de zon door, zodat we de tuin van Anneke in volle pracht en glorie konden zien. Een fraaie tuin met veel uit de kluiten gewassen succulenten en cactussen, afgewisseld met bloeiende planten en struiken. Het klap- en pronkstuk is een enorme Johannesbroodboom, een blikvanger van de eerste orde met een gespleten, kronkelende, knoestige stam. Hij ziet er zó sprookjesachtig uit dat hij geschilderd zou kunnen zijn door Rien Poortvliet, met woninkjes voor kabouters en elfjes. Die wonen er waarschijnlijk níet in, maar wél woonde er vroeger een familie boomratjes. Uit de smaakvolle aanplant en liefdevolle verzorging bleek hoezeer Anneke een echte tuinvrouw is met absoluut groene vingers. We hebben dus wéér - zoals eigenlijk elke keer - een zeer persoonlijke tuin gezien en we hebben ervan genoten. Na spijs en drank gingen we, natuurlijk met enkele stekjes en een lekker recept, vrolijk en voldaan weer naar huis en over tot de orde van de dag.



Jacqueline

### Bijeenkomst Tuinclub II

Op 1 mei j.l. waren wij op bezoek bij Louk en Mie An in Poble Nou de Benitatxell. Het was een complete verrassing met o.a een wandeling door de campo. Wij begonnen met een wandeling door de campo. Door de toch wel natte aprilmaand was de natuur nog uitbundig, met prachtige wilde bloemen en hele oude bomen, zoals vijgenbomen, olijfbomen fruitbomen en niet te vergeten de eeuwenoude johannesbroodbomen. De stammen van de laatst genoemde bomen zijn complete kunstwerken met hun grillige vormen. Het is dan ook begrijpelijk dat dit alles in Spanje gelukkig beschermd is.

Na een heerlijke wandeling van een klein uurtje kwamen wij bij het huis van Louk en Mie An aan. Het huis ligt aan de rand van de campo,



vandaar ook deze combinatie. Na een koffiepauze en een praatje van Louk over zijn idee van een tuin, begonnen wij in twee groepen met een wandeling door de tuin. Fleurige borders overgaand in het landschap, rotstuinen met verschillende cactussen en fruitbomen maken de tuin tot een mooi en aangenaam geheel. Heel bijzonder waren de twee volwassen Chorisia's aan de rand van het zwembad. Vooral de enorme stekels op de stammen zijn apart. Na een drankje gingen wij met weer nieuwe ervaringen huiswaarts. Wij hebben van alles genoten en bedanken Louk en Mie An voor hun gastvrijheid.

Clara

### AMSTEL GOLD RACE

Zaterdag 21 april. Vanuit Valkenburg werd de Toerversie van de Amstel Gold Race gestart. 14.000(!) deelnemers gingen op pad om afstanden tussen de 60 en 250 km. te verslinden. Het leek zoonlief en mij wel een spannende uitdaging. En ik kon mooi het jaarlijkse verplichte uitstapje naar NL per auto combineren. Verplicht, want de RDW vindt nog steeds, dat ze in Spanje geen auto's APK kunnen keuren. Het weer was Spaans (tenminste, zoals dat i.h.a. te boek staat) - stralend en blauw, en dan door de Zuid Limburgse heuvels, waar alles schitterend in bloei staat. Geweldig, wat een belevenis. En perfect georganiseerd. We stonden te kijken van de toegepaste elektronica, waarmee Big Brother je achteraf exact kan vertellen waar je op welk moment was, en hoe lang je deed over een beklimming. Wat heeft dat te maken met de NVOC en Moraira? Heel veel, want m'n oefen-kilometers werden afgelegd met enthousiaste leden van de fietsclub in het Costa Blanca achterland. Ik weet nu, dat de Bernia en de Coll de Rates zwaarder zijn dan die roemruchte Cauberg, maar ook, dat er andere hellingen zijn rond Valkenburg, die het bovenste deel van Calle Haya of de Camino Fanadix in hun zak steken. Hoezo, vlak Nederland? Dit smaakt naar meer.

Floor Touber



## Email etiquette

Deze maand wil ik even stilstaan bij het gebruik en misbruik van e-mail. We zijn inmiddels allemaal bekend met het fenomeen spammail en het verschijnsel dat we regelmatig belaagd worden met mailtjes van kennissen, familie en vrienden die het leuk vinden om allerhande mails, al dan niet van bedenkelijk allooi, door te sturen. Als het om echte structurele spam gaat weten we inmiddels dat er uitstekende software bestaat om spam te filteren en mogelijk tegen te houden. Wat betreft de zogenaamde gelegenheidsspammers ligt dit wat lastiger. U kunt natuurlijk de afzender verzoeken uitsluitend persoonlijke berichten te versturen (of zelfs helemaal niet meer...) of de e-mails gewoon negeren en naar de prullenbak verwijzen. In het ergste geval kunt u een ander e-mailadres nemen, maar hiermee verandert u niets aan het gedrag van de ander. Mocht u echter zelf de behoefte niet kunnen onderdrukken om een e-mail (door) te sturen naar meerdere ontvangers, houd er dan in ieder geval rekening mee dat u discreet omgaat met de e-mailadressen. Ik zal u uitleggen wat hiermee wordt bedoeld: stuur nooit een e-mail naar een hele groep ontvangers door de e-mailadressen in het "Aan:"-vak te plaatsen, maar gebruik de "BCC" optie. BCC staat voor Blind Carbon Copy en hierdoor krijgen de ontvangers niet te zien naar wie de e-mail is verstuurd; de e-mailadressen worden afgeschermd. Hierdoor beschermt u de ontvangers tegen het ongewenst bekend maken van hun e-mailadres, waardoor de kans op spam aanzienlijk wordt gereduceerd. Een e-mailadres behoort nu eenmaal tot iemands persoonlijke gegevens en het is niet netjes om deze ongevraagd door te geven. Zodra u dus een groep ontvangers aanschrijft plaatst u de e-mailadressen in het "BCC:"-vak en bij "Aan:" vult u óf u eigen e-mailadres óf een adres dat niet bestaat, een zogenaamd dummy-adres (bijv. onzin@nergens.heen). Het kan overigens best voorkomen dat het juist de bedoeling is om een ander te laten zien aan wie de e-mail nog meer is verstuurd, bijvoorbeeld bij interne circulaire's, memo's of notulen. Ga hier echter spaarzaam en bewust mee om en gebruik in dat geval het "CC:"-vak. Bedenk hierbij steeds wie u met de informatie wilt bereiken en hoe dit bij de ontvanger over komt. Als we allemaal deze gedragsregels in acht nemen voorkomen we zeker onnodige ergernis over inbreuk op ons recht op privacy. Ik wens u een warme zomer met heel veel prettige e-mail en pc plezier.

Arie Grootenboer

De 2e sessie van de culinaire club was ook een groot succes. Het vond plaats op de laatste vrijdag van april. We waren ditmaal met 10 personen in de keuken. Dit is dan ook het absolute maximum, eigenlijk loop je elkaar dan al in de weg. Maar omdat niet iedereen er elke maand is, is toch voor dit aantal gekozen want we rekenen op een gemiddelde aanwezigheid van 6 personen.



Ditmaal wil ik jullie het recept van het hoofdgerecht van die avond geven: Magret de Canard met calvadossaus en gekaramelliseerde appeltjes

### Voor 4 personen:

- 2 tamme eendenborsten
- 2 teentjes knoflook
- 2 takjes tijm
- 2 takjes rozemarijn
- 2 granny smith appels
- Peper en zout
- 80 gram suiker
- 50 gram roomboter voor geklaarde boter (voor de appeltjes)

### Calvadossaus:

- schillen van de 2 appels
- 1 dl Calvados
- 3 dl kalfsfond
- ½ el honing
- ½ dl appelazijn
- 100 gram boter
- peper en zout

### Eendenborsten:

Vel inkruisen van de eendenborsten. Kruid de eendenborsten met peper en zout en braad deze rondom goudbruin, het langste op de velkant. Doe de borsten in de braadslee met knoflook, rozemarijn en tijm velkant naar beneden, en braad ze rose op de laagste ovenstand (ongeveer 130° C). Reken hiervoor 10 minuten tot een kwartier. Druk met de bolle kant van de vork op de eendenborsten: ze moeten nog veren anders zijn ze te gaar.

### Calvadossaus:

Was de appels en schil ze. Zet de appels onder water weg. Kook de schillen in de kalfsfond en de calvados gaar, zeef de schillen er uit en kook de bouillon in tot er 1 dl over is. Voeg honing en appelazijn toe en breng aan de kook. Bind met wat Maizena tot de saus blijft 'hangen'. Monteer daarna met koude klontjes boter. Proeven en op smaak brengen.

### *Gekaramelliseerde appeltjes:*

Droog de geschildde appels af en verdeel ze elk in 8 gelijke parten. Snij de parten banaanvormig bij. Geklaarde boter verwarmen en appelstukjes er in aanbakken. Suiker toevoegen, laten smelten tot er een gekaramelliseerd laagje aan de appelpartjes zit.

Als bijlage hadden we uien/aardappelpuree gegratineerd met kaas en de groente was verse snijbonen in Chinese Ruit gesneden.

### *Presentatie:*

Verwarm de borden voor. Snij elke eendenborst in plakken van een halve centimeter. Op elk bord komt een lepel saus in west. Daarop waaivormig de helft van een eendenborst. In noord de gekaramelliseerde appeltjes. In oost een schep snijbonen en in zuid een schep gegratineerde puree. Bedruppel tenslotte de eendenborst nog met een halve lepel saus. Wij dronken er een niet te zware, fruitige rode wijn bij. Genieten maar!

Anna Kerkhoven

## FIESTA DE PAELLA Y SANGRIA

Ofschoon het clubbezoek in de zomer altijd wat bescheidener is dan in het *echte* seizoen, wil de evenementencommissie dit jaar proberen een paellafeestje te organiseren. Dat zou dan plaats moeten vinden op **donderdag 9 augustus** om een uur of 5. Minimaal aantal deelnemers is 25 personen. Op het publicatiebord vindt u binnenkort nadere informatie.

Inschrijven bij de gastvrouwen, uiterlijk tot 2 augustus. Wacht niet met inschrijven tot het laatste moment, opdat de evenementencommissie kan bepalen of ze de vereiste deelname van 25 personen halen.



De redactie

## IN DE LUCHT

Lang vóór Ikaros de buiklanding uitvond én deze op overtuigende wijze demonstreerde, was de mensheid al mateloos geboeid door 'het vliegen'. Talloze pogingen om met handengewapper en molenwieken de zwaartekracht te overwinnen bleven zonder resultaat en op die manier is de burgerluchtvaart kunnen uitgroeien tot een monopolistisch surrogaat voor het gevoel van: 'zo vrij als een vogel'. Ik heb van dat vrije gevoel nog nooit wat gemerkt en na mijn jongste reiservaring weet ik het wel zeker: "een geketende papegaai op een stokje is minstens even vrij als een luchtvaartpassagier!"



Voor een vlucht van amper twee uur, moet je tegenwoordig al minstens twee uur van tevoren aanwezig zijn. Dit teneinde een aantal volstrekt nuttelose controles te kunnen ondergaan. Zo wordt er nagegaan of je niet te veel tandpasta in je handbagage meeneemt. Naar het schijnt kunnen sommige terroristen, daarmee in géén tijd een gevaarlijke bom maken. Ik niet, maar niettemin wordt mijn tandpasta verbeurd verklaard. Zonder één enkel probleem laten ze de passagier achter mij – die overigens, qua voorkomen, héél wat beter voor een Al Qaeda aanhanger kon doorgaan dan ik - passeren met een verse fles Baileys. Ik weet, dat het niet mag en lekker is het evenmin, maar zou een martelaar op weg naar zijn 77 maagden, niet een beetje tandpasta in zijn Baileys of Batida de Coco durven verstoppen???

Bij de metaaldetector gelden ook wat nieuwe spelregels: in een plastieken bakje moeten niet alléén horloges, telefoons, sieraden etc..., maar ook je broeksriem! Vervolgens in de rij met in je ene hand de handbagage en in de andere het bakje met je spulletjes. Niemand, ik herhaal niemand, die zich ook maar één seconde afvraagt hoe die broek dan op zijn plaats blijft... of ben ik misschien de enige met een broeksriem, die werkelijk een functie heeft? Stel ik nadien vast, dat een schaartje in mijn handbagage de detector probleemloos is doorgekomen. Gelukkig worden er op een heleboel vluchten geen maaltijden meer geserveerd; niet omwille van de soms erg ingenieus verpakte en gepresenteerde gerechten: vaak puzzel en maaltijd in één, een zevengangenmenu op een schaal van 30 bij 30 cm. Daar was niks mis mee, maar het geheel uitpakken én opeten midden twee medereizigers, die met dezelfde reeks schaaltes en dekseltjes zitten te worstelen leidde onveranderd tot een gesmoorde noodkreet om een minimum aan armslag.



Het gelijktijdig bedelen van een maaltijd aan enkele honderden mensen veroorzaakt bovendien na een half uurtje een processie richting sanitaire inrichting; het gaanpad is al smal en het gewriemel, dat zich daar afspeelt heeft meer met een slangenkuil dan met een zwerm vogels gemeen. Ik wens niet in details te treden over het sanitair zelf, maar ik kan het toch niet laten om elke medemens met gezonde omvang aan te raden... het toilet achterwaarts naar binnen te gaan... verdere commentaar is overbodig..

En dan dit nog: om per vliegtuig te reizen, moet je op de luchthaven geraken en desgevallend je auto daar op de parkeerplaats achterlaten. De prijs om mijn wagen stil te laten staan, uit het verkeer te nemen, gedurende bijna twee weken geen nanogram CO te laten uitstoten was hoger dan de prijs van het vliegticket heen en terug voor mij én mijn vrouw. Voorwaar: An inconvenient truth!!!

Waarom willen we dan toch allemaal perse vliegen? Omdat het de snelste manier van reizen is? Omdat de vakantie dan al begint van bij het vertrek? Zonder té veel in details te treden is het snel reizen voor niets nodig, de hele wereld kampt met een overaanbod aan werkkrachten, interimmanagers en deeltijdsen; dus om sneller terug te zijn op je werk hoeft het niet en voor diegenen, die met vakantie zijn, mag het beslist wat langer duren. Dus laat ons de treinen van het transsiberische slag en de pakketboten opnieuw als standaard opvoeren en we lossen de wereldproblemen vanzelf op. Ik wil niet zó ver gaan om de 'diligence' nu al terug van stal te halen, maar wie weet... in een volgende fase.

Doberman

#### JAZZAVOND OP 4 OKTOBER

Van Hans Luijten vernamen wij dat op **donderdag 4 oktober** vanaf een uur of vijf in ons clubgebouw zal optreden:

### 'DE JR SWING GANG'

uit Oisterwijk. Het is een dixielandorkest van vijf man, dat grote bekendheid heeft verworven in de regio Midden-Brabant. We melden u dit nu reeds, zodat u het in uw agenda kunt noteren, want het wordt beslist een swingende middag...



De redactie

#### DE MEDITERRANE TUIN

### Deze maand: *Pittosporum tobira* en *P.tobira* 'Nanum'

Hopelijk kent u deze, misschien niet opvallende struik (of boompje). Indien niet, dan zou een toepassing van de *Pittosporum* voor u een mogelijkheid in uw tuin zijn, daar het hier gaat om een struik, die mooi groen blijvend is en zowel in de volle zon, als in de schaduw toepasbaar is. Stelt bovendien weinig eisen aan de grond en is zeer bestand tegen

de droogte hier in Spanje. De *Pittosporum* behoort tot de familie Pittosporaceae, een geslacht van zo'n 150 soorten, die vooral voorkomen in subtropisch Azië, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika. Hier aan de Costa Blanca worden vooral toegepast; de *Pittosporum tobira*, *P.tobira* 'Nanum', de *P. crassifolium* en de *P. tenuifolium*. In dit artikel wil ik vooral de *P. tobira* en de *P. tobira* 'Nanum' beschrijven. Genoemde soorten zijn afkomstig uit China en Japan. De *Pittosporum tobira* is een van de meest toegepaste struiken hier aan de Spaanse Oostkust. Is uitstekend geschikt om tot dicht aan de zee te planten. Is goed bestand tegen de zeewind en zoals ik hier



boven al besproken heb, kan de plant bijzonder goed tegen de hete zomers van Spanje. De samenstelling van de grond moet wel goed doorlatend zijn, maar zoals gezegd, stelt de plant verder weinig eisen. De bladeren zijn mooi afgerond (eivormig), leerachtig, 3 tot 10 cm lang en aan de bovenzijde glanzend groen en zitten in een min of meer soort krans rond aan de takken van de struik. Zo in de maanden april, mei bloeit deze struik hier aan de Costa Blanca. De witte bloemen, die in schermen staan, geuren zeer aangenaam. U moet hierbij denken aan de bloemengeur van bijvoorbeeld de sinaasappelboom. Misschien is de geur nog wat sympathieker. Na de bloei ontstaan er doosvruchten. Een doosvrucht is een verpakking, waarin het zaad zit. Wanneer de doosvruchten openbreken vallen ze bijzonder op door hun rode en gele binnenkant met vruchtvlees en de daarin gelegen zaden. De vogels

worden hiermee gelokt en verspreiden als zodanig de zaden. Vaak vindt u later in de tuin, kleine nieuwe plantjes terug. De *Pittosporum tobira* wordt vaak toegepast als haag. Maar de struik (of boompje) leent zich ook voor solitaire toepassing. En kan natuurlijk ook in een groep geplaatst worden van 3 of 5 of meer.

Daar de plant zich zeer makkelijk laat snoeien, kunt u de struik of boompje in de meest mooie vormen knippen. Bijvoorbeeld in ronde bollen of in een mooie kubus. Indien het een boompje is, dan kunt u er een mooie 'parasol' van maken. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in parken. De Spanjaarden zijn hier meester in. De *Pitosporum tobira* kan zonder gesnoeid te worden een hoogte van 3.00 tot 6.00 m bereiken.

Wilt u liever een laagblijvend struikje hebben, die ook goed toepasbaar is in een border, maar die dan wel dezelfde eigenschappen heeft als de *P. tobira* dan is het type *P. tobira* 'Nanum' een zeer geschikte toepassing. Deze *Pittosporum tobira* 'Nanum' is een compact rond struikje, dat minder hoog opgroeit en eventueel goed en makkelijk gesnoeid kan worden. Met het groeperen van dit struikje, bijvoorbeeld met 5 of 7 of 9 of meer kunt u mooie groene zones creëren, die een basis zullen zijn voor uw tuin het hele jaar door. Dus ook in de hete zomer maanden. Conclusie, er zijn hier aan de Oostkust van Spanje niet veel planten voor handen, die dat extra groen in de droge periode kunnen bewerkstelligen.

Rik de Greeff

## GEËEN PUZZEL VAN DE MAAND

Wegens de grote hoeveelheid artikelen is er deze maand helaas onvoldoende ruimte voor een nieuwe puzzel en volstaat de redactie met het plaatsen van de oplossing van de Sudoku Gigant uit de editie van mei.

## Tot 6 september...

9	5	15	4	7	1	10	16	3	6	2	11	13	14	8	12
10	14	13	2	15	11	3	8	5	12	7	1	9	4	6	16
8	12	16	7	4	5	2	6	9	13	14	15	11	3	1	10
3	1	11	6	9	12	13	14	10	4	16	8	15	2	5	7
4	16	1	15	5	3	8	2	6	7	11	10	14	12	13	9
12	8	5	3	10	14	4	11	2	15	13	9	6	7	16	1
11	7	6	13	12	15	1	9	4	16	8	14	10	5	2	3
14	2	10	9	16	7	6	13	12	5	1	3	8	15	11	4
1	15	8	11	14	6	5	4	7	2	10	16	3	9	12	13
16	4	12	10	2	13	11	3	8	9	15	5	7	1	14	6
13	9	3	5	1	10	12	7	14	11	6	4	2	16	15	8
7	6	2	14	8	9	16	15	1	3	12	13	4	11	10	5
15	3	14	12	6	8	9	5	16	10	4	2	1	13	7	11
2	10	7	16	11	4	15	1	13	8	3	12	5	6	9	14
5	11	4	1	13	16	7	10	15	14	9	6	12	8	3	2
6	13	9	8	3	2	14	12	11	1	5	7	16	10	4	15

## BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

### Teulada-Moraira

Gemeentehuis	965 740 158
Policia Local	965 740 946
Rode Kruis	965 740 950
Brandweer	112
Guardia Civil	062
Medisch centrum:	
Teulada	965 741 136
Moraira	966 490 204
Nooddienst	112
Tele-taxi	965 744 281
Automobilistenhulp RACE	965 740 794

### Benissa

Brandweer	965 781 185
Guardia Civil	965 730 722
Automobilistenhulp RACE	965 730 194

### Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm  
Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006  
E-mail: Nlgovbdm@servitur.es  
Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

### Consulaat van België

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5°, 03002 Alicante  
Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757  
E-mail: alconsubel@tiscali.es  
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur

### ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades  
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

## KERKDIENTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

### Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.  
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.  
Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: 'Het Anker', elke zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 'El Ancla', Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

### Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11:30 uur.

### Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

### Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.  
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.  
Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in 'Evangelio', c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

### Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk 'Oasis' bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

### Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:  
Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720