

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006	4
ZOMERFEESTEN IN MORAIRA.....	4
WEEKKALENDER	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
VERWELKOMEN EN AFSCHIED NEMEN	6
WAT IS ER DEZE ZOMER TE DOEN OP DE CLUB?	7
KONINGINNEDAG 2006	8
HOE GA JE OM MET HART EN VAATPROBLEMEN	9
EEN SPANNENDE DODENHERDENKING OP 4 MEI	10
TERUGBLIK OP HET "LOS JUBILADOS" CONCERT	11
CLUBBARBECUE 18 MEI	13
WOLVEGA – MORAIRA IN 10 DAGEN	16
OVERPEINZINGEN NA EEN EERSTE SEIZOEN	17
VAN DE SCHILDERSCLUB	18
VAN DE "BERGSTAPPERS" VOOR IEDEREEN	19
NOOT VAN DE BERGSTAPPERS.....	20
DE ULTIEME BEPROEVING	20
NIEUW IN SEPTEMBER: MOZAIËKCURSUS	22
PLEZIER MET DE PC.....	23
CHEF VAN DE MAAND	24
WK VOETBAL 2006	24
DE MEDITERRANE TUIN.....	25
DE KLAVERJASCLUB.....	26
BRIDGEDRIVE JAVEA – MORAIRA OP 27 MAART	26
PUZZEL VAN DE MAAND.....	27
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS	28
KERKDIENTEN	28



**NEDERLANDS-VLAAMSE
ONTSPANNINGSCLUB
"DE LAGE LANDEN"**

**JUNI
2006**

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
Apartado 178
03724 Moraira-Teulada
Spanje
Bankrekening: CAM2090 0464 98 0040084253

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada
Tel. 965 745 206
info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen: We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinestation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüeña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester. De contributie voor het jaar 2005/2006 bedraagt 60 € per persoon.

BESTUUR

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966 491 457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter &			
Penningmeester:	Jan Daenen	965 744 005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966 499 091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965 974 412	
Bestuurslid:	Gaby Gruber	966 498 745	betuga@telefonica.net
Bestuurslid:	Theo Oudendijk	965 745 628	oudendyk@ctv.es
Bestuurslid:	Fred Wijk	607 359 091	fredjannywijk@tiscali.es
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966 491 538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965 745 766	

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Floor Touber Jan Daenen Peter Croughs	
Bergwandelen:	Frans en Mary van Steenoven	966 491 459 & GSM 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman Maartje Verhoef	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	Zie bestuur 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annús Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 493 519 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mmehta@wanadoo.es
Evenementen:	Gerrit Zengerink Gerda Barbier	Zie bestuur
Externe zaken:	Gerrit Zengerink Gaby Gruber	Zie bestuur
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & GSM 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Joke Kaneman-Schröder Zus van der Have	965 748 092 & GSM 626 736 809 966 497 580
Horeca commissie:	Fred Wijk	Zie bestuur
Jeu de Boules:	Rietje de Knecht Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Vacant	
Midgetgolf:	Gerda Barbier	Zie bestuur
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Hugo Bergmans	Zie bestuur
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	Zie bestuur hilarianl@terra.es
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	John Evans	
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & GSM 639 361 999
Technische zaken:	Theo Oudendijk	Zie bestuur
Tennis:	Koos Venekamp Inez van der Have Gré Daenen	965 745 528 966 492 441 965 744 005
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	hilarianl@terra.es
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & GSM 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006

3 juni	Aankomst fietsers uit Wolvega	Pagina 16
11, 16 en 21 juni	WK Voetbal op groot scherm	24

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

ZOMERFEESTEN IN MORAIRA

Juni

8 t/m 11 juni	Moros y Cristianos De strijd tussen de moren en de christenen, rond de castillo. Gala defilé in Moraira zondag 11 juni vanaf 17:00 uur.
18 juni	Corpus Cristi Communiones in Moraira, 's middags processie in Moraira en Teulada.
23 juni	Noche mágica de San Juan Wanneer men, voor lichamelijke en geestelijke reiniging, om middernacht in zee gaat. Playa de l'Ampolla in Moraira en op de Plaza de la Creu in Teulada.

Juli

Eerste weekend	Fiestas van Font Santa Eerste weekend van de maand, in de hermitage met dezelfde naam.
13 t/ 23 juli	Patroonsfeesten <i>Virgen de los desesperados</i> (de maagd van de wanhopigen) De beschermheilige van Moraira, processies.
15 juli	<i>Virgen del Carmen</i> (de beschermheilige van de vissers) processie op zee, vuurwerk en bous a la mar.
16 juli	Fiestas in Benimarco Muziek, openluchtfestiviteiten, vuurwerk.
24 en 25 juli	Fiestas van Santa de la Pedra In la calle Calvo Sotelo in Teulada. Gemeenschappelijk avondmaal, H. Mis in het veld en "Verbena".
29 en 30 juli	

Augustus

11, 12 & 13	Middeleeuws Festival Markt met ambachtelijke en traditionele producten, muzikale attracties, jongleurs en straattheater in middeleeuwse sfeer in het oude centrum van Teulada.
15 augustus	Mariahemelvaart Het laatste weekend van augustus: Fiestas in Cala Andragó, gezamenlijke maaltijd, openluchtfestiviteiten aan de Cala Andragó.

September

9 september	Fiestas de Moscatel Openluchtfestiviteiten, Moscatell proeven, diaprojectie over het werk in de wijngaarden. In de Avenida las Palmas in Teulada.
-------------	---

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 13:00 Jeu de boules
10:00 – 13:00 Tekenen en schilderen (zie pagina 18)
14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep
18:45 – 18:55 Inschrijven bridge
19:00 – 23:00 Bridgedrive



Dinsdag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby



Woensdag

Hele dag Biljartclub
20:00 Klaverjassen (vanaf 5 oktober weer)

Donderdag

Hele dag Biljartclub
11:00 – 13:00 Zangkoor "Los Jubilados"
15:00 Jeu de boules
15:00 – 20:00 Clubmiddag
15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken
(zie ook pagina 7)



Vrijdag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00 Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

**ELKE DONDERDAG
CLUBMIDDAG !!!**
In de zomer van 16:00 tot 20:00 uur

VAN DE VOORZITTER...

Dit schrijvende merk ik weer eens hoe snel de tijd gaat. Het bestuur in de huidige samenstelling trad aan in eind november 2005 en reeds nu zijn wij al weer bezig om ons op het nieuwe verenigingsjaar 2006/2007 voor te bereiden. Een aantal van de bestuursleden zal af treden en wij zoeken nieuwe bestuursleden, die de opgevallende plaatsen gaan in nemen. Als ik of een van mijn medebestuursleden een beroep op u mocht doen, zeg dan niet meteen nee, maar bedenk dat als iedereen eens een paar jaar bestuurslid in onze vereniging wil zijn, we nog jaren een voltallig bestuur zullen hebben.

Het leek de laatste tijd een rage, de een na de ander moest het hospitaal bezoeken. Sommige korter anderen langer. Al onze zieken van harte beterschap toegewenst namens de gehele vereniging. Tijdens een van mijn ziekenbezoeken kwam ik bij een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging en vroeg haar:

Waar lig je hier voor?

Antwoordt zij: voor 500 euro per dag.

Dat bedoel ik niet, wat heb je?

Antwoordt zij: 300 per dag.

Nee, wat mankeer je?

Je kunt toch wel rekenen, 200 euro per dag

U allemaal een fijn zomerseizoen toewensend,

Gerrit Zengerink

**Volg ook vanuit Nederland het wel en wee van de NVOC via:
<http://www.nvoc-delagelanden.com>**

VERWELKOMEN EN AFSCHIED NEMEN

Eind april hebben we Gerard Assman als nieuw lid welkom mogen heten.

WAT IS ER DEZE ZOMER TE DOEN OP DE CLUB?

Het zomerseizoen staat voor de deur en dat betekent onder andere dat de activiteiten van de club op een zachter pitje komen te staan. Het is buiten tenslotte al warm genoeg en bovendien zoeken velen van ons de koelte van de Nederlandse zomer op. Het zomerseizoen van onze vereniging in Moraira loopt van 1 juli tot 7 september. Voor de echte doorzetters, de blijvers, de zonzonbidders, kortom de permanente bewoners van de Costa, blijft in die periode ons clubgebouw gewoon ter beschikking. Een aantal vaste activiteiten is aan een zomerstop onderhevig, andere zullen minder deelnemers trekken. Zo is wel elke donderdagmiddag de bar open, zij het van 16:00 tot 20:00 uur. Ook Bea en haar team doen het wat rustiger aan, de bibliotheek is alleen open op 13 juli, 3 en 24 augustus tussen 17:00 en 18:00 uur. Vanaf donderdag 7 september loopt alles weer volgens het gebruikelijke programma. Dan komt ook de eerstvolgende Nieuwsbrief weer uit. De activiteiten op de website gaan gewoon door, al zal daar ook te merken zijn dat de zomer zijn tol eist. Ofwel redactie en webmaster liggen in het zwembad, met een goed glas wijn in de hand kijken zij tevreden terug op hun eerste seizoen.

Toch blijft er nog genoeg te doen in Moraira; elders vindt u een overzicht van de gebruikelijke feesten en andere activiteiten, die zich ook deze zomer weer in ons dorp afspelen.



KONINGINNEDAG 2006

Met niet minder dan honderd in aantal verzamelen de clubleden (al dan niet met aanhang) zich tegen enen voor de Koninginnedagviering. Bij aankomst krijgt iedereen een oranje strikje opgespeld en serveren de barvrijwilligers een glaasje cava.



Na een welkomstwoord en speech door Hugo Bergmans wordt in rap tempo het Wilhelmus ingezet en is het tijd voor de oranje soep, die vakkundig wordt opgescheept door de altijd goedlachse Piet Luijken en zijn keukenbrigade...



Hierna volgt een keur van hapjes en versnaperingen die gretig aftrek vinden onder de aanwezigen: kaasblokjes, heerlijk gekruide kippenvleugeltjes, rolletjes met zalmousse, toastjes met haring, quiche, pittige gehaktballen, gevulde eitjes, toastjes met tonijn én tonijn-ei salade, gevulde dadels, soesjes met ham, zure haring met een lekkere saus en augurkjes in salami...

Alles smaakt voortreffelijk en zowel op het terras als aan de bar is het een gezellig samenzijn. En terwijl in de keuken onafgebroken aan steeds andere versnaperingen wordt gewerkt en onder bezielende leiding van Gerda Barbier (links) direct de vaat wordt gedaan, wordt ondertussen in de zaal op het grote doek een film over het leven van Juliana vertoond. Alles verloopt in een ontspannen en gezellige sfeer en iedereen geniet van de aangeboden lekkernijen.



Niet eerder dan half vijf geeft vice-voorzitter Jan Daenen het signaal, na het uitspreken van een dankwoord aan de keukenbrigade en barmedewerkers voor al hun inzet en medewerking, om over te gaan tot het uitserveren van de oranje-roomsoesjes als afsluiting van een geslaagde Koninginnemiddag...

HOE GA JE OM MET HART EN VAATPROBLEMEN

Een heel interessante presentatie door Drs. Susanne Beijnsberger en mevrouw Petra Reimann, op 2 mei jongstleden, die ademloos werd gevolgd door zo'n 20 zeer geïnteresseerde leden. Op het grote filmdoek kon iedereen de verhandeling prima volgen, opnieuw bewees de onlangs aangeschafte beamer (projector) uitstekende diensten. De integrale presentatie van mevrouw Beijnsberger en een artikel uit de Costa Blanca Rundschau over het werk van haar en Petra Reimann vindt u op onze website. In het folderrek in ons Clubgebouw treft u brochures in het Nederlands aan betreffende de hartspecialisten van het Hospital Clinica Benidorm, waaraan beide dames verbonden zijn. U vindt er ook nog een foldertje in het Duits over het werk van Petra Reimann, zij runt ook nog een rehabilitatiecentrum voor mensen met hart of vaatproblemen in Pego.

Mevrouw Beijnsberger wees in haar presentatie op het belang om je regelmatig te laten controleren op het functioneren van hart en vaten. "Vanaf een zekere leeftijd is een echografie eigenlijk een must". Het opsporen van risicofactoren kan helpen bij het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen. Het werkt dus preventief en geeft u ook nog enige gemoedsrust. U kunt in haar ziekenhuis, ook zonder verwijzing van uw arts, een consult bij een cardioloog aanvragen. Enige prijzen om u een indruk te geven: zo'n eerste risico onderzoek kost ca 120 Euro. Is de uitslag positief en moet er een nader cardiologisch onderzoek worden gedaan, middels een echocardiografie, dan bedragen de kosten daarvan zo'n 400 à 500 Euro. Hoe dat verzekeringstechnisch in elkaar zit, is vanzelfsprekend voor iedereen verschillend. Een andere tip, die wetenswaardig is: *Mocht u een hartprobleem onderkennen en u heeft een ambulance nodig, bel dan 112 en meldt tegelijkertijd (in het Spaans) dat het een hartprobleem betreft, dan gaat er namelijk altijd een arts mee op de ambulance.* Dat kan in bepaalde gevallen van levensbelang zijn. Natuurlijk hopen we allemaal van dit soort problemen verschoond te blijven, maar het is altijd verstandig om goed voorbereid te zijn, ingeval je toch iets overkomt.

Petra Reimann legt zich in haar werk vooral toe op de revalidatie na een hartinfarct, angina pectoris of een operationele ingreep. Maar ook mensen uit risicogroepen zoals diabetici, zware rokers, mensen met hoge bloeddruk of overgewicht behoren tot haar cliënten.

Na de presentatie, die zo'n anderhalf uur in beslag nam, werden er nog een flink aantal vragen gesteld. Het was duidelijk dat hart en vaatkwalen hoog in de belangstelling staan. Na afloop werd de dank aan beide dames, voor hun zeer interessante verhandeling, gesymboliseerd in de vorm van een kleine hartversterking, een goede fles wijn.

Hugo Bergmans

EEN SPANNENDE DODENHERDENKING OP 4 MEI

Normaal gesproken is een dodenherdenking niet spannend maar in dit geval wel, omdat we eerst via de satelliettelevisie de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam hebben meebeleefd. We hebben dus ook in ons clubgebouw twee minuten stilte in acht genomen tegelijkertijd met alle aanwezigen in Amsterdam. Tot hier toe was het ernstig en indrukwekkend en het werd pas spannend tijdens de vertoning van de film "Sophie Scholl". Deze film heb ik zelf besteld via het blad "Vrij Nederland" en daar heb ik geen spijt van, zeker als je zelf de bezetting van Nederland door onze Oosterburen bewust hebt meegemaakt. Zelf was ik 8 jaar toen de oorlog begon en 13 jaar toen we God zij dank via de Russische, de Amerikaanse en de Engelse soldaten, de bevrijding mochten vieren. Ik vraag me nog steeds af, hoe het ons zou zijn vergaan als Hitler en zijn moordenaarsbende, de oorlog zou hebben gewonnen.

Het was me een genoegen om deze clubavond zelf te mogen inleiden en daarna de film aan te kondigen. Als jongetje van 8 jaar was mijn taak om eten te brengen bij de onderduikers; jonge mannen van 18 jaar en ouder, die in Katwijk bij ons versholen zaten tussen de visnetten op een zolder van ons bedrijf. Jonge mannen, die allemaal het risico liepen om op transport te worden gesteld naar werkkampen in Duitsland en het was maar zeer de vraag of je het daar het levend vanaf kon brengen. Ik heb van heel dichtbij gezien, toen ik 10 jaar was, hoe de landwacht, kerels uit ons eigen dorp, 2 buurjongens hebben gevangen genomen. Zij hadden verzetsfolders gedrukt en dat was de reden, dat ze zijn vermoord in Duitsland.

De omschrijving van de inhoud van de film, kan iedereen nog even lezen in ons clubblad van mei. Een prachtige, heel spannende film over 3 jonge studenten, die ook via de verspreiding van folders tegen het

afschuwelijke Nazi-regime, het volk van Duitsland probeerden in te lichten over de gruweldaden van hun Führer en zijn kornuiten. Het heeft ze jammer genoeg letterlijk de kop gekost.

Jammer dat er maar zo'n 15 leden aanwezig waren, die ook onder de indruk waren van dit historische verhaal, zoals ik zelf. Mijn kinderen vinden dat we maar eens moeten ophouden met het herdenken. Ik ben het daar absoluut niet mee eens en hoop dat het de bevolking wakker zal houden, opdat zo iets nooit meer zal kunnen gebeuren. Voor mij lopen er nog veel te veel moordenaars en neonazistische skinheads rond en ik vind het jammer, dat die haardracht ook bij normale mensen populair is geworden. Maar wie ben ik?

Kees den Dulk

TERUGBLIK OP HET "LOS JUBILADOS" CONCERT



Als ik goed heb geteld waren er eenentwintig zangers en zangeressen in ons koor, die er allemaal stralend uitzagen en er duidelijk zin in hadden om ons gehoor te strelen met hun prachtige zang, onder leiding van de pianospelende dirigent Gordon Lawson. Dat viel 4 zangers mee, want er stonden maar 18 afgebeeld op de foto in het clubblad van mei. Ze waren wat gespannen, maar dat moeten mensen zijn, die optreden in het openbaar. Daarom gaat het dan ook altijd goed en zo ging het ook deze keer. Een prachtig concert bestaande uit zeven liedjes voor de pauze en zeven erna, allemaal perfect uitgevoerd en begeleid door de geweldig goed spelende dirigent, waarbij het lijkt of hij tien vingers heeft aan vier armen, omdat hij moeiteloos perfect piano speelt en daarbij tegelijkertijd ook dirigeert. Een lust voor het oog en strelend voor het gehoor. Het programma was luchtig en begon met "Edelweiss" en "Do Re Mi". Daarna volgden een aantal selecties uit Musicals. Verder

werd ook een eigen compositie van de dirigent gezongen met als titel: "Steal Away". De tekst was heel moeilijk te verstaan en eerlijk gezegd was ik daar wel benieuwd naar. Een prachtig lied op bijzondere wijze ten gehore gebracht. Voor de pauze heette het laatste lied, gecomponeerd door Johan Sebastian Bach: "Schafe können sicher weiden". Het was tijd voor pauze, want zänger wullen sicher trinken. Van die gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt. Na de pauze volgde "Alouette" en vervolgens het enige Nederlandstalige lied: "Jan Klaassen de Trompetter", hoewel bij het zingen van de selectie uit de musical "Oliver" voor de pauze, het "hoempapa", "hoempapa" tot vier à vijf keer toe, ook wel erg Nederlands overkwam. Hierna volgden nog vijf prachtige songs, waaronder voor mij "the way you look tonight" de kroon spande en wel omdat behalve een prachtige uitvoering het slot in perfecte "close harmony" werd gezongen. Het was opvallend dat er tijdens dit concert niet door solozangers, duo's of trio's werd opgetreden, hetgeen in mijn herinnering voorheen wel altijd het geval was. Rest mij nog om te vermelden, dat alles aan elkaar werd gepraat door Greta van Vliet op haar welbekende eigen duidelijke manier. Jammer dat deze dirigent er mee stopt, want alle verandering is nu eenmaal geen verbetering. Gelukkig is het koor erin geslaagd een opvolger te vinden, zodat de continuïteit inmiddels wel gewaarborgd is. Heel hartelijk dank namens de ongeveer vijfendertig toehoorders, welke



dank ook door de voorzitter op hartelijke wijze aan de koorleden werd overgebracht, tezamen met een goeie fles wijn voor de onvolprezen... Gordon Lawson!!!

Kees den Dulk

CLUBBARBECUE 18 MEI

Ben ooit al het straatje van Arnesol onbedacht voorbijgereden maar met de reeds geparkeerde wagens kon dit deze avond niet. Trouwens er reed net een politiewagen naar de club waarschijnlijk om het verkeer wat in goede banen te leiden. Maar toen we een parkeerplaatsje gevonden hadden en we net het clubgebouw wilden binnengaan, werd de voorzitter onder politiebegeleiding naar buiten geleid. Geen werkvergunning? Zwartwerk? Ik dacht: dit loopt hier helemaal fout. Maar in het kielzog van de voorzitter glipten er een aantal ernstig kijkende heren mee naar buiten. Waarschijnlijk werden alle rechtsgeleerden die de club rijk is opgetrommeld en dus ging ik ervan uit dat die Hollanders dit varkentje wel even zouden wassen. De barbecuegeur die over het terras hing, verklapte trouwens dat ze tijdens de namiddag al wat geoefend hadden want er lag er al minstens eentje te knisperen op de roosters.



De zon had de mistwolken weggebrand en het terras zat al afgeladen vol. Maar eer je daar geraakte, moest je door de veiligheidscontrole. Nee, geen politieagenten maar vriendelijk-gedecideerde dames vroegen onze identiteit en in ruil voor die informatie kregen we onze eetbonnetjes. Alles piekfijn georganiseerd, niets anders verwacht. Aan dezelfde tafel, laat ons maar zeggen aan hun tafel, zaten nog twee andere dames die een moeilijke tijd achter de rug hadden maar voor geen geld ter wereld deze afsluiter wilden missen: gastvrouwen met een hart voor de club!

Als nieuwe leden -vers van het mes- vroegen we ons af aan welke tafel we zouden kunnen bijzitten. Nog maar net op het terras werden we zwaaiend uitgenodigd om aan te schuiven. Nog maar één keer elkaar aan de bar ontmoet en enkele dagen geleden een wandeling mee

gelopen: Hollandse gastvrijheid. Of moet dit 'Nederlandse gastvrijheid' zijn: die binnenlandse politiek hebben we nog niet in de vingers.

Toen we net aan ons eerste glaasje wijn nipten, nam de voorzitter met een stralende glimlach en als vrij mens de micro. Engelse burens hadden een klacht ingediend bij de politie wegens lawaaihinder. Ze waren namelijk te weten gekomen dat het Engelse muzikanten waren en ze verwadden de oorstrelende fluwelen klanken van een brassband met 'den ambras' van Engelse hooligans. Muzikanten naar binnen en probleem opgelost.

Het smakelijk voorgerecht werd ons geserveerd maar voor de rest van het 5-gangen menu moesten we aanschuiven. Rustig en met Engelse flegma. En toch deed een goedlachse en vriendelijk uitziende kerel een poging om de rij voorbij te schuifelen. Een biljarter, weliswaar met een gemiddelde van meer dan één en enkele dagen geleden zelfs een rij van twaalf neergezet maar toch. "Achter mij BEN jij de eerste!" (Er worden geen namen genoemd.) Wat hij uiteraard begreep en met één of ander smoesje, je kent dat wel, ging hij weer in het gelid staan.



En toen kregen de dames hun hoogtepuntje! De driekoppige jury nam plaats achter de tafel en de dames mochten hun hoed showen. Sommigen wat onwennig wegens de eerste maal in een hoedenparade, anderen met verve hun creatie verdedigend. Voor enkele dames was de

show belangrijker dan de hoed want de heupen gingen heen en weer en eentje tilde zelfs de benen de lucht in. Ik dacht: als de Jazz Band nu de French Cancan inzet, zit Toulouse-Lautrec terug achter zijn schildersezel. De vrouw van de voorzitter (we noemen nog steeds geen namen) kwam me zowaar van mijn stoel halen en vooraleer ik van de schrik bekwam, zag ik haar bloemetje, nou ja bloemetje, zo'n joekel van een bloem – noblesse oblige – dat ik vlug op mijn stoel terug zat. Uiteindelijk wonnen de creaties 'Le Jardin des Tuileries' en 'Wimbledon's Final' (eigen interpretatie ©) ex equo de eerste prijs. Proficiat!

De muziek van de 'Jubilee Jazz Band' deed de beentjes kriebelen en inspireerde een heerlijke sopraanstem tot een gratis live optreden. Maar uiteindelijk viel alles terug tot de gezellige babbelen aan de toog of rond de tafel. En hieruit onthoud ik dat Vlaanderen weliswaar zijn Noord-Zuid perikelen heeft maar dat Nederland een aardig boompje kan opzetten tussen links en rechts.



Het werd uiteindelijk middernacht vooraleer de laatste plakkers het terras verlieten, voldaan (letterlijk en figuurlijk) en met de herinnering aan een fijne avond. Maar ook bewust dat dit kon dankzij het werk van vele vrijwilligers.

Na-stoot: Het bestuur gaf zijn stilzwijgende toestemming tot het organiseren van een prijsvraag. Met behulp van 'The Bar Beque Code' kun je de naam van 'de biljarter' en de naam van 'de dame met de bloem' ontdekken. Ze zitten héél subtiel in de tekst verborgen. Schrijf hun namen, eveneens in code wegens het beschermen van de private levenssfeer, op een stukje papier en deponeer dit in de ideeënbuss van de club. Onder de juiste oplossingen wordt een zeer degelijke wijnfles verloot.

Een deelnemer

(Op aanraden van de politie: naam enkel bij het bestuur bekend)

WOLVEGA – MORAIRA IN 10 DAGEN

Op 25 mei vertrokken drie dappere Friezen uit Wolvega om de meer dan 2.300 km naar Moraira te gaan fietsen. Sytze Schut, de zoon van ons lid Wietse Schut, met twee vrienden Gosse Hoeksema en Luc van der Helm, hopen op zaterdag 3 juni in Moraira aan te komen. Om een uur of twee worden zij verwacht in ons clubgebouw "Arnesol". U bent allemaal van harte uitgenodigd om dit ondernemende drietal feestelijk welkom te heten.



Ben Brinkman

BAR RESTAURANTE ALCASAR

*Alcasar is een intiem restaurant waar je goed en gezellig kunt eten. Probeer onze paella, saté of een van de andere heerlijke gerechten maar eens. Dinsdagavond is **mosselavond** (wel even reserveren a.u.b.). Woensdag vanaf 16:00 uur is er **Bingo** met hele mooie prijzen. Bingo organiseren we ook op afspraak. Iedere 1ste zaterdag van de maand **Indonesisch buffet** (s.v.p. ruim van tevoren reserveren). Onze **afhaal catering** en **partyservice** zijn erg populair. Maar ook ons restaurant leent zich bij uitstek voor feesten en partijen. Binnen 20 tot 60 personen, ons overdekte terras biedt voldoende ruimte voor zo'n 100 man.*



Donderdags zijn we gesloten
 Voor informatie of reservering
 Bel 966 495 293 of 686 052 011
 Hans en Veronique

OVERPEINZINGEN NA EEN EERSTE SEIZOEN

Het was me het halfjaartje wel. Eind november werden we als bestuur door de leden gekozen en werd de samenwerking tussen negen totaal verschillende mensen ineens heel intens. Als ik nu, negen vergaderingen later, de voorlopige balans opmaak, moet me in de eerste plaats van het hart dat er veel meer tijd in is gaan zitten dan ik bij aanvang had verwacht. Het is meer dan een uit de hand gelopen hobby; het dreigt ernstig op werk te gaan lijken en daar was ik toch niet voor naar Spanje gekomen? Aan de andere kant kan ik niet ontkennen dat al dat werk ook wel veel voldoening geeft en terugkijkend ben ik best trots op alles wat we tot nu toe hebben bereikt. Dat is trouwens ook veel leden niet onopgemerkt gebleven, als ik me de, vaak leuke en bemoedigende, reacties voor de geest haal. Onder de bezielende leiding van Gerrit - er gaat geen evenement voorbij of je komt hem wel tegen - heeft elk lid van dit groepje zich voor de volle 100% gegeven.

Dat zelfde geldt vanzelfsprekend ook voor alle andere vrijwilligers van onze vereniging. Wat dacht u van de barmedewerkers, of van de keukenploeg, die iedere keer maar weer klaar stonden? Vaak zonder dat ze zelf aan de activiteit konden deelnemen. Hoe vaak werd het niet veel later dan gepland, omdat het zo gezellig was? Ik heb ze wel eens horen mopperen, maar nooit horen klagen, petje af! Over enthousiasme van de leden hebben we beslist ook niet te klagen gehad. De sfeer zat er goed in en de verschillende evenementen werden stuk voor stuk goed bezocht. Echt druk was het met Koninginnedag, nog veel drukker op de gezellige BBQ-middag/avond. Ja, er werden nog al wat activiteiten ontplooid deze eerste zes maanden.

We gaan nu een periode van betrekkelijke rust in en dat is maar goed ook, want zo hier en daar is de rek er best een beetje uit. Even de batterij weer opladen voor het komende seizoen. In september gaan we er weer in volle sterkte tegenaan. De website zal intussen zoveel mogelijk blijven volgen en rapporteren wat er zich hier in de zomer afspeelt. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit op 7 september en daarin willen we o.a. met een nieuwe rubriek van start gaan. Die hebben we de titel gegeven: DIT VIND IK NOU ZO LEUK AAN DE COSTA BLANCA. We hopen u met deze rubriek te inspireren tot het inzenden van allerlei leuke verhaaltjes over zaken die u hier aan de Costa heeft meegemaakt. Ik ben benieuwd.

De redactie wenst u een hele mooie zomer.

Hugo Bergmans

VAN DE SCHILDERSCLUB

Wat hebben Rubens, Rembrandt, Van Gogh en Karel Appel tijdens hun leven gemist? De bijeenkomsten van de schildersclub van de NVOG "De Lage Landen"! Zouden zij beroemder zijn geworden, als zij daar wél bij geweest hadden kunnen zijn? Waarschijnlijk niet... Zouden zij meer plezier hebben gehad? Zeker wél...!



Elke maandagmorgen komen wij met zo'n 10 à 15 leden bij elkaar in Arnesol om daar van 10:00 tot 13:00 uur te schilderen. Ieder schildert naar zijn of haar eigen stijl en kunde, van goedgemutst amateuristisch tot vergevorderd kunstzinnig, maar altijd enthousiast. Dat verschil in talent stoort ons niet, integendeel: in een opperbeste stemming zit iedereen achter de schildersezal en legt vol verve zijn ideeën op doek of papier. En wie deskundige hulp of advies nodig heeft, krijgt dat van onze schildersleraar John Evans; zo British als een Aston Martin en zó hoffelijk, dat hij zijn mening over een wel erg mislukt schilderwerk verpakt in de woorden "...maar je hebt wel héle mooie penselen!"

Houden we ons alléén maar bezig met (al dan niet héle mooie) penselen? Meestal wel; liefst in diepe stilte en grote concentratie. Maar niet altijd: tussendoor leveren we enthousiast commentaar op elkaars prestaties, op de grote gebeurtenissen in de wereld en op de kleine gebeurtenissen in ons eigen bestaan. Schilderen en praten: dat maakt het voor ons altijd tot buitengewoon gezellige en plezierige bijeenkomsten. En dát hebben Rubens, Rembrandt en die anderen nu net gemist!

Onze laatste schilderbijeenkomst zal zijn op 26 juni a.s. Vanaf september zullen de schilderlessen als vanouds weer op de donderdagmorgen zijn. Eerste bijeenkomst: 14 september, 10:00 uur.

Iedereen prettige zomermaanden gewenst.

De Schildersclub

VAN DE "BERGSTAPPERS" VOOR IEDEREEN

Op zondagmorgen 14 mei om 10:20 uur begonnen wij bij kilometerpaal 47,5 op de weg van Alcalali naar Pedreguer, 21 enthousiastelingen en een enthousiaste viervoeter aan, wat later bleek, weer een prachtige bergtocht. De bergen ten zuiden van Pedreguer bij de Font d'Áixca waren het decor. Het weer en de tijd waren perfect; niet te warm, zon nog niet te hoog, lekker verkoelend windje. Hoewel aangekondigd als een makkelijke tocht (hoe moeilijk zal zwaar dan wel niet zijn?), zaten er toch een paar flinke kuitbijters in. Het pad was smal, zeer afwisselend



van hobbeligheid en met grote en minder grote klim en klauter keien. Op de juiste momenten werd er door de snelle kopgroep gewacht op de rustigere wandelaars. Tevens ook een goede gelegenheid om te

genieten van de geurende bloemen en kruiden en prachtige uitzichten, naar de ene kant het ruige berglandschap met een loodrechte hoge klimwand en naar de andere kant de nieuwe urbanisaties en zelfs over Pedreguer heen en langs Ondara tot Denia en el Mar Mediteranea toe. Als Paul dan het hek gesloten had begonnen we aan een nieuwe etappe. Behalve schitterend was de tocht ook leerzaam. Zo leerden wij dat niet alle Belgen Belgen zijn, maar eerst Vlaming en dan eventueel Walen of zelfs Brusselaars. De Vlamingen leerden dat alle Hollanders wel Nederlanders zijn maar lang niet alle Nederlanders Hollanders en werd

het verschil tussen jokkebrok en leugenaar uitgelegd. Na de tocht werd er uitgerust en geluncht bij Bar Emilio in Llosa de Camacho. Een typisch Spaans barretje in een Spaans verslapen dorpje met een echt Spaans "op-spraak-zit-terrasje" maar wel met een blonde Nederlandse bediening en Engelse snacks. En omdat gezelligheid ook in Spanje en zeker met deze groep geen tijd kende, was het opeens half vier en tijd om op te breken. Organisatie bedankt voor deze mooie en goed besteedde dag.



Gedrun en Harry

NOOT VAN DE BERGSTAPPERS

Dit was alweer de op een na laatste "makkelijke" wandeling van de Bergstappers van dit seizoen. Zoals u op de foto's kunt zien is dat best gezellig verlopen, het weer was prima, de groep echt ongelooflijk 21 mensen, en daarna gezellig gezeten en gegeten op een leuk terras in een typisch spaans dorpje in de buurt. Mocht u door deze foto's in verleiding worden gebracht, a.s. oktober begint het nieuwe seizoen en u kunt weer mee.

Groeten van de Bergstappers

DE ULTIEME BEPROEVING

Het is altijd goed om met een apotheose te eindigen. En dat gebeurde op 20 mei j.l. Op die zaterdagochtend troffen tien doorgebruinde bergtrappers elkaar bij Pan Pan y Jamon Jamon om op de gebruikelijke tijd, half tien, ter afsluiting van het wandelseizoen aan de ultieme uitdaging te beginnen. De tien hadden er samen met de onafscheidelijke hond Angela, zoals dat in de woorden van Pim in goed 'Regellands' is gaan heten – je moet altijd eerst sterven voordat je woorden onvergetelijk worden – 'Ik heb er zin an'.

Vanuit Moraira ging het naar de voet van de Puig Campaña – want wat is wandelen zonder klimmen – ongeveer halverwege Polop en Guadelest. Voor wie het nog eens wil overdoen dan wel wil nadoen: Je volgt de weg van Polop of la Nucia naar Guadelest. Vanaf kilometerpaaltje 28 is het opletten geblazen. Na dat paaltje volgt een verkeersbord met snelheidsaanduiding 60. Net na dat bord en een bocht



naar links, neem je links de weg die vanuit de bewoonde wereld naar de meditatieve stilte van een bergmassief leidt. Maar voordat de benedenwereld aan je voeten komt te liggen, moet er eerst worden afgezien. Langs een rotswand die afhankelijk van het licht roze tot violet kleurt, onder

overhangende rotsen – kijk eens wat er allemaal op je neer kan vallen, zoals de altijd alerte en attente Frans het zei – ging het hoger en hoger. Klimmend door een wereld waarin ineens een roedel gemzen wegluchtte van de poel die door een waterval – waar komt dat water vandaan? – werd gevoed.



Als ooit werd waargemaakt dat wandelen staat voor opgaan in die wereld van kleur, vergezichten en diepe ravijnen waarbij dwalen zich vermengt met mediteren, waarin de pijn van de beproeving wordt verzacht door uitzichten waarin het oog zich verliest, was het wel op deze tocht. Na een aantal uren door een wereld waarin het uitzicht steeds weidser werd, bereikten we op 1.000 meter hoogte de Collado del Salt. Op dat punt neem je afscheid van het zicht op de zee om betoverd te worden door een glooiend dal. Een groene oase vol met de meest kleurrijke bloemen waarbij het blauw dat zo bekend is van de jacaranda's overheerst. Het deed me op deze seizoen-afsluitende wandeltocht denken aan een wat vrijmoedige vertaling van een gedicht van De Andrade:

*Zeg, zeg nog één keer dat het niet mag sterven:
het licht, dat in het zuiden nog vol onschuld is
en door pijnboomnaalden
opklimt, hemelwaarts haar stralen schiet
de lichte tred van het morgenlicht in juni;
het blauw der jacaranda's
het blauw waarin de valvlucht van de valk sporen trekt;
waarin nog wat restanten duiden
op die andere zomer verstuivend door een zucht van de wind*

Tegen de vervallen muur van een in de zon zinderende, verlaten boerderij werd het lijf een korte rust gegund. Vervolgens ging het verder door een wereld die stiller en stiller werd. We troffen temidden van dat al een verlaten hotel. Gebouwd door Engelse natuurliefhebbers die enkele malen per jaar daar hun intrek nemen nadat ze zich per helikopter hebben laten afzetten. Zo



zie je maar dat ook op de onmogelijkste plekken de mens zich door het gemak laat dienen. Wij echter deden het lijf geweld aan om de geest te ledigen. Trokken zwetend en soms hijgend verder. In de verte keken we op een boeddhistisch klooster waarin monniken opnieuw de meditatieve rust vonden die vroeger heremieten zochten. Weer even verder staarden we op een heksenkam: een bergmassief dat met rotskammen en spookachtige skeletten het dorp Castelletts insluit. Bij de Carrasca boerderij - een carrasca is een steeneik - ging het, alsof Klein Duimpje de nacht tevoren rode stippen had aangebracht, ineens steil de bergwand op en namen we een camino de herradura - een ezel- of ruitpad. Je leert van alles op zo'n wandeling.

Opnieuw veranderde de wereld volkomen van kleur en karakter. Maar via onze voortreffelijke gidsen Frans, Loek en Mary op wie we ons blindelings konden vertrouwen, liepen we nooit vast. De bewoonde wereld dook op toen we weer uitkeken over de als door Cristo ingepakte mispelbomen. Een zandpad leidde als een geplaveide weg naar de auto. Op naar het bier dat overvloedig schuimde. Voldaan en met weemoed terugdenkend aan wat eindeloos en tijdloos leek.

Wil Heeffter

NIEUW IN SEPTEMBER: MOZAÏEKCURSUS

Eind september starten we met een nieuwe wekelijkse activiteit: de cursus mozaïek, die wordt gegeven door Louisa Linnenbank. Wellicht heeft u al kennis gemaakt met Louisa tijdens haar introductiemiddag eerder dit voorjaar. Toen hebben zich al 13 leden ingeschreven voor deze leuke nieuwe activiteit. In de nieuwsbrief van september zullen we de juiste lesdata kunnen doorgeven. Overigens zult u die informatie natuurlijk ook t.z.t. op de website kunnen vinden en op het mededelingenbord. Louisa zal voor de aanvangsdatum de leden die zich al hebben ingeschreven telefonisch op de hoogte stellen.

Internetverbindingen...

De zomer nadert en dat betekent dat er op pc gebied voorlopig weinig spannends te beleven valt. Althans, als alles goed blijft werken. Ik krijg nogal eens vragen over internet aansluitingen en wat de goedkoopste manier is om te kunnen internetten.

Als u over een vaste telefoonlijn beschikt en niet meer dan 18 uur per maand (dit is ruim 36 minuten per dag) on-line bent, is een modemverbinding verreweg het goedkoopst. U bent dan maximaal 40 euro aan telefoontikken kwijt en meer niet. U zult dan wel een trage verbinding op de koop toe moeten nemen en gedurende de tijd dat u on-line bent kunt u niet bellen of gebeld worden. Qua hardware is het enige dat u hiervoor nodig hebt een analoog modem.

Indien u meer dan een half uur per dag on-line wenst te zijn en/of de beschikbaarheid van de telefoon een rol speelt, valt een ADSL-aansluiting te overwegen. Voorwaarde is dat u beschikt over een vaste telefoonlijn en dat deze geschikt is voor ADSL*. Hierbij bent u voor een vast bedrag per maand (39 euro bij Telefonica) permanent on-line. Bovendien beschikt u hiermee over een grotere bandbreedte en krijgt u een snelle internet verbinding, waarbij u tegelijkertijd van de telefoon gebruik kunt blijven maken. Het benodigde ADSL-modem wordt door Telefonica in principe gratis bij het abonnement geleverd.

Op plaatsen waar een vaste telefoonverbinding niet mogelijk is, bestaat sinds kort de mogelijkheid om via een draadloze radioverbinding contact te maken met een telefooncentrale. De prijs hiervan is afhankelijk van de situatie en is na te vragen bij Telefonica (via telefoonnummer 1004). Tenslotte bestaat er ook nog de mogelijkheid om een telefoon- en internetverbinding via de satelliet tot stand te brengen. Dit vergt een eenmalige investering van enkele duizenden euro's. Dit is erg kostbaar maar u bent verder niet afhankelijk van een telefoonprovider. De gebruikskosten zijn laag en wanneer u erg veel belt kan de investering zich in enkele jaren terugbetalen.

Ik wens u een prettige zomer met veel internet en pc plezier,

Arie Grootenboer

* Helaas is een ADSL-verbinding niet overal mogelijk, waarbij opgemerkt moet worden dat de providers hierin niet altijd even eenduidig zijn. Om een voorbeeld te noemen: soms geeft Wanadoo aan dat ADSL op een bestaande telefoonaansluiting niet mogelijk is, terwijl Telefonica zegt dat het wel kan. De praktijk levert in zo'n geval het beste bewijs. Laat u niets op voorhand wijsmaken en laat ingeval van twijfel door de betreffende provider(s) fysiek uitzoeken of ADSL werkelijk mogelijk of onmogelijk is.

Gundel Palacsinta

Het volgend recept is voor de echte snoepers (zoetekouwen), maar ook geschikt voor vegetarische gasten en vooral een aanrader als u iets goed te maken hebt met partner of schoonmoeder! U heeft nodig 'n goed flensjesbeslag, dus - dun - met de nodige eieren. Slechts aan één kant gebakken met de deksel op de pan zodat het geheel gaart. Voor de vulling neemt u ongeveer 200 gram gemalen walnoten, niet te fijn, een handje rozijnen, suiker en wat citroenrasp. Dit mengsel gaat in de room die u verwarmt heeft, niet koken! Als het goed gebonden is, voegt u nog wat rum toe. Vervolgens neemt u een lepel van de vulling en deponeert het in het midden van een flensje. Vouw het vervolgens mooi in driehoek en plaats het op een groot bord. Met de rest doet u hetzelfde en drapeer het in het rond op het bord. Nu komt de finishing touch! Neem mooie pure chocola en smelt deze au bain marie of in de magnetron tezamen met flink wat room en wat citroensap (voor de glans). Deze warme saus drapeert u over de flensjes. Klaar! Eet smakelijk



Annus

WK VOETBAL 2006

Nederlands elftal te bekijken op groot scherm!

Op vrijdag 9 juni aanstaande begint het WK Voetbal 2006 in Duitsland. We stellen de grote schare oranjefans in de gelegenheid om de wedstrijden van onze Leeuwen op groot scherm te bekijken. Als we ons allemaal met oranje spulletjes uitdossen wordt het vast een groot feest.



Het speelschema voor Nederland ziet er als volgt uit:

<i>Nederland – Servië en Montenegro</i>	<i>zondag 11 juni om 15.00 uur</i>
<i>Nederland – Ivoorkust</i>	<i>vrijdag 16 juni om 18.00 uur</i>
<i>Nederland – Argentinië</i>	<i>woensdag 21 juni om 21.00 uur</i>

De bar is open vanaf een half uur voor de aftrap.

Het volledige wedstrijdschema kunt u o.a. vinden op www.fifa.com

Fred Wijk

Deze maand: De Jacaranda Mimosifolia

Zo in de maanden mei - juni bloeit de Jacaranda hier aan de Costa Blanca. Dit is niet zomaar een bloeier. Het is een boom met prachtige, spectaculaire lila blauwe bloemen, die tegen een staalblauwe lucht erg fraai uitkomt. Zeer opvallend! Exotisch! Zeker als de boom volgroeid is en op het bijna kale hout veel bloemen heeft. De Jacaranda, die in Nederland de benaming heeft van Palissanderboom, behoort tot de trompetboom familie, de "Bignoniaceae". Van dit geslacht komen zo'n 50 soorten voor, afkomstig uit tropisch Zuid en Midden Amerika. Palissanderhout is zoals u misschien weet roodgeaderd en nogal fijnhout van verschillende Zuid Amerikaanse boomsoorten. De Jacaranda mimosifolia is gecultiveerd vooral als boom. Kan als struik ook voorkomen. Als boomtoepassing is hij geschikt voor de grotere tuin, maar vooral ook in parken en zeker ook als straatboom in alle subtropische en tropische gebieden. De boom wordt 6 tot 10 meter hoog. De boom is een semi evergreen in de hete gebieden. Echter hier aan de Costa Blanca houdt de boom lang zijn blad vast, maar zo rond januari - februari verliest de boom geleidelijk zijn blad vooral door stormen. De bladeren zijn overigens zeer sierlijk. Ze lijken op varenbladeren. De Engelsen spreken daarom over de "Fern-tree". Net voor of gelijktijdig met het uitlopen van de bladeren, komen de klokvormige bloemen van zo'n 5 cm lengte te voorschijn en zitten in grote kegelvormige pluimen aan het einde van de takken. De boom is makkelijk te snoeien, mede door het vrij zachte hout. Het hout is sympathiek geurend. Als u de boom wil toepassen in uw tuin is een wat zandige met veel humus toegepaste grond het meest geschikt voor de aanplant. Verder is het aan te bevelen de boom te beschermen tegen teveel wind, zeker voor de eerste jaren. In de zomer is het goed de boom eens per maand goed water te geven. Toch wel apart, om in uw subtropisch Mediterrane tuin een van oorsprong Braziliaanse boom te hebben, met zo'n exotische kleur blauw.



sympathiek geurend. Als u de boom wil toepassen in uw tuin is een wat zandige met veel humus toegepaste grond het meest geschikt voor de aanplant. Verder is het aan te bevelen de boom te beschermen tegen teveel wind, zeker voor de eerste jaren. In de zomer is het goed de boom eens per maand goed water te geven. Toch wel apart, om in uw subtropisch Mediterrane tuin een van oorsprong Braziliaanse boom te hebben, met zo'n exotische kleur blauw.

Rik de Greeff

Vanaf 1 februari dit jaar zijn we begonnen met de wekelijkse klaverjasdrive op woensdagavond, die uitmondde in een gezellige sportieve kaartavond. Rond een vaste kern van trouwe bezoekers werd elke avond weer gezellig gekaart met een hapje en een drankje en dat alles voor 1 euro inleggeld. Op 26 april hebben we de laatste keer gekaart en we gaan op woensdagavond 5 oktober weer beginnen.

Ad de Jong is geëindigd als nummer één, met een gemiddelde van 4.861 punten en een eervolle tweede was Nico Swinkels met 4.699 punten gemiddeld. Wij hopen in oktober een ieder weer op woensdagavond te zien. Let op de aankondigingen in het clubblad van september, de website en het mededelingenbord in de club.

Wil en Paul Meijer

BRIDGEDRIVE JAVEA – MORAIRA OP 27 MAART

In het kader van de bridgeviertallen wedstrijden tussen de clubs van Moraira en Javea, was het ditmaal de beurt aan Javea om dit evenement te organiseren. De wedstrijd begon 's middags om ca. 2 uur in het gezellige restaurant Pinasol in Javea. De organisatie van de drive was zeer efficiënt, zodat bij de uiteindelijke uitrekening van de resultaten geen afwijkingen ontstonden en iedereen in een uitstekende stemming na afloop aan tafel ging. Ook bij de gezamenlijke maaltijd was de sfeer bijzonder gezellig en opgewekt. Naar mijn mening zijn deze drives tussen de twee clubs een hoogtepunt van ons bridgegebeuren aan de Costa Blanca, temeer daar andere evenementen, zoals de kroegenbridge etc. allemaal zijn weggevallen. Het verdient daarom aanbeveling om eens te onderzoeken of we dit niet 2 maal per seizoen kunnen doen en oh ja: Moraira mocht dit keer de trofee meenemen, door te winnen met een klein verschil in het puntentotaal. We kijken uit naar de datum dat we de Javea bridgeclub bij ons terug mogen ontvangen en organisatoren, alle lof toegezwaard; het was in één woord fantastisch. Een hartelijk welkom de volgende keer in Moraira.

betoel – betoel!

Hans Kok

Kettingkruiswoordpuzzel

De woorden worden in dit kruiswoordraadsel als een ketting aan elkaar geregen. Elk volgend woord kruist het vorige woord op de plaats van de gegeven letter. Horizontale en verticale woorden wisselen elkaar dus af. Het eerste woord begint bij de gegeven letter.

- G - gepruil
- E - landbouwwerktuig
- R - onbewoond
- A - bijbelse figuur
- A - van de aardpolen afkomstig
- P - sportschoen met ijzeren punten
- K - karwei
- U - botte gewoonte
- S - bijbels gebergte
- I - wuivende beweging
- W - een goede twintiger
- N - primitief wapen
- T - noodlottig
- E - land in Afrika
- A - plant
- O - schijf
- T - hoogmoedig
- R - Amerikaanse landbouwer



4	1	7	9	2	3	5	8	6
8	9	5	4	6	1	3	2	7
2	6	3	7	8	5	9	1	4
1	2	4	8	5	9	6	7	3
5	7	6	1	3	4	8	9	2
9	3	8	2	7	6	1	4	5
3	4	9	6	1	7	2	5	8
6	8	1	5	4	2	7	3	9
7	5	2	3	9	8	4	6	1

Hiernaast ziet u de oplossing van de Sudoku van de vorige maand.

Ik wens u allen een prettige zomer met veel puzzelplezier!

Hillie Vrijs

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Teulada-Moraira

Gemeentehuis 965 740 158
 Policia Local 965 740 946
 Rode Kruis 965 740 950
 Brandweer 112
 Guardia Civil 062
 Medisch centrum:
 Teulada 965 741 136
 Moraira 966 490 204
 Nooddienst 112
 Tele-taxi 965 744 281
 Automobilistenhulp RACE 965 740 794

Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm
 Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006
 E-mail: Nlgoxbdmservitur.es
 Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

Consulaat van België

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5º, 03002 Alicante
 Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
 E-mail : alcconsubel@tiscali.es
 Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur

Benissa

Brandweer 965 781 185
 Guardia Civil 965 730 722
 Automobilistenhulp RACE 965 730 194

ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
 Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENSTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.
 Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.
 Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.
 Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.
 Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11.30 uur.

Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot: Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720