

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007	4
DE 'V' VAN NVOC	4
WEEKKALENDER	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
NIEUWE LEDEN	7
BESTUURSWIJZIGING	7
DE KWALITEIT VAN COMMUNICATIE	8
BIJENKOMST BESTUUR & COMMISSIES	9
BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING	9
VERSLAG WANDELING MET DE BERGSTAPPERS VAN 25 FEBRUARI	10
MET RECHT TEMPO DOELOE!.....	12
DE TUINCLUBS	14
PAASDINER MAANDAG 9 APRIL, TWEEDE PAASDAG	15
CONCERT LOS JUBILADOS 17 APRIL 2007	18
GOEDE DOEL KONINGINNEDAG	19
KOOKCLUB CULIGROEP.....	20
'WALLANDER' FILM CYCLUS	21
MIDGETGOLF OP LOS LEONES	21
BERGSTAPPEN IN MEI.....	22
GEVRAAGD: EXTRA HANDEN	22
DE CLUB BARBECUE MET DE JUBILEE JAZZBAND OP 17 MEI	23
DAAROM VINDEN WIJ HET ZO LEUK AAN DE COSTA BLANCA	24
STRAND	25
PLEZIER MET DE PC.....	27
CHEF VAN DE MAAND	28
DE MEDITERRANE TUIN.....	29
KLAVERJASCLUB 'HET PITJE'	30
KAMPIOEN BILJARTEN 2006 LIBRE	30
PUZZEL VAN DE MAAND.....	31
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS	32
KERKDIENTEN	32



**NEDERLANDS-VLAAMSE
ONTSPANNINGSCLUB
"DE LAGE LANDEN"**

MEI 2007

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253
BIC: CAAMES2A

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada
Tel. 965 745 206

E-mail:

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen:

We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüeña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester.
De contributie voor het jaar 2006/2007 is vastgesteld op 62,50 € per persoon.

BESTUUR			
Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966491457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965744005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966499091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965974412	
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966492564	mkrijgsmanverschuren@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966490612	wpmeijer@telefonica.net
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966491538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965745766	

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Hugo Bergmans Peter Croughs Jan Daenen	966 491 538 966 490 385 965 744 005
Bergwandelen:	Frans en Mary van de Steenoven	966 491 459 & 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	965 745 628 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annús Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 497 920 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mohan.mehta@gmail.com
Evenementen:	Gerda Barbier Monique Krijgsman Gerrit Zengerink	965 745 766 966 492 564 966 491 457
Externe zaken:	Hugo Bergmans Gerrit Zengerink	966 491 538 966 491 457
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong Marijke van Heijningen-Stals	677 729 509 965 744 733
Horeca commissie:	Paul Meijer	966 490 612
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	965 745 766
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Gerda Barbier	965 745 766
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	966 491 538 arie.grootenboer@gmail.com
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	Anna Kerkhoven	966 491 834
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken:	Gerrit Zengerink	966 491 457
Tennis:	Koos Venekamp Joke Wortelboer	965 745 528 965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007

Pagina

29 april	KKK	
30 april	11:00 uur: Koninginnedag met rommelmarkt	18
1 mei	20:00 uur: Filmavond – De Vijfde Vrouw	21
5 mei	09:30 uur: Bergstappers naar Bolulla	19
9 mei	11:00 uur: Midgetgolf	18
15 mei	10:30 uur: Commissievergadering	8
17 mei	17:00 uur: Clubbarbeque	30
20 mei	09:30 uur: Bergstappers naar Col d' Aix	19
27 mei	KKK	
31 mei	14:30 uur: Bijzondere ledenvergadering	8

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

DE 'V' VAN NVOC

We zijn (nog) niet zo talrijk, de Vlamingen in de club, maar het aantal groeit en ondergetekende heeft zich bij het bestuur beschikbaar gesteld voor 'Vlaamse aangelegenheden'. Om iedereen gemakkelijk te kunnen bereiken, zou ik de coördinaten van de Vlaamse leden willen kennen, dus Vlamingen stuur mij even een mailtje of bel eens op of we zien mekaar op de club of... Met zo'n lijstje bij de hand, kan ik dan iedereen verwittigen als er bijv. een aanbieding van goedkope vluchten uit Brussel is of als de Vlaamse regering een premie wil uitkeren aan de Vlamingen in het buitenland enz... (dit laatste is niet imminent, het is maar bijvoorbeeld.)



Op de eerstkomende feestdag van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli 2007, zullen we gezamenlijk een glas kunnen drinken op de club. Los van alle politieke of ideologische beslommeringen zal er die dag ook een leeuwenvlag wapperen en zijn behalve alle andere clubleden, ook vlaamse invités - of zeggen we in dit geval beter, genodigden - hartelijk welkom. Tot binnenkort,

Dolf Bergmans
+34 965 748 579
+34 695 499 315
drbspain@telefonica.net

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Jeu de boules
14:45 – 15:45	Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45	Spaanse les conversatiegroep
16:45 – 17:45	Dru Yoga
18:45 – 18:55	Inschrijven bridge
19:00 – 23:00	Bridgedrive



Dinsdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00	Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30	Kleding maken met Coby



Woensdag

Hele dag	Biljartclub
14:00 – 16:30	Zangkoor "Los Jubilados"
20:00	Klaverjassen

Donderdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Tekenen en schilderen
15:00	Jeu de boules
15:00 – 20:00	Clubmiddag
15:00 – 17:30	Bibliotheek en geldzaken



Vrijdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00	Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

ELKE DONDERDAG CLUBMIDDAG !!!

VAN DE VOORZITTER...

De eerste maanden van het jaar 2007 kenmerkten zich door het grote aantal activiteiten die er plaats hebben gevonden. Alleen met de niet aflatende inzet van alle vrijwilligers van de vereniging hebben wij allemaal hiervan kunnen genieten. Wilt u ook deelnemen als vrijwilliger geef u op bij het betreffende bestuurslid. Voor iedereen geldt: vele handen maken licht werk. In het bijzonder de bar die bij alle activiteiten toch maar steeds weer bemand/vrouwd wordt, kan nog steeds hulp gebruiken.

Van het bestuurlijke front is het volgende te melden. De accommodatiecommissie is de onderhandelingen met de eigenaars van Arnesol begonnen en zodra daar de afsluiting van plaats heeft gevonden, zullen wij u direct op te hoogte stellen.



Ons parkeerprobleem wordt in deze gesprekken ook meegenomen en als dit tot een goed einde wordt gebracht, zal dit probleem volledig opgelost zijn. Tot die tijd gaarne goed parkeren. Er wordt wel eens met de beschikbare ruimte gewoekerd alsof zijn wij slechtere chauffeurs dan we denken.

Het accommodatiefonds bestaat nog steeds. Het wachten is op de benodigde toezeggingen of discussie hierover. Laten we nu samen eens één en ander opgang brengen. Ik persoonlijk ben bijna elke donderdag op de clubmiddag. Spreek mij hier eens op aan. Wellicht dat we dan iets tot stand brengen. Aan de zijlijn blijven staan, zal niets helpen en alléén wil en kan het bestuur het op dit moment niet.

Het bestuur staat een forse uitbreiding te wachten met twee nieuwe leden. De heren Dolf Bergmans en Thom Karremans hebben zich als kandidaat beschikbaar gesteld en vormen hiermee een welkome versterking. Wij nemen afscheid van Fred Wijk die als bestuurslid is afgetreden en bedanken hem voor zijn niet aflatende inzet voor de vereniging en met name voor de barafdeling.

U allemaal nog veel clubplezier toewensend met de nog vele activiteiten in april en mei,

Gerrit Zengerink

NIEUWE LEDEN

Onze club mag zich werkelijk verheugen in een voortdurend groeiende belangstelling. In de afgelopen maand hebben we er weer 8 nieuwe leden bij gekregen. Max Houtveen, Hans en Jannus Plomp, Erwin Hoopman, Toon en Kitty Visser, Helena Kikkert en Tessa de Boer. Wij heten al deze nieuwkomers van harte welkom en hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in hun nieuwe club.

Ofschoon, door de nieuwe aanwas, de gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand sowieso daalt, hebben we deze maand wel een heel bijzondere aanmelding: onze jongste aanwinst de éénjarige Tessa de Boer. Van onze correspondent in Nederland ontvingen we bijgaande foto, waarop Tessa met haar trotse grootouders is te zien. We hopen dat zij nog jarenlang plezier mag beleven aan haar lidmaatschap en dat haar opa en oma hier nog lang getuige van mogen zijn.



De redactie

BESTUURSWIJZIGING

Per 1 april j.l. heeft Fred Wijk zijn bestuurstaken met onmiddellijke ingang neergelegd. Het bestuur dankt Fred voor zijn inzet voor de vereniging. Hieraan zal te zijner tijd gepast aandacht worden geschonken. Zijn taken worden volledig overgenomen door Paul Meijer.

Daarnaast is het bestuur ingenomen met de toezegging van Dolf Bergmans en Thom Karremans om zich beschikbaar te stellen voor bestuurstaken. Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering op 31 mei a.s. zullen de heren na stemming en goedkeuring door de leden worden geïnstalleerd.

Gerrit Zengerink

DE KWALITEIT VAN COMMUNICATIE

De NVOC De Lage Landen is, met zo'n 440 leden (en nog steeds groeiend), een behoorlijk grote vereniging aan het worden. Dat vraagt op allerlei gebied een steeds professionelere aanpak. Zo wordt er door het bestuur en andere betrokken leden gebrainstormd over het al dan niet in eigendom hebben van een eigen verenigingsgebouw; proberen we de contributiebetalingen te automatiseren. We zoeken steeds weer naar nieuwe presentaties en daarbij wordt er aan de ene kant erop gelet in hoeverre die bij kunnen dragen aan het vergroten van de nodige kennis over lokale zaken bij onze leden, terwijl we er aan de andere kant nauwgezet op toezien dat we daardoor geen commercieel bedrijf worden. Ook willen we nog nadrukkelijker onze verantwoordelijkheid nemen als Nederlandse vereniging in de Spaanse gemeenschap. Inmiddels zijn er al verschillende stappen gezet. Zo willen we het verenigingsjaar gelijk trekken met het kalenderjaar. Wordt er gewerkt aan een intensiever contact met de lokale overheden. Onze eigen communicatiemiddelen werden professioneler, de verbeterde nieuwsbrief en de website zijn daar een mooi voorbeeld van.

Nu wil ik het graag even hebben over het gebruik van nieuwsbrief en website. Het zijn twee geheel verschillende media; de nieuwsbrief is, als een uitsluitend onder de leden verspreid clubblad, een intern medium. De website daarentegen is op het internet voor iedereen toegankelijk en daarmee een publieksmedium. Daar moet je dus verschillend mee omgaan. Lang niet alles dat in de nieuwsbrief zou kunnen worden besproken, is ook geschikt voor publicatie op het net. Maar ook voor wat betreft de inhoud van de nieuwsbrief is het belangrijk te letten op de inhoud en het niveau van de te publiceren artikelen. Binnen het bestuur is het onder andere mijn verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze interne en externe communicatie te bewaken, dat kan wel eens betekenen dat ik zo nu en dan een aangeboden artikel moet weigeren. Ik ben natuurlijk altijd beschikbaar om, achteraf, rekenschap te geven over mijn beslissingen.



Hugo Bergmans

BIJENKOMST BESTUUR & COMMISSIES

Alle leden van het bestuur en van de verschillende commissies, zoals die vermeld staan voorin de nieuwsbrief, worden van harte uitgenodigd voor een vergadering op **dinsdag 15 mei** van 10:30 tot 12:30 in Arnesol.

Agenda:

1. Opening
2. Toelichting begroting commissies
3. Verslag van de commissies
4. Communicatie naar de clubleden
5. Rondvraag

Uw aller aanwezigheid is belangrijk en stel ik bijzonder op prijs.

Gerrit Zengerink

BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden, hierbij nodigt het bestuur van de NVOC "De Lage Landen" u graag uit om op **donderdag 31 mei 2007** een bijzondere algemene ledenvergadering bij te wonen. Hij wordt gehouden in ons clubgebouw "Arnesol"; de zaal gaat open om 14:00 uur en de vergadering begint om 14:30 uur. *Indien op dat tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig zijn, zal de vergadering geschorst worden tot 15:00 uur.*

Agenda voor de vergadering

1. Opening
2. Voorstel tot wijziging boekjaar 2006-2007 t/m 31-12-2007
3. Voorstel tot wijziging komende boekjaren van januari t/m december
4. Contributie voor de periode 01-09-2007 t/m 31-12-2007
5. Begroting voor periode 01-09-2007 t/m 31-12-2007
6. Goedkeuring vernieuwd huishoudelijke reglement
7. Tussentijdse bestuursverkiezing:
Verkiezbaar zijn: de heer Dolf Bergmans & de heer Thom Karremans
Aftredend per 01-09-2007 en niet herkiesbaar: de heer Jan Daenen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Het bestuur

VERSLAG WANDELING MET DE BERGSTAPPERS VAN 25 FEBRUARI

Het is al weer een jaar of zes geleden dat wij (Andrien en Vincent Romans) ons huisje in Spanje aankochten. Na een snelle verbouwing door een Spaanse aannemer was het deel waar we zelf wilden wonen klaar. Het afbouwen van het gastenverblijf en de aanleg van de tuin en terrassen wilde ik graag zelf doen, je moet immers wat te doen hebben, want elke dag golfen of wandelen wordt ook al gauw een heel gedoe. Nu de klus bijna geklaard is, is er tijd voor andere dingen... wandelen. Via Nico Huikeshoven kreeg ik het telefoonnummer van Frans en Mary en een afspraak voor een eerste wandeling was snel gemaakt. Het verzamelpunt was Pan y Jamón waar we om half tien vertrokken richting Jalon en een paar kilometer achter Muria parkeren we de auto's. De wandeling kan beginnen. Helaas, de amandelbloesem is over zijn top heen, wat weer niet gezegd kan worden van Loek, want die schiet als jong konijn de berg op waardoor de gesprekken van alle dag al gauw over gaan in zwaar gehijg. Het eerste deel van de tocht gaat pittig omhoog naar ons doel de graat van de Caballo Verde. Na een klein half uur zijn we boven en zoals zo vaak wordt al dat gehijg en gesteun weer royaal beloond. Het uitzicht is prachtig; aan de zuidkant zien we



Benizembla aan de weg naar Castell de Castells; aan de noordkant de plaatsjes Campell, Fleix en Benimaurell. Nadat de eerste foto's gemaakt zijn trekken we over de graat in noordelijke richting naar Benimaurell. We lopen aan beide kanten van de graat, soms nemen we een paar trappen of wordt er licht geklauterd, maar meestal gaat de tocht over een goed begaanbaar pad wat ons in de gelegenheid stelt van het uitzicht te genieten. Na een paar korte stops komen we aan op de lunchplaats met een prachtig uitzicht richting zee; rechts zien we de Montgó en links de Segria en in het midden Dénia. Bij Campell zien we de restanten van een muur die ooit de leprozen kolonie Fontilles omsloot. Van deze muur die oorspronkelijk 40 kilometer lang was resteert thans nog 8 kilometer. Sinds de oprichting in 1906 zijn hier 3500 lepra patiënten verpleegd. Thans geniet het centrum faam vanwege onderzoek en opleiding in de strijd tegen lepra over de gehele wereld. Als je als introducté deelneemt aan een activiteit blijf je

bescheiden en treed je niet op de voorgrond. Een voordeel hiervan is dat je alle gelegenheid hebt om te observeren en te luisteren. Ik stel vast dat de inhoud van de brodtrommels even divers als verrassend is. Sandra de hond van Frans en Mary heeft het naar mijn idee het best getroffen. Het prachtige stuk vlees dat voor haar wordt uitgepakt - en dat de vorige avond een bord in een goed restaurant alle eer heeft gedaan - verdwijnt in geen tijd achter de kaken. Ik moet het doen met brood en een droog worstje, wat me bij Nico brengt die met veel autoriteit vast stelt dat besneden mannen minder snel HIV-geïnfecteerd worden dan niet besneden mannen. Ik realiseer mij dat ik door deze nalatigheid van mijn ouders (want zelf laat je dat op latere leeftijd natuurlijk niet doen) in een categorie val met een verhoogd risico. De andere mannen vinden het overigens maar een 'lullig' onderwerp. Cora is geraakt door mijn naam (Vincent). Zij weet te vertellen dat alle Vicentes in Spanje vermogend en aannemer zijn.



Helaas val ik nu niet in deze bevoorrechte categorie want ik ben slechts een simpele drukker met een zeer bescheiden spaarpot. Als de trommels leeg zijn gaan we verder, wat in dit geval naar beneden betekent. De tocht kan ook nog voortgezet worden over de graat en komt dan na een uur uit bij een restaurant waar het goed toeven is, ik houd dat deel tegoed voor een andere keer. Zoals gezegd gaan we naar beneden naar Benimaurell, even voor dit plaatsje buigen we rechts af en gaan via terrassen en paadjes terug naar de auto. Hier wordt besloten om ter afsluiting van de tocht nog een drankje te nemen in de Haleluya Bar in Jalon. De uitbater van deze gelegenheid doet me denken aan Michel Picoli (een Franse acteur) en blijkt gezegend met enig acteertalent. Als de bar vol genoeg zit is het tijd voor zijn performance en komt hij met zijn attriboot naar het midden van zijn zaak. Hij begint met het gieten van een dun straaltje wijn in zijn mond en gaat vervolgens met het straaltje via zijn neus naar zijn voorhoofd waarbij de wijn steeds zonder morsen in zijn mond blijft vloeien. Aan het eind van de act verdwijnt hij snel achter de bar om zijn mond te ledigen in de spoelbak, wat we goed kunnen begrijpen want zo goed was die rode wijn nou ook weer niet. Het feit dat ik voor een biertje had gekozen verhoogde bij mij de feestvreugde en was dan ook de kroon op een mooie dag. Met dank voor de gastvrijheid en tot spoedig ziens,

Vincent Romans

MET RECHT TEMPO DOELOE!

Een zeer geslaagd evenement! Aanvankelijk werd het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 80 personen. Een behoorlijke klus voor een pas samengesteld team van Indische kokkies. Maar de belangstelling was zo groot dat, na enig beraad, het aantal mogelijke deelnemers werd uitgebreid tot 100! Meer plaatsen hebben we niet. Het werden er ruim 100. Om een uur of één, half twee kwamen de KKK-ers al, als eerste, van hun wandeling binnen. Niet lang daarna liep de hele zaal vol. De tafels waren in stijl gedekt met prachtige batik kleedjes. Het buffet, bestaande uit maar liefst 11 verschillende gerechten, zag er rijk en zeer aantrekkelijk uit, de geur riep bij velen nostalgische gevoelens op. Op de achtergrond klonken de klanken van de Anklung, op het scherm verschenen prachtige beelden van de gordel van smaragd. Het was twee uur en voorzitter Gerrit opende het buffet met een welgemeend "Selamat makan". De organisatie verliep vlekkeloos.



Eén voor één werden de tafels aangewezen om naar het buffet te gaan waar de kokkies, gekleed in hun mooie Indische kabaja en sarong, de borden vol schepten. En vòl waren ze! Of de borden waren te klein. Hoe dan ook, nadat iedereen aan de beurt was geweest, ging het buffet over op zelfbediening en ook daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Er was meer dan genoeg! Ondertussen was er ook nog live muziek binnengekomen en hier en daar werd een bescheiden dansje gewaagd. Toen niemand meer pap kon zeggen en de Bierpomp weer was afgekoeld, nam Gerrit



nogmaals het woord en constateerde dat dit een geslaagde happening was geweest. Daarbij zette hij de hele ploeg harde werkers in het zonnetje, de zaal applaudisseerde geestdriftig en vroeg om een jaarlijkse herhaling. Daarna gaf Gerrit het woord aan Hans Kok die, als echte "Indische jongen" op zijn onnavolgbare wijze, het team bedankte en met grote tevredenheid constateerde dat de kennis omtrent de goede dingen uit ons koloniale verleden (zoals het bereiden van lekker Indisch eten) nog steeds bestaat.



Wat er allemaal komt kijken om zo'n maaltijd in elkaar te zetten. Eerst worden er kenners onder onze leden geronseld, daaruit vormt zich dan het team van kokkies, waarover keukenbaas Piet de scepter moet zwaaien. Da's bij lange na niet makkelijk met die (half) Indo's. Vervolgens meldt ieder zijn specialiteit en wordt het menu samengesteld. Inkopen moeten worden gedaan, veel producten moet worden ingevoerd uit Nederland. Andere zijn inmiddels ook al hier in de buurt verkrijgbaar. Er wordt regelmatig vergaderd en dan beginnen de kooksessies. Sommige dingen kunnen thuis worden voorbereid. Een heleboel gerechten van Indisch eten moet je een paar dagen van te voren al klaarmaken. Vrijdag, zaterdag en zondag is er een enorme bedrijvigheid in de keuken van Arnesol. Het gaat nèt met 8 man, meer kan je er niet bij hebben, je loopt elkaar voor de voeten. Ook onze bovenbuurman heeft geweten dat er beneden Indisch werd gekookt. Het luchtafvoerkanaal stond te blazen en de heerlijke aroma's verspreidden zich in de wijde omgeving.

En toen was alles perfect op tijd klaar en kon er klokslag twee uur worden gegeten. Hartelijk dank aan een team van kokkies waar menig gerenommeerd Indisch restaurant stinkend jaloers zou zijn. Het zijn in willekeurige volgorde: Mie An, Beatrijs, Kiny, Mardzya, Ineke en Rob, Ronald, Tina en Wout en natuurlijk Piet en Gerrit.

Hugo Bergmans

DE TUINCLUBS

Bijeenkomst Tuinclub II

Beste tuinvrienden, maandag 2 april was het zover. De eerste keer dat de "nieuwe tuinclub" bijeen kwam... Het was wat je noemt een flitsende start. De tuin van Cora was zo puur en speciaal. Iedereen heeft er ontzettend van genoten. Cora's kennis van zaken en de enthousiaste uitleg maakte het geheel compleet. Ook Nico droeg zijn steentje bij. Tijdens de koffiestop vertelde Cora interessante zaken over diverse palmensoorten. Vervolgens maakten we een ronde over de diverse terrassen en aanschouwden het resultaat van het vele werk, dat Cora en Nico al in hun tuin hebben gestoken. Na afloop werd er onder het genot van een glaasje nagepraat. Voldaan en met de nodige stekjes keerde het gezelschap huiswaarts, al uitziend naar de volgende bijeenkomst. De volgende afspraak is bij Louk en Mie An op 1 mei 10:00 uur. Nadere informatie volgt. Met vriendelijke groeten,

Louk

Bijeenkomst Tuinclub I

10 april, klokslag half tien, zoals afgesproken, waren Annus en ik bij Mientje. De picknickmand ingeladen, onderweg nog een paar clubleden opgepikt en toen richting tuincentrum Montgo Verde in Javea. Het weer zat gelukkig mee en nadat iedereen was gearriveerd, stelde Mientje voor om zoveel mogelijk bij elkaar te blijven in verband met vragen en uitleg over sommige planten. Iedereen was enthousiast, maar al snel liep de hele groep overal en nergens. Na een goed uur verraste Mientje ons op koffie met gebak waarvan we heerlijk genoten hebben in het tuinhuis van het tuincentrum. Er werd veel over en weer gekletst en een aantal onder ons hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat mooie planten aan te schaffen. Toch leuk voor het tuincentrum, per slot werd ons welwillend toegestaan gebruik te maken van het tuinhuis. Toen iedereen zo ver was, alles betaald en in de auto geladen, ging de karavaan richting appartement van Mientje, waar onder het genot van een glas wijn en heerlijke hapjes de plantenbakken en potten werden bewonderd. Mientje, het was een leuk idee we hebben genoten, het was leerzaam en gezellig, wel bedankt.

Anneke

PAASDINER MAANDAG 9 APRIL, TWEEDE PAASDAG

Normaal is de paashaas het lijdende dier, maar nu hadden we het genoeg te mogen aanzitten aan een tafel beladen met het vette der aarde, waar ook de zee mocht dienen als leverancier aan onze hongerige magen. De pas gepromoveerde "PAASBAARS", van origine uit de Nijl en het Victoria meer, is tegenwoordig een visje dat er best in gaat. Het heet nu "Perca".

Eenenzeventig clubleden en introducés hadden zich gemeld om deze vismaaltijd te genieten en die hadden achteraf geen spijt. Ondergetekende was gevraagd om mee te helpen de vis te bakken en tegelijkertijd heb ik de nodige hand en spandiensten vervuld die onvermijdelijk zijn wanneer je een groot aantal mensen te eten moet geven. Als ex-voorzitter heb ik diverse malen de keukenploeg na afloop van een dergelijk festijn toegesproken met lovende woorden. Nooit heb ik beseft dat het dusdanig veel werk is dat moet leiden naar tevreden smikkelaars. Als ik het geweten had, had ik mijn tamelijk luchtige dankwoordjes veel meer inhoud gegeven en daarom ben ik blij dat ik dat hierbij nog even kan doen. Het lijkt me dus goed om hierbij te benadrukken dat het een soort wonder is dat vrijwilligers zoveel werk verrichten met een blij gezicht en dat nog steeds willen blijven doen. Vooral Piet en Mardzya die ik hierbij speciaal wil noemen en in dit geval ook onze huidige voorzitter Gerrit Zengerink, die zich hiervoor ook geheel inzet. Verder noem ik geen namen, maar er zijn dan nog eens een aantal dames en heren, die het feest nog eens komen vervolmaken, als het eind van de eerste aanloop achter de rug is. Bovendien alle deelnemers aan de maaltijd, die de rol van kelner perfect vervullen. Jullie allemaal verdienen oprechte dank voor al het werk dat iedere keer weer wordt verricht.

Het was inmiddels 19 uur en de avond werd geopend op een degelijke manier; waarbij de opstanding van Jezus Christus eigenlijk de reden van het paasfeest is, niet werd vergeten door onze voorzitter in zijn openingspeech. Ook werd de gelegenheid geboden voor een ogenblik stilte ,voor aanvang. Nu terug naar de maaltijd op zichzelf en om te beginnen bij het voorgerecht. Drie verschillend belegde toastjes met gerookte zalm, gerookte forel en tonijnsalade. Erg lekker en niet te zwaar als voorgerecht en dat kwam goed van pas want er kwam nog heel wat achteraan. Dan de beloofde goedgevulde vissoep, waarbij de vulling meer dan genoeg en ook heel lekker was, maar de neiging had om op de bodem samen te stromen. Bij het opscheppen op de borden, was goed roeren en verdelen geboden en dat was erg moeilijk en is



Gezelligheid in de zaal én aan de bar (...)



naar mijn mening dan ook niet voor honderd procent gelukt. De smaak was gelukkig erg lekker en door de soep de volgende keer een beetje te binden, zou het gelijk verdelen van de inhoud over eenenzeventig borden, iets hebben vereenvoudigd. De reacties waren zeer goed, dus geen klagen.



Toen kwam het hoofdgerecht "Paasbaars" aan de orde, waarbij een belangrijk deel van het bakken ervan voor mijn rekening kwam. Nog nooit eerder had ik op een bakplaat gebakken en via aanwijzingen van Gerrit nog verrijkt met een klontje roomboter, is het toch volgens de commentaren die ik heb gehoord, uitstekend gelukt. Iedereen die ik heb gesproken sprak voldoening uit en meer is niet nodig. Ik bak ze graag wat bruiner en naar mijn mening kon dat beter, maar gezien de verklaringen achteraf, wil ik het hierbij laten. Nou, daarna keek iedereen

uit naar de aardbeiensoep, waarvan het grootste percentage gasten nog nooit had gehoord. Piet Luyken de expert van dit gerecht had gezorgd voor een zeer smakelijke uitvoering van dit unieke recept en de verrijking ervan met een beetje strooipeper uit de molen, was kroon op het werk.

We kijken terug op een onvergetelijke smakelijke avond, met maar drie van de eenenzeventig deelnemers, die in plaats van vis iets anders kregen voorgeschoteld. Achtenzestig mensen waren het dus eens met het Katwijkse spreekwoord: "Een visje gaat er altijd wel in" en daar ben ik blij om. Zelf was ik aan het eind van mijn Latijn van 's middags 13 uur af, hetgeen mijn bewondering voor de geleverde prestatie van de reeds genoemden, die dit al zoveel keer hebben gepresteerd, nog meer toenam!

Kees

CONCERT LOS JUBILADOS 17 APRIL 2007

Lang gerepeteerd en vol verwachting naar uitgekeken. 'Ons' koor Los Jubilados sluit hun seizoen af in het clubgebouw voor wel 50 belangstellenden. Het is goed zoveel trouwe en nieuwe fans te zien. Je merkt al bij de deur dat iedereen er zin in heeft. Om even na 8 uur opent Gerrit de avond en wenst een ieder koorlid veel succes toe en de toeschouwers veel plezier. Hijzelf gaat ook genieten, want Greta zal de avond aan elkaar praten. De koppies staan gespannen, dat zie je meteen. Wat nerveus wordt het eerste nummer gebracht. Greta geeft aan dat het de zenuwen wel zullen zijn. Maar na deze beetje moeizame start zit het koor er helemaal in. Na het Angelus en een selectie uit My Fair Lady worden we verrast door een prachtig duet van dirigent Philip



Asley met Chris Farrow als Don Quichote en Sancho Pansa de mannen van La Mancha. En zo gaat het nog wel even door. Liliane Soetaert brengt ons als soliste (voor het eerst, je moet maar durven) het mooie Ave Maria. Na nog 2 nummers mogen we ons laven aan een drankje. De lente is terug, de warmte binnen ook, dus maar even een lekker dorstlessertje. Het is gezellig in de zaal. Mensen kletsen met elkaar en je ziet dat de koorleden er helemaal zin in hebben voor de 2e helft.

Wederom staan er 9 nummers op het programma. Greta heeft aangegeven dat het 2e deel wat langer is, maar dat vinden we prima. Menneer Lloyd Webber start het 2e deel, een selectie uit Jesus Christ Superstar. Een aantal zullen deze film/musical misschien met de pasen nog op tv hebben gezien. Dan een mooi vrolijk duet van Simone en Greta. Bij het 4e nummer gaat de dirigent plots tussen de koorleden staan. Samen met het koor brengt hij als solist Skimbleshanks uit de musical Cats. Via Bach en een mooi duet andermaal van Philip en Chris



en het prachtige 'I believe' sluit het koor af met 2 lekkere Nederlandse nummers die meegehumd, geneuried en gezongen worden door de zaal. Als toegift wordt nog 'Piet Hein' gezongen. Een leuke en geslaagde avond die door Gerrit op passende wijze met lovende

woorden en een oproep voor nieuwe koorleden wordt afgesloten. Ik heb weer een leuke avond gehad. Petje af Los Jubilados dat jullie dit met zo'n klein gezelschap voor elkaar hebben gekregen. Jullie trouwe fan,

Fred Wijk

GOEDE DOEL KONINGINNEDAG

Tijdens onze Koninginnedagviering worden heerlijke zelfgemaakte taarten per punt verkocht. We hebben een vrijmarkt, waarvoor de standhouders huur moeten betalen. Met de opbrengsten daarvan zouden we een goed lokaal doel steunen. Dat doel hebben we gevonden. In overleg met de gemeente heeft het bestuur besloten om het geld dat op Koninginnedag wordt opgebracht aan de **Asociacion de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias en Teulada** te doneren. In de nieuwsbrief van juni zullen we u hier verder over berichten.



Gerrit Zengerink

KOOKCLUB CULIGROEP

Een aantal van onze clubleden hebben het plan opgevat om een kookclub te beginnen. Om te starten is er op vrijdag 30 maart jl. een vergadering geweest waar de mogelijkheden om te kunnen koken binnen Arnesol zijn besproken. Hierna is er onder leiding van Anna Kerkhoven volgens een door haar uitgedacht receptuur gekookt. Dit is later door de koks/kokkinnen en hun partners met veel genoegen verorberd. Er zijn een aantal randvoorwaarden besproken waaraan de kookclub moet voldoen. Hieronder een opsomming:



1. er kan elke vrijdagavond worden gekookt
2. gezien de grootte van de keuken kan een kookgroep uit maximaal 10 personen bestaan. Meer is beslist niet mogelijk. De totale kookclub kan dus uit maximaal 40-60 leden bestaan, omdat er meestal 4 vrijdagavonden gekookt kan worden.
3. het plan is om een maandreceptuur te verzorgen, dat iedere vrijdagavond gekookt gaat worden.
4. de maandreceptuur wordt per maand door een 2 of 3 tal leden van een groep verzorgd.
5. bij de recepten moeten de bijpassende wijnen ook gekocht worden.
6. een receptuur mag maximaal € 12,50 per persoon bedragen en € 2,50 voor de wijn.
7. de leden betalen een vergoeding van € 1,- voor energiekosten en € 1,- voor kurkgeld voor de eigen wijn. Maximaal 4 flessen voor het voorgerecht en 6 flessen voor het hoofdgerecht.
8. alle andere consumpties worden op de gebruikelijke wijze afgerekend.
9. de keuken wordt na afloop van de kooksessie volledig schoongemaakt en er wordt opgeruimd en afgewassen. Een en ander door de groep zelf vast te stellen.
10. in de toekomst is het mogelijk dat er om assistentie uit de groep wordt gevraagd om mee te helpen de clubmaaltijden te verzorgen.

Indien u interesse hierin heeft kunt u zich opgeven bij Anna Kerkhoven of Kiny Karremans. De groepsindeling vindt plaats volgens de volgorde van opgave.

Gerrit Zengerink

'WALLANDER' FILM CYCLUS

Inmiddels zijn we alweer aangeland bij de laatste film uit de cyclus, die tot op heden zeer succesvol was. De opkomst is boven verwachting geweest en de reacties overwegend positief. U heeft nog éénmaal de gelegenheid om kennis te maken met de door de Zweedse auteur Henning Mankell bedachte misdaadoplosser inspecteur Kurt Wallander.

Op **dinsdag 1 mei om 20:00 uur** vertonen we **'De Vijfde Vrouw'**. Deze film duurt ruim 3 uur en er zullen twee pauzes gehouden worden...



In 1994 worden in Algerije vier Franse nonnen en een Zweedse toeriste door fundamentalisten vermoord. Een jaar later slaat in Zuid-Zweden een onverbiddelijke seriemoordenaar toe. De doden zijn allemaal mannen: een oude man, die gedichten over vogels schreef, een liefhebber van orchideeën en een reiziger die met stenen verzaard in een meer gevonden werd. Waarom heeft de moordenaar er voor gezorgd dat de slachtoffers zijn blootgesteld aan gruwelijke martelingen? Naar het oordeel van Inspecteur Kurt Wallander zijn mensen nooit wat men zich van hen voorstelt. Is een schakel in zijn onderzoek een samenhang met de moorden in Algerije?

Arie Grootenboer

MIDGETGOLF OP LOS LEONES

Op **woensdag 9 mei** kunt u weer een balletje slaan op onze thuisbaan bij Los Leones. U bent welkom vanaf 10:30 uur op Solpark en de wedstrijd begint om 11:00 uur. Er is een eerste, een tweede en de poedelprijs te bemachtigen. Na afloop wordt er om 13:00 uur een heerlijk lunchmenu geserveerd, waarbij u voor het hoofdgerecht kunt u kiezen uit vis of vlees. De kosten voor deelname bedragen per persoon 20 euro all in. Kunt u niet blijven eten en komt u alleen maar spelen dan betaalt u 4 euro. U kunt zich inschrijven aan de evenemententafel in het clubgebouw op de donderdagmiddag. Wij wensen u een hele fijne wedstrijd en smakelijk eten.



Evenementencommissie

BERGSTAPPEN IN MEI

Zaterdag 5 mei gaan we naar Bolulla, dit ligt vlakbij Callosa d'Ensaria, het is een wandeling die recent vermeld was in De Week, wij hebben hem inmiddels voorgewandeld en is goedgekeurd als lichte wandeling. Het is een afwisselende lichte wandeling, met wel wat stijging maar een geleidelijke stijging en niet al te zwaar, van rond de 2 uur. daarna is er gelegenheid om vlakbij in een leuk restaurantje "de Fox" te gaan eten. wij moeten echter wel bijtijds bespreken dus vragen wij van u als u mee wilt om dit ons tijdig te laten weten.

Zondag 20 mei willen we naar Col d'Aixa, dit gebied ligt tussen Lliber en Gata de Gorgos en is een mooi berggebied met vele wandelmogelijkheden, er zijn diverse wandelingen waarvan wij er eentje hebben samengesteld voor u. Het is een wandeling van rond de 3½ tot 4 uur, wij gaan eerst via wat verlate huizen een pad op om vervolgens de berg op te wandelen, niet echt licht maar wel mooi, als wij daar aangekomen zijn lopen we over een brede richel naar het zadel van de Col d'Aixa om daar na een korte laatste beklimming aan de mooie afdaling te beginnen, die is flauw en niet echt zwaar, maar de moeite waard. Het wordt weer een mooie wandeling.

Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan² y Jamon² om 9:30 uur, voor de lunch van de 5e mei dient u zich aan te melden uiterlijk op de vrijdag voor de wandeling bij Loek of Frans, tel nrs. 966491459 of 965748187.

De Bergstappers Frans en Loek

GEVRAAGD: EXTRA HANDEN

Onze goed voorziene bar loopt als een tierelier. De vraag naar alcoholische en non-alcoholische versnaperingen neemt hand over hand toe. Daar zijn we heel blij mee en het is nog gezellig ook. Echter "elk voordeel hep z'n nadeel", we hebben achter onze bar gewoon te weinig handen. Derhalve een dringend verzoek aan eenieder die wil helpen om, op van tevoren afgesproken tijden, zijn medeleden van een drankje te voorzien (en natuurlijk het kaartje afstrepen). Wij hebben uw hulp hard nodig, ik hoor graag van u.

Paul Meijer

DE CLUB BARBECUE MET DE JUBILEE JAZZBAND OP 17 MEI

Het wordt een vast evenement in ons verenigingsjaar: "De Clubbarbecue"! Hiermede sluiten wij het voorseizoen feestelijk af. Ook dit jaar wordt de BBQ weer muzikaal wordt opgeluisterd door de **Jubilee Jazzband**. Er is deze keer als thema gekozen voor:



'The Roaring Twenties'



We schrijven een wedstrijd uit wie het meest authentiek de woelige twintiger en dertiger jaren kan verbeelden. Om u vast in de stemming te brengen vindt u hieronder wat inspiratie. Een ter zake kundige jury, onder leiding van Gerda Barbier, beoordeelt de deelnemers. Er zijn drie categorieën: de origineelste, de gewaagdsten en de simpelste. De uitgebreide BBQ begint om 17:00 uur, maar u bent natuurlijk al vanaf 15:00 uur van harte welkom op de gebruikelijke clubmiddag. Als u dat wenst kunt u familie, vrienden of kennissen meenemen als introduc e.



De BBQ begint met een luxe huzarensalade als voorgerecht, daarna het hoofdgerecht bestaande uit: een kippenpoot, hamburger, karbonade en een spiesje. Aangevuld met salade, appelmoes en stokbrood. Drie verschillende sausjes: knoflook, cocktail en zigeunersaus. Als nagerecht warme appelflap met slagroom en een stukje chocolade ijstaart. De BBQ wordt verzorgd in samenwerking met Ramon & Caroline du Cloo.

Aan de "evenemententafel" in ons clubgebouw vindt u Gr e Daenen, die u graag inschrijft tegen betaling van   10,- voor leden en   12,50 voor introduc es. Van haar ontvangt u dan uw deelnamekaartje. Drank is vanzelfsprekend voor eigen rekening. Tot en met donderdag 10 mei kunt u bij haar terecht.

Evenementencommissie

DAAROM VINDEN WIJ HET ZO LEUK AAN DE COSTA BLANCA

In deze rubriek vind ik zelf dat het volgende stukje niet mag ontbreken. Als het oom de Costa Blanca gaat, dan denk je uiteraard niet direct aan bergwandelen. Maar aangezien wij, Frans en ik, elke dinsdag met een leuke, redelijk fanatieke club, op stap gaan de bergen in, vind ik niet dat wij u het volgende mogen onthouden.

Toen wij 5 jaar geleden besloten dat wij aan de Costa Blanca wilde gaan wonen om het mooie weer, zoals zovelen al voor ons hadden gedaan, hadden wij ook niet gedacht dat wij dan ook het genot zouden hebben om elke week de bergen in te kunnen gaan. Je weet niet wat je overkomt zodra je het achterland, dus eigenlijk je eigen achtertuin, in gaat. Je vindt daar een prachtig berggebied, zowel direct achter Benidorm, Puig Campana, als tot aan Pego en D nia toe.

Onvoorstelbaar, dat zovelen hier elk jaar in de zomervakantie neerstrijken, alleen maar 14 dagen op het strand in de zon bakken en zonder dit moois te zien weer naar huis gaan. Maar waarschijnlijk is het voor een ieder wat wils, en dat is maar goed ook, daardoor is het tenminste niet zo druk als wij elke dinsdag opnieuw, behalve als het regent, de bergen in trekken. Het genieten en het willen zien hoe mooi de natuur hier is, is elke week opnieuw weer een belevenis, en er is altijd wel iemand in ons groepje die het antwoord op de vraag heeft welk plantje of wat voor struik dit nu weer is. Wij komen ook regelmatig beesten tegen, van alles eigenlijk van wilde zwijnen tot aan gemzen, maar ook grote salamanders, slangen, stieren, geiten, berggeiten, schapen en nog veel meer. Elk jaargetijde heeft wel zijn eigen specialiteiten. Het is dus het hele jaar door genieten voor ons. En ook onze groep wisselt per week sterk, U zult dit zeker herkennen, dan moet er weer even een stel naar Nederland, een kleinkind jarig of een bruiloft. Maar ook een minder plezierig iets als een begrafenis komt natuurlijk voor. Door die afwisseling blijft het ook allemaal gezellig en aangenaam en je hebt onderweg altijd wel weer eens de kans om met iemand bij te praten als je tenminste niet op je voeten moet letten, want praten en breien in de bergen is moeilijk. Je moet wel goed op je voeten passen, want de paden zijn niet soms gemakkelijk.

Wij zijn zelfs inmiddels de "bergeiten" van de Nederlandse Club. Samen met Loek Kreemer, zet Frans van de Steenoven, mijn man dus, 2x per maand een wandeling uit voor de club,  en keer een wat gemakkelijkere wandeling, met daarna een gezellige lunch, en veertien dagen daarna een wat moeilijker wandeling voor de iets gevorderde wandelaar. Altijd

druk bezocht, vooral de wandelingen met de lunch zijn tegenwoordig erg populair, tot ons grote genoegen.

U ziet dus dat wij ons best amuseren hier in Spanje aan de Costa; eigenlijk op een heel andere manier dan die je in eerste instantie in gedachten hebt als je hier past woont. Ook dit is dus weer een reden te meer om te zeggen dit is waarom wij graag aan de Costa Blanca wonen.

Mary van de Steenoven

STRAND

Juist voordat het land zijn naam verandert in zeebodem, wordt het nog een paar tientallen meters lang 'strand' genoemd. Deze strip zorgt over de ganse wereld voor fel verhoogde activiteit, gegenereerd vanuit het binnenland. Wij zeggen wel erg gemakkelijk: "waar het schip strandt...", maar vandaag de dag stranden er niet veel schepen meer. Daar tegenover staat wel het 'stranden' van miljoenen landbewoners, die allemaal, als door een koor van onweerstaanbare sirenes aangetrokken, op deze smalle strook samendrummen. De enen komen om er van de zon te genieten, de anderen precies om afkoeling te vinden en dat alles gebeurt in een – verder landinwaarts – ongekende harmonie. Op hoogdagen van kustvermaak, brengt iets of wat strand méér volk, méér rassen en méér religies tesamen, dan vele eerste klasse voetbalteams voor een toptreffen durven dromen. Géén bereden rijkswacht, géén stewards, géén hooliganisme of rellen; alles wordt door een paar jonge reddertjes van op een hoge stoel – zoals we die kennen van naast het tennisveld – in goede banen geleid. Drie keer blazen op een speelgoedtoeter, wat met de armen zwaaien en de hele kudde beweegt zich mak in de juiste richting. Dat toeteren is trouwens de enige kwaliteit, waarin die redders uitblinken. Ik heb ze nooit met een drenkeling doende gezien, maar mocht je van plan zijn om kopje onder te gaan, dan raad ik iedereen toch aan om eerst adem te happen voor een ruim lange tijd. Er zijn wat ongeschreven regels, die internationaal gerespecteerd worden en die blijk geven van die verhoogde verdraagzaamheid; zo is het leggen van een handdoek of ander stuk tekstiel voldoende om het onderliggend gebied te reserveren voor de ganse dag. Hetzelfde moet je in géén geval proberen op de parkeerplaats honderd meter verder, dáár gelden de regels van de jungle en houdt geen enkele reservatie ook maar een seconde stand.

Als je dan eenmaal op je handdoek zit of ligt, mag je ook onbeschaamd rondkijken en iedereen rondom je bestuderen en inspecteren. Niet dat je dat per sé moet doen; ik bedoel maar: het wordt zonder meer getolereerd, terwijl datzelfde gedrag in een treincoupé of restaurant héél ongepast zou overkomen. Persoonlijk geniet ik het meest met de ogen gesloten. Dit wil niet zeggen, dat ik niet graag mensjes kijk, maar als ik het doorsnee strandtafereel zou kwoteren op een fictieve schaal van 'temptation island' tot 'symposium over beperkte houdbaarheidsdatums', dan gaat de score wel degelijk vaker in de richting van... het symposium. Met de ogen gesloten krijg ik willens nillens in verschillende talen de gesprekken van de belendende handdoekbewoners door en na enkele minuten familiale, liefdes- en andere perikelen te aanhoren, probeer ik met zacht geronk het ruisen van de zee te overstemmen. Eenmaal wakker, blijven er leuke dingen te zien en een van de meest amusante schouwspelen op een strand vind ik – wat ik ken als – 'de Jan Froesjel'. Het ziet er uit als een overgordijn, omgebouwd tot gigantische zak, waarin mannen of vrouwen in badpak, volledig vrijwillig – afzonderlijk! – in verdwijnen. Vervolgens heeft het er alle schijn van, dat er zich in die zak een worsteling tussen meerdere octopussen afspeelt en na enige tijd stapt de man of vrouw, opnieuw gekleed weer uit de zak. Je zou denken, dat dit een uitstervend verschijnsel is, maar elk jaar gaan er beslist nog een belangrijk aantal overgordijnen voor de bijl. Geen strand zonder bijhorende bar en ook daar leidt de nabijheid van de zee tot een verregaande inschikkelijkheid: de dranken zijn meestal niet voldoende koel, de opgediende gerechten daarentegen zijn vrijwel nooit warm genoeg, de glazen mogen er een beetje groezelig uitzien en het ijsje begint al te druipen vóór je het in de hand krijgt. Het enige wat echter een meer dan behoorlijk niveau bereikt, zijn de berekende prijzen. Dezelfde bediening op een andere locatie is een garantie voor een erg kortstondig bestaan; de nabijheid van de zee overgiet alles met een sausje van vakantiesfeer en 'laissez passer'. Er is tenslotte voor mij nog één overduidelijk bewijs van die algemene toestand van maximale tolerantie aan onze kusten: Op vrijwel alle stranden zijn er een heleboel Duitse toeristen. Niet weinigen van deze Duitsers etaleren hun welvaartswelvingen met graagte en liggen breeduit te genieten van een weldoende zon. Vervolgens worden er naar die stranden jongelui gestuurd, die een paar centen kunnen bijverdienen door temidden van deze glimmende buiken met luide stem te roepen: "*Boules de Berlin...*" er is al voor minder gevochten! Overigens vind ik ze het lekkerst met crème patissier.

Doberman

Veilig internetten

In het verleden heb ik al meerdere malen stilgestaan bij het beveiligen van uw pc tegen invloeden van buitenaf. Vorige keer hebben we het gehad over zuinig zijn met energie en deze keer wilde ik het graag nog eens hebben over veilig internetten. Uit een zeer recent onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van internetprovider Tiscali is namelijk gebleken dat bijna de helft (49%) van de ondervraagden *niet* of *onvoldoende* op de hoogte is van de mogelijkheden om op een veilige manier gebruik te maken van het internet. Ondanks het feit dat 94% van de ondervraagden aangaf computerbeveiliging belangrijk te vinden geeft slechts 51% aan bekend te zijn met de mogelijkheden van computerbeveiliging. Echt goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van internet en veiligheid blijkt niet meer dan 15% te zijn...

Om hier verandering in aan te brengen heeft Tiscali een nieuw website gelanceerd waarop men via een zelftest binnen 5 minuten kan nagaan hoe (on)veilig men omgaat met de computer en het internet. Deze website heet: www.veiliginternetdoejezo.nl. De test bestaat uit 4



stappen waarin eerst wordt gekeken hoe er gebruik wordt gemaakt van internet en hoe het gesteld staat met het huidige niveau van beveiliging. Vervolgens wordt op basis hiervan een risicoprofiel samengesteld en volgt er een advies op welke punten een en ander valt te verbeteren. Er handig is de kolom 'Vragen?' waarin o.a. tekst en uitleg wordt gegeven over risico's,

veiligheidsmaatregelen, veiligheidsproducten, veilig gedrag en hoe je zelf een grote schoonmaak op je pc kunt organiseren. Nuttig en leerzaam dus! Ik wens u veel en vooral veilig pc-plezier.

Arie Grootenboer

Eind maart hebben we de eerste sessie van de nieuw opgerichte culinaire club gehad. Ik had het genoeg die avond de chef te mogen zijn wat inhoudt dat je het menu samenstelt, de recepten aanlevert en het werkplan maakt. Het werd een bijzonder gezellige en leerzame avond voor iedereen. Ik geef jullie hierbij het recept van het romige Franse voorgerecht dat we die avond hebben gemaakt: Flan de Thon met Purée de poireaux (tonijnmousse met preisauis).

Voor 6 personen:

Purée de poireaux

- 4 preien (alleen het wit)
- 200 gram crème fraîche
- olijfolie
- peper & zout

Flan de thon

- 200 gram uitgelekte tonijn in olie (blik)
- 200 gram crème fraîche
- 4 eieren
- 2 eetlepels gehakte peterselie

Garnering

- Per persoon 4 kersentomaatjes en een takje basilicum

Eerst maak je de flan de thon. Verwarm de oven voor op 180°C. De tonijn uit laten lekken en pureren. De eieren loskloppen en bij de tonijn doen evenals de crème fraîche. Op smaak brengen met peper en zout (niet te zuinig met de peper) en de gehakte peterselie er door roeren. Vet een cakeblik in en giet daarin het tonijnmengsel. Zet het cakeblik gedurende 40 minuten - au bain-marie - in de oven. Dan aan de bovenkant voelen of het gaar is (gestold) anders iets langer. Blik omkeren en flan op een plank storten. Snij per persoon 1 dikke of 2 dunne plakken af. Snij de kersentomaatjes half door en marineer ze in wat olie, peper, zout en basilicum. Intussen de preisauis bereiden. In het recept ben ik uitgegaan van Hollandse preien die over het algemeen een stuk korter zijn dan de Spaanse. Ingeval van lange Spaanse preien kun je 3 in plaats van 4 preien nemen. Het wit van de preien wassen en in fijne ringen snijden. Doe wat olijfolie in een koekenpan en stoof de prei zachtjes (niet laten kleuren) gedurende 20 minuten, af en toe omscheppen. Peper en zout erbij doen en pureren. Daarna de crème fraîche erbij doen. De consistentie moet die van dikke saus zijn. Indien te dik verdunnen met wat lepels kippenbouillon.

Opdiene: Schep op ieder bord wat preipuree en leg er de 2 plakken tonijnmousse op. Garneren met de kersentomaatjes en het takje basilicum. Drink er een mooie droge gekoelde witte Rueda bij. Que aproveche!

Anna Kerkhoven

DE MEDITERRANE TUIN

Deze maand: Agapanthus (Afrikaanse lelie of ook wel de lelie van de Nijl, maar in Spanje wordt de plant zelfs ook genoemd "Flores del Amor")

Vele jaren geleden, toen ik startte met "huisje, boompje, beestje", kwam ik voor het eerst in contact met de Agapanthus. Een broer van mij had deze plant in een kuip en had deze gekregen van zijn schoonvader, die tuinarchitect was en die o.a. betrokken was bij de renovatie en aanleg van de beroemde Renaissance tuinen van het Paleis Het Loo. Ik vond de plant van het begin af aan zéér interessant. Zeker door zijn fraaie bolvormige bloemscherm, mooie blauw/violet kleur en het exotische aspect. Het is een heel goede pot(kuip)plant. Zeker bij groepage in potten ziet de plant er stijlvol uit. Zo kon u indertijd bij de soap-series Dynasty en Dallas fraaie oprij lanen zien, waar deze potplanten in rijen geplaatst waren, om een bepaalde chicheid uit te stralen. De Agapanthus, die eigenlijk niet veel eisen stelt, behoort tot de liefefamilie (Liliaceae). Is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid Afrika en is rond 1700 in Europa ingevoerd. De meeste soorten zijn groenblijvend.



De vlezige bladeren groeien vanuit de grond, zoals bijvoorbeeld robuust gras, maar is dan veel zachter en voelt wat voller aan. De kleur van het loof is mooi fris groen. Zo in eind mei, juni groeien vanuit dit groen, lange rechte stelen, die tot een meter hoog kunnen worden. Aan het uiteinde komen dan de bolvormige bloemschermen, zoals ik al eerder noemde. Meestal is de kleur blauw, maar er zijn enkele soorten witbloeiend. Indien u de plant in de pot kweekt, dan moet de grond goed doorlatend en liefst ook wat lemig zijn. Hier aan de Mediterranee is het goed de plant in de halfschaduw te plaatsen. Het is niet goed de plant toegepast in een pot, veel te verplanten, daar de plant hiervan te veel lijdt. Wel op z'n tijd bemesten. Natuurlijk kunt u de Agapanthus, hier aan de Costa Blanca, ook direkt in de volle grond zetten. Zeker omdat, zoals eerder genoemd, de plant niet al te hoge eisen aan de grond stelt. Bij het inplanten is het niet verkeerd wat potaarde mee te geven. Op het eiland Madeira heb ik hele velden met deze altijd groen blijvende planten gezien, met de al eerder beschreven mooie bloemen. Zowel in parken, tuinen en zelf langs de berm van de wegen. Apart en bijzonder fraai. Om de plant, zeker in de droge tijd van het jaar, in een goede conditie te houden, is het

noodzakelijk deze regelmatig te besproeien. Graag wil ik ook nog de vermelding kwijt, dat vaak gedacht wordt, dat de Agapanthus een bol heeft, maar dit is niet het geval, de plant heeft een dikke wortelstok. Om de plant te vermeerden kunt u het zaad uitstrooien, maar dit is een lange weg voordat u bloemen krijgt. Beter is het de plant te scheuren op de wortelstok. Bij een goede behandeling, zult u dan weer snel bloemen verkrijgen. Veel succes toegewenst bij het telen van deze plant, als kuipplant of als plant in de volle grond.

Rik de Greeff

KLAVERJASCLUB 'HET PITJE'

Nog steeds wordt er elke week geklaverjast. Afgelopen maand hadden we de paasklaverjasdrive met als prijzen, de paashaas en de paaskippen, inclusief de eieren. Het eindstandgemiddelde wordt voor de spelers steeds belangrijker, daar er bij de eerste 6 spelers er maar weinig verschil is in punten. Het klassement wordt deze maand aangevoerd door: Lida Berenpoot met gemiddeld 4597 punten, als tweede Dick v.d Werf met 4573, gevolgd door Thom Karremans met 4559 punten, op de hielen gezeten door Rob, Nico en Richard. Het wordt een spannende eindstrijd.

Paul Meijer

KAMPIOEN BILJARTEN 2006 LIBRE

Een rare kop boven een artikel in 2007. Maar toch is het waar. Door allerlei omstandigheden was het tot nu nog niet gelukt om de kampioen biljarten 2006 spelsoort libre zijn beker te overhandigen. Eindelijk maar toch is dat op 4 april jongstleden gelukt en is Theo Uljee nu ook met beker gehuldigd als de kampioen. Zie hierbij de trotse winnaar met zijn beker. De 4^e kampioen van ons cluppie, na Henk van Meerten, Kees Blom en Kees Scholte. Dit najaar zal er wederom worden gestreden om deze felbegeerde cup. Namens de biljartkamer en ons cluppie 'Het Schemerlampje'



Fred Wijk

