

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006	4
WEEKKALENDER	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
VERWELKOMEN EN AFSCHIED NEMEN	6
DIT WOU IK NU EVEN KWIJT	7
CLUB BARBECUE MET DE JUBILEE JAZZ BAND	7
DODENHERDENKING MET FILM "SOPHIE SCHOLL"	9
FEESTELIJKE AFSLUITING ZANGSEIZOEN 'LOS JUBILADOS'	10
TERUGBLIK OP DE MUZIEKAVOND VAN 21 MAART	11
DE GASTVROUWEN HETEN U WELKOM.....	12
KERSENBLOESEMTOCHT 2006.....	13
FEESTDAGEN DEZE ZOMER	14
PAASLUNCH.....	15
EVEN WEGZWEVEN OP EEN NORMALE DINSDAG IN APRIL	15
WANDELING 9 APRIL: TOREN VAN MORAIRA.....	17
DE BERGSTAPPERS DEZE MAAND	18
PLEZIER MET DE PC.....	19
CHEF VAN DE MAAND	21
DE MEDITERRANE TUIN.....	22
PUZZEL VAN DE MAAND.....	24
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS	26
KERKDIENTEN	26



**NEDERLANDS-VLAAMSE
ONTSPANNINGSCLUB
"DE LAGE LANDEN"**

**MEI
2006**

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
Apartado 178
03724 Moraira-Teulada
Spanje
Bankrekening: CAM2090 0464 98 0040084253

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada
Tel. 965 745 206

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen: We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüeña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester. De contributie voor het jaar 2005/2006 bedraagt 60 € per persoon.

BESTUUR

Bestuur

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966 491 457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965 744 005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966 499 091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden	965 974 412	
	van Sprankhuizen		
Bestuurslid:	Gaby Gruber	966 498 745	betuga@telefonica.net
Bestuurslid:	Theo Oudendijk	965 745 628	oudendyk@ctv.es
Bestuurslid:	Fred Wijk	607 359 091	fredjannywijk@tiscali.es
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966 491 538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965 745 766	

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Floor Touber Jan Daenen Peter Croughs	
Bergwandelen:	Frans en Mary van Steenoven	966 491 459 & GSM 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Maartje Verhoef Theo Oudendijk	Zie bestuur 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annús Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 493 519 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mmehta@wanadoo.es
Evenementen:	Gerrit Zengerink Gerda Barbier	Zie bestuur
Externe zaken:	Gerrit Zengerink Gaby Gruber	Zie bestuur
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & GSM 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Joke Kaneman-Schröder Zus van der Have	965 748 092 & GSM 626 736 809 966 497 580
Horeca commissie:	Fred Wijk	Zie bestuur
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Vacant	
Midgetgolf:	Gerda Barbier	Zie bestuur
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Hugo Bergmans	Zie bestuur
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	Zie bestuur hilarianl@terra.es
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	John Evans	
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & GSM 639 361 999
Technische zaken:	Theo Oudendijk	Zie bestuur
Tennis:	Koos Venekamp Inez van der Have	965 745 528 966 492 441
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	hilarianl@terra.es
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & GSM 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006

		Pagina
Zondag 30 april	Koninginnedag	8
Dinsdag 2 mei	Pres. behandelmethoden hart- en vaatziekten aanvang 20:00 uur in Arnesol	
Donderdag 4 mei	Dodenherdenking met filmvertoning	9
Zondag 7 mei	Slotconcert "Los Jubilados"	10
Zondag 14 mei	Bergstappers	18
Donderdag 18 mei	Club BBQ met live muziek (met introducés)	7
Zaterdag 20 mei	Bergstappers	19
Zondag 28 mei	KKK om 10:30 uur vanaf Arnesol	

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!
Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

BAR RESTAURANTE ALCASAR

*Alcasar is een intiem restaurant waar je goed en gezellig kunt eten. Probeer onze paella, saté of een van de andere heerlijke gerechten maar eens. Dinsdagavond is **mosselavond** (wel even reserveren a.u.b.). Woensdag vanaf 16:00 uur is er **Bingo** met hele mooie prijzen. Bingo organiseren we ook op afspraak. Iedere 1ste zaterdag van de maand **Indonesisch buffet** (s.v.p. ruim van tevoren reserveren). Onze **afhaal catering** en **partyservice** zijn erg populair. Maar ook ons restaurant leent zich bij uitstek voor feesten en partijen. Binnen 20 tot 60 personen, ons overdekte terras biedt voldoende ruimte voor zo'n 100 man.*



*Donderdags zijn we gesloten
 Voor informatie of reservering
 Bel 966 495 293 of 686 052 011
 Hans en Veronique*

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 13:00 Jeu de boules
10:00 – 13:00 Tekenen en schilderen
14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep
18:45 – 18:55 Inschrijven bridge
19:00 – 23:00 Bridgedrive



Dinsdag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby



Woensdag

Hele dag Biljartclub
20:00 Klaverjassen

Donderdag

Hele dag Biljartclub
11:00 – 13:00 Zangkoor "Los Jubilados"
15:00 Jeu de boules
15:00 – 20:00 Clubmiddag
15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken



Vrijdag

Hele dag Biljartclub
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00 Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

ELKE DONDERDAG CLUBMIDDAG !!!

VAN DE VOORZITTER...

Dit schrijvende, realiseerde ik mij dat de hoeveelheid clubactiviteiten de laatste maanden aanzienlijk is toegenomen en dat dit tot en met eind mei van dit verenigingsjaar niet zal afnemen. Al deze activiteiten kunnen alleen maar slagen door de inzet van al die vrijwilligers die onze vereniging rijk is en steeds opnieuw bereid zijn hun volledige inzet en beste kunnen ter beschikking te stellen van onze vereniging. Nu weet ik ook dat als je iemand persoonlijk in het bijzonder gaat bedanken, je de kans loopt dat je anderen niet de aandacht geeft die zij ook verdienen. Dus alle vrijwilligers, medewerkers waarvoor dan ook binnen onze vereniging hartelijk dank voor al jullie inzet namens het voltallige bestuur.

In de maand mei zijn er nog vele activiteiten, waarvan ik er één uit wil lichten, namelijk de clubbarbecue op 18 mei a.s., die muzikaal opgeluisterd gaat worden door de Jubilee Jazz Band (New Orleans Jazz) van 17:00 tot 20:00 uur. Een heerlijke dixielandband.

Voor het zomerprogramma komen binnenkort de aankondigingen. Blijf de website en ons mededelingenbord volgen.

Gerrit Zengerink

**Volg ook vanuit Nederland het wel en wee van de NVOC via:
<http://www.nvoc-delagelanden.com>**

VERWELKOMEN EN AFSCHIED NEMEN

Deze maand hebben we de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:

- Jaap Boeklage
- Henk en Jenny van der Padt
- Hans van Zuylen
- Dik van der Werf
- André Broeren
- Stef en Liliane Wets-Soetaert

DIT WOU IK NU EVEN KWIJT

Deze rubriek heeft de redactie indertijd bedacht om onze leden de kans te geven hun mening te uiten over zaken die hen, bij het wonen in dit mooie land, beroeren. Tot onze spijt moeten we constateren dat deze rubriek vooral wordt gezien als platform om personen of situaties binnen de club te bekritisieren. En dat was zeker niet onze bedoeling. Wij zien het als onze taak om een gezellig en voor iedereen prettig leesbaar blad maken, er is al gezeur genoeg in de wereld. Het soort inbreng dat wij voor deze rubriek voor ogen hadden, blijft uit en derhalve hebben we tot onze spijt moeten besluiten deze rubriek op te heffen.

Hugo Bergmans

CLUB BARBECUE MET DE JUBILEE JAZZ BAND

Als feestelijke afsluiting van dit seizoen organiseren we op het terras van ons clubgebouw "Arnesol" een uitgebreide barbecue op donderdag middag **18 mei vanaf 18:00 uur**. U wordt hierbij van harte uitgenodigd aan deze happening deel te nemen. Als u dat wilt kunt u familie, vrienden of kennissen meenemen als introduc . De kosten bedragen slechts € 10,- per persoon, exclusief drankjes. In het clubgebouw kunt u zich inschrijven op het bord en meteen afrekenen bij de penningmeester. Van hem ontvangt u dan de toegangsbewijzen. Het festijn wordt muzikaal opgeluisterd met New Orleans Dixieland Jazz door

DE JUBILEE JAZZ BAND

De maaltijd bestaat uit pat  en kaas met toast als voorgerecht - vervolgens de barbecue met karbonade, hamburger, een spiesje en kippenbout - met knoflook en cocktailsausjes - brood met kruidenboter - gemixte salade - appelmoes en als nagerecht vruchtencocktail. De barbecue zal worden verzorgd door Ramon & Caroline du Cloo.

Hoedenparade

Alle deelnemers worden vrijblijvend uitgenodigd op de barbecue te verschijnen met een hoofddeksel op. De deelnemer met de origineelste hoofdbedekking wint een mooi flesje wijn. De deskundige jury staat onder leiding van Gerda Barbier.

KONINGINNEDAG 2006



In Nederland wordt het feest op zaterdag de 29^{ste} gevierd, omdat dit jaar Koninginnedag op zondag valt. Wij houden het hier gewoon op de 30^{ste}. U wordt om 13:00 uur verwacht en ontvangen met een glaasje Cava. Na een feestelijke toast op de verjaardag van Hare Majesteit en het zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus, worden we verwend met allerlei heerlijke hapjes. Wat kunt u zoal verwachten? Kippenvleugeltjes, tonijnsalade, pittige gehaktballen, gevulde eitjes, kaasblokjes, gevulde dadels, augurk in salami, toastjes met tonijn-ei salade, rolletjes met zalmousse, soesjes met ham, zure haring met een sausje.

Aan deze heerlijke Hollandse tapas werken mee: Roel de Jong, Ben Brinkman, Mardzija, Ann s, Gr , Lida, Anske, Gerda, Leny, Joke Mol, Gerrit, Adri de Jongh, Adinda en Ria de Jong. Toos zorgt voor de vlaggetjes decoratie. Regie Piet Luijken.

De algehele leiding ligt in handen van Gerda Barbier. De toegangsprijs bedraagt € 7,50 (inclusief het glas Cava). U kunt zich nog tot en met donderdag 27 april inschrijven.

Rond half twee wordt er een film vertoond over Koningin Juliana toen zij 70 werd. Om 15:00 uur willen we de activiteiten be indigen.

Voor diegenen die hun tekst kwijt zijn, volgt hier de tekst van het 1^{ste} en 6^{de} couplet:

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik, van Duitsen bloed,
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den doet.
Een Prinse van Oranje
Ben ik, vrij onverveerd,
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd ge erd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmer meer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

DODENHERDENKING MET FILM "SOPHIE SCHOLL"

Donderdag **4 mei** is het weer dodenherdenking. Na de gebruikelijke 2 minuten stilte om 20:00 uur, stellen wij u, op initiatief van Cees den Dulk, graag in de gelegenheid om kennis te maken met **Sophie Scholl**.

'Sophie Scholl' is een aangrijpende film over de laatste zes dagen van het leven van één van de belangrijkste helden uit de recente Duitse geschiedenis. Na het verspreiden van pamfletten tegen het nazi-regime op haar universiteit, wordt zij samen met haar broer gearresteerd. Zenuwslopende verhoren door de Gestapo volgen, maar Sophie blijft trouw aan haar idealen. Zij verkiest uiteindelijk de dood boven het verloochenen van haar opvattingen over het verderfelijke regime. Sophie Scholl en de overige medestanders van de verzetsgroep "Die Weisse Rose" zijn symbool geworden voor burgerlijke moed en vreedzaam verzet tegen geweld en onderdrukking.



Regie: Marc Rothemund.

Met: Julia Jentsch, Alexander Held, Fabian Hinrichs. Duitsland.

Taal: Duits, Nederlands ondertiteld, lengte 112 minuten.

Prijzen:

- Internationaal film festival Berlijn: Beste actrice, Julia Jentsch & Beste Regisseur.
- European Film Awards: Oscar nominatie voor de beste buitenlandse film.

Commentaren:

- De Telegraaf: *"Drie jonge levens, één laatste sigaret en één prachtige gedachte. Kippenvel"*
- De Morgen: *"Intense en indringende kijkervaring"*

Meer informatie over de film vindt u op www.sophiescholl.nl

Jan Daenen

FEESTELIJKE AFSLUITING ZANGSEIZOEN 'LOS JUBILADOS'

Zoals u reeds heeft kunnen lezen in ons clubblad en op onze onvolprezen website, gaat Los Jubilados zingend en lunchend het seizoen afsluiten.



Op **zondag 7 mei** a.s. zal het concert beginnen om 12:00 uur in ons eigen clubhuis. U staat een zeer uitgebreid en gevarieerd programma te wachten gezongen door de altijd goedgemuste zangers en zangeressen van het koor onder de deskundige leiding van dirigent Gordon Lawson.



Na het concert, dat uit 2 delen bestaat, zal rond de klok van 14:00 uur een lunch worden geserveerd. Deze wordt door Piet en zijn keukenclub verzorgd. De lunch bestaat uit een heerlijke soep, gevolgd door lekkere broodjes met zowel warm als koud beleg en het geheel wordt afgerond met ijs en slagroom.

Het concert kunt u gewoon komen bezoeken, daarvan is de toegang gratis, maar voor de lunch moet u zich opgeven. Dit kunt u doen door uw naam en het aantal personen te noteren op de inschrijffijst op het prikbord in het clubhuis.

Kosten zijn € 6,00. Even afrekenen bij de penningmeester en uw kwitantie is uw entreebewijs voor de lunch.

Los Jubilados hoopt op vele muzikliefhebbers en de keukenploeg op vele lunchers. Namens het koor en de keukenbrigade tot 7 mei.

Fred Wijk

TERUGBLIK OP DE MUZIEKAVOND VAN 21 MAART

Een avondje muziek luisteren en kijken is voor ons een uitje en vaak ook een avontuur. Een avontuur, omdat Hans ons in contact brengt met musici en uitvoeringen die wij niet kennen. Zo ook deze avond. Prokofiev en Mahler stonden op het programma. Prokofiev ging niet door omdat de DVD speler de meegebrachte DVD niet slikte. Maar gelukkig had Hans Kok de DVD van de volgende keer bij zich en besloot toen in overleg met het kleine doch selecte gezelschap deze in plaats van Prokofiev te draaien.

Voor de pauze gekeken naar en genoten van Evelyn Glennie, een percussioniste van wereldformaat, die voornamelijk klassieke muziek speelt. Stel u voor: een slanke vrouw met lang zwart haar, een expressief gezicht, die met een symfonie orkest op de snaren en trom een fenomenale solo speelt. Haar handwerk was fenomenaal. Deze tengere vrouw had polsen als van een boerenarbeider met sterk ontwikkelde vingers. In de concertzaal heb je zelden zo'n goed zicht op haar spel als op deze DVD. Ze speelde enkele speciaal voor haar gecomponeerde miniatuurtjes op het cimbaal. Daarna kwam nog een stuk van Vivaldi, waarin zij op een xylofoon speelde. De klanken die zij eruit kreeg! Zelf ging ze helemaal op in de muziek die ze maakte.

Na de pauze kwam Mahlers 1^{ste} symfonie, Der Titan, gespeeld door het Berliner Philharmoniker onder leiding van Bernard Haitink. Over het algemeen ben ik geen fan van Mahler, maar in dit stuk waren grote delen heel harmonieus. Je kon er Klezmer en andere volksmuziek in beluisteren. Gevolgd door een enorm spektakel van hard werkende musici, die alles, maar dan ook alles, uit hun instrument haalden. Als ik dat alleen maar hoor, vind ik het vaak, "excusez", veel herrie. Maar door de film zie je de musici "werken". En dat maakte voor mij de muziek veel toegankelijker.

Weer een fijne avond met mooie en verrassende muziek. Bedankt Hans!

Wies van Leeuwen

**Bezoek voor het laatste nieuws onze website op
<http://www.nvoc-delagelanden.com>**

DE GASTVROUWEN HETEN U WELKOM

Indien u als Nederlandstalige toch maar eens gaat kijken bij de club, waarvan u heeft gehoord dat het er best leuk moet zijn, dan kunt u dat het beste op een donderdagmiddag doen. Wij hebben dan wij onze vaste borrelmiddag in het clubgebouw "Arnesol". Voor het gebouw ziet u een uitstalling van Nederlandse producten met als specialiteit de heerlijke Hollandse maatjesharing; daaraan kunt u zien dat er ook gedacht wordt aan de inwendige mens. Via de hoofdingang daarnaast gaat u naar binnen en u staat direct al in de gezellige bar. Daar maakt u waarschijnlijk een praatje met één van de vrijwilligers achter de bar en die zal u dan zeker verwijzen naar de "gastvrouwen": Zus van der Have



en Joke Kaneman. Laat ik me dus eerst eens even aan u voorstellen. Ik ben uw eerste aanspreekpunt, bij mij kunt u alle noodzakelijke inlichtingen krijgen over de N.V.O.C. "De Lage Landen". Met plezier zitten Zus en ik in onze gezellige clubzaal te wachten op aspirant leden. De taak, die wij in de club als vrijwilligers vervullen, vind ik heel belangrijk. Als na onze eerste

kennismaking blijkt, dat u inderdaad lid wilt worden, dan geeft Zus u graag een korte rondleiding door ons gebouw en verwacht ik u terug bij mij om al uw persoonlijke gegevens te noteren voor onze administratie. Daarna stel ik u voor aan onze penningmeester met wie u de inschrijving als nieuw lid kunt afronden. Na het betalen van de jaarcontributie, ontvangt u uw lidmaatschapskaartje. Ons verenigingsjaar loopt van September tot September. Daarna kunt u met een drankje in de hand, aangeboden door de club, op uw gemak kennis maken met de overige aanwezige leden. Ik vind het altijd weer heel leuk als ik nieuwe leden kan inschrijven. Vergeet u vooral niet de aan u overhandigde nieuwsbrief, die elke maand weer verschijnt vol met allerlei wetenswaardigheden, regelmatig te raadplegen, want dan hoeft u niets te missen van ons rijke clubleven. Een gastvrouw heeft echt wel veel werk, maar we doen het met enorm veel animo en het geeft ons heel veel voldoening. Ik hoop van harte dat de nieuwe leden het in onze Nederlandstalige ontspanningsclub net zo naar hun zin zullen hebben als Zus en ik.

Tot ziens, Joke Kaneman

KERSENBLOESEMTOCHT 2006

Zaterdagochtend, 1 april, geen grap. Ongeveer 50 mensen gingen richting clubhuis om zich, al dan niet na een hartversterker, in teams van wisselende grootte te laten voorlichten door Jan en Gré Daenen en Koos en Adinde Venekamp over de kersenbloesemtocht. Voorzien van een uitstekende routebeschrijving met of zonder landkaarten, woordenboeken of ander hulpmateriaal werd koers gezet naar het binnenland en de eerst volgende mogelijkheid tot verfrissen in Benimaurell.

De startroute, via de vallei en de Font Santa naar Teulada was verrassend mooi. Bij het station in Teulada stonden de organisatoren om zich ervan te vergewissen dat de juiste vertrektijd van de eerstvolgende trein naar Alicante werd genoteerd. Als afwisseling voor onderweg was er het cryptogram over bloemen- en plantennamen. In het echte bloesemgebied werden we bij het enige punt in de route waar mogelijk verwarring kon ontstaan, opgewacht door Jan en Gré, die iedereen de juiste weg wezen. Al was de bloesem over haar hoogtepunt heen, er was nog genoeg te zien, te tellen (bloesemblaadjes) en te genieten. Na de koffie in Benimaurell gingen we naar Fontilles voor een lezing door de directeur van de melaatsenkolonie over lepra. Deze ziekte is tegenwoordig goed te behandelen en over het algemeen niet besmettelijk. In Fontilles verblijven nog 46 melaatsen. Omdat het niet noodzakelijk is deze patiënten te behandelen in een gespecialiseerd oord, komt er ruimte vrij. Die ruimte wordt benut voor de opvang van patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer. De directeur werd bedankt met een applaus van de deelnemers en een aandenken, dat door Koos werd overhandigd.

Vanuit Fontilles gingen we rechtstreeks terug naar Arnesol. Daar werden de vragenformulieren ingeleverd en was de uitslag van de puzzelrit snel bekend. Drie prijzen, beschikbaar gesteld door sponsors, werden overhandigd aan Frans en Mary Steenoven, aan de dameséquipe van Leny Oudendijk en, omdat zij het rijden van en informatie inwinnen over de vragen zo goed geleerd had van Jan, aan Annetje van Blokland en haar teamgenoten. Bijna tot slot volgde daarna een voortreffelijk diner, bereid en opgediend door de onvolprezen keukenploeg van de NVOG "De Lage Landen". Omdat men bevreesd was dat de spieren wel eens wat verstijfd konden zijn na zo'n dag in de auto, was er tijdens het diner live muziek en zang en ruimschoots de gelegenheid om zich op de

dansvloer te wagen. Een gelegenheid waar velen gebruik van maakten. Voldaan en tevreden kon iedereen huiswaarts gaan.



Voor de winnaars was er tenslotte nog gelegenheid om een week later hun prijs te verorberen bij restaurant Alcasar. Een uitstekend diner, voorzien van drankjes, gastvrij geserveerd door Hans en Veronique. Alle hulde dus aan de organisatoren!

Nico Mul

FEESTDAGEN DEZE ZOMER

11/06-18/06	Moros y Cristianos
23/06-24/06	Fiestas van San Juan – vuurwerk
05/07-12/07	Fiestas van Font Santa
13/07-23/07	Fiestas Virgen de los desemperados (Patrones Moraira) y Virgen del Carmen (Patrones van de vissers)
25/07-02/08	Fiestas van Santa de la Pedra
15 augustus	Mariahemelvaart
02/09-03/09	Fiestas de Moscatel

PAASLUNCH

Als introduc  van Els en Loekie mocht ik deze week kennismaken met de "Nederlandse Club" en ook deelnemen aan de Paaslunch. We waren onverwacht vroeg en werden door de keuken naar binnen geleid. Daar trof mij meteen, naast de heerlijke geuren, de leuke sfeer mede doordat alle medewerkers en ook de chef kok ons in vol tenue hartelijk begroetten. Binnen stonden de tafels al mooi gedekt met gele servetten, paaseitjes en bloemen.

Na een aperitief in de bar zocht iedereen een plaatsje en kon de lunch beginnen. Bij het voorgerecht o.a.  chte Hollandse garnalen, verrukkelijk! De witlofsoep was voor mij geheel nieuw en ik werd verrast door de verfijnde smaak. Het konijn met spruitjesstampot was heerlijk, z lfs voor iemand die niet dol op spruitjes is, een geweldige combinatie. Met als afsluiter de aardbeiensoep met ijs (en niet te vergeten de grof gemalen peper!) werd deze lunch voor mij een ster waardig.

Ik wil dan ook, mede namens Loekie en Els, de Nederlandse club, maar in deze vooral het keukenteam complimenteren en hartelijk bedanken voor deze bijzondere lunch en fijne Paasmiddag.

Reny Bolten

EVEN WEGZWEVEN OP EEN NORMALE DINSDAG IN APRIL

Goedgemutst in de auto gestapt om een uurtje of half acht richting Arnesol. Het is 18 april, zomaar een dinsdagavond in een rustig voortkabbelend Moraira. De NVOC heeft voor vanavond een recital georganiseerd voor piano en zang. Langzaam maar zeker stroomt de zaal een beetje vol. Op verzoek hadden we gevraagd of men wilde aangeven dat men kwam. Op de lijst staan ruim 50 namen, dus dat beloofd wat. Helaas moet ik om iets na 8 uur voor ongeveer 30 mensen het programma openen. Niet helaas dat het programma geopend moet worden, maar vanwege de vele no shows. Toch heeft iedereen er zin in.

Nadat Jane Boulton (zang) en Gordon Lawson (piano) zijn aangekondigd kan het gaan gebeuren. Ik merk al snel dat ik met kritisch en terzake kundig publiek te maken heb. Ik ben zelf niet zo thuis in dit soort muziek, maar om maar eens een dwarsstraat te noemen, 'het klinkt me



als muziek in de oren'. En dat doet het het publiek ook. Op pianospel wordt zeer goed gereageerd en bij de zang zijn de oh's en ah's niet van de lucht, laat staan het applaus. Het duo voert ons mee van klassiek met Brahms, Mozart en Schumann naar de wat oudere klassieke musicals van Porter en Rodgers. Na de laatste maat voor de pauze een mooi applaus en hup naar de bar voor een verfrissing.

De artiesten houden de pauze kort. Ze zijn in hun element en willen graag verder. Na de pauze het Spaanse land in. Mooie pianostukken en heerlijke meeslepende Spaanse ballades. We switchen weer naar romantiek en eindigen met een prachtige song genaamd 'Vodka' die je volgens de soliste beter niet aan haar kan geven, want dan gaat het mis. Na een staande ovatie die meer dan verdiend was, komt er na een encore (een prachtige Engelse balade, a capella) een einde aan een hele mooie avond cultuur bij de NVOC.



We zullen proberen dit duo in het late najaar terug te halen naar de club met hun nieuwe programma en hopen dan dat iedereen die heeft gezegd te komen ook komt. Je weet echt niet wat je mist. (hopelijk speelt Barcelona dan niet op de betreffende avond).

Allemaal bedankt voor de fijne avond.

Fred Wijk

WANDELING 9 APRIL: TOREN VAN MORAIRA

Het stappen of zoals men in Nederland zegt 'het lopen' was één van de motieven waardoor we uiteindelijk de knoop doorhakten en ons lieten inschrijven in een club. En als kersverse leden kregen we de kans om uit te vissen wat die doorgewinterde bergstappers in dit zonnige Spanje met een 'eenvoudige wandeling' bedoelden.

Terwijl ik de nieuw gekochte stapschoenen samen met wat water en een reep zwarte chocolade in de koffer van de wagen legde, riep mijn vrouw me nog na: "Truitje niet vergeten!" "De zon schijnt." Geen antwoord, dus truitje erbij. Vraag me niet waaraan, maar bij de begroeting zag ik meteen dat dit een groep was die niet voor één bergflank te vangen was. En doordrijvers! Net een inbraak in de auto meegemaakt maar terwijl de mannen op dievenjacht trokken, stonden de vrouwen aan de meet, gepakt en met goede raad voor die twee Vlamingen: "Truitje niet vergeten want boven kan het aardig waaien." En met een lidkaart van amper één week oud in je broekzak heb je uiteraard geen keuze.

Leider Frans was kordaat: wagens parkeren op het parkeerpleintje aan het Portet-strandje en de steile helling van de calle Lápiz als kuitenbijter en opwarmertje moest meegenomen worden. En zo startten we met zestienen, Frans aan het hoofd, voortgetrokken door zijn viervoeter. Met een aangename ochtendzon kwamen we via een asfaltweg na enkele minuten aan het eigelijke pad en zweetdruppels vertelden hoe steil dit al was. "En die trui, dames?" "Wacht maar tot aan de toren."

Halfweg gingen we met zes moedigen tot aan een grot. Het infobordje vertelde dat we ons hier op ongeveer 40 meter boven de zeespiegel bevonden en dat in een zaal van 500 m² zowat 20.000 jaar geleden reeds menselijke activiteit voorkwam. Na de toch wel stevige klim terug naar het pad trok de ganse groep verder naar "Punta Moraira" vergezeld door alle kleuren die de mediterrane flora produceert. Vooral de gele pissebloemachtige kroontjes die zich gedeisd langs de weg opstelden, waren een lust voor het oog. "Kijk, een kamperfoelie", merkte iemand op. De Spanjaarden hebben hier een heerlijk woord voor bedacht: madreseiva of moeder van het woud. Je zou voor minder de flank opklauteren. "En daar een albatros." Dit was een duidelijk teken van hoogteziekte want het leek om een, weliswaar uit de kluiten gewassen, maar doodgewone meeuw te gaan.

Ons eindpunt, de toren, bleek eeuwen geleden gebruikt om invallers tijdig op te sporen en stond visueel in verbinding met de toren van Granadella zodat toch een hele brok kust bespied werd. Het waaide wat maar mijn trui aantrekken hoefde nog niet.



De afdaling eiste minder zuurstof en er kon honderduit gepraat worden tot zelfs over vroegere en huidige kasteelheren. Het leidde ons uiteindelijk tot aan de lunchtafel van 'Los Manjares' waar Cees met zijn gitaar deze fijne uitstap nog wat meer klank bezorgde. Tegen vieren namen we

afcheid. "En", vroeg Frans met een vaderlijke maar zelfverzekerde glimlachje, "fijne dag gehad?" Ik durfde er geld opzetten dat hij dacht: "Nu weten die twee nieuwe Vlamingen wat ze aan Nederlanders hebben." "Hartelijk dank, Frans, dit was een heerlijke kennismaking met de Bergstappers. En volgende week doen we mee met de 2B-wandeling." Niemand heeft ons echt duidelijk kunnen of willen uitleggen waar die 2B voor staat. We zullen dus maar best op onze hoede zijn want met die Nederlanders weet je maar nooit! De zon was ondertussen achter de wolken verdwenen en er stak een kille wind op. Toch maar blij dat ik mijn trui kon omhangen.

Stef

DE BERGSTAPPERS DEZE MAAND

Zondag 14 Mei. Wij willen dan een nieuwe wandeling maken, die we overigens eerst zelf nog moeten voorwandelen, deze ligt tussen Alcalali en Pedreguer en moet ongeveer 2 à 2½ uur lopen zijn, een niet al te zware wandeling, maar als we hem zelf hebben gewandeld zullen



wij u via het mededelingen bord laten hoe of wat. Na afloop is er een leuke gelegenheid om te gaan lunchen bij voldoende belangstelling.

Zaterdag 20 mei

Wij willen de wandeling die voor maart gepland stond en niet door kon gaan vanwege zeer slechte verwachtingen, alsnog een keer op het programma zetten. Het was in Polop de Puig Campana, deze wandeling heeft in "de Week" vermeld gestaan en is zeer de moeite waard, zeer afwisselend. Eenmaal boven loop je op het zelfde niveau, zie je een Boedistische tempel en voert de tocht door een stiltegebied. Echt een aanrader.



Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur met goed schoeisel, en voor de lunch a.u.b. aanmelden bij Loek (965 748 187) of Frans (966 491 459).

Loek & Frans

PLEZIER MET DE PC

Vensters sluiten...



Vanaf 11 juli stopt Microsoft met de ondersteuning voor Windows 98 en 98 SE. Ook Windows Millennium zal vanaf die datum niet meer worden ondersteund. Per die datum zal Microsoft de publieke en technische ondersteuning beëindigen. Hieronder vallen ook de beveiligings-updates. Microsoft beëindigt de ondersteuning op deze producten omdat deze verouderd zijn en deze verouderde besturingssystemen klanten kunnen blootstellen aan beveiligingsrisico's. Microsoft raadt zijn klanten die nog steeds gebruik maken van Windows 98 of Windows Millennium aan zo spoedig mogelijk over te stappen op een nieuwer en veiliger Microsoft besturingssysteem, zoals Windows XP. Ondanks dat klanten geen updates meer krijgen, kunnen ze nog wel online terecht met hun vragen. Tot 11 juli 2007 kunnen gebruikers van bovengenoemde besturingssystemen nog

gebruik maken van de zelfhulp-website van Microsoft. Eerder heeft Microsoft besloten om tot 2008 Windows XP Home te blijven ondersteunen. Onlangs maakte de softwaregigant bekend dat het aan einde van dit jaar zou stoppen met de ondersteuning voor XP Home. De reden voor de verlenging zijn de vele vertragingen met Windows Vista, de opvolger van XP.

Wat betekent dit nu allemaal? Helemaal niets en toch heel veel! Uw "oude" pc met Windows 98, 98 SE of ME blijft gewoon werken. Zolang u gevrijwaard blijft van virussen, spyware of andere narigheid én er geen hardware problemen optreden zult u tot in lengte van dagen plezier hebben van uw vertrouwde bakkie... Of u dit ook daadwerkelijk wilt én kunt volhouden is echter de vraag. Het is maar net in hoeverre u wil meevaren in de vaart der volkeren en bijblijven met de laatste ontwikkelingen op het gebied van internet, multimedia en wat er zoal meer mogelijk is. Als consument heeft u weliswaar volledige vrije keus om wel of niet tot aanschaf van noviteiten over te gaan maar wanneer u even wel alle ontwikkelingen wil volgen dan blijkt van vrije keuze helaas weinig sprake meer te zijn. Door het vervangen van oude besturingsssoftware door nieuwe versies zult u steeds gedwongen worden om ook andere hardware aan te schaffen om die nieuwe software ten volle te kunnen gebruiken.

In principe kennen we dit verschijnsel ook vanuit de autoindustrie. Als we het besturingssysteem van een pc vergelijken met de motor van een auto, dan zien we dat er in de motorenmarkt een veel grotere diversiteit aan aanbod is en u daardoor beter in staat gesteld wordt een keuze te maken bij de aanschaf van een auto. Allereerst staat het u vrij te kiezen welke beschikbare brandstof u wenst te gebruiken en ten tweede is er een ruime keuze aan motorvermogens en bedieningsmogelijkheden. In de markt voor besturingssystemen zijn er twee, misschien drie, reële keuzes: Windows, Apple OS of eventueel Linux, en het is inmiddels overbekend dat 90% van alle pc's ter wereld onder Windows draait, dus zegt u het maar! En sinds kort is het ook mogelijk om Windows XP te installeren op Apple pc's. In het belang van een vrije markt en een vrije consumentenkeuze is het te hopen dat de Microsoft hegemonie ooit zal worden doorbroken... maar of wij dat nog mee zullen maken?

Tot die tijd wens ik u veel pc plezier.

Arie Grootenboer

Kalfsvleeschotel voor 4 personen

Ingrediënten:

- 4 kalfsoesters à 1½ ons
- 1½ ons dun gesneden bacon
- 500 gram div. groenten b.v. broccoliroosjes, sperzieboontjes, worteltjes, bloemkoolroosjes, champignons
- 200 gram geraspte (extra belegen) kaas
- 4 witte boterhammen zonder korst
- melk
- Provençaalse kruiden
- boter en paneermeel



Bereidingswijze:

Bedek de bodem van een ingevette ovenschaal met de bacon. Kruidt de groenten met Provençaalse kruiden en leg ze op de bacon. Daarop de kalfsoesters met de helft van de kaas. Leg op elk stukje vlees een in melk geweekte boterham. Strooi de rest van de geraspte kaas erover, een beetje paneermeel met wat klontjes boter en het geheel afdekken met aluminiumfolie.

De oven voorverwarmen op 200°.

Plaats de schotel afgedekt 30 minuten in de oven op 200°. Daarna nog eens 15 minuten zonder folie. Serveren met puree of pasta.

Dit gerecht kan ook worden bereid met kalfslapjes, maar dan moet de oventijd met een kwartier verlengd worden.

Eet smakelijk!

Loekie Teuber

Deze maand: De Cipres (*Cipressus Sempervirens*)

Als er een boom mediterraan is, dan is dit wel de Cipres. De bekende en in Zuid Europa veel voorkomende slanke Cipres uit de Griekse en Romeinse oudheid. U bent ongetwijfeld wel eens met de auto door Zuid Frankrijk gereden, waar u geconfronteerd werd met de Cipres. Vooral in het voorjaar, dan is het genieten van de mooie contrasten die de donker groenkleurige Cipressen maken met de licht groene bladeren van bomen en planten, vaak nog verder ondersteund door bloesem en bloemen. Ook in Italië komt u, zoals in Toscane - Sicilië, in het landschap de prachtig volgroeide Cipressen tegen. Misschien heeft u ook voormalig Joegoslavië of Griekenland bezocht, waar ook, vooral op de eilanden, fantastische effecten te zien zijn van de Cipressen, die als kaarsen verticaal het landschap sieren. Ook aan de andere kant van de Middellandse komt de Cipres veelvuldig voor, Zoals in Tunesië, Turkije, Egypte, etc. Zeker op het eiland Cyprus wordt sinds de oudheid de Cipres geëerd. Traditioneel wordt de Cipres bij kerkhoven in het Middellandse Zeegebied aangeplant, als stijlvolle toepassing en het



voornamelijk effect uitdragend van rust, hetgeen bijzonder waardevol is bij rouw en om het verdriet te kunnen verwerken. Naast deze toepassing is de Cipres een zeer veelzijdige boom, die bijvoorbeeld door de architecten van de Moorse tuinen zeer breed werd toegepast. Denkt u maar eens aan het Generalife in het Alhambra te Granada of aan het Alcazars in Sevilla en ook aan het Alcazars in Cordoba. Zij pasten vooral de Cipressen toe om veel groen effecten te verkrijgen. Groen diende voor hen als de kleur van het leven, het creëren van iets paradijselijks. Zeker in landschappen, waar langdurige droogte meedogenloos kan zijn en waar vaak de dorheid (woestijn) heerst. Ook in latere perioden is de Cipres veel toegepast, zoals in beroemde tuinen in Portugal, Spanje, Italië, etc.

De Cipres is in onze tuinen, aan de Costa Blanca, toe te passen als solitair, waar u hem zijn natuurlijke groei kan geven, indien en voldoende ruimte is. De boom kan namelijk uitgroeien van 12 tot wel 20 meter hoog. Maar het is vooral ook een heerlijke boom om in vele vormen te snoeien. Bijvoorbeeld als haag is er geen betere toepassing. Er zijn zeer dichte hagen mee te formeren. Indien goed geknipt, verkrijgt u een fraaie rustgevendende natuurlijke groene muur, die privacy biedt, maar dat ook een heerlijke achtergrond kan zijn voor mooie borders, etc. Van Cipressen kunt u ook mooie natuurlijke zuilen maken van 2, 3 tot 4 meter hoog. U kunt ze bovenop rond knippen, maar ook is het mogelijk ze aan de bovenkant vlak af te scheren. Schitterende toepassingen hiervan kunt u zien in de tuinen van het Alcazares in Cordoba. Dergelijke zuilen zijn goed te gebruiken, om in uw tuin indelingen te maken of diepte effecten te creëren, etc. Indien u bijvoorbeeld de beplanting om de zuilen laag houdt, verkrijgen de zuilen nog meer allure en laten de lage planten, al dan niet met bloemen, nog mooier tot hun recht komen. Zeker als de zuilen goed strak geknipt zijn, stralen zij, verticaal gezien, bij enkele exemplaren al veel rust uit en geven een zelfde werking in de tuin als een goed gemaaid gazon horizontaal gezien.

Bij toepassing is het belangrijk, dat u bij het poten een goed gat uitgraaft en een goede mix maakt met de aanwezige grond en compost. Zeer belangrijk is het dat u de boom (bomen) na aanplant frequent water geeft. U kunt bijvoorbeeld een druppelsysteem voor bewatering aanleggen. Ondanks dat de Cipres op den duur goed tegen de droogte kan, is het noodzakelijk 2 à 3 jaar, water te blijven geven.



Dan pas hebben de wortelen zich dermate ontwikkelt, dat ze zelfstandig in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Ik durf te stellen, dat een nieuw ingeplante Cipres, die frequent water krijgt, het zonder meer zal doen. Denkt u er vooral ook aan, dat afhankelijk van de hoogte u ze ook altijd goed vastbindt. In het begin zijn Cipressen namelijk na aanplant erg gevoelig voor wind.

U ziet, een Cipres is veel meer dan zomaar een type "conifeer", die u koopt bij een willekeurig tuincentrum. Door zijn verleden en als toepasbaarheid dwingt hij respect af.

Veel succes met het toepassen van deze "Mediterraan".

Rik de Greeff

PUZZEL VAN DE MAAND

Sudoku

4		7				5		
		5		6				7
	6			8				
1								
				3	4		9	2
	3	8				1		
3	4	9	6		7	2	5	
			5				3	
7			3	9				

E	R	G	R	U	M	M	A	K	B	U
B	O	R	A	L	O	E	N	S	A	A
L	D	S	T	E	M	T	A	D	S	L
D	Z	O	B	R	I	E	F	E	I	B
A	C	E	P	A	R	U	W	S	P	A
D	O	O	R	D	E	S	T	E	L	R
A	L	I	B	I	R	A	M	B	A	C
L	S	N	O	K	O	N	S	A	L	
T	E	M	E	T	E	D	E	I	M	M
E	G	L	E	E	R	S	A	T	E	E
L	E	B	N	L	H	R	E	A	T	E
G	R	E	F	R	A	M	E	O	K	T
Q	U	I	Z	O	R	E	T	O	K	O
B	U	I	S	J	O	K	E	R	R	E
V	A	N	R	A	K	L	D	N	R	E

Deze maand weer eens een sudoku. Wist u u dat deze Japanse puzzels vooral populair zijn bij de dames? Maar ze kunnen ook uitstekend door de heren gemaakt worden!

Veel puzzelplezier, Hillie Vrijs

< Oplossing cijfercodepuzzel aprilnummer

VUL IN, KNIP UIT, LEVER IN...

Teneinde het adressenbestand van onze leden te kunnen actualiseren, verzoeken wij **ALLE LEDEN** vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden en die bij ons in te leveren. Bij voorkeur per e-mail aan de secretaris Betty Pennings: bpennings@telefonica.net. Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u ook deze pagina in het clubgebouw afgeven, of anders per post zenden aan:

NVOC "De Lage Landen", Apartado 178, 03724 Moraira-Teulada, España

Naam: _____

Roepnaam: _____

Adres in Spanje _____

Postadres: _____

Telefoon: _____

Mobiel: _____

E-mail _____

Adres in Nederland / België _____

Postadres: _____

Telefoon: _____

Mobiel: _____

E-mail _____

HELP ONS CONTACT MET U TE HOUDEN!!!

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Teulada-Moraira

Gemeentehuis 965 740 158
Policia Local 965 740 946
Rode Kruis 965 740 950
Brandweer 112
Guardia Civil 062
Medisch centrum:
Teulada 965 741 136
Moraira 966 490 204
Nooddienst 112
Tele-taxi 965 744 281
Automobilistenhulp RACE 965 740 794

Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm
Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006
E-mail: Nlgoxbdmservitur.es
Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

Consulaat van België

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5º, 03002 Alicante
Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
E-mail : alcconsubel@tiscali.es
Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur

Benissa

Brandweer 965 781 185
Guardia Civil 965 730 722
Automobilistenhulp RACE 965 730 194

ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENSTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.
Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.
Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11.30 uur.

Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:
Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720

WIJS GEDICHT

Toen de eerste rimpels kwamen was ik in paniek,
ik liet mijn face toen liften in een prijzige kliniek.
Nou, mijn man vond het fantastisch,
mijn gezicht was weer elastisch.
Niks geen rimpels, niks geen vouwen,
net zo glad als bij ons trouwen.
Tot mijn man zei "het is misschien gek...
maar jouw kop past niet meer bij je nek"
Ach, een kleine ingreep, ze trekken dit dus strak
en geven hier een sneetje, anders krijg je daar een zak.
Nou mijn man was heel tevreden
over wat ze met me deden.
De chirurg zat met mijn borsten in z'n maag
want nu zaten die volgens hem veel te laag.
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein,
maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn.
Nou ik zag mijn man ontvlammen,
want ik had dus zulke prammen.
Toen op een avond na het vrijen,
keek hij peinzend naar mijn dijen.
En al had ie geen duidelijke kritiek
ik ging toch weer terug naar de kliniek.
Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg
liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg.
Om tegelijkertijd mijn billen
minstens zo'n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje weer in tel
maar zat wel heel strak in mijn vel.
Mijn man was niet meer zo op zijn gemak,
want op straat riepen jongens "ga je lekker... ouwe zak".
Nou toen kocht ie een toupetje
en een veel te strak korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen
en in het fitnesscentrum gymen.
En maanden lang volgde hij een rigouereus dieet,
tot hij zonder reden in de sauna overleed!
Daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf,
maar nu hij erin lag was de aardigheid eraf.
Nu laat ik de kwabben zwellen
en ik zal u wat vertellen...
Dames, laat je niet verlakken,
laat de boel toch rustig zakken
Met gladgestreken nekken
valt het leven niet te rekken!
Koester buik en onderkinnen,
echte schoonheid zit vanbinnen!

Elles en Charles van de Star