

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007	4
BOTER BIJ DE VIS	4
WEEKKALENDER	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
NIEUWE LEDEN	7
JOKE KANEMAN	7
KLAVERJASCLUB "HET PITJE"	7
DE BONTE DINSDAGAVOND TREIN.....	8
WAT EEN DAG!	10
BILJARTWEDSTRIJD MORAIRA-CALPE.....	13
RONDE VAN VALENCIA IN MORAIRA.....	14
DE BERGSTAPPERS NAAR CABO DE LA NAO.....	15
VERSLAG BERGSTAPPERS 18 MAART 2007	17
KONINGINNEDAG 2007	18
DE TUINCLUB IN MAART	19
EEN NIEUWE TUINCLUB.....	20
'WALLANDER' FILM CYCLUS	21
DE BIOSCOOP	22
PAASDINER OP 9 APRIL	22
BERGSTAPPEN IN APRIL	23
VOORJAARSCONCERT "LOS JUBILADOS"	23
BEZOEK BURGEMEESTER	23
HET DRAFGALA IN WOLVEGA.....	24
MERCADILLO EN ZO	25
EEN VERWARDE MAN DOET ZIJN VERHAAL BIJ DE PSYCHIATER.....	26
PLEZIER MET DE PC.....	27
CHEF VAN DE MAAND	28
DE MEDITERRANE TUIN.....	29
WE ZIJN ER OM ELKAAR TE HELPEN, NIETWAAR?.....	30
CLUBBARBECUE.....	30
PUZZEL VAN DE MAAND.....	31
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS	32
KERKDIENTEN	32



**NEDERLANDS-VLAAMSE
ONTSPANNINGSCLUB
"DE LAGE LANDEN"**

**APRIL
2007**

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253
BIC: CAAMES2A

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada
Tel. 965 745 206

E-mail:

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen: We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüeña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester.
De contributie voor het jaar 2006/2007 is vastgesteld op 62,50 € per persoon.

BESTUUR

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966491457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965744005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966499091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965974412	
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966492564	mkrijgsmanverschuren@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966490612	wpmeijer@telefonica.net
Bestuurslid:	Fred Wijk	966495117	prive@frejanvillas.com
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966491538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965745766	

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Hugo Bergmans Peter Croughs Jan Daenen	966 491 538 966 490 385 965 744 005
Bergwandelen:	Frans en Mary van de Steenoven	966 491 459 & 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	965 745 628 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annús Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 497 920 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mohan.mehta@gmail.com
Evenementen:	Gerda Barbier Monique Krijgsman Gerrit Zengerink	965 745 766 966 492 564 966 491 457
Externe zaken:	Hugo Bergmans Gerrit Zengerink	966 491 538 966 491 457
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong Marijke van Heijningen-Stals	677 729 509 965 744 733
Horeca commissie:	Paul Meijer Fred Wijk	966 490 612 966 495 117 & 607 359 091
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	965 745 766
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Gerda Barbier	965 745 766
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	966 491 538 arie.grootenboer@gmail.com
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	John Evans	
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken:	Gerrit Zengerink	966 491 457
Tennis:	Koos Venekamp Joke Wortelboer	965 745 528 965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007

		Pagina
3 april	20:00 uur: Filmavond – Dwaalsporen	21
5 april	15:00 uur: Presentatie Ruud van de Voort	
9 april	19:00 uur: Paasdiner	22
14 april	09:00 uur: Bergstappers naar Tarbena	23
17 april	20:00 uur: Voorjaarsconcert Los Jubilados	23
22 april	09:00 uur: Bergstappers naar Col de Rates	23
24 april	20:00 uur: Burgemeester José Ciscar	23
29 april	KKK	
30 april	11:00 uur: Koninginnedag met rommelmarkt	18
1 mei	20:00 uur: Filmavond – De Vijfde Vrouw	21
9 mei	Midgetgolf	
17 mei	Clubbarbeque	30

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

BOTER BIJ DE VIS

Onze vereniging kent een heleboel evenementen. Naast allerlei activiteiten waaraan geen kosten zijn verbonden, organiseren we regelmatig evenementen waarvoor wél betaald moet worden. Etentjes, tripjes en dergelijke. Zo'n activiteit wordt aangekondigd op de website, in de nieuwsbrief en op het mededelingenbord. Daar hangt dan ook de inschrijffijst; men betaalt t.z.t. bij de penningmeester en ontvangt het deelnamebewijs. Nu, dat laatste functioneert niet zo goed. Wat gebeurt: men schrijft zich heel enthousiast in, neemt zich voor op een later tijdstip te betalen (dat kan ook alleen maar op een donderdag) en vergeet dat. Veel evenementen zijn behoorlijk succesvol en de inschrijffijst raakt vol. Verschillende andere leden, die graag hadden willen meedoen, moeten worden teleurgesteld. Dan blijkt, vlak voor het evenement, dat een aantal "vroegge inschrijvers" toch niet meedoet en is er ineens plaats over. Te laat, jammer voor die anderen! Dat gaan we anders doen. Vanaf heden kan men zich (nog steeds op donderdag), voor deelname aan een betaald evenement, alleen maar inschrijven en tegelijkertijd betalen aan de "evenemententafel". U vindt daar Gré Daenen, die één en ander prima zal regelen. Minder wachttijd voor u en minder werk voor de penningmeester; die heeft het al druk genoeg met het innen van de (soms achterstallige) contributie.

Redactie

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag Biljartclub
 10:00 – 13:00 Jeu de boules
 14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
 15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep
 16:45 – 17:45 Dru Yoga
 18:45 – 18:55 Inschrijven bridge
 19:00 – 23:00 Bridgedrive



Dinsdag

Hele dag Biljartclub
 10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
 13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta
 14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby



Woensdag

Hele dag Biljartclub
 14:00 – 16:30 Zangkoor "Los Jubilados"
 20:00 Klaverjassen

Donderdag

Hele dag Biljartclub
 10:00 – 13:00 Teken en schilderen
 15:00 Jeu de boules
 15:00 – 20:00 Clubmiddag
 15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken



Vrijdag

Hele dag Biljartclub
 10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark
 19:00 – 24:00 Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

ELKE DONDERDAG CLUBMIDDAG !!!

VAN DE VOORZITTER...

Wij zijn weer terug van onze vakanties en de belangstelling van clubleden naar onze reisimpressies kunnen wij erg waarderen. Argentinië is een land waar men een vlucht van minimaal 12-13 uur vanaf Madrid voor over moet hebben om in Buenos Aires te komen en om dan te constateren, dat je in een totaal ander werelddeel bent gearriveerd met een volkomen zuid Europese uitstraling waar men tot ons geluk ook nog Spaans spreekt en zelfs de taxi's geel/zwart zijn, zoals in Madrid. Autorijden in Buenos Aires is geen enkel probleem, hetzelfde drukke verkeer als in Europese hoofdsteden. Parkeren is het probleem. Je vindt er absoluut geen parkeerplaats en als je er een vindt is het de bushalte en word je binnen de kortste keren afgesleept. Taxi's dus en voor de pesos hoef je het niet te laten. Van Argentinië in het zuiden is mij de bezorgdheid over hun leefmilieu bijgebleven. Daar doet men erg veel aan en men verwacht dat ook van hun gasten. Iedereen draagt een zakje bij zich om het afval dat men veroorzaakt op verzamelpunten in te leveren. Blijkbaar gaat hier het gezegde "Verbeter de wereld maar begin..." wel op.

Dan Thailand. Nog steeds de Aziatische chaos, die je door heel zuid oost Azië aantreft. Echter de infrastructuur is met meer dan 1000 procent verbeterd. Meer controle op drugs en het overige sterk aan banden gelegd. Een hele verandering sedert 1996 toen we er voor het laatst een bezoek brachten. Culinair was het weer een hoogstaande reis en we hebben elke dag genoten. De onbeschrijfelijke vriendelijkheid van de Thai laat nog steeds een enorme indruk bij ons achter.

Over de verlenging van het huurcontract van Arnesol zijn de onderhandelingen gaande en zodra er meer bekend is, zal het bestuur u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Daarnaast willen we, als we de financiële ruimte daarvoor vinden, de parkeergelegenheid uitbreiden. Dit kan enige kosten met zich mee brengen, maar zal veel ongenoegen met de buurtbewoners weg nemen en voor ons veel gemak gaan brengen. Laten we ons intussen aan de gemaakte afspraken houden en met beleid parkeren.

U allen veel genoegen en plezier bij de komende clubactiviteiten toewensend,

Gerrit Zengerink

NIEUWE LEDEN

Deze maand kreeg de club er weer zeven leden bij: Ger en Anna Pierik-Verweij, Hans Lobker, Jan en Janny Koelstra-v.d. Struil, Leo en Riet Opdam. Allemaal hartelijk welkom. U bent lid geworden van een zeer geanimeerde club, waar tal van activiteiten worden ontwikkeld. Er zijn er beslist wel een paar voor u bij. U wordt maandelijks op de hoogte gehouden, omtrent alle activiteiten, middels onze nieuwsbrief. Beschikt u over een internetaansluiting, bezoek dan regelmatig onze eigen website, die bijna dagelijks up-to-date wordt gehouden. En let op de aankondigingen op het mededelingenbord. Wij wensen u veel ontspanning, daar bent u immers voor naar Spanje gekomen.

Redactie

JOKE KANEMAN

Met Joke Kaneman ging het de laatste tijd niet goed. Op advies van de doktoren is ze tijdelijk opgenomen in het onderstaande verpleeghuis:



*Verpleeghuis het Zonnehuis
Afdeling de Flake, kamer 14
Laan van de Helende Meesters 12
1186 AM Amstelveen*

Een kaartje vanuit Spanje of een kort bezoek, indien u in Nederland bent, zal ze enorm op prijs stellen.

Gerrit Zengerink

KLAVERJASCLUB "HET PITJE"

Afgelopen maand is er weer hevig geklaverjast en we hadden voor het eerst 6 tafels met kaartspel, die weer fel streden om de eerste en de tweede plaats. De ranglijst van de hoogste gemiddelde punten van het seizoen wordt aangevoerd door Richard Schuttenhelm met 4634 punten, op de voet gevolgd door Thom Karremans met 4613 punten en als derde staat Gerrit Slootjes met 4609 punten. Woensdag 4 april staat het kaarten in het teken van Pasen.

Paul Meijer

DE BONTE DINSDAGAVOND TREIN

Een verslag van een leuke rit

Door de NVOC werden we uitgenodigd voor een nostalgische avond. De naam zei wel wat, maar was toch iets meer van wat mijn ouders hebben meegemaakt. Maar een leuke avond met daarbij lekkere hapjes, dat leek wel wat. Mijn moeder had verteld dat het zoets met veel toneel, zang en cabaret zou zijn. Afwachten dus maar.

Binnengekomen werden we blij verrast met een lekker glas champagne. Goed idee, zit de stemming er gelijk goed in. In de zaal zit het inmiddels al aardig bommetje vol en we vinden een tafel met ruim zicht op wat wij denken het deel waar er wordt opgetreden. Plotsklaps gaat er iemand met een grote bel bellen. Ik denk dat er om aandacht wordt gevraagd. Het blijkt Fred te zijn die samen met Nico de avond aan elkaar gaat praten. Iedereen wordt van harte welkom geheten en dan gaan we pas snappen wat er gaat gebeuren. Fred neemt ons mee terug in de tijd. We belanden in Hilversum anno 1936 en gaan met zijn allen op weg naar de AVRO studio. Daar zal ons een keur aan grootse artiesten worden voorgeschoteld. En dan gaat de trein rijden. Wat een talent zit er in de trein zeg. We beginnen met het originele lied van de 'Bonte



Dinsdagavondtrein' gezongen door Nico en Gretha van Vliet en natuurlijk ons aller Kees den Dulk die de melodie heeft voorzien van een op deze tijd afgestemde tekst. Na deze lekkere opening, die veelkelig wordt meegezongen, laat het Smartlappenkoor een paar lekkere meezingers horen. De stemming zit er al lekker in. Kijk nou daar zitten plots Kees en Nel den Dulk op een kruk. Wat een komisch stel zeg. Je moet maar durven over het huwelijk zo te praten.

Greta van Vliet en Simone de Roy swingen ons tegemoet, gevolgd door een gezellig muziekje waar iedereen op kan dansen verzorgd door Ruud van der Have met Corry en Hans Schoonenberg. Na de dans staat daar plots een non op het toneel. Zuster Annetje van Blokland met het Westfries Skeppingsverhaal.

Tranen met tuiten. Wat een humor. En het houdt maar niet op. Nico en Gretha van Vliet storten Rotterdam over ons uit. Een heerlijke smartlap. En ondertussen blijven de hapjes maar komen. Piet en zijn keukenbrigade blijven maar ronddelen en achter de bar staan Betty, Henk en Chris maar te tappen. Nu zakken we plots af naar het verre zuiden van Nederland en staan er een stelletje Brabanders (Brabo's onder aanvoering van de familie Krijgsman) hun liederen te zingen. Na de pauze gaan we Groningen waarts met Tineke Timmer, vergezeld van een lekker stukje Groninger worst. Hierop volgt een vamp (Lenie Oudendijk) die ons verteld wat voor weer het is in den Haag. Gevolgd door een boertje uut Drenthe (Roel de Jong) met onvervalste droge humor. En weer worden we geslingerd en komen met Simone van Roy in Vlaanderen aan. Je komt ogen en oren te kort. Dan wordt het gevaarlijk. Een man in vermomming kondigt ons aan dat er een gevaarlijke vrouw in het gebouw is. Het is Ali Cyankali. Na dat overleefd te hebben komt de Katteker brandweer om de zaak te blussen. Nel en Kees den Dulk op hun best.



De kaken zijn pijnlijk van het lachen, zingen en lekker eten. Met het zingen van het clublied en nogmaals de Bonte Trein wordt er een onvergetelijke avond afgesloten. Voor herhaling vatbaar? Ik dacht het wel.

Ik wil iedereen die aan deze heerlijke avond heeft meegewerkt enorm bedanken. En hoop dat dit een mooie traditie mag worden binnen de club.

Geschreven door een anonieme passagier

WAT EEN DAG!

We hebben op 24 februari wel zo'n fantastische dag beleefd!!! We hebben deelgenomen aan de amandelbloesemtocht! Wij hoefden niet te rijden, want we mochten met Rob en Loeki (eigenaren van ons huisje) mee in hun grote 7 persoons Mitsubishi. Ze hebben een vriendin, Annemiek, op visite en we pikten nog ergens Nel op en toen naar de Hollandse/Vlaamse club voor koffie en (al dan niet) amandelappeltaart. We kregen een uitleg over de puzzeltocht en een vragenlijst en rond 10:00 uur vertrokken we. Allereerst moet ik zeggen, dat het van meet af aan al klikte met de mensen in de auto. Allen hadden er zin in, ze hadden humor en we hebben ons echt ongelooflijk vermaakt met elkaar. Mooie woordspelingen, gekke opmerkingen, want het spul kwam voornamelijk uit Amsterdam e.o., maar ook goede gesprekken. De tocht



was wel zo mooi!! Amandel, olijf- en sinaasappelbomen, rotsen, kleine dorpjes, een blauwe lucht. Het was niet alleen genieten; er moest ook nog goed opgelet worden, want de vragen waren niet mis! We passeerden een rots en dan werd er b.v. gevraagd, wat de bijnaam ervan was. Konden wij natuurlijk niet weten, maar onze Spaanse Nederlanders wel. "De slapende olifant" en inderdaad, als je goed keek, zag je hem liggen, met zelfs een oogje en een slurf. Een plaatje! Dan kwam er weer een vraag als "Op hoeveel pilaren rust het viaduct links van u" of "Het kerkje in Lliber is gewijd aan Cosmes en Damian, waardoor zijn deze heiligen bekend?" en dan moesten we de plaatselijke bevolking aanspreken om dit te weten te komen. Rond 14:30 zijn we met z'n elven (er reden nog twee auto's achter ons aan) tapas gaan

eten in een plaatselijk restaurantje, ook weer zo simpel, heerlijk en echt Spaans. Gehaktballetjes, olijven, soep, Spaanse tuinboontjes, driehoekjes brood met ansjovis, rauwkost, stokbrood met aioli. Mmmmm... Daarna weer door en genoten van alle moois om ons heen. We moesten, als sluitstuk, ook nog een gedicht maken over onze ervaringen van deze dag. Toen we om 18:00 uur in de Club kwamen was iedereen al binnen; wij hadden misschien iets te lang van de lunch genoten. Eerst champignonsoep, toen een salade en daarna kwam er een aantal toespraken en uitreikingen. Wij hadden de EERSTE prijs voor ons gedicht en de VIERDE prijs voor de vragenlijst! Daarna kwam de boerenkool met worst en de tiramisu.



Het enige, wat een beetje mis ging die dag, was, dat ik wagenziek werd. Ik heb even moeten overgeven! Ik zat op de tweede bank, naast Loeki... en Robbie maakte ongewild wel duizend bochtjes. Nadat ik het kwijt was, was het nare gevoel gelukkig meteen weer over. Daarna zijn we met elf man vanuit de Club nog meegegaan naar R&L en hebben we daar nog wat gedronken. Om 23:00 uur zijn wij als eersten opgestapt en hebben we nog even in ons huisje nagepraat over alles. Het was echt een geweldige dag! We hebben natuurlijk met heel veel mensen kennismemaakt gisteren en hebben het gevoel hier moeiteloos te kunnen aarden. We denken er echt over om volgend jaar iets te gaan huren voor een paar maanden. Dit was het verslagje en daarbij een dank je wel voor de organisatie en de heerlijke dag! Namens Rob en Janny Bleeker (gasten van Rob en Loeki Lensen).

Wij willen de onderstaande bedrijven, die de prijzen beschikbaar hebben gesteld, heel hartelijk bedanken voor hun goede gaven! Kapsalon Guapa, Marino Mode, Firma Trosset, Kapsalon Georgette & Schoonheidssalon Muriël.

Hieronder de namen van de winnaars met hun gewonnen prijzen!

1. Jan en Janny Koelman, waardebou van Marino Mode en Plant van Firma Trosset
 2. Eppe Stekelenburg en Gelske Kuipers, waardebou Marino Mode
 3. Frank en Simone de Swert, waardebou Eleven
 4. Groep Loeki Lensen, waardebou Ageeth (Kapsalon GUAPA), twee waardebouwen Kapsalon Georgette.
 5. Simone van Rooy, waardebou Schoonheidssalon Muriël
- Aanmoedigingsprijs: Jan en Margriet van de Hoonard, waardebou Marino Mode.

Rob & Janny Bleeker

GEDICHT NAAR AANLEIDING VAN DE BLOESEMTOCHT!



BILJARTWEDSTRIJD MORAIRA-CALPE

Dinsdagnamiddag 27 februari was één van die, quasi zomerse, namiddagen in de winter, waarvoor vele noorderlingen naar het zuiden verhuisden en nog zullen verhuizen. De zon en de zalige temperatuur lokten iedereen naar buiten. En toch... verkozen zo'n dertigtal gezonde mannen – in de fleur van hun leven – zichzelf naar de onderbouw van Arnesol te verbannen.



Dit zou een geval van collectieve verstandsbijstering heten, ware het niet, dat er een aantal plausibele oorzaken meespeelden, die we hier in orde van belangrijkheid opsommen:

- er waren hapjes van Piet; niet te weinig en keurig verzorgd. Piet gooit niet zomaar vlug wat op een bord. Piet etaleert zijn hapjes en brengt ze nog letterlijk (tot) aan de man. Bedankt Piet en voel je vooral niet geremd om op deze weg verder te gaan.
- dan was er een héél eigen invulling van de Europese anti-tabaksregels: er wordt niet gerookt in het lokaal en dat mag gecompenseerd worden met een verhoogde alcoholinname. Een en ander werd met voorbeeldige stiptheid opgevolgd.
- Oh ja, en er werd ook nog gebiljart. Zes korte partijtjes driebanden en zes korte partijtjes "libre". Voor Moraira speelden Ton, Henk, Kees, Theo, Nico, Fred, andere Theo, Harry, Dolf, Niek, Co en Martin. Er werd goed gespeeld en tóch verloren, minder goed gespeeld en tóch gewonnen enz... en de punten werden evenwichtig verdeeld, zodat de laatste partij héél spannend werd. Wij konden gelukkig onze Joker nog inzetten – of was het Martin (?) – en hij dééd het.

Moraira-Calpe eindigde op een gelijkspel, zodat er zeker een terugwedstrijd moet komen, net zoals bij winst of verlies trouwens. Wat mij betreft, mag dit nog jáááren onbeslist blijven, als 't maar blijft duren.

Dolf

RONDE VAN VALENCIA IN MORAIRA

Op woensdag 28 februari zouden ze dan komen, de wielrenners. Opgetogen met de camera in de hand naar Moraira. Ergens tussen 13:30 en 14:00 uur zou het 'pak' langstrekken, stond er in het routeboek. Waar is de mooie plek? Voor de auto in ieder geval de parkeerplaats. Op alle kruisingen staat al de policia local. Maar ik mag nog gewoon doorrijden. Ik weet het, de rotonde bij de BBVA. Daar zie je ze vanaf de vissenfontein zo naar beneden komen en dan rechtsaf (linksaf voor de kijker) naar Calpe gaan. Zo gedacht, zo gedaan. Het is kwart voor twee, dus het zal er wel om gaan spannen. We zijn al met 3 personen en 2 politieagenten. Dan nog maar even snel een boodschapje doen bij de Chinese winkel. Teruggekomen is de massa al met één persoon uitgebreid. Plotsklaps springt een van de agenten in de politieauto en scheurt weg. Er staat wat te gebeuren dus. Na 5 minuten komt hij teruggeraced; met een zak met chocolade koekjes. Die gaat die gezellig samen met zijn collega oppeuzelen. Inmiddels is de klok al naar half drie en de menigte naar een man, vrouw, kind of 15 gegroeid. Nog steeds komen er auto's aanrijden uit de richting Teulada, Dan toch plots een aantal wielrenners, yes het gaat gebeuren. Dichterbij gekomen blijken het een groep veteranen te zijn die bij ons afstappen en zich bij de constant aangroeiende mensenmassa (stuk of 30 nu) aansluiten. Sta ondertussen wel bijna wortel te schieten als er beweging in de tent komt. Ik heb inmiddels een mooie strategische plek midden op de rotonde ingenomen. Een aantal Spanjaarden was mij voorgegaan, dus ik dacht erachteraan maar. Mocht van oom agent dus geen probleem. Een Guardia komt met vlaggetjes aan de zijkant van zijn motorfiets volgas aangescheurd. Alle toeters en bellen erbij en de fluit in de mond. Nou moet je de rotonde richting Calpe niet echt volgas nemen. Er zit daar een verradelijke vluchtheuvel. Maar hij redt de bocht net. Toen weer even niets. Maar het aantal motoren groeit gestaag. Er zijn er al een stuk of 10 voorbijgekomen. Ook motoren met mensen die moeten aangeven dat er een gevaarlijke bocht komt. Dat doen ze met fluiten en vlaggetjes zwaaien. De kopgroep komt eraan. En dat zullen we weten. Alle politiemensen gaan tegelijk op de fluit blazen. En als je daar zo'n halve meter naast staat heb je de eerste dagen een flinke gehoorbeschadiging. Achter het dappere 4-tal een rits auto's en dan weer rust. En dan gebeurt alles tegelijk. Massa's motoren, een helicopter, blazende politie etc. Ook nog snel willen fotograferen en alles bekijken en de RABO jongens aanmoedigen en, zoeeeeef weg zijn ze. Binnen 2 minuten allemaal foetsie. Maar toch was het leuk.

DE BERGSTAPPERS NAAR CABO DE LA NAO

Op 3 maart verzamelden 36 bergstappers (record), zich bij Pan Pan y Jamón Jamón voor deze tocht. Het weer was ook al een record: zó warm en zonnig was het voor de tijd van het jaar. Er zou nóg een record gebroken worden... maar dat komt later.

Wij gingen in een colonne van auto's via Javéa naar het beginpunt van de tocht. Niet over de gebruikelijke CV-740 weg maar vanaf Benitachell "binnendoor" (Via/Travessera de Cansalades). Voor sommigen was er onderweg de eerste kennismaking met de nieuwe wijk: Val del Vent aan de rechterzijde van de weg die het afgelopen jaar uit de grond is gestampt. Aan het eind van de Cansalades kom je op een rotonde. Daar de eerste afslag waar je rechts mag tot de volgende rotonde. Aldaar de afslag nemen naar Cabo de la Nao.

Die weg heet Carratera del Portichol. Pas veel later gaat hij Carretera del Cabo de la Nao heten. Maar zo ver komt u niet eens. Na enige slingeringen door weelderige villawijken zult u op een bepaald moment op het verlengde van de weg een stenen kruis zien. Parkeer dan op de ruime betonstrook langs de muur van een landgoed aan de linkerkant van de weg. Voor de Tom Tommers onder u: N 38.45.422, E 00.13.120. Wandel daarna naar dat kruis. Dan ben je op de eerste uitkijkplaats. Een stenen plaquette vermeldt de naam Mirador Pons Ibanez. Op een pad, rechts ervan, is een informatiebord en ook een bordje met een groene fiets waaruit blijkt dat dit pad in één richting gebruikt mag worden door mountain bikes.

Loop dat pad een stukje af tot je bij wegwijzers komt. Links gaat het naar Cap Prim Cala Sandinera. Rechts naar Platja Porticholl. Maar dat bleek later ook La Barraca te heten. Beide paden zijn door de Gemeente ontwikkeld en (schaars) gemarkeerd door groen en witte strepen. We gingen linksaf en bereikten uiteindelijk het uiterste punt van Cap de Sant Marti. Die wandeling is moeilijk te beschrijven. Je geniet van het ene prachtige uitzicht na het andere. De ooh's en aaa's waren niet van de lucht. Uitzicht op de rots van Porticholl. Rechts de wijde zee en na enige tijd ook links de gehele baai en kust van Javéa tot aan de vuurtoren van Cap San Antonio. Onderweg waren diverse HPVO's gemaakt (hangplekken voor ouderen): houten railingen waar je veilig tegenaan kunt leunen om steil naar beneden te kunnen kijken naar de kristalheldere zee en de duikers en vissers aldaar. De enige aanwijzing

die ik wil geven is: wanneer er een V splitsing is, houd dan altijd het rechter pad aan. Dat geeft je het mooiste zicht op de zee en is ook de beste weg naar het eindpunt. Je kunt desgewenst tot nagenoeg het uiterste puntje van de Kaap lopen. De stijging is heel geleidelijk. Ga daarna dezelfde weg weer terug tot je bij de eerder genoemde richtingbordjes bent. Een goede indicatie hoe prachtig deze wandeling was, gaf mijn Garmin speeltje. We hadden 1:08 uur bewogen en 55,39 minuten stilgestaan (zonder snackpauze). Dat was tevens een traagheidsrecord van de Bergstappers. De afstand was 3,65 Km.



Je kunt nu besluiten om terug naar de auto te gaan. Of om het tweede deel van de tocht te doen naar het strandje van La Barraca. Dat leidt eerst door een beschaduwde dal. Let op de groen/witte strepen. Vooral als je rechts een grote cactus (Agave?) ziet. Daar moet je scherp rechts. Er staat een markering op een houten traprede. In het zicht van bebouwing wordt het steniger en komen er trapjes. Een stukje is wat steiler. Bij het (zand)strandje aangekomen heb je weer schitterend uitzicht op de zee en de rots en kun je een keus maken uit drie restaurantjes met terras. Je gaat dezelfde weg weer terug. Wie tegen de klim opziet kan zich per auto laten ophalen. Die rijdt dan vanaf de parkeerplaats verder richting Cap Nau en kijkt uit naar de afslag links met de naam Barraca. *Wij* keken een tijdje rond op het strand. En keken onze ogen uit naar een horde mountainbikers die ons pad af kwam denderen en na enkele minuten weer verder reed. Wij wandelden hetzelfde pad weer terug en reden vervolgens naar Restaurant El Puerta aan de haven van Javéa. Daar hebben we heel goed en heel gezellig gegeten. En dankzij de onderhandelingsgaven van ons Reisleidend echtpaar Frans en Mary van de Steenoven ook heel voordelig. Of het nu wraak was voor het pingelen of een vergissing: de enige klacht die we daar hadden was dat Frans zijn potje thee kreeg met theezakje maar zonder water. Maar ja: je kunt niet álles hebben. We hadden allemaal al zóveel genoten. Onze dank daarvoor!

Jan Schoonenberg

VERSLAG BERGSTAPPERS 18 MAART 2007

Zoals gebruikelijk gingen wij ook op deze ochtend vanaf Pan² y Jamon², ditmaal met zeven auto's richting Gata de Gorgos. De groep bestond uit 21 personen en een hond. De wandeling wordt wel genoemd "De truc met de auto's". "De truc" houdt in dat je met de zeven auto's en eenentwintig mensen en een hond naar Gata rijdt en daar een ingewikkelde constructie bedenkt, welke auto's naar een andere plaats gaan, welke auto's achterblijven en welke spullen met name de rugzakken in welke auto gezet worden en niet te vergeten wie waar in welke auto plaats neemt!!! Na uitvoerig overleg gaat ondergetekende met een mooie terreinauto met hond en met Frans naar de andere kant van de berg die we zouden bewandelen. Toen ik wilde instappen zei Frans "jij moet achter in". Dat was me even niet duidelijk maar Frans legde uit dat hij de leider was en aangezien de hond achterin zat, wilde hij niet het risico lopen dat hij door een hond gebeten zou worden. Want dan wordt het leiden lijden!

Vanaf dat moment wist ik meteen dat Frans de leiding stevig in handen had genomen. Eenmaal aangekomen op de plek van vertrek, gingen we met 21 mensen de omgeving van Gata de Gorgos verkennen: Prachtige vergezichten onder andere richting Plana de Alvaro en Pascual, Mirabarques maar ook de Monte Hormigon. Deze berg ook wel Coronation Street genoemd vanwege de lelijke betonblokken! Soms was de groep te vergelijken met een lange sliert als van de processie rups, die we ook nog in het echt gezien hebben. Wij genoten niet alleen van het uitzicht maar ook van de vele planten en met name de bloemen. Wij hebben prachtige wilde gladiolen gezien en verschillende soorten orchideeën o.a. de bijorchis. Zowel Paul als Nico konden uitleg geven over de soort en ook over de manier waarop de orchideeën bevrucht worden. De schrijver dezes is blij dat het bij mensen toch anders geregeld is dan bij orchideeën. Na een heerlijke lunch (Stef at zes granen brood!) achter een muurtje van een bouwval ging de wandeling weer verder. Een enkele keer zijn we waterputten gepasseerd, met name de Fuente de la Mata. Het valt op dat deze bouwsels zeer ingenieus zijn geconstrueerd en dat de diepte van die putten moeilijk in te schatten is, ook als je er een steentje in laat vallen. Omstreeks 14:00 uur waren we weer terug bij de auto's, die door de chauffeurs met de andere auto's en groepsleden werden verenigd. Alles was door Frans en Mary uitstekend geregeld! Ook het gezellig samenzijn in het centrum van Teulada had nog een bijzonder aspect. Het sociaal en cultureel

centrum waar we te gast mochten zijn, was speciaal voor ouderen voorzien van een nieuwe lift en tot onze verbazing gingen hoogbejaarde Spanjaarden niet met de lift maar wel met de trap omhoog! Zo zie je maar weer, als je in Spanje in beweging blijft, heb je kans om ook op hoge leeftijd je vitaliteit te behouden. Omstreeks 16:00 uur ging ieder nogmaals onder dankzegging aan Frans en Mary zijns weegs.

Guus Gerssen

KONINGINNEDAG 2007

Eind van de maand is het weer Koninginnedag en dat willen we weer graag met z'n allen vieren. **Maandag 30 april**, van 11:00 uur tot 15:00 uur, in ons clubgebouw "Arnesol". We openen om 12:00 uur met een welkomstwoord van de voorzitter. Daarna zingen we het Wilhelmus en brengen we een toast uit op de koningin, met een glaasje Cava. Het evenement wordt muzikaal omlijst door onze eigen Ruud van de Have en wie weet wordt de zang ondersteund door leden van Los Jubilados en Het Snikkoor. De dag staat in het teken van een, in overleg met de burgemeester nader te bepalen, goed doel in Moraira. Zo wordt u



opgeroepen om taarten te bakken, zoetig of hartig. Die worden dan per punt à raison van 2 euro per stuk verkocht. De opbrengst is voor het goede doel. Dit jaar organiseren we een vrijmarkt, de huuropbrengsten daarvan zullen ook weer bestemd zijn voor het goede doel. De vrijmarktplaatsen worden opgesteld op het terras langs de tuinmuur. Daar hebben we plaats voor 18 deelnemers. Elke deelnemer krijgt, à raison van 5,- euro, de beschikking over 4 m² verkoopruimte. Men moet zelf zorgen voor een kleed of tafel waarop men de waren presenteert. Opbouw tussen 9:30 en 10:30 uur. Overgebleven spullen moeten na afloop wel weer worden meegenomen; opruimen vóór 15:00 uur. Inschrijven en betalen kan bij Monique Krijgsman (telefoon 966 492 564) of Gerda Barbier (telefoon 965 745 766), u kunt ons bellen maandag t/m vrijdag tussen 16:30 en 19:00 uur. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt! Voor deze dag zullen we alle Nederlandse inwoners van Moraira-Teulada uitnodigen middels een vermelding in de Hallo.

Gerda Barbier

DE TUINCLUB IN MAART

Op 6 maart AD betraden wij, stekkers, vreugdevol de tuin van Annus en Albert, om zich meteen te gaan laven aan koffie met veel lekkers, immers onze eerste *daad*, nietwaar! Die dit allemaal misten waren Annetje en Jacqueline. Aan onze gastvrouw lag het niet dat we die morgen enigszins zaten te bibberen. Om ons op te warmen stak ze een meeslepend verhaal af over clivia's. Ja, wie krijgt dan geen associaties met oudjes en dat ding in de vensterbank? Annus had positieve herinneringen aan haar moeder, en daarom koesterde ze deze vooroorlogse eeuwig groene plant in haar vensterbank waarvoor zij (hij?) haar rijkelijk beloonde. Wies was ook weer in ons midden, compleet met agenda, en we spraken o.a. af, dat het tuinverslag in het vervolg wordt geschreven door de eerstvolgende gastvrouw. Dat is in dit geval Mientje, maar jullie hebben pech, want zij vroeg mij, leek voor wat betreft alles wat groen is, om dit van haar over te nemen omdat ze helaas een zieke in de familie heeft.

De rondgang dan... Ik wil met name het *echte* gras noemen waar ons aller oog met welgevallen op rustte, per slot zijn we Nederlanders, nietwaar? Ja en verder bood de tuin heel veel moois, het allerprachtigst vond ik zelf twee drago dracaenas, witte stammen met wel vijf kronen, nooit zo gezien, daar moet vaak en lief tegen gesproken zijn. Na een sierlijke bocht prijkte er een boom met magische citroenen, nooit van mijn leven zulke giga's gezien, ongelooflijk! Annus begon hem meteen kaal te plukken door ons hele ladingen in de schoot of plastic zak te werpen, heerlijk, wie bakt de eerste citroencake, dames? Hierbij volgt nog een beetje andere magie, te weten uit de "Tover recepten uit de Middeleeuwen" voor wie eens wil experimenteren hoe je dieren kunt verstaan door gebruik te maken van een leuk plantje, weer eens iets anders om voor Moederdag te vragen!

"Hoe een mensche sal verstaen dat die voghelen singhen ende die hanen crayen ende die honden bassen. Nemet een cruyt dat men heet golloizaine ende doet dat in uwen mont. Ghij zult verstaen dat die voghelen singhen. Het is gheproeft bij Basine ende Garine."

Vertaling: "Hoe een mens kan verstaan wat de vogels zingen, de hanen kraaien en de honden blaffen. Neem een kruid dat Galazenus (Duivelsbeet) heet en stop dat in je mond. Dan zul je verstaan wat de vogels zingen. Dit is beproefd door Basin en Garin."

Voor de stekkers die toevallig dit kruid niet kunnen vinden kan je het volgende ook proberen: Een 15e eeuws handschrift vertelt, dat men de tong van de vogelsoort die men wil verstaan, in honing moet dopen en onder de eigen tong leggen. Ben benieuwd om op de volgende bijeenkomst bij Mientje te vernemen of jullie succes hebben gehad?

Georgina

Op **dinsdag 3 april** is er een bezoek aan een Tuincentrum in Javea en daarna koffie bij Mientje thuis. Tel. 966 490 515, Car. Moraira-Calpe 19 / 3 Pta 5, 03724 Moraira. E-mail: koos-mien.peters@hetnet.nl
Mocht u verhinderd zijn graag melden bij Mientje

Route beschrijving: Weg Benitachell naar Javea voorbij de Golf Course voorbij Meson de Paco aan het einde de eerste rotonde rechts af is het tuin centrum aan het linkerhand. Kan ook verzamelen om 09:50 bij afslag naar El Rafalet op de zelfde weg Benitachell – Javea (Afslag naar huis van Irene)

EEN NIEUWE TUINCLUB

Op donderdag 22 maart heeft een groep leden besloten een nieuwe tuinclub samen te stellen. Met medewerking van 2 bekwame leden uit onze "zuster" tuinclub hadden wij onze eerste bijeenkomst. Het doel en de uitgangspunten werden besproken.



Het belooft erg nuttig en vooral gezellig te worden. Wij komen voor het eerst in actie op **maandag 2 april**, dan bezoeken wij de tuin van Cora Dekkers. Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus de eventuele liefhebber(s) moeten zich snel melden.

Contactadressen: Marianne Willeboordse (606421111, Email: mariannewilleboordse@hotmail.com) en Louk Clavan (966494182, Email: loucaloco@hotmail.com)

Louk Clavan

'WALLANDER' FILM CYCLUS

Inmiddels zijn we halverwege de cyclus en de eerste twee avonden waren een groot succes. De opkomst was beide keren boven verwachting getuige het feit dat er gemiddeld zo'n veertig bezoekers waren. In april heeft u nog tweemaal gelegenheid om kennis te maken met de door de Zweedse auteur Henning Mankell bedachte misdaadoplosser inspecteur Kurt Wallander:



Dwaalsporen

3 april – 20:30 uur - Duur: ruim 2½ uur

Hopend op een rustige zomervakantie, krijgt Inspecteur Wallander bericht dat een meisje zich al enige tijd verborgen houdt in een bloeiende koolzaadakker. Als hij poolshoogte gaat nemen, ziet hij hoe de jonge vrouw zich met benzine overgiet en zichzelf in brand steekt. De volgende dag wordt een voormalige Minister van Justitie door en geschalpeerd aangetroffen op het strand. De moord heeft duidelijke tekenen dat een serie-moordenaar heeft toegeslagen. Terwijl het onderzoek wordt gedwarsboomd door: bezuinigingen bij de politie, het WK-Voetbal, het hete weer en een uitgestelde vakantie met z'n nieuwe vriendin, is Wallander als een gek bezig de moordenaar te vinden voordat deze weer toeslaat.



De Vijfde Vrouw

1 mei – 20:00 uur - Duur: ruim 3 uur

In 1994 worden in Algerije vier Franse nonnen en een Zweedse toeriste door fundamentalisten vermoord. Een jaar later slaat in Zuid-Zweden een onverbiddelijke seriemoordenaar toe. De doden zijn allemaal mannen: een oude man, die gedichten over vogels schreef, een liefhebber van orchideeën en een reiziger die met stenen verzwaaard in een meer gevonden werd. Waarom heeft de moordenaar er voor gezorgd dat de slachtoffers zijn blootgesteld aan gruwelijke martelingen? Naar het oordeel van Inspecteur Kurt Wallander zijn mensen nooit wat men zich van hen voorstelt. Is een schakel in zijn onderzoek een samenhang met de moorden in Algerije?

Arie Grootenboer

DE BIOSCOOP

De schrijver Henning Mankell kende ik niet, maar aangezien ik een 'detective liefhebber' ben, vond ik het wel de moeite waard om naar de filmvoorstelling te gaan. Dinsdag 3 maart was het dan zover. Het leuke aan deze "bioscoop van Arie" is dat je lekker ruim kunt zitten en er zijn tafels waar je je drankje op kwijt kunt. De toeschouwers van de 1^e filmavond waren het er na afloop allemaal over eens dat het niet bij deze ene avond moest blijven. En ja, afgelopen dinsdag 20 maart was het dan weer zover. De 2^e film in de serie van inspecteur Kurt Wallander was een feit. Wederom een zeer gezellige avond en het aantal toeschouwers was nog iets meer. Tijdens de pauze kwam er iemand naar me toe en die vertolkte (uiteraard zonder dat ze dat wist) prima mijn gedachten. Ze zei: "konden we de hele winterperiode maar 1x per maand naar deze bioscoop. Is weer eens iets anders nietwaar?" En aan de reacties om mij heen te merken waren wij niet de enige die er zo over dachten. Gelukkig hoeven we nu niet een hele maand te wachten want er staan voor 3 en 24 april nog 2 filmavonden gepland. Arie, van harte bedankt voor dit leuke initiatief en ik verheug me al op 3 april. Dit initiatief verdient een vervolg.

Een detectiefan

PAASDINER OP 9 APRIL

We brengen, samen met Kees den Dulk en Gerrit Zengering op **maandag 9 april**, 2e paasdag een menu onder de naam:

"PAASBAARS"

We beginnen met driehoekjes geroosterd brood met daarop gerookte forel met remouladesaus, gerookte zalm met kappertjes en uitjes. Tonijnsalade. We gaan door met een rijk gevulde vissoep. Daarna gebakken percafilet op een bedje van gebakken spinazie en knoflook en gebakken aardappelen. We sluiten af met aardbeiensoep met een bolletje roomijs, slagroom en peper.

Aanvang diner 19:00 uur, zaal open 18:30 uur. Prijs € 15,- per persoon. Ontvangst met een glaasje Cava. Inschrijven en betalen op donderdag aan de "evenemententafel" bij Gré Daenen, waarna u het toegangsbewijs krijgt. Sluitingsdatum van inschrijving is 5 april 2007.

Piet Luijken

BERGSTAPPEN IN APRIL

Zaterdag 14 april gaan we naar Tarbena. Wij hebben daar een hele mooie niet zo lange wandeling gevonden. Er is daar een kloof die je de adem beneemt. We vertrekken om 9:30 bij Pan² y Jamon² om richting Col de Rates te vertrekken, in het plaatsje zelf start de wandeling die omstreeks 2 uur in beslag neemt. Licht tot middel, geen moeilijkheden vinden wij daar op het pad. Bij mooi weer is het echt genieten. We willen daarna in Tarbena gaan lunchen, echter dient u zich hier tijdig voor aan te melden, daar wij het uiterlijk de vrijdag ervoor moeten melden bij het restaurant!!!

Telefoon Frans: 966491459 of email: fransandmary@telefonica.net

Zondag 22 april willen we weer naar de Col de Rates, maar dan aan een geheel andere zijde dan de vorige wandeling. Deze begint in Alcalali en we komen na een klim en een stop uit bij het restaurant op de Col de Rates, waar we onze tocht verder naar beneden vervolgen. Deze wandeling is wat moeilijker, vooral omdat de paden niet zo gemakkelijk te bewandelen zijn en er een redelijke stijging in zit. Maar wel weer een mooie uitdaging voor uw conditie. Ook voor deze wandeling verzamelen wij Pan² y Jamon² om 9:30 uur en bij deze wandeling is geen lunch. Goede bergschoenen zijn voor beide wandelingen een aanbeveling, veiliger meer grip. U moet voor deze wandeling uw eigen lunchpakketje en water meebrengen.

Frans en Mary, Bergstappers

VOORJAARSCONCERT "LOS JUBILADOS"

Ons zangkoor "Los Jubilados" houdt haar voorjaarsconcert op **dinsdag 17 april** om 20:00 uur in het clubgebouw "Arnesol". Het wordt een leuk en gevarieerd programma, met medewerking van een kwartet bestaande uit Gretha, Simone, Eppe en Nico en een duo gevormd door onze dirigent Philippe en Chris.

Janny Wijk

BEZOEK BURGEMEESTER

Op **dinsdag 24 april** uur zal burgemeester José Ciscar weer een bezoek brengen aan onze club. Aanvang: 20:00 uur. Wees dus op tijd!

HET DRAFGALA IN WOLVEGA

Vorige maand presenteerde Ben Brinkman zijn plan voor het bijwonen van een heel bijzonder paardensportevenement in Wolvega op **21 juli**: Het Kampioenschap Nederlandse paarden. Dat initiatief heeft een enorme response opgeleverd. Zijn trip is volgeboekt, er is inmiddels een wachtlijst. Hieronder vindt u het programma-overzicht dat Ben heeft opgesteld en enkele spelregels voor deelname aan deze activiteit.

Locatie Drafcentrum Wolvega Drafsportlaan, borden drafbaan volgen rondweg of van der Valk Hotel.

14:00 Ontvangst in de Beau Rivage zaal, 2 keer koffie of thee met Friese kruidkoek.

14:30-15:30 Rondleiding door het complex en entrainement de sfeer van paarden proeven.

16:00 Aanvang koersprogramma met o.a. kampioenschap Nederlandse paarden. Tijdens de koersen krijgt u uitleg over hoe u kunt gokken en misschien rijk naar Spanje terug gaat.

17:00 Koud buffet.

18:00 Warm buffet.

19:30 Einde programma afhankelijk van aantal koersen, dat zijn er meestal 10.

Totale kosten inclusief entree en alle consumpties tijdens de koersen 50 euro per persoon. Als u zich realiseert dat een glas wijn in Nederland 3 à 4 euro kost, valt deze prijs best mee. Betaling gaarne vóór 1 juni op rekening 422925136 t.n.v. B. Brinkman Wolvega onder vermelding van "Drafgala". Betaling kan ook aan mij tijdens de clubmiddag contant. Aangezien de trip is volgeboekt en er mensen op de wachtlijst staan, geldt dat wie niet heeft betaald vóór 1 juni niet mee kan gaan. Sorry voor dit strenge beleid, maar het zou niet eerlijk zijn tegenover de mensen op de wachtlijst. Ik heb een optie voor 15 kamers bij van der Valk. Zelf reserveren, er zijn mooie arrangementen voor 1 of 2 nachten, e-mail adres: info@wolvega.valk.com (Tel. +31561692800). Ze hangen ook op publicatie bord. Voor hen die blijven slapen, is er de volgende morgen een boottocht geregeld door het bekende natuurgebied de Weerribben. Kosten 5 euro p.p. inclusief koffie, daar ter plekke te betalen. We gaan na het ontbijt gezamenlijk naar Ossenzijl vanwaar de tocht start.

Voor verdere inlichtingen telefoon in Spanje 965 744 092, in Nederland 0561-613277. E-mail: benbrinkman@terra.es.

MERCADILLO EN ZO

"Van alle markten thuis zijn", dat was en is nog steeds een nobel streven, tenminste wanneer je de opdracht niet al te letterlijk neemt. Vanaf het ogenblik, dat er wat meer dan tien huizen op dezelfde plaats gebouwd zijn, is het opzetten van een plaatselijke "mercadillo" haast onafwendbaar. Zelfs voor een professionele marktbezoeker, met ambitie als eeuweling blijft een mensenleven té kort om ze allemaal met een bezoekje te vereren.

Op een en dezelfde plaats kan je bovendien nog een brede waaier van verschillende themamarkten voorgeschoteld krijgen: avondmarkten, feestmarkten, jaarmarkten, middeleeuwse- of kerstmarkten enz... Je krijgt dan eigenlijk min of meer dezelfde constellatie kraampjes, maar met een aangepast decor, klederdracht of sfeerelementen. Aan de hoekstenen, zeg maar de hamburger- en worsttenten wordt echter nooit geraakt; ook op de markt zijn er zekerheden!

Hoewel ik niets tegen deze vorm van volksvermaak heb, noem ik mezelf geen geestdriftig marktbezoeker. De markten zijn, wat mij betreft, hun doel vór voorbijgeschoten. Oorspronkelijk brachten de kooplui een aantal noodzakelijke waren naar een centrale plaats, zodat iedereen zich daar kon gaan bevoorraden. Nú, probeert een bonte verzameling van rare en minder rare rondreizende venters een al even bont allegaartje van nuttige en minder nuttige producten te slijten aan de vele bezoekers, die op die manier de gemaakte verplaatsing alsnog zinvol proberen in te kleuren.

Voor de minder nuttige aankopen is er sedert de negentiger jaren een zelfregulerend "marktmechanisme" ontstaan, namelijk de zwarte- of vlooiemarkten, kortweg de "rastros" (niet te verwarren met de trastos, die je er overigens overvloedig kan aantreffen).

Iedereen, die zich heeft laten meeslepen door het aanstekelijk enthousiasme van een goeie verkoper en die, eenmaal thuisgekomen, bij god niet weet wat aangevangen met zijn witte olifant, kan die weer terug kwijt op de rastro. Diegenen, die zich op de rastro nog zouden vergalopperen... zoeken waarschijnlijk best meteen professionele hulp.

Een ander merkwaardig fenomeen, waaraan ik me wel eens durf te storen, is de obligate wandelrichting. Elke markt heeft van nature een

bevoorrechte slenterrichting, die vanzelf gevolgd wordt door de grote meerderheid van habitués. Een onverlaat, zoals ik, die probeert in de tegengestelde richting zijn gading te vinden, loopt zich muurvast in een traag voortbewegende mensenmassa en krijgt een perfect idee van wat zich in Mekka, tijdens de hadj zoal kan voordoen.

Tenslotte heb je op elke markt nog een menigte doelloze struiners; zij zijn op zoek naar "niets", laten zich meedrijven van begin naar eind en omgekeerd en hebben nooit de intentie om wat dan ook te kopen, erbij zijn en de gezellige sfeer opsnuiven volstaat... perfect te vergelijken met kroegbezoek zonder wat te drinken(?). Zo zie je maar; ieder diertje zijn pleziertje.

Enne over diertjes gesproken, wanneer er nog eens een kolonie mieren je tuinpad dwarst, observeer ze dan eens nauwgezet en zeg vooral niet te snel dat mieren rare beestjes zijn...

Doberman

EEN VERWARDE MAN DOET ZIJN VERHAAL BIJ DE PSYCHIATER

Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk. Ik trouwde met een weduwe die een volwassen dochter had. Zij werd mijn stiefdochter. Mijn vader kwam op bezoek en werd verliefd op mijn stiefdochter en trouwde met haar. Dus werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder. Mijn vrouw kreeg een zoon. Die werd automatisch de zwager van mijn vader want hij is de halfbroer van mijn stiefdochter, de vrouw van mijn vader. Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij ook mijn oom. De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is dus mijn broer want hij is de zoon van mijn vader. Maar hij is ook mijn kleinkind want hij is de zoon van mijn stiefdochter. Mijn vrouw is mijn grootmoeder omdat ze mijn stiefmoeder is, waardoor ik de kleinzoon van mijn eigen vrouw ben. Aangezien ik getrouwd ben met mijn grootmoeder, ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van mijn vrouw, maar ik ben ook mijn eigen grootvader. Daarom ben ik nu een beetje overspannen.

Een unieke situatie, o.a. voorgedragen op de clubavond "Bonte Dinsdagavondtrein" op dinsdag 20 februari 2007, door Kees den Dulk.

Zuinig met energie

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat de gemiddelde computergebruiker slordig omgaat met het gebruik van energie. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door HCC, bracht aan het licht dat ruim de helft van de 2040 ondervraagden de computer 'vaak' of 'altijd' aan laat staan als het apparaat langer dan een kwartier niet wordt gebruikt en dat 57% helemaal geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de computer in de stand-by of slaapstand* te zetten. Desondanks gaf 90% van de ondervraagden aan zich bewust te zijn van het energieverbruik van de computerapparatuur en bijna 80% claimt ernaar te handelen. Daarbij komt dat driekwart van de ondervraagden aangeeft het verschil te kennen tussen stand-by en slaapstand... Kennelijk is dit toch niet genoeg om actief gebruik te maken van de deze mogelijkheden.

In de stand-by stand wordt, nadat de computer een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, het beeldscherm uitgeschakeld en eventueel ook de harde schijf waardoor de computer minder stroom gebruikt. Zodra u de spatiebalk indrukt of de muis beweegt wordt het systeem weer actief. Als de computer in de slaapstand gaat, wordt de gehele inhoud van het geheugen op schijf opgeslagen en wordt de computer volledig uitgeschakeld. Zodra de computer weer wordt aangezet, wordt de oude situatie hersteld en kunt u direct verder werken. In Windows XP kunt u deze opties instellen via het Configuratiescherm en Energiebeheer.

Wat bespaart u hier nu mee? In de tabel ziet wat de gemiddelde kosten op jaarbasis zijn bij *permanent* gebruik.

Onderdeel	Stroomverbruik	Kosten per jaar
Desktop PC / Notebook	200W / 100W	€ 200 / € 100
Harddisk	20W	€ 20
Beeldscherm	75W	€ 75
Printer	75W	€ 75

Het gebruik van schermbeveiliging d.m.v. screensavers is qua energiegebruik af te raden. Sommige screensavers schroeven het stroomgebruik met wel 25% op. De pc uitzetten? Dit bespaart ongetwijfeld de meeste energie. Persoonlijk pleit ik er echter toch voor om dit niet te doen. Een wisselende bedrijfstemperatuur en veelvuldig aan en uit schakelen verkorten de levensduur van uw pc aanzienlijk en dat is op langere termijn wellicht kostbaarder dan alle besparingen. Maak zoveel gebruik van de energiebesparende mogelijkheden als u wilt maar laat de pc lekker aan staan! Ik wens u veel pc plezier...

Arie Grootenboer

Er zijn mensen geweest, die zeiden: "Kees daar moet je patent op aanvragen". Er was er één die zei, dat hij over de hele wereld had gereisd en nergens zulke lekkere vissoep had gegeten. Overdreven denk ik, maar ik kan wel aanraden de moeite te nemen om het een keer te maken. Het is wel wat werk, maar het loont de moeite!!! Ingrediënten:

- Visbouillon (liefst zelf getrokken).
- Peterselie (perejil)
- Fijngesnipperde ui
- Een hele bol knoflook
- 4 tot 8 rijpe tomaten
- een pakje vissoep van Knorr (liefst met vermicelli)



Dit recept is gebaseerd op 2 liter soep, mocht je 3 liter willen maken, dan zou ik er nog een pakje Knorr vissoep in verwerken. Laat de soepvis (muralla), koppen, graten, krabben 25 minuten koken in twee liter goed water, zonder chloor, in een flinke gewone pan. Doe er de fijngesnipperde ui gelijktijdig bij en tevens een flink deel peterselie, enigszins fijn geknipt. Start gelijk met de tweede component in een koekenpan met een halve centimeter laag goede olijfolie (Suave 0,4). Maak de hele ui knoflook schoon en snij alle tenen in kleine stukjes en doe die in de koekenpan. Doe het gas aan op laag vuur en bak de knoflook aan, zodanig dat ze niet bruin worden. Dus niet te heet en roeren. Ontvel de tomaten in een pannetje kokend water. Schil aansnijden en na heel korte tijd dan laat de schil los en kan je die er zo afhalen. Snij de geschilde tomaten fijn en doe die bij de knoflook in de koekenpan en zet het vuur hoog. Blijf roeren en dan ontstaat er een verrukkelijk tomatenpapje, voeg er dan nog een paar minuten, fijngesneden peterselie bij. Gooi de pan visbouillon door een zeef (graten etc. weggoeien) en zorg dat er weer ongeveer 2 liter visbouillon over is (wegens verdampen, iets bijvullen). Gooi het pakje vissoep in de lauwe visbouillon en breng het geheel al roerend aan de kook en laat het daarna op laag vuur nog 10 minuten door pruttelen. Voeg daarna de tomatenknoflookpap, die je ook ongeveer op kookpunt hebt gebracht, toe aan de pan met bouillon en roer het geheel flink door, maar laat het niet verder koken. Voeg dan nog 300 gram stukjes van bijv. rauwe perca en wat rauwe gambas of langostinos toe en de vissoep is klaar. Wie niet van vis houdt, lust het ook en als je het hebt gemaakt, bel me even (965744248 of 607479197), want ik heb expres nog vergeten te vertellen, wat het nog lekkerder maakt. Eet smakelijk!

Kees den Dulck

Deze maand: *Cycas revoluta*

Zoekt u voor uw tuin een mooie compacte plant met een "Chic" uiterlijk, die echt het (sub) tropische gevoel in uw tuin versterkt, eventueel solitair toepasbaar is, maar ook goed in een pot te plaatsen is? Een plant die zéér decoratief is door zijn mooie donker groene varenachtig blad en die niet veel onderhoud vraagt? Die uitstekend ook goed toepasbaar kan zijn op of rond uw terrassen, bijvoorbeeld bij uw zwembad, etc.? Ja, dan komt u uit bij de *Cycas Revoluta*! Deze statige



varenpalm komt uit Zuid Oost Azië en behoort tot de Cycadaceae familie en is eigenlijk een levend fossiel. Het is een plant, die uit de oertijd is overgebleven en eertijds behoorde tot een groep, die de aarde een honderd miljoen jaar geleden mede bedekte. Een volgroeide varenpalm, heeft een cilindervormige stam, waarop donker groene stijve gevederde bladeren staan. Dit type (varen) bladeren zijn zo'n 60 tot 80 cm lang. De palmachtige plant groeit traag en is niet winterhard. Wordt 1.50 à 1.80 m hoog. Bij goede omstandigheden kan hij zelfs uitgroeien tot 3.00 m hoogte en komt dan echt op een stam te staan. Zo in mei, juni, juli zie je in de kruin van de plant een soort

rozet ontstaan, dit is een bladkrans, die zich tot een nieuwe kroon zal ontwikkelen. De groei van deze kroon is opvallend door de snelheid waarin de scheuten van de bladkrans groeien en zich vormen. Bij de vrouwelijke planten ontstaat vaak eerst, afhankelijk van de leeftijd en conditie van de plant, in de kroon een bloem, een grote lichtgele bol, die bestuift wordt door de wind. Er kunnen zich zaden vormen. Het is mij zelf gelukt uit de zaden plantjes te kweken. Als de bloem is uitgebloeid, dan ontstaat er vaak hierna alsnog een zoals eerder beschreven rozet, waaruit zich een nieuwe kroon ontwikkelt en de plant dus verder groeit. Bij potten in de volle grond moet er voldoende potaarde toegevoegd worden en zal regelmatig water gegeven moeten worden. Belangrijk is het natuurlijk ook op welke plaats u de plant zet. Een van de beste toepassingen is de varenplant te planten onder andere palmen voor de lichte schaduw en voor het verkrijgen van een natuurlijk effect. Echter,

daar de plant zo enorm decoratief is, zult u hem graag goed in het zicht planten. Zorgt u er dan wel voor, dat een gedeelte van de dag de plant wat schaduw heeft. De *Cycas Revoluta* kan ook goed geplant worden in een pot, om bijvoorbeeld op een terras geplaatst te worden, bij het zwembad of de entree van het huis. Bij toepassing in een pot, wordt het nog belangrijker, om goede potgrond te gebruiken. Regelmatig water geven en wat bemesten (liefst vloeibaar). Bij eventuele toepassing van deze zéér decoratieve oerplant wens ik u veel succes toe!

Rik de Greeff

WE ZIJN ER OM ELKAAR TE HELPEN, NIETWAAR?

Dat de meeste van onze vrijwilligers achter de bar oprechte amateurs zijn en geen door de wol geverfde horecaffers ligt voor de hand. Dat er dan in het vuur van de bediening wel eens iets niet goed gaat is ook heel verklaarbaar. Maar wanneer dat dan gebeurt met de verkoop van barkaarten, is dat wel erg sneu. Zo kan het wel eens gebeuren dat, wanneer u een nieuwe kaart koopt, er nog een andere kaart achter vast is blijven zitten. U heeft er dan twee voor de prijs van één, maar de kas van de bar klopt niet meer. Help onze barmensen te helpen, wees er een beetje attent op dat zij zichzelf op deze wijze niet tekort doen. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

Paul Meijer

CLUBBARBECUE

Zet de datum vast in uw agenda; op **donderdag de 17^{de} mei** organiseren we weer onze jaarlijkse Club Barbecue, die ook dit jaar weer muzikaal wordt opgeluisterd door de Jubilee Jazzband. Nadere informatie vindt u in de volgende nieuwsbrief en natuurlijk op onze website. Inschrijving en betaling vinden plaats bij Gré Daenen aan de "evenemententafel" vanaf donderdag 19 april. Introducés zijn weer van harte welkom. Kosten BBQ € 10,- per persoon, voor introducés € 12,50. Drank is vanzelfsprekend voor eigen rekening.



Gerda Barbier

Deze maand: letterwegpuzzel

Vind uw weg van A naar Z door alle vakken, die in alfabetische volgorde aan elkaar grenzen, te doorlopen. Vakken kunnen enkel horizontaal of verticaal aan elkaar grenzen en uw pad mag zichzelf nergens kruisen of overlappen.

Y	S	T	T	T	S	K	K	K	J	J	J
Y	S	U	W	R	S	C	C	C	D	D	I
X	S	U	W	R	D	D	E	C	E	D	I
X	V	V	W	Q	G	G	E	C	E	C	I
W	W	X	Y	Q	F	F	E	B	E	C	H
Q	Q	X	X	Q	P	B	B	A	B	B	H
P	Y	Z	Y	R	P	C	D	B	G	G	H
O	Y	Y	X	O	P	C	E	B	F	F	F
N	N	P	O	O	I	H	H	C	C	G	E
M	N	M	O	M	I	J	H	G	C	G	E
L	N	N	N	L	L	J	K	G	D	D	E
L	L	K	K	K	J	J	K	G	F	F	F

Hieronder ziet de oplossing van de puzzel van vorige maand:

OPLOSSING	LEEFTIJD	VOLGORDE	REDEN
Karel	57 jaar	Eerste	Verkoudheid
Marcel	61 jaar	Derde	Verstuiking
Piet	56 jaar	Tweede	Conditie
Theo	59 jaar	Vierde	Verrekking

Ik wens u veel puzzelplezier! Hillie Vrijs

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Teulada-Moraira

Gemeentehuis	965 740 158
Policia Local	965 740 946
Rode Kruis	965 740 950
Brandweer	112
Guardia Civil	062
Medisch centrum:	
Teulada	965 741 136
Moraira	966 490 204
Nooddienst	112
Tele-taxi	965 744 281
Automobilistenhulp RACE	965 740 794

Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm
Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006
E-mail: Nlgovbdm@servitur.es
Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

Consulaat van België

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5º, 03002 Alicante
Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
E-mail : alcconsubel@tiscali.es
Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur

Benissa

Brandweer	965 781 185
Guardia Civil	965 730 722
Automobilistenhulp RACE	965 730 194

ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.
Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.
Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11:30 uur.

Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot: Pater André Loysin in Calpe, tel. 965 837 720