

BESTUUR .....	2
COMMISSIES & CONTACTEN .....	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007 .....	4
WEEKKALENDER .....	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
NIEUWE LEDEN .....	7
KONINGINNEDAG VRIJMARKT BIJ NVOC DE LAGE LANDEN .....	7
DE TUINCLUB IN JANUARI .....	8
DE TUINCLUB IN FEBRUARI .....	8
MEDEDELING VAN DE TUINCLUB.....	9
DE STRIJD GAAT DOOR .....	10
RONDE VAN VALENCIA .....	10
'WALLANDER' FILM CYCLUS .....	11
KLASSIEK CONCERT .....	12
KLAVERJASCLUB "HET PITJE" .....	12
TEMPO DOELOE.....	13
DE BERGSTAPPERS NAAR DE PUIG CAMPANA .....	14
DE BERGSTAPPERS NAAR VAL DE EBO.....	15
BERGSTAPPEN IN MAART.....	18
PRESENTATIE VOOR DE LEDEN VAN NVOC DE LAGE LANDEN .....	18
HET E-MAIL ADRES.....	20
TENNISTOERNOOI OP SOLPARK.....	21
MET DE NVOC NAAR FRIESLAND? .....	22
PLEZIER MET DE PC.....	23
CHEF VAN DE MAAND .....	24
AMANDEL-CHOCOLADE TIRAMISU .....	24
DE MEDITERRANE TUIN.....	25
PUZZEL VAN DE MAAND.....	27
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS .....	28
KERKDIENTEN .....	28



**NEDERLANDS-VLAAMSE  
ONTSPANNINGSCLUB  
"DE LAGE LANDEN"**

**MAART  
2007**

**Correspondentieadres:**

NVOC "De Lage Landen"  
Buzón T 733  
03724 Moraira-Teulada  
Spanje  
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253  
BIC: CAAMES2A

**Bezoekadres:**

Residencia Arnesol  
Calle Cigüeña 10  
Moraira-Teulada  
Tel. 965 745 206

**E-mail:**

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

**Routebeschrijving:**

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen:

We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüeña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester. De contributie voor het jaar 2006/2007 is vastgesteld op 62,50 € per persoon.

**BESTUUR**

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966491457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965744005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966499091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965974412	
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966492564	mkrijgsmanverschuren@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966490612	wpmeijer@telefonica.net
Bestuurslid:	Fred Wijk	966495117	prive@frejanvillas.com
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966491538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965745766	

## COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Peter Crouchs Floor Touber Gerrit Zengerink	966 490 385 966 491 457
Bergwandelen:	Frans en Mary van de Steenoven	966 491 459 & 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	965 745 628 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annús Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 497 920 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mohan.mehta@gmail.com
Evenementen:	Gerda Barbier Monique Krijgsman Gerrit Zengerink	965 745 766 966 492 564 966 491 457
Externe zaken:	Hugo Bergmans Gerrit Zengerink	966 491 538 966 491 457
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong Marijke van Heijningen-Stals	677 729 509 965 744 733
Horeca commissie:	Paul Meijer Fred Wijk	966 490 612 966 495 117 & 607 359 091
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	965 745 766
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Gerda Barbier	965 745 766
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	966 491 538 arie.grootenboer@gmail.com
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	John Evans	
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken:	Gerrit Zengerink	966 491 457
Tennis:	Koos Venekamp Joke Wortelboer	965 745 528 965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?  
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

## MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007

		Pagina
3 maart	Bergstappers	18
6 maart	20:30 uur: Filmavond – De Man die Glimlachte	11
13 maart	Klassieke muziekavond	12
18 maart	Bergstappers	18
20 maart	20:00 uur: Filmavond – Honden van Riga (o.v.b.)	11
25 maart	KKK	
25 maart	Tempo Doeloe: Indische buffetmaaltijd	13
28 maart	11:00 uur: Koffie uurtje met nieuwe leden	7
3 april	20:00 uur: Filmavond – De vijfde vrouw (o.v.b.)	11
5 april	15:00 uur: Presentatie Ruud van de Voort	18
7 april	Bergstappers	
9 april	Paaslunch	
17 april	Los Jubilados	
22 april	Bergstappers	
24 april	20:00 uur: Filmavond – Dwaalsporen(o.v.b.)	11
29 april	KKK	
30 april	Koninginnedag	7

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

**Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico**

## WEEKKALENDER

### Maandag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Jeu de boules
14:45 – 15:45	Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45	Spaanse les conversatiegroep
16:45 – 17:45	Dru Yoga
18:45 – 18:55	Inschrijven bridge
19:00 – 23:00	Bridgedrive



### Dinsdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00	Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30	Kleding maken met Coby



### Woensdag

Hele dag	Biljartclub
14:00 – 16:30	Zangkoor "Los Jubilados"
20:00	Klaverjassen

### Donderdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Tekenen en schilderen
15:00	Jeu de boules
15:00 – 20:00	Clubmiddag
15:00 – 17:30	Bibliotheek en geldzaken



### Vrijdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00	Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

# ELKE DONDERDAG CLUBMIDDAG !!!

## VAN DE VOORZITTER...

Niet echt, de voorzitter is namelijk met vakantie. Maar dat was u, als trouw clubbezoeker, natuurlijk niet ontgaan, want er zijn maar weinig clubactiviteiten waarbij de voorzitter niet aanwezig is. Op dit moment genieten Gerrit en Edwien van een heerlijke vakantie in het Verre Oosten. Aan mij de lastige taak deze maand zijn kolom over te nemen. Maar ik wil dat graag proberen met een onderwerp, dat ik zelf hoog heb zitten en waarvan ik weet dat het ook Gerrit na aan het hart ligt:

### *DE ONVERMOEIBARE INZET VAN AL ONZE VRIJWILLIGERS*

Allemaal mensen, die voor hun plezier (en soms ook een beetje omdat het moet) heel veel van hun vrije tijd opofferen, om ervoor te zorgen dat wij allemaal een fantastisch draaiende club hebben. Een club, waarin een keur van activiteiten wordt ontwikkeld en waar dan ook voor iedereen wel iets te vinden is om aan mee te doen. En dat het werkt, zien we aan de grote deelname. Op het gevaar af een paar over te slaan, wil ik me toch wagen aan de volgende opsomming. De tennisclub heeft een wachtlijst en de tuinclub is vol en moet een tweede afdeling opzetten. De bridgers consumeren niet alleen speelkaarten maar ook barkaarten. De klaverjassers consumeren vooral de barkaarten. De bar heeft het op donderdag zo druk met tappen en schenken, dat ze bijna geen tijd meer hebben om die kaarten te verkopen. Terwijl ze het daar toch van moeten hebben! De klassieke avonden van Hans Kok zijn een begrip geworden. De bergstappers stappen twee maal per maand berg en doen daar kleurrijke verslagen van. Het keukenteam verzorgt regelmatig de mooiste maaltijden - je waant je in een professioneel restaurant - waarvoor vaak meer mensen willen intekenen dan er kunnen worden bediend. Moeten we binnenkort lang tevoren gaan reserveren? De bibliotheek breidt gestadig uit. Het biljart loopt al warm van het spelen. Het internethoekje wordt veelvuldig gebruikt. De jeu-de-boules spelers hebben aan drie eigen banen nauwelijks genoeg. De regelmatige presentaties van externe specialisten in ons clubgebouw worden druk bezocht. We hebben zoveel zangers, dat er naast het onvolprezen "Los Jubilados" een Nederlandse soulmuziekclub is opgericht. De KKK-ers kkaaien er maandelijks lustig op los. Het verzorgen van de website en deze maandelijks nieuwsbrief, vraagt veel inzet en betrokkenheid (een paar extra correspondenten zouden we best kunnen gebruiken). De gastvrouwen schrijven bijna wekelijks nieuwe leden in en maken hen wegwijs in onze club. Tenslotte bestaat ook het

bestuur uit vrijwilligers en als ook daar het werk zo nu en dan een beetje uit de hand loopt, denk ik aan de geveugelde woorden van Gerrit: "We staan allemaal op de ledenlijst en niet op de loonlijst".

Hugo Bergmans

#### NIEUWE LEDEN

De afgelopen maand hebben zich weer nieuwe leden gemeld. Jan en Rini de Vries, Wim en Christine Witteveen, Allard en Ypie Draaisma (Allard nog bedankt voor het mooie bergstappersverslag), Ono Knegt, Rinze Postma, Nie en Anna Oud, Mariska en Bert van Harn. Daarnaast hebben twee voormalig leden zich weer opgegeven: Giel en Marianne van der Sande. Allemaal hartelijk welkom en we herinneren u graag nog even aan ons jaarlijks koffie-uurtje voor nieuwe leden op 28 maart a.s. om 11:00 uur in ons clubgebouw.

De Redactie

#### KONINGINNEDAG VRIJMARKT BIJ NVOC DE LAGE LANDEN

Op Koninginnedag 30 april a.s. willen wij een Oranje vrijmarkt organiseren. DUS: bewaar alles wat u nog verkoopwaardig vindt en breng dat op 30 april aan de man/vrouw. Nadere berichten volgen in de volgende nieuwsbrief.

Monique Krijgsman

#### KLASSIEK CONCERT OP 13 FEBRUARI

Om te beginnen Hans, wil ik je bedanken voor het scala aan klanken dat je over ons uitstrooit zo'n 5 à 6 avonden per seizoen. Van "Die Zauberflöte" van Mozart... naar het Piano Concert nr. 1 van Brahms! Maar ook heel bijzonder... de uitvoering van de Phantom of the Opera! Heel pakkend, geen moment van verveling, maar een avond vol beeld en geluid... geweldig! Ik hoop dat je nog vele uitstekende muzikale uitvoeringen "op de plank hebt liggen". Daar kom ik graag voor uit Jalon.

Gerry Devoer

#### DE TUINCLUB IN JANUARI

Op 9 januari, voor het eerst in het nieuwe jaar, kwam de tuinclub bij elkaar bij Leny Oudendijk. Afwezig waren: Annetje, Annus, Gré, Mientje en Wies.

Om tien uur zaten we buiten in de zon op het terras aan de koffie, en werd er even over koetjes en kalfjes gesproken. Jacqueline, die als laatste was binnen gekomen, vroeg al snel het woord en vertelde een interessant verhaal over de Camelia. Een Camelia is niet zomaar een plant. Hij geeft prachtige bloemen, in rood, roze of wit en vraagt, zoals b.v. azalea's en rododendrons, om zure grond en een zonzvrije plaats. Vooral onder pijnbommen schijnt hij het goed te doen. Na de koffie liepen we door de "low maintenance" tuin van de familie Oudendijk. Gesproken werd o.a. over de "Galan de noche", de cactus die iedereen mooi vindt, maar waarvan niemand de naam weet en werden er wat stekjes meegenomen. Onder het genot van een glaasje wijn werd besproken of het misschien zinvol zou zijn om eens samen naar een tuincentrum te gaan; dit zouden we eventueel kunnen combineren met een bezoek aan Mientje. Zodra zij weer aanwezig is, zal er met haar hierover gesproken worden. Op 6 februari zijn we te gast bij Mohan en zal Irene iets gaan vertellen over een plant, struik, boom of bloem naar eigen keuze. Het was weer een gezellige en zinvolle ochtend.



Leny

#### DE TUINCLUB IN FEBRUARI

Op dinsdag 6 februari kwamen de Stekkers op tuin (en het overige) bezoek bij Mohan en Nell. Eigenlijk vind ik het vreemd, dat de gastheer/vrouw zelf hun "bevindingen" vertellen, dus ondergetekende heeft dit keer het verslagje overgenomen, en dat was O.K.

Het weer werkte aanvankelijk niet helemaal mee, en dat was eigenlijk maar goed ook, omdat de bijna volledige club (minus Wies en Leny, helaas), onder de koffie werd verrast met een meer dan mooie

presentatie op de T.V. van prachtige bloeiende bloemen uit Mohan's lusthof. Werkelijk een vondst! Temeer, daar de onder-de-indrukken nu zagen, hoe de februarituin er strakjes weer uit zal zien! Irene vertelde ons heel boeiend over een agave soort met moedertjes die overlijden als hun kinder-bloemen uitkwamen. Maar dat was geen probleem, aangezien er stapels jonkies waren om haar te vervangen (Waarom is het vrouwelijke altijd de klos?). Ook de wandeling door de tuin was bijzonder. Mohan en Nell hebben leuke speciale kunst objecten tussen het groen geplaatst, een fontein ruiste weelderig, enfin het geheel was echt heel mooi. Het was grappig een nep citroentje te zien hangen in hun boom die een hele vracht echte droeg, mogelijk is dat plastic voorbeeld een opsteker voor die boom geweest. Ter navolging dus! Tevreden commentaar vond plaats onder de wijn met lekkere hapjes. Aan de orde kwam ook hoe te handelen met degenen die zich graag bij ons clubje zouden willen aansluiten. Wel, dit werd wederom verworpen, ongeveer 14 tuinders is net een leuk geheel, afgezien van de problematiek van kopjes, stoelen enz enz. Hulp voor een andere club zou er zijn, er is de eventuele inzet van twee Stekkers en info hierover wordt op het bord gehangen. Bij het afscheid nemen werd er door een paar leden nog een smartlap aangeheven, dat schijnt groeizaam voor de planten te zijn. Of het was, omdat de gezellige uren weer voorbij waren...

veel plantplezier gewenst door Georgina

Tot de volgende keer op **6 maart**, bij Annouska, C/ Monte Cocoll 7.  
Telefoon 966 490 832. E-mail annuska1@telefonica.net.

#### MEDEDELING VAN DE TUINCLUB

De bestaande tuinclub zit "vol". Op verzoek van een aantal leden, die graag mee willen doen, hebben wij besloten een nieuwe groep op te zetten. Bij voldoende belangstelling (minstens 10) zijn Irene en Jaqueline gezien hun ervaring met de bestaande groep bereid hier het voortouw te nemen. Belangstellenden kunnen intekenen onder het bericht op het publicatiebord in de club. Namens de tuinclub.

Gré Daenen

#### DE STRIJD GAAT DOOR

Na onze leuke strijd én overwinning in Calpe moeten we natuurlijk een revanche aanbieden. En die zullen onze vrienden uit Calpe krijgen. Op **dinsdag 27 februari** aanstaande komen er 2 ploegen uit Calpe om de sportieve strijd aan te gaan met de Morairaanse kampioenen. Er zal op 2 biljarts gestreden worden vanaf 13.30 uur. Op biljart 1 zullen de beste 6 driebanders het tegen elkaar opnemen en op biljart 2 de onovertroffen 6 beste libre spelers. Publiek is natuurlijk van harte welkom in onze gezellige biljartkamer, waar een hapje en drankje altijd aanwezig is (tegen redelijke knipkaartprijzen). Namens de biljarters.



Fred Wijk

#### RONDE VAN VALENCIA

Op **woensdag 28 februari** doet de ronde van Valencia Moraira aan. Er is die dag een etappe van Calpe naar Calpe. De mannen gaan eerst richting Callosa en dan over de Col de Rates richting Benissa, Benitachell en dan de heuvel af naar Moraira; door Moraira over de kustweg weer richting Calpe. En dan nog een rondje achter Benissa langs, over de Bernia en weer naar Calpe. Volgens de schema's zullen ze tussen 13:30 en 14:00 uur vanuit Benitachell richting Moraira komen.

Dit is gewoon even een berichtje voor alle wielervrienden (RABO ploeg rijdt ook mee). Verdere info op [www.volta-valencia.com/2007/index.html](http://www.volta-valencia.com/2007/index.html)



Groetjes van en wieler(sport)liefhebber

## 'WALLANDER' FILM CYCLUS

In het vorige nummer en op de website heeft u al kunnen lezen over deze unieke gelegenheid om kennis te maken met de door de Zweedse auteur Henning Mankell bedachte misdaadoplosser inspecteur Kurt Wallander, middels een viertal filmavonden in ons clubgebouw.



De eerste film "De Man die Glimlachte" wordt vertoond op **dinsdag 6 maart** om 20:30 uur. De film (Zweeds gesproken met Nederlandse ondertiteling) duurt ruim 2 uur. Halverwege zal een pauze worden gehouden. De toegang is gratis en introducées zijn eveneens welkom. Uiteraard is de bar vóór, tijdens en na de film geopend. Bij voldoende belangstelling wordt de cyclus voortgezet:



**Honden van Riga - 20 maart – 20:30 uur - Duur: 1½ uur**  
*Op een winterse dag drijft een rubbervlot met daarin twee dode mannen aan op de Zuid-Zweedse kust. Na een anonieme tip stelt de politie een onderzoek in. Inspecteur Kurt Wallander constateert dat de mannen op een vreselijke manier om het leven zijn gekomen. Identificatie aan de hand van hun gebit levert een spoor op, dat Wallander naar de Letse hoofdstad Riga voert, waar na de val van het communisme een strijd woedt tussen voor- en tegenstanders van de onafhankelijkheid. In 'Honden van Riga' dreigt Wallander een speelbal te worden in een politionele Baltische intrige.*



**De Vijfde Vrouw - 3 april – 20:00 uur - Duur: ruim 3 uur**  
*In 1994 worden in Algerije vier Franse nonnen en een Zweedse toeriste door fundamentalisten vermoord. Een jaar later slaat in Zuid-Zweden een onverbiddelijke seriemoordenaar toe. De doden zijn allemaal mannen: een oude man, die gedichten over vogels schreef, een liefhebber van orchideeën en een reiziger die met stenen verzwaaard in een meer gevonden werd. Waarom heeft de moordenaar er voor gezorgd dat de slachtoffers zijn blootgesteld aan gruwelijke martelingen? Naar het oordeel van Inspecteur Kurt Wallander zijn mensen nooit wat men zich van hen voorstelt. Is een schakel in zijn onderzoek een samenhang met de moorden in Algerije?*



**Dwaalsporen - 24 april – 20:30 uur - Duur: 2½ uur**  
*Hopend op een rustige zomervakantie, krijgt Inspecteur Wallander bericht dat een meisje zich al enige tijd verborgen houdt in een bloeiende koolzaadakker. Als hij poolshoogte gaat nemen, ziet hij hoe de jonge vrouw zich met benzine overgiet en zichzelf in brand steekt. De volgende dag wordt een voormalige Minister van Justitie door en geschalpeerd aangetroffen op het strand. De moord heeft duidelijke tekenen dat een serie-moordenaar heeft toegeslagen. Terwijl het onderzoek wordt gedwarsboord door: bezuinigingen bij de politie, het WK-Voetbal, het hete weer en een uitgestelde vakantie met z'n nieuwe vriendin, is Wallander als een gek bezig de moordenaar te vinden voordat deze weer toeslaat.*

Arie Grootenboer

## KLASSIEK CONCERT

**Dinsdag 13 maart** om 20:00 uur.

Het is voor ons weer het einde van het seizoen en dus doen we dat met een paar hoogstandjes namelijk:

- Cecilia Bartoli zingt op haar eigen gepassioneerde wijze aria's van Mozart onder leiding van Nikolaus Harnoncourt (ca 40 minuten), gevolgd door de symfonie nr. 38 (de "Praagse") door het BBC Symphony orchestra onder dezelfde dirigent (ca. 40 minuten). BBC dvd van 2003.



*Pauze*

- Het 3<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> vioolconcert van Mozart door Anne-Sophie Mutter, als uitvoerende en dirigent. Deze recente Deutsche Grammophon opname is van uitzonderlijk artistieke kwaliteit. Niet te missen.

Tot ziens, Hans Kok

## KLAVERJASCLUB "HET PITJE"

De afgelopen weken is er weer hevig geklaverjast onder ruime belangstelling. De avonden verlopen heel gezellig zonder dat het mes op tafel komt. Het succes van de avonden is, dat er gezellige mensen komen, maar ook dat men er rekening mee houdt dat niet elke kaarter volleerd is. Voor Wil en mij is het fijn dat een ieder positief is en waar nodig een handje helpt. Waardering hebben wij allemaal voor Frans van de Steenoven die iedere kaartavond de puntentelling en de geldzaken bijhoudt. De totale stand van de gemiddelde puntentelling t/m 15 februari is, op de plaats één: Theo Oudendijk met 4865 punt, nummer twee is Lida Berenpoot met 4707 punt en op de derde plaats volgt Wil Meijer met 4577 punt. Een ieder die interesse heeft in klaverjassen maar nog twijfelt, daar wil ik tegen zeggen: kom eens een uurtje kijken op woensdagavond.

Paul Meijer



Rijsttafel in Hotel Savoy Hoyman Bandung 1932

Op zondag 25 maart om 14:00 uur staan de Lage Landen in het teken van het koloniale verleden. We gaan een authentiek **'Indisch buffet'** presenteren. Het belooft een heel bijzondere middag te worden, want onze keukenbaas Piet Luijken heeft een aantal

specialisten uit de eigen club weten te strikken. Onder zijn leiding staan zij garant voor een afgewogen keuze van gerechten, de juiste ingrediënten (waarvan sommige speciaal uit het verre Vaderland moesten worden overgevlogen) en de originele bereidingswijze. U kunt de volgende gerechten verwachten:

*Padan rijst, ayam besengek, rendang, perkedèl, saté, sambal goreng telor, sambal goreng boontjes, sajoer lodeh, gado gado met katjangsaus, atjar, kroepoek, emping, sambal badjak en seroendeng.*



Bij het ter perse gaan van deze uitgave van de nieuwsbrief was het nog niet zeker of alle ingrediënten verkrijgbaar zouden zijn. Het keukenteam moet een slag om de arm houden, een kleine wijziging in de samenstelling van het buffet is mogelijk. Het specialistenteam bestaande uit: Bea, Mie An, Ineke, Kiny, Rob, Ronald en Gerrit wensen u "selamat makan". Er kunnen maximaal 80 gasten deelnemen aan dit bijzondere buffet, dat 12,50 euro per persoon kost. De drankjes zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening. Het barteam heeft extra bier ingekocht. De inschrijffijst hangt weer in het clubgebouw (vol is vol). Betalen kunt u dan bij de penningmeester en van hem ontvangt u het betaalbewijs, dat u toegang tot het buffet verschaft.

Hugo Bergmans

Beste lezers, mij is gevraagd een stukje te schrijven over de wandeling die wij maakten op zondag 21 januari. Voor mij en mijn man de eerste keer dat wij meegingen met de bergstappers. We verzamelden ons rond half 10 bij Pan Pan y Jamon Jamon, vanwaar wij vertrokken naar Finestrat en vandaar naar boven de bergen in. Het weer was ons gunstig gestemd. Een lekker zonnetje vergezelde ons. Nadat de auto's ergens boven geparkeerd waren en een ieder zijn wandelschoenen aan had, gingen we op pad in een schitterend gebied. Omringd door grillige bergtoppen, bloeiende rozemarijn en tijm en erica van ruim een meter hoog. Halverwege een pauze om de door ons meegebrachte boterhammetjes te nuttigen in een heerlijk zonnetje wat natuurlijk een foto waard was. Even later bij de top ook nog een groepsfoto gemaakt waar helaas Gilles niet op voorkomt daar de ontspanner al afging



voordat hij bij de groep was teruggekeerd. Volgende keer beter! Daarna begon de afdaling waarbij ik moest constateren dat ik beter een wandelstok bij me zou hebben gehad. Een goede leer voor de volgende keer. Rond 3 uur waren we weer bij de auto's. In het dorp hebben we nog een lekker biertje gedronken op een terras en zijn daarna ieder ons weegs gegaan. Wij kwamen met een goed gevoel thuis en hebben ons al voor de volgende wandeling met de bergstappers opgegeven. Wij willen de samenstellers van de wandeling nogmaals bedanken voor deze prachtige tocht.

Yvonne Aarts

## DE BERGSTAPPERS NAAR VAL DE EBO

Als bergstapper voor de eerste keer mag ik mij eerst wel even voorstellen, ik ben Allard Draaisma en sinds 1 februari lid van deze mooie vereniging. Dat bergstappen leek ons wel en dus verzamelden wij, mijn echtgenote Ypie en ik, ons met de andere geroutineerde stappers bij Pan Pan y Jamon, Jamon op de afgesproken datum en uur. De vorige verslaggever van de bergstappers was een viervoeter en hoewel wij een naar onze mening best intelligente viervoeter meenamen, kan ik dat beest maar geen lezen en schrijven leren. Dus hoewel de collie zeer intelligent liep te kijken, help ik maar even voor de verslaglegging. Er dreigde regen, de lucht was lang niet onbewolkt maar gezien de aard van de stapperij werd toch besloten het er maar op te wagen. Met 21 enthousiaste stappers vertrokken we op 3 februari om 9:30 uur. Natuurlijk eerst per auto, het te bestappen doel was immers nog ver weg. Het deed mij denken aan onze "pelgrimstocht" naar Santiago de Compostella, echte pelgrims kruipen of lopen dat. Diegene die zich wat beter hebben gedragen doen de pelgrimage per fiets en sommigen doen het zelfs per auto. Mijn echtgenote en ik behoren tot de laatste groep. Zo gingen we op weg naar ons doel Val de Ebo. De rit alleen was al prachtig. We passeerden de zaterdagse rommelmarkt van Jalón. De meeste vrouwen worden onrustig bij het passeren van een markt, wat zal daar wel niet te zien en te koop zijn. Gelukkig stopten we niet, dan zouden we vast aan bergwandelen niet meer toe zijn gekomen, vooral omdat de heren dan de Bodega vast niet links zouden hebben laten liggen en een kopje koffie in de 'Halleluja bar' ook nog wel genomen zouden hebben. Niets daarvan, de reisleiding hield een strak schema aan. De weg tussen Parcent en Castell de Castells was opgebroken maar gelukkig konden we doorrijden tot de afslag naar Val de Ebo. Dit is altijd weer een prachtig schilderachtig weggetje, we zijn ook in geen geval de eersten die daar langs komen want we passeerden de rotstekeningen in holen in de bergwand, zeker 2000 jaar oud. Taaie mensen moeten dat geweest zijn om daar te overleven, weliswaar een prachtige natuur maar of ze zich daar wel van bewust waren? Om ca. 10:30 komen we aan in Val de Ebo. Nu de bergschoenen aan en de wandeling kan beginnen. Na een klein stukje zijn we buiten het dorp, hier stroomt het water overvloedig uit de bergen en er is een wasserij bij gemaakt, weliswaar geen wasmachine maar het ziet er naar uit dat men hier zijn spulletjes goed kan wassen en heerlijk bergwater kan halen. Toen Stef hiervan foto's maakte werd hij meteen gestrikt om foto's van deze tocht te maken. Het eerste stuk is omhooglopend, de





uitzichten worden hoe langer hoe mooier. De frisse berglucht is heerlijk om in te ademen, maar bij het klimmen blijkt je die lucht ook wel nodig te hebben. Na een uurtje bereiken we een oude ruïne met een bord "Stop". Dat deden we dan ook en op de oude stenen bleek het heerlijk om even te zitten uitblazen en te genieten van de prachtige omgeving. Via een andere weg weer naar beneden om zo tegen 13:00 neer te strijken voor een heerlijk menu in 'Bar L'Entra'. Over dit menu valt nog meer te vertellen dan over de bergwandeling. Het was prima, heerlijk en bovendien erg gezellig. Terug naar Moraira via de mooie bergweg over Pego. Zo tegen vijf uur terug



op honk na een prachtige en gezellige dag "stappen enz." Organisatie bedankt en tot een volgende keer.

Allard Draaisma

## BERGSTAPPEN IN MAART

De 1e zaterdag van de maand, **3 maart** willen wij gaan wandelen in Javea op de Cabo de la Nao, dit is een betrekkelijk makkelijke wandeling van ongeveer 1½ tot 2 uur. Er is na afloop gelegenheid om mee te gaan lunchen, daar dient u zich echter wel van tevoren voor op te geven.

De 3e zondag, **18 maart** gaan we wandelen in Gata de Gorgos. Dit is een middelzware wandeling van ongeveer 3½ tot 4 uur, de uitzichten zijn prachtig, en het landschap zeer afwisselend. De eerste beklimming is door het bos rustig omhoog om daarna een kleine afdaling te maken en vervolgens een laatste klim te maken, die iets zwaarder is dan de eerste. Maar zeer de moeite waard.

Voor beide wandelingen verzoeken wij goed schoeisel aan te trekken; liever geen sportschoenen, daarmee heeft u onvoldoende grip. Bergschoenen zijn aan te bevelen. Voor de lunch dient u zich op te geven bij Frans 966491459 of Loek 965748187. Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur.

De Bergstappers

## PRESENTATIE VOOR DE LEDEN VAN NVOC DE LAGE LANDEN



Graag stel ik mij kort aan u voor: Ruud van de Voort, 45 jaar en getrouwd met Loes en samen met onze twee zonen Bob(14) en Rick(12) wonen we sinds medio 2005 in Teulada. We hebben inmiddels al goed kennis gemaakt met dit mooie land en haar gebruiken: soms valt het mee, soms valt het tegen, maar al met al hebben we ons goed kunnen aanpassen en genieten we van het leven hier. Inmiddels hebben we al een aardig sociaal leventje opgebouwd met zowel Nederlandse als ook Spaanse, Duitse en enkele Engelse contacten. Voor ons "brood op de plank" ben ik consultant (adviseur) voor technische toepassingen, met name voor schone, alternatieve energiesystemen en moderne communicatie techniek, vooral VoIP en dan vooral gericht op bedrijven. Verder heb ik een grote interesse (volgens Loes in bijna ongezonde mate) in het gebruiken en toepassen van computers en hun software.

In mijn contacten die ik dagelijks heb met mensen over velerlei technische onderwerpen blijkt dat er nogal wat misverstanden bestaan over het gebruik van schone energieën en over telefoneren over internet. En ook wat computer gebruik aangaat wil het vaak niet lukken zoals men zich wenst. Ik heb het idee opgepakt om op de Nederlands-Vlaamse club in Moraira, NVOC de Lage Landen, de leden van informatie te voorzien. Ik kom dus *niets* verkopen (ik heb ook niets te verkopen, behalve advies) maar vind het gewoon leuk mijn vaardigheden en kennis uitdragen en in contact te zijn met medelanders. Dit wil ik doen op avonden of middagen op jullie vereniging. Mijn eigen voorkeur gaat uit naar een ontspannen en praktisch voorlichting en dus niet zozeer naar lezingen. Één keer paar maand moet voor mij haalbaar zijn, want ja... ik moet daarnaast toch werken. Het lijkt mij leuk mensen echt op gang te helpen met:

- een computerprogramma, bijv. foto's bewerken, video-opnames op cd/dvd zetten, beginnen met een eigen website bouwen.
- Hoe beveilig je een computer, hoe voorkom je spam, kan je wel veilig telebankieren?
- Welke programma's zijn gratis te krijgen (zgn. open source), hoe werken ze? waar vind ik ze?
- Hoe maak ik een eigen netwerk thuis etc, etc.
- Hoe kan ik vrijwel gratis bellen met VoIP (géén Skype), hoe krijg ik een Nederlands/Belgisch telefoonnummer in Spanje?
- Als mensen een laptop hebben kunnen we op die bijeenkomsten direct werken aan het oplossen van problemen.
- Heeft zonne- of windenergie zin voor mij, is het goedkoper, hoe werkt het?
- Welke mogelijkheden heb ik om te besparen op mijn energiekosten?
- Op welke eenvoudige wijzen kan ik besparen (vaker dan u denkt en zonder dat het geld kost)

Praktische tips en hulp, zoals u nu wellicht ook al vaker van bekenden krijgt. Ik zie graag een ieder die dan komt als deelnemer, gezelligheid combineren met wederzijdse hulp. Om wat meer duidelijkheid te krijgen of hiervoor interesse bestaat en ikzelf straks niet de enige deelnemer blijf te zijn, wil ik op donderdagmiddag 5 april mijzelf persoonlijk komen voorstellen. Ik wil polsen voor welke vorm van bijeenkomst de meeste belangstelling is en voor welke onderwerpen.

Ik maak graag kennis met u op donderdagmiddag 5 april vanaf 15:00 uur in het verenigingsgebouw, tot dan! Met vriendelijke groet,

Ruud van de Voort

## HET E-MAIL ADRES

Marijke en ik gaan regelmatig naar Nederland om te kijken hoe het met onze kinderen en kleinkinderen gaat. Zo ook vóór de laatste Kerst. Tijdens de vlucht met Transavia van Alicante naar Schiphol raakte ik in gesprek met mijn buurman, die samen met zijn vrouw drie maanden in een hotel in Benidorm had gebivakkeerd. Ze deden dat al enkele jaren om weg te zijn van het natte Hollandse klimaat en het beviel hen prima in Spanje. Ik vertelde hem dat ik in Spanje woon, zoals zoveel landgenoten, dat ik lid ben van een bloeiende Nederlands-Vlaamse club, waarin vele activiteiten worden ontplooid en we komen via de bridge afdeling met de computeruitslag van de wedstrijd te praten over computers. Op een gegeven moment zegt hij: "Meneer, kijk aub uit als u een E-mail verstuurt. Eén klein foutje in het adres kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Ik zal u iets vertellen wat mij jaren geleden is overkomen. We hadden in Nederland een paar weken met regen, regen en nog eens regen en bovendien was ik alleen, want mijn vrouw logeerde bij haar zuster in München. Deze combinatie maakte mij zo triest dat ik besloot mijn biezen te pakken en naar Spanje te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Vrouw gebeld (Jij vliegt van München naar Alicante), Transavia gebeld (Meneer, morgen ligt uw ticket klaar op Schiphol) en het hotel in Benidorm gebeld voor een kamer, (Si señor, no problema). De volgende dag was er echter wél een probleem op Schiphol. Bij de instap-gate werd mij verteld dat er een foutje was gemaakt, het vliegtuig was vol en ik kon pas de volgende dag naar Alicante. Ik heb gebeden en gesmeekt, verteld dat mijn vrouw op mij wachtte, maar nee, ik kon niet mee. Goed, ik zit dus de volgende dag in het vliegtuig en tijdens de vlucht vertelde de gezagvoerder via de public adress dat het abnormaal warm was in Spanje voor de tijd van het jaar. Temperaturen tot 30° Celcius! Bij mijn aankomst in het hotel krijg ik een boodschap van de receptioniste. Mijn vrouw heeft gebeld om te zeggen dat ze pas overmorgen een vliegtuig naar Alicante kan krijgen. Het liefst was ik meteen naar het zwembad van het hotel gegaan, maar ik zond toch eerst nog snel een e-mail naar mijn vrouw. Te gehaast bleek later, want nu komt het, ik maakte één foutje in het adres. Daardoor kwam mijn e-mail terecht bij een vrij oude dame, waarvan de man enkele dagen eerder was overleden en de dag vóór mijn aankomst was gecremeerd. Na het openen van mijn e-mail en het lezen van de eerste regel ervan kreeg zij een hartaanval en was op slag dood. Haar familie, vernam ik later vond uiteraard mijn bericht op de monitor: "Liefste, ben



gisteren vertrokken en pas vandaag hier aangekomen. Er waren problemen bij de gate en ondanks bidden en smeken mocht ik er niet in. Het bericht van jouw aankomst alhier ontvangen. Je liefhebbende echtgenoot, XXX. P.S. Het is hier anders dan we hadden gedacht, het is hier namelijk bloedheet." Mijn buurman pakte de hand van zijn vrouw en pinkte een traan weg. Moraal: *Check altijd het e-mail adres!*

Joop Zaar

#### TENNISTOERNOOI OP SOLPARK

*Op zondagmorgen togen 28 fanatieke tennissers naar Solpark toe.  
Om op vijf banen twee uren lang te strijden en wij werden nog niet moe.  
Ondersteund door lekkere koeken, gemaakt van zoete stoffen,  
Liepen wij ons het vuur uit de tennissloffen.  
Wie de beste was van het tennisgedoe  
Deed er eigenlijk niet veel toe  
Het ging om plezierig sporten en elkaar te ontmoeten  
Vijftigers en tachtigers tennissen daar op snelle voeten  
De beloning voor al die inspanning was heel fijn,  
Wij zaten al snel aan het bier en de wijn  
Het gezelschap werd met nog 10 mensen aangevuld  
Partners en ereleden kwamen erbij en er werd wat afgesmuld.  
Solpark had ons een heerlijke lunch voorgezet  
En met gezang van een blonde Vlaamse dame hadden wij heel veel pret.  
Na de uitgebreide lunch gingen de voeten van de vloer,  
Mannen en vrouwen, ieder danste heel stoer  
De wat romantische muziek veranderde in rock en roll  
Daarop danste en zong een ieder heel erg dol.  
Het feest heeft mogen duren  
Tot in de avonduren  
En ieder ging tevreden maar moe  
Daarna naar huis weer toe.  
Dank voor de organisatie door Koos en Din  
Wij hadden het allen zeer naar de zin.*

Marion

Vorm en inhoud van dit gedicht vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

#### MET DE NVOC NAAR FRIESLAND?

Plaats van handeling: Wolvega

Locatie: Drafcentrum Wolvega (ons oude bedrijf)

Datum: **zaterdag 21 juli a.s** - Kampioenschap Nederlandse paarden



#### Programma:

- 12:00 ontvangst in restaurant Beau Rivage, gereserveerde plaatsen koffie met Friese koek.
- 12:30 bezichtiging entrenement Arnold en Jolande Mollema, top pikeur.
- 13:00 naar het stalterrein om de sfeer van paarden proeven.
- 14:00 koersen volgen in het restaurant met prachtig uitzicht op de mooiste baan van Nederland. Gokje wagen met vooraf deskundige uitleg door mensen van de totalisator.
- À la carte eten of een warm koud buffet, indien gewenst slapen bij van der Valk op 1 km afstand.
- 18:00 einde programma.



Mocht u deze zomer in Nederland zijn en wilt u het paardenrennen eens van dichtbij meemaken, dan is dit uw kans. Kenners bij uitstek Grietje en Ben Brinkman staan garant voor een perfecte organisatie. Zodra zij weten hoeveel leden aan deze bijzondere activiteit willen meedoen, volgt een kostenplaatje en nadere gegevens. In ons clubgebouw komt een inschrijfflijst te hangen. U kunt Ben ook om informatie vragen tijdens de clubmiddag of op de website [www.drafcentrum-wolvega.nl](http://www.drafcentrum-wolvega.nl)

De redactie

### (Overheids-)diensten op internet

Deze maand wil ik graag iets meer vertellen over de mogelijkheden die het internet u biedt om gebruik te maken van diverse overheidsdiensten en nutsinstellingen in Spanje. Allereerst kent onze eigen gemeente twee officiële websites waar u allerlei informatie kunt vinden:

- [www.teulada-moraira.org](http://www.teulada-moraira.org) – Algemene website van de gemeente
- [www.teulada-moraira.es](http://www.teulada-moraira.es) – Informatieve site met Tourist Info

Ook gemeente Benissa heeft een soortgelijke site: [www.benissa.net](http://www.benissa.net). Verder zijn de volgende sites over Moraira vrij actueel en informatief: [www.moraira.org](http://www.moraira.org) en [www.info-teulada-moraira.com](http://www.info-teulada-moraira.com).

Op regionaal niveau is de site van de Comunidad Valencia een topper: [www.comunitatvalenciana.com](http://www.comunitatvalenciana.com), veel info op cultureel gebied en een zeer goede weer-sectie met voorspellingen op lokaal (Teulada) niveau. Verder vindt u veel toeristische informatie op [www.costablanca.org](http://www.costablanca.org).

Wilt u meer weten over kadastrale zaken en bijvoorbeeld een kaart van uw perceel opvragen dan kunt u terecht op [ovc.catastro.meh.es](http://ovc.catastro.meh.es). Door het invullen van uw adresgegevens krijgt u een keurig overzicht van uw kadastrale gegevens en een overzichtskaart, die u kunt afdrukken. Het Ministerio del Interior heeft een uitgebreide site over allerhande overheids- en burgerzaken (trámites): [www.mir.es](http://www.mir.es) met onder andere een link naar Direccion General de Tráfico. Alles over de Spaanse autokeuring vindt u op [www.tuv.es](http://www.tuv.es). Voor alle belastingszaken kunt u terecht op [www.suma.es](http://www.suma.es) (o.a. in het Engels) en eveneens op [www.agenciatributaria.es](http://www.agenciatributaria.es). Alles over uw sociale zekerheid kunt u vinden op [www.seg-social.es](http://www.seg-social.es) (ook in het Engels). Uiteraard mag onze eigen ambassade hier niet ontbreken als info-wegwijzer: [www.mfa.nl/mad](http://www.mfa.nl/mad).

De Generalitat Valencia heeft een uitgebreid business portal naar allerhande zakelijke en commerciële activiteiten: [www.gva.es](http://www.gva.es). Altijd handig voor de laatste posttarieven is [www.correos.es](http://www.correos.es) en wilt u meer weten over uw electriciteitsfactuur kijk dan op [www.iberdrola.es](http://www.iberdrola.es), en voor uw waterrekening kijkt u op: [www.aquagest-levante.es](http://www.aquagest-levante.es). Heeft u nog geen internet? Kijk dan op [www.telefonicaonline.com](http://www.telefonicaonline.com) of bel 1004. Ik wens u veel internet- en pc-plezier,

Arie Grootenboer

### Citroencake

In een mengkom doet u: 1 kuipje citroen-yoghurt, 1 kuipje olijfolie, 3 kuipjes suiker, 4 eieren en rasp van 1 citroen. Dit geheel mixen. Daarna 3 kuipjes gezeefd zelfrijzend bakmeel toevoegen en alles goed erbij mixen. Dan in een andere kom de 4 eiwitten stijfkloppen en door het cakemeel scheppen. De oven voorverwarmen op 160 gr. Het cakemeel overdoen in een beboterde cakevorm van 26 cm. doorsnee en 70 min. in het midden van de oven plaatsen. Met een satépen of breinaald inprikken. Als de pen er droog uitkomt is hij klaar. Oven uitdoen en na het afkoelen eruit halen. Succes.



Lida Beerepoot

### AMANDEL-CHOCOLADE TIRAMISU

*Op verzoek van diverse leden plaatsen wij hieronder het tiramisu-recept van Piet Luijken. Het was het toetje bij de maaltijd na de bloesemtocht.*

#### Ingrediënten:

50 gram geschaafde amandelen	2 eetlepels amandellikeur
30 gram pure chocolade	1 deciliter verse sterk gezette koffie
30 gram witte chocolade	250 gram mascarpone
50 gram cacao-poeder	2 eetlepels witte basterdsuiker
100 gram lange vingers	2 deciliter slagroom

#### Bereiding:

Rooster de amandelen in een droge koekenpan. Schaaf de 2 chocoladesoorten apart boven een schaalje. Leg de lange vingers met de suikerlaag naar beneden op een schaal. Roer de likeur door de koffie en bedruppel de lange vingers hiermee. Klop de slagroom stijf. Roer de mascarpone met de suiker romig en spatel de slagroom en de amandeltjes erdoor. Verdeel laag om laag de lange vingers en het mascarponemengsel. Eindig met een laagje mascarponemengsel. Laat de tiramisu minimaal 4 uur in de koelkast opstijven. Bestrooi vlak voor het serveren het cacao-poeder en de witte en pure chocolade over de tiramisu.

**Deze maand: Laurus Nobilis**

De Laurus Nobilis betreft dus de Laurier, weer zo'n Mediterrane plant, met een historie waar je "U" tegen zegt. Deze historie gaat zeker zo'n 3000 jaar terug. Door de Grieken is deze plant meegenomen na één van hun veroveringstochten in klein Azië (Perzië) en op deze manier terecht gekomen in het Middellandse Zeegebied. De Laurier heeft zich hier dermate ontwikkeld, dat de plant zich in het wild heeft kunnen ontplooiën. De plant is niet winterhard. In Nederland wordt de plant vaak gebruikt als kuipplant. Zoals reeds eerder gezegd, kent deze plant een zéér lange geschiedenis. De plant stond als symbool voor reinheid, maar ook voor wijsheid en glorie en was gewijd aan Apollo, zoals u weet een van de belangrijkste Griekse Goden. Indertijd kregen de winnaars tijdens de (Olympische) Spelen, gevlochten Laurierkransen, als teken van de overwinning. Later zijn door het oude Rome, deze overwinningssceremoniën overgenomen.

De Laurus, die behoort tot het geslacht Lauraceae, bevat slechts 2 soorten n.l. de genoemde Laurus Nobilis en een inheemse soort, die voorkomt op de Canarische eilanden (Laurus Azorica of ook wel genoemd de Laurus Canariënsis). De Laurier bevat etherische oliën, die als medicijn worden toegepast, maar ook als kruid een grote toepassing heeft in de keuken. Vooral in gedroogde vorm van de bladeren, maar ook kunt u uitstekend verse laurierbladeren toepassen. Zeker als u zelf



zo'n plant in de tuin heeft staan. In het wild, kan de plant 5 tot 12 meter hoog worden. Met zijn geurende, glanzend lederachtig blad, dat lancetvormig is en aan de rand iets gegolfd (lengte blad 5 à 10 cm), wordt de Laurier tot een dichte struik gevormd, die goed toepasbaar is om extra privacy in de tuin te creëren. Zo rond februari, maart krijgt de plant in de oksels op de groeipunten, groen gele bloempjes, die later in het seizoen tot zwarte, glanzende bessen uitgroeien. U kunt de plant dus goed toepassen in de Mediterrane tuin. Wel is het noodzakelijk de boom of struik op z'n tijd terug te snoeien (1 à 2 maal per jaar). Verder kunt u de Laurier ook in speciale vormen snoeien, bijvoorbeeld in een zuil of piramide vorm, maar ook in bolvorm op stam.

Ik sprak u erover, dat de plant in Nederland alleen als kuipplant gehouden wordt. Vrij in de grond is niet mogelijk, daar de plant niet tegen aanhoudende lage temperaturen kan. Deze toepassing als kuipplant, kunt u ook zéér goed hier uitnutten in uw Mediterrane tuin. De plant vraagt in de pot om vruchtbare en humusrijke grond. Indien u 1 à 2 x per week goed water verstrekt en regelmatig mest, dan kunt u vele jaren genieten van deze mobiele toepassing. Vooral als u de plant ook in een decoratieve vorm snoeit, zoals eerder besproken bij de vaste bomen of struiken. Doordat de plant in de pot mobiel is, kunt u hem zeer goed gebruiken, om bepaalde gaten in de tuin op te vullen. Bijvoorbeeld als u andere planten drastisch heeft terug gesnoeid. Maar ook als er door de droogte bepaalde planten zijn weggevallen, etc. U kunt een entree bij uw huis heel mooi decoratief aankleden met een serie van Laurier boompjes in potten. Indien u een kale gevel aan de Noord/West zijde van uw huis wat meer wil bekleden, dan kunt u ook hier deze Laurier boompjes in potten plaatsen. Zeker in bolvorm op een stam van 1,5 tot 2.00 m. geeft dit een uitermate "rijk" effect. Zoals u weet is niets volmaakt, ook de Laurier kan geplaagd worden door bijvoorbeeld schildluizen, waardoor de plant wat "kleverig" kan worden en de roetdauwschimmel dan het blad een beroet uiterlijk kan geven. In zo'n situatie kunt u met een harde straal water de bladeren afspoelen, waardoor de schildluis en roet verdwijnt. Doet u dit regelmatig, dan is dit zeer succesvol. Ook zijn er goede middelen ter bestrijding bij het tuincentrum te verkrijgen.

De Laurus Mobilis kan voor uw tuin een verrijking zijn, met als extra het geurende blad. Dit blad moet u dan wel even "knakken" of inscheuren, waardoor de heerlijke aroma u tegemoet komt.

Rik de Greeff

**Deze maand: logigram (afvalrace bergstappers)**

Tijdens een wandeltocht van de bergstappers zijn vier deelnemers genoodzaakt voortijdig af te haken en dat om diverse redenen. Zoek de leeftijd van elke persoon, de volgorde waarin en de reden waarom zij tot opgave worden gedwongen. (*Eventuele overeenkomsten met bestaande personen of situaties berust op louter toeval...*)

Aanwijzingen:

1. De man met een verkoudheid is ouder dan de deelnemer die als tweede afhaakt en jonger dan de man die een verrekking oploopt.
2. Piet moet dringend aan zij conditie werken.
3. Marcel is geen 57 jaar oud.
4. De man die met een verstuipte voet opgeeft doet dat eerder dan Theo, maar later dan de 56-jarige.
5. De 59-jarige houdt het langste vol en heeft geen last van een verkoudheid.

		LEEFTIJD				VOLGORDE				REDEN			
		56 jaar	57 jaar	59 jaar	61 jaar	Eerste	Tweede	Derde	Vierde	Conditie	Verkoudheid	Verrekking	Verstuiking
DEELNEMER	Karel												
	Marcel												
	Piet												
	Theo												
REDEN	Conditie												
	Verkoudheid												
	Verrekking												
	Verstuiking												
VOLGORDE	Eerste												
	Tweede												
	Derde												
	Vierde												
OPLOSSING		LEEFTIJD				VOLGORDE				REDEN			
Karel													
Marcel													
Piet													
Theo													

Hieronder ziet u de oplossing van de puzzel van vorige maand:

S	C	H	O	R	T	Z	I	B	E	U	K
L	K	E	G	O	E	I					
A	R	T	S	U	N	H	T				
G	E	I	G	E	N	A	K				
B	R	I	L	E	E	B	R	O	N		
A			S	L	O	T	A	M			
L	O	K	E	T	J	N	E				
	A	O	P	L	E	I	D	I	N	G	
S	L	A	A	F	I	J					
T	I	N	M	W	E	Z	E	N			
R	A	M	M	E	L	K	A	R	Z		
I	A	S	S	A	L	L	E	S			
K	U	N	S	T	W	E	R	K	L		

Ik wens u veel puzzelplezier!

Hillie Vrijs

**Teulada-Moraira**

Gemeentehuis	965 740 158
Policia Local	965 740 946
Rode Kruis	965 740 950
Brandweer	112
Guardia Civil	062
Medisch centrum:	
Teulada	965 741 136
Moraira	966 490 204
Nooddienst	112
Tele-taxi	965 744 281
Automobilistenhulp RACE	965 740 794

**Benissa**

Brandweer	965 781 185
Guardia Civil	965 730 722
Automobilistenhulp RACE	965 730 194

**Consulaat der Nederlanden Benidorm:**

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm  
Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006  
E-mail: Nlgoxbdmservitur.es  
Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

**Consulaat van België**

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5º, 03002 Alicante  
Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757  
E-mail : alconsubel@tiscali.es  
Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur

**ANWB Benidorm**

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades  
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

**Benidorm**

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.  
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.  
Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

**Denia**

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00 en 19:00 uur.  
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.  
Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

**Jávea**

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

**Benimarco**

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11.30 uur.

**Moraira**

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

**Calpe**

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot: Pater André Loysin in Calpe, tel. 965 837 720