

INHOUDSOPGAVE NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2007

BESTUUR	2
COMMISSIES & CONTACTEN.....	3
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007	4
OPROEP AAN ONZE VLAAMSE LEDEN.....	4
WEEKKALENDER	5
VAN DE VOORZITTER.....	6
NIEUWE LEDEN	7
OVERLEDEN	7
PARKEREN.....	7
ONS KOOR.....	8
DE KERSTBRUNCH EN DE HERDERTJES	10
EEN TRADITIE WORDT IN ERE GEHOUDEN!.....	12
BLOESEMTOCHT	13
WARME MAALTIJD NA DE BLOESEMTOCHT	13
KLASSIEK CONCERT	14
DE BIBLIOTHEEK WIL MEER BOEKEN	14
DE BONTE DINSDAGAVONDREIN	15
URGENCIAS!.....	15
'WALLANDER' FILM CYCLUS	16
TEMPO DOELOE.....	17
UITNODIGING AAN NIEUWE LEDEN	17
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR ACHTER DE BAR	17
MET DE BERGSTAPPERS NAAR CASTELL DE CASTELLS.....	18
BERGWANDELEN IN FEBRUARI	19
DAAROM VINDEN WIJ HET LEVEN AAN DE COSTA BLANCA ZO FIJN	20
PLEZIER MET DE PC.....	22
CHEF VAN DE MAAND.....	23
DE MEDITERRANE TUIN	24
WAARSCHUWING.....	25
PUZZEL VAN DE MAAND	27
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS.....	28
KERKDIENSTEN	28



NEDERLANDS-VLAAMSE ONTSPANNINGSCLUB "DE LAGE LANDEN"

**FEBRUARI
2007**

Correspondentieadres:

NVOC "De Lage Landen"
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253
BIC: CAAMES2A

Bezoekadres:

Residencia Arnesol
Calle Cigüña 10
Moraira-Teulada
Tel. 965 745 206

E-mail:

info@nvoc-delagelanden.com

Internet: <http://www.nvoc-delagelanden.com>

Routebeschrijving:

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen:

We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinstation ligt. Volg van hier uit de borden richting "El Portet". Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje "Farmacie" ziet. Hier gaat u linksaf de "Camino de la Viuda" op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het bord met "Arnesol" ziet. Hier gaat u rechtsaf de "Calle Cigüña" in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester.
De contributie voor het jaar 2006/2007 is vastgesteld op 62,50 € per persoon.

BESTUUR

Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966491457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter & Penningmeester:	Jan Daenen	965744005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966499091	bpennings@telefonica.net
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965974412	
Bestuurslid:	Monique Krijgsman	966492564	mkrijgsmanverschuren@yahoo.com
Bestuurslid:	Paul Meijer	966490612	wpmeijer@telefonica.net
Bestuurslid:	Fred Wijk	966495117	prive@frejanvillas.com
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966491538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965745766	

COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie commissie:	Peter Crouchs Floor Touber Gerrit Zengerink	966 490 385 966 491 457
Bergwandelen:	Frans en Mary van de Steenoven	966 491 459 & 620 363 580
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720
Biljarten:	Theo Oudendijk Ad de Jong	965 745 628 606 558 306
Bridge:	Coby van Gelderen Henny Stack-Philipsen Annús Adriaanses-Witkamp	965 791 608 966 497 920 966 490 832
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054 mohan.mehta@gmail.com
Evenementen:	Gerda Barbier Monique Krijgsman Gerrit Zengerink	965 745 766 966 492 564 966 491 457
Externe zaken:	Hugo Bergmans Gerrit Zengerink	966 491 538 966 491 457
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & 629 982 551
Fotokopiëren:	Elly Huikeshoven	
Gastvrouwen:	Ria de Jong Marijke van Heijningen-Stals	677 729 509 965 744 733
Horeca commissie:	Paul Meijer Fred Wijk	966 490 612 966 495 117 & 607 359 091
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt Frank de Swert	966 491 232 966 490 199
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612
Kuieren:	Bij toerbeurt	
Leestafel:	Nelly Mehta	965 745 054
Midgetgolf:	Gerda Barbier	965 745 766
Naald en draad:	Coby Hilgeman	965 748 459
Publicatiebord:	Gerda Barbier	965 745 766
Redactie / advertenties & lay-out nieuwsbrief:	Hugo Bergmans Arie Grootenboer	966 491 538 arie.grootenboer@gmail.com
Reizen:	Vacant	
Schilderen:	John Evans	
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken:	Gerrit Zengerink	966 491 457
Tennis:	Koos Venekamp Joke Wortelboer	965 745 528 965 794 789
Tuinclub:	Gré Daenen	965 744 005
Webmaster:	Arie Grootenboer	arie.grootenboer@gmail.com
Zangkoor:	Simone de Roy Gretha van Vliet	966 497 940 965 745 039 & 666 321 173
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720

**WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON...**

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007

		Pagina
3 februari	09:30 uur: Bergstappers	19
10 februari	09:30 Amandelbloesemtocht (onder voorbehoud)	13
10 februari	17:00 uur: Warme maaltijd	13
13 februari	20:00 uur: Klassieke muziek	14
20 februari	Bonte avond (sketches) met tapas	15
25 februari	09:30 uur: Bergstappers	19
25 februari	10:30 uur: K.K.K.	
27 februari	20:00 uur: Urgencias, wat te doen bij eerste hulp?	15
	Door Marina van den Bossche	
6 maart	20:30 uur: Filmavond – De Man die Glimlachte	16
20 maart	20:00 uur: Filmavond – Honden van Riga (o.v.b.)	16
25 maart	Indische buffetmaaltijd	17
28 maart	11:00 uur: Koffie uurtje met nieuwe leden	17

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico

OPROEP AAN ONZE VLAAMSE LEDEN



Tot onze spijt is het ons nog niet gelukt om voor ons verenigingsbestuur ook een Vlaams lid te rekruteren. Nou hebben we in onze club natuurlijk wel wat minder Vlamingen dan Nederlanders. Maar we denken dat het toch het functioneren van het bestuur ten goede komen, wanneer er wat meer invloed zou worden uitgeoefend vanuit de "Zuidelijke Nederlanden". We hopen er dus echt op dat één van u zich, voor het volgende verenigingsjaar, voor een functie in ons bestuur wil aanmelden. Intussen doen er zich soms situaties voor die zo specifiek met de Vlaamse gemeenschap te maken hebben, dat we nu al een beroep op één van u willen doen, om wanneer dat nodig is, namens het bestuur onze vereniging te vertegenwoordigen. We wachten met spanning uw reactie af.

Het bestuur

WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Jeu de boules
14:45 – 15:45	Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45	Spaanse les conversatiegroep
16:45 – 17:45	Dru Yoga
18:45 – 18:55	Inschrijven bridge
19:00 – 23:00	Bridgedrive

Dinsdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00	Creatief met Bernadetta
14:30 – 16:30	Kleding maken met Coby

Woensdag

Hele dag	Biljartclub
14:00 – 16:30	Zangkoor "Los Jubilados"
20:00	Klaverjassen

Donderdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Tekenen en schilderen
15:00	Jeu de boules
15:00 – 20:00	Clubmiddag
15:00 – 17:30	Bibliotheek en geldzaken

Vrijdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00	Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

**ELKE DONDERDAG
CLUBMIDDAG !!!**



VAN DE VOORZITTER...

Nieuwjaarspeech

Het afgelopen jaar 2006 is aan onze vereniging niet ongemerkt voorbijgegaan. Van een aantal leden hebben wij voorgoed afscheid genomen en het lijkt mij dan ook gepast even een ogenblik stilte voor hen te vragen. Verder werd menig een van ons verblijdt met uitbreiding in de kleinkinderenschare, waaraan zoveel vreugde wordt beleefd. Een huwelijk van onze leden werd gesloten, hetgeen gezien onze gemiddelde leeftijd wel opmerkelijk is. De vereniging heeft in 2006 enige veranderingen ondergaan. Het accent van een vereniging die een aantal activiteiten organiseert en de gelegenheid daar voor biedt, verschoof naar meer gezamenlijk doen. De clubmiddag op donderdag is daar een goed voorbeeld van, een middag om samen door te brengen. Om alle doorgevoerde veranderingen hier op te noemen, is overbodig. In het jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2005/2006 staat het allemaal vermeld. Voor dit komende jaar 2007 staan er meerdere doelstellingen op het bestuur verlanglijstje. De automatische incasso van de contributie bij voorbeeld staat er boven aan. Gezien de omvang van de vereniging kan dit niet anders. En laten we het nuchter bekijken, ons water, elektriciteit, telefoon, noem maar op wat er meer is, laten we toch ook automatisch afschrijven? Voor de gevormde commissie een leuke taak om te volbrengen. Het huidige verenigingsjaar wordt een verlengd jaar. Het wordt verlengd tot en met 31 december 2007, waarna wij naar verenigingsjaren gelijk aan de kalenderjaren zullen gaan. Dit jaar zal het bestuur een bijzondere ledenvergadering uitschrijven om gewijzigde statuten aan u ter goedkeuring aan te bieden, die voorlopig als een uitgebreid huishoudelijk reglement onder de oude Nederlandse/Spaanse statuten komen te functioneren. We zullen met elkaar de discussie aan moeten gaan over een eigen accommodatie. De haalbaarheid hiervan lijkt binnen handbereik. Tevens zullen we er naar streven om het huurcontract met nogmaals drie jaar te verlengen tegen de best haalbare condities. Veel tijd zal het bestuur steken in de communicatie zowel binnen de vereniging als naar externe zaken, waarin met name het contact met de gemeente en de Spaanse samenleving extra aandacht zal krijgen. Namens het voltallige bestuur wens ik u allemaal een bijzonder goed en gezegend 2007 toe. Met vooral een goede gezondheid.

Gerrit Zengerink

NIEUWE LEDEN

Deze maand verwelkomen we de volgende nieuwe leden. Jan en Yvonne van Buitenen, Margreet en Jaap Stolte, Leo Vogelaar en Riet Holthuizen. We zijn ervan overtuigd dat u zich snel in onze club zult thuis voelen. De beste manier daarvoor is overigens om zo snel mogelijk deel te nemen aan één of meerdere activiteiten, die binnen de vereniging worden georganiseerd. Op dit moment telt onze club maar liefst zo'n 440 leden.

OVERLEDEN

Woensdag 17 januari jongstleden is ons voormalig lid Marije Janssens overleden in het Hospital Levante. Wij wensen haar man Cees en de kinderen veel sterkte.

Betty Pennings

PARKEREN

P Al vanaf het begin dat wij als vereniging in Arnesol ons vestigde, hebben wij met een aantal omliggende burens problemen gehad met het parkeren. Ik wil hierbij nogmaals alle leden dringend verzoeken hun auto op de juiste manier te parkeren, de weg voorbij de inrit naar boven vrij te houden en als men s'avonds laat het pand verlaat doe dit dan met de nodige stilte. Er is niets zo vervelend, als je net in je eerste slaap bent, om wakker te worden van luidruchtige afscheid nemende automobilisten. Als wij allemaal hier de nodige aandacht aan besteden en elkaar er indien nodig op wijzen, kan dit de verstandhouding met onze burens aanzienlijk verbeteren.

Tevens wil ik uw aandacht vragen voor het parkeren voor de ingang van Arnesol. Om veiligheidsredenen moeten wij die ingang autovrij houden. Een andere bijkomstigheid is, dat wij allemaal graag met schone kleren aan rondlopen en ons niet een weg moeten banen tussen vuile auto's door. De oplossing van de oude postbus op een steen is niet de elegantste, maar wel effectief gebleken. Hierbij onze verontschuldigen aan hen die op enige wijze ongemak hiervan hebben ondervonden. Wij werken met de technische commissie aan een permanente oplossing, waarbij alle ideeën welkom zijn.

Gerrit Zengerink

ONS KOOR...

19 december 2006 - Je kunt zeggen dat ons geslonken koor klein maar dapper is. Slechts twaalf zangers en zangeressen van de zestien huidige leden lieten toch merken dat ze tot veel in staat waren. De sopranen waren duidelijk aanwezig en aan de mannelijke afdeling zou er nog wel wat extra stemvolume bij kunnen. De avond werd geopend door ons bestuurslid Fred Wijk met een vrolijk welkomstwoord, dat uitstekend bij een vrolijk kerstfeest paste. Tevens stelde hij ons voor aan de dirigent Philip Ashley en de pianist Robert Hill en natuurlijk ook aan de koorleden, die toch wel wat gespannen, hetgeen gebruikelijk is aan het begin van welk evenement dan ook, naar de luisteraars oogden met de hoop in het hart, dat de avond een succes zou worden.



Nou dat werd het dan ook, want alles verliep op rolletjes. Het eerste lied zorgde er meteen voor dat de spanning verdween, want het heette "Twinkle Star" en de Nederlandse onbegrijpelijke vertaling was "Kort Jakje", i.p.v. "Miniroksterretje" een ster die altijd ziek was, maar toch zondags met koorts in de kerk zat. De tekst zat goed in het hoofd en zo'n start in je eigen taal, maakt de boel los. Bij het tweede zeer vlotte lied werd de pianist op non-actief gesteld, want de begeleiding verliep via een CD. Het lied was zo vlot en vol ritme, dat het koor af en toe moeite had het tempo bij te benen. Ze zaten dan ook direct goed in hun rol. De volgende drie liederen brachten ons echt in de kerstfeer. Nu syt wellekome, Ode to Joy en het laatste Joy to the world, was erg mooi.

Hierna volgde "Oh kindeke klein" dat door het trio Simone, Janny en Gretha ten gehore werd gebracht, waarbij de gebruikelijke Janny was vervangen door Janny van Fred. Het werd zeer gevoelig gezongen en begeleid en ik zelf vond het fijn weer eens een trio te horen, want dat ontbrak in het vorige concert en ook de afwisseling doet er veel toe ergens een succes van te maken. Hierna volgden nog drie liedjes voor de pauze, waarbij het Spaanse lied "A la Nanita" indrukwekkend was, waarschijnlijk ook opnieuw vanwege de afwisseling van een Spaans lied temidden van Engelse en Nederlandse liederen. De toehoorders die naast mij zaten gaven te kennen dat wat meer Spaanse liederen ook

zeer aan te raden zou zijn. Een reactie vanuit het publiek die misschien best wel het nadenken waard is. Na "Mary's Boy Child" en "Think of me" uit de Phantom of the Opera; welk lied bekend voor ons was na de filmpresentatie van Hans Kok, was het pauze.

Tijdens de pauze wordt iedereen altijd weer geactiveerd en na diverse sapjes kon dus de uitvoering met verbeterde kracht doorgaan. Komt allen tezamen (Adeste Fidelis) is een prachtige tekst en zeer toepasselijk na de pauze. Prachtig gezongen in een vredelievende kerstsfeer waarin we ons bevonden. Het nummer "Bethlehem" was ook heerlijk om aan te horen, in een tijd dat bethlehem wordt bedreigd met raketten en enkele Arabische landen Israël zouden willen vernietigen. Hierna volgde een duet, dat werd gezongen door onze onmisbare sopraan Simone en de dirigent Philip, die bleek over een mooie tenorstem te beschikken. Terecht een luid applaus voor deze beide solisten. "See him lying on a bed of straw", waarbij de mannen een hoofdrol speelden door een indrukwekkende korte tekst, Pom Pom Pom of Doem Doem Doem aan de zang van de rest van het koor toe te voegen, hetgeen wat lacherig werd aangehoord. De mannen bleven er in elk geval belangrijk bij kijken. Het lied "Gloria" werd prachtig uitgevoerd met een opvallend mooi slot. Daarna volgde "Panis Angelicus", het kerstlied dat bijna door elk koor met kerstmis ten gehore wordt gebracht en wat nog mooier zou zijn geweest als onze dirigent als solist daarbij zou zijn opgetreden. Hierna volgden nog de drie laatste nummers van het totale programma van achttien, namelijk: de canon "Dona Nobis Pacem", "Stille Nacht" en "We wish you a merry Christmas".

Namens de toehoorders wil ik hierbij mijn bewondering en dank op papier zetten. Dank aan het koor, de dirigent, zijn vader die de moeilijke taak had de begeleiding op de piano voor zijn rekening te nemen. Ook Gretha van Vliet bedankt voor de aangename aankondigingen. Fred Wijk sprak een geestig slotwoord en als christelijk opgevoed jongmens wil ik best zeggen, dat ik het heerlijk vond om weer eens in een goede kerstsfeer te luisteren en zelfs af en toe mee te mogen zingen. De kerstboodschap van vrede op aarde is gebleken een utopie te zijn. Hopelijk heeft dit concert een bijdrage geleverd aan een bestendige vrede binnen onze club. Het was een fijne avond en ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek, omdat praktisch alle aanwezigen meezongen, wanneer dat was toegestaan.

Kees den Dulk

DE KERSTBRUNCH EN DE HERDERTJES

26 december 2006 - Piet keek in een hoekje van de biljartzaal toe tot ik eindelijk eens een mooie carambole maakte die mij naar de zevende hemel bracht. Daarop zweefde hij op zijn alomtegenwoordige havanawolk achter me aan en vroeg met een glimlach uit het kerstverhaal of ik het verslagje wou maken van de kerstbrunch. In een eerste reactie wou ik neen zeggen maar zijn vertederende niet wijkende lach haalde mij over de streep. "Voor jou doe ik het wel, Piet." We zijn nog niet eens een jaar lid maar de inzet van Piet voor de club noopte tot een wederdienst.

Mijn vrouw had ons ingeschreven niettegenstaande mijn tegenpruttelen, want ik had mezelf beloofd om de weegschaal tegen het einde van 't jaar onder de 69 kg te duwen. Dit wordt dus een brunch met wilskracht! Krijg je dan bij 't binnenkomen een coupeke sprankelend vocht in je handen geduwd door een charmante dame met een glimlach waar Piet waarschijnlijk bij in de leer is geweest. Kun je gewoonweg niet weigeren. Dit loopt verkeerd met mijn gewicht. Geen massa deelnemers dus noemden we onszelf dan maar 'de crème de la crème'. De tafeltjes stonden netjes gedekt en met 'Haché' op de breed uitgesmeerde menukaart ontspan zich een geanimeerd gesprek tussen Nederlanders en Vlamingen. "Haché is voor ons gehakt," klonk het uit het zuiden. 'Neen,' zei het in de meerderheid verkerende Noorden, "dit is draadjesvlees." Ik dacht in Zuid-Afrika te zitten waar men nog meer van die gekke woorden bedacht heeft. "Ho, jullie bedoelen soepvlees!" Stipt op schema eiste de voorzitter imposant maar vriendelijk even de stopzetting van de debatten. In zijn eigen stijl knoopte hij aan de verwelcoming een beetje 'serieus uit het leven gegrepen' maar dan op een manier dat je oren er niet van tuiten en dit in een hoogstaand wat korter-bij-de-Noordpool-Nederlands waarvan onze Vlaamse oren toch soms wel pijn deden. Maar de boodschap, passend in deze kersttijd, kwam niettemin over.

Het inschenken van de wijn, het gevarieerde voorgerecht en de heerlijke soep – welk leger heeft die groenten gesneden - had de culinaire tweestrijd omtrent de 'haché' al helemaal doen vergeten toen die aangekondigd werd. Geen 'nouvelle cuisine' maar heerlijke bourgondische keuken: rode kool met aan de ene kant van de tafel draadjesvlees en aan de andere kant soepvlees. Maar het smaakte aan beide zijden van de grens zodanig dat er voor de tweede maal

aangeschoven werd. "Mag ik nog wat opscheppen?" vroeg de in het wit uitgedoste voorzitter. Even kwam het in me op om een Noord-Zuid-prikje te geven: "Doe maar wat je best kunt," maar in de dagen van tijd van peis en vrede hield ik het achter de kiezen. "Halve pollepel, s.v.p. voorzitter!" Een bijkomend Michelinbandje zat er aan te komen.

We kregen even de gelegenheid om op adem te komen en wat te keuvelen en te grappen. Zo'n bijeenkomst is de perfecte gelegenheid om weeral met fijne mensen kennis te maken. Zeker een aanrader voor nieuwe leden. Hier en daar klonken wat lachsalvo's en Nico gaf de eerste noten van 'De herdertjes lagen bij nachte'. Terwijl we aan het zingen waren, werd het mij duidelijk dat dit lied niet paste in deze mooie streek. 'Zij lagen bij nacht in het veld!' In welk veld? Tussen de wijndruiven? Geen zicht! 'Zij hadden hun schaapjes geteld!' Begin maar eens tussen al die appelsienbomen. Al kijkend naar de deelnemers en de gemiddelde leeftijd ervan was er geen twijfel dat iedereen wel tijd genoeg gehad heeft om zijn schaapjes te tellen en als je zag hoe chic er iedereen erbij zat, waren die schaapjes niet alleen geteld maar hadden ze die allemaal al lang op het droge!



Net voor het nagerecht nam Nico met zijn aangename floerse stem – sexy stem fluisterden enkele dames – het woord om in naam van iedereen het ganse team te bedanken dat zich ingezet had om ons deze fijne namiddag te bezorgen. Het staat wel allemaal voor je neus maar we staan niet altijd stil bij al het werk dat dit met zich meebrengt. Al de medewerkers kregen dan ook een uitgebreid en terecht applaus. Meteen daarna konden we de tiramisu binnenlepelen, o, die tiramisu: soms te zwaar maar niet deze maal, soms te zoet maar niet deze maal en zo zou ik kunnen verdergaan. Kortom: hij was gewoonweg af! En dat van die 69 kg stellen we maar best weer een weekje uit.

Stef

EEN TRADITIE WORDT IN ERE GEHOUDEN!

In grote getale kwamen ze weer opdagen voor hun nieuwjaarsduik, de onverschrokken (N)VOC-ers. Het zijn er elk jaar weer meer. Natuurlijk heeft ook het prachtige weer enorm meegeholpen. Overal werd begroet, omhelsd, gekust en een toch vooral maar gezond 2007 gewenst. In een prachtig nieuwjaarszonnetje, bij zo'n graad of 18/20, leek het voor een rechtgeaarde noordeling wel hartje zomer! (Heeft u 's avonds op het Nederlandse nieuws ook gezien hoe dat het er aan de Noordzee toeging? Brrrrrr!). Om exact 12:00 uur gaf voorzitter Gerrit Zengerink het startsignaal en meer dan dertig (!) dappere clubgenoten stortten zich in de Middellandse zee, sommige uitgedost in wel héél ongewone zwemkledij, toegejuicht door zeker honderd iets minder dappere medeleden. En oh wat leden ze mee, vooral toen na enkele minuten de verkleumde duikers weer aan land kwamen en werden opgevangen met heerlijke warme chocolade melk en door Leny Oudendijk zèlf gebakken oliebolletjes.



Daarna ging men met gezwinde spoed richting Arnesol, waar in de bar de Cava klaarstond. Het werd een volle bak. Toen iedereen er was en een glas in de hand had, nam Gerrit weer het woord en wenste alle aanwezigen, mede namens het voltallige bestuur, een goed en gezond nieuwjaar. Zijn volledige praatje vindt u elders in dit nummer. Vervolgens reikte hij, evenals vorig jaar, een fles Sonnema Berenburg uit, ditmaal aan de nieuwjaarsduiker, die er het eerste in èn ook weer uit was. Tot zijn eigen verbazing kreeg Theo Oudendijk de fles, maar wel meteen met een paar glazen erbij, zodat hij de fles niet mee naar huis hoefde te slepen. Bij de dames viel Mardzya in de prijzen en ontving een mooi flesje rode wijn. Toen werd het tijd voor het uitserveren van de traditionele overheerlijke zelfgemaakte erwtensoep van Piet en zijn team. Het zonnetje scheen nog steeds en men bleef nog lang napraten over goede voornemens en zo. Wat is het leven toch mooi als je een paar aardige tradities in ere houdt!

De redactie

BLOESEMTOCHT

Op **zaterdag 10 februari** a.s. (met eventuele uitwijk naar 17 februari), zal de jaarlijkse amandelbloesemtocht worden georganiseerd.

Deelnemers worden om 9:30 uur in ons clubhuis verwacht en onthaald op een kopje koffie met amandelgebak. Iedereen ontvangt een routebeschrijving met daarin diverse opdrachten. Bij terugkeer, om plm. 5 uur, staat de keukenbrigade klaar met een heerlijke warme maaltijd, bestaande uit champignonsoep, aangemaakt met room en witte wijn. Daarna een rijk gevulde witlofsalade, boerenkool met worst en als klap op de vuurpijl tiramisu, waarin verse amandelen en amandellikeur zijn verwerkt. Dit alles voor de prijs van € 15,- p.p.. Leden die alleen de bloesemrit rijden, betalen € 5,- p.p. Betaling vooraf bij de penningmeester op de clubmiddag. Tijdens de maaltijd worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Deze prachtige rit is ruim 150 km. en bij mooi weer uitermate geschikt voor een gezellige picknick. De intekenlijst vindt u op het mededelingenbord in de zaal van Arnesol.



Leny Oudendijk

WARME MAALTIJD NA DE BLOESEMTOCHT



Na afloop van de bloesemtocht wordt er rond vijf uur een heerlijke warme maaltijd geserveerd in ons clubgebouw. Wilt u weten wat voor moois Piet en zijn team nu weer op tafel zetten, kijk dan even in het artikeltje over de bloesemrit. U kunt zich natuurlijk ook inschrijven op deze lunch als u niet meedoet aan de tocht. Op het mededelingenbord in de zaal hangt een aparte inschrijffijst voor de degene die alleen komen eten. Schrijf u tijdig in en betaal vooraf aan de penningmeester.

Gerda Barbier

KLASSIEK CONCERT

Voor deze avond op **dinsdag 13 februari**, die begint om 20:00 uur, hebben we een gevarieerd programma uitgekozen, waarbij de componisten zich hebben laten leiden door hun passie voor het gekozen onderwerp namelijk:

1. **El Sombrero de Tres Picos** van De Falla (ca 40 minuten), Chicago Symphony o.l.v. Daniël Bareboim. U zult niet lang hoeven na te denken om hier zijn passie voor de cultuur van Andalusia in terug te vinden.
2. **The Scythian Suite** van Prokofiev, door het Rotterdams Philharmonisch onder leiding van Valery Gergiev (ca 20 minuten). Dit zeer levendige en vurige stuk gaat over het woeste gebergte en zijn inwoners (The Scythian Mountains in the Caucasus).



Pauze

3. **Symphonie Fantastique** van Hector Berlioz (ca 45 minuten) door de Berliner o.l.v. Mariss Jansons. Zoals de componist zelf heeft beschreven, een uitdrukking van zijn grote liefde voor een Engelse actrice. Een veelvuldig terugkomend motief noemde hij zijn "idée fixe".



Ik denk dat u zich bij deze uitvoeringen niet zult vervelen. Tot ziens.

Hans Kok

DE BIBLIOTHEEK WIL MEER BOEKEN

Onze bibliotheek, onder de bezielende leiding van Beatrijs Bachman, lijkt onverzadigbaar. Ze wil alsmaar meer, het is nooit genoeg. Daarom deze oproep: "Heeft u nog Nederlandstalige boeken over? Bea is er blij mee". Mocht ze een boek al hebben, geen nood, ze houdt het mooiste exemplaar en doet het andere in de verkoop. De opbrengst daarvan is weer bestemd voor de aankoop van nieuwe uitgaven. Deze keer is ze ook geïnteresseerd in Engelstalige boeken. Dus inspecteer uw boekenkasten en zit er iets bij dat u kunt missen, u doet de club er een groot plezier mee.

Hugo Bergmans

DE BONTE DINSDAGAVONDREIN

Lieve en beste mensen nog eenmaal wil ik u duidelijk maken wat de bedoeling is op **dinsdag 20 februari**. Er hebben zich een aantal enthousiaste mensen gemeld om u te amuseren, zij willen u door middel van liedjes, voordrachten en grappige sketches iets vertellen over hun stad of hun provincie. Ook kan er gedanst worden onder leiding van Ruud van der Have. Dit hebben Piet Luijken, Fred Wijk en ondergetekende uitgewerkt en er een naam aan gegeven en wel:

'DE BONTE DINSDAGAVONDREIN'

Velen van ons herkennen die kreet wel en hebben er leuke herinneringen aan. Wij willen die tijd even terughalen en wordt het een succes dan zullen we dit jaarlijks proberen te herhalen. Het ligt dus aan u of we doorgaan of niet.

Ook verrassen wij u met elf heerlijke Nederlandse tapas voor slechts 5 euro, verzorgt door onze Piet. Om het een en ander leuk te laten verlopen rekenen op maximaal 80 personen dus wie het eerst komt het eerst maalt. De intekenlijst hangt reeds aan het bord dus graag tot 20 februari a.s.



Nico van Vliet

URGENCIAS!

In ons vorige nummer hebben wij reeds aangekondigd, dat op **dinsdag 27 februari** dokter Marina Van den Bossche een presentatie komt houden over het verlenen van eerste hulp. Wij vinden dit onderwerp zo belangrijk, dat we u hierbij graag aan deze voordracht herinneren en rekenen op een grote opkomst. Het begint om 20:00 uur.

Betty Pennings

'WALLANDER' FILM CYCLUS

Wellicht kent u de boeken van de Zweedse schrijver Henning Mankell over inspecteur Wallander? Zoniet, dan is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze innemende misdaadoplosser middels een viertal* filmavonden die we de komende maanden in ons clubgebouw voor u willen organiseren. Voor diegenen die de boeken kennen zullen de films, naast herkenning, zeker een nieuwe dimensie toevoegen aan het beeld van deze markante figuur... We openen de cyclus op **dinsdag 6 maart 2007** met:



De Man die Glimlachte

De film (Zweeds gesproken met Nederlandse ondertiteling) begint om 20:30 uur en duurt ruim 2 uur. Halverwege houden we een pauze.



Op een dag bezoekt een oude vriend, de advocaat Sten Torstensson, Kurt Wallander en vertelt hem dat zijn vader dichtbij Brösarp onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Wallander neemt het verhaal van zijn vriend niet serieus. Kort daarna wordt zijn vriend, die op een verschrikkelijke manier is vermoord, gevonden en Wallander realiseert zich dat hij zich heeft vergist. Tijdens zijn jacht op de moordenaar stuit Wallander op een samenzwering van misdaden. Dit leidt hem naar de een organisatie die handelt in transplantaties van menselijke organen. Achter deze organisatie schuilt een elegante zelfverzekerde man die zijn eigen wetten hanteert. Maar wie is hij? In 'De man die glimlachte' manipuleert Wallander zichzelf in een kruisvuur van immoraliteit, bedrog en leugens.

De toegang tot de filmavond is gratis en introducées zijn eveneens welkom... Uiteraard is de bar vóór, tijdens én na de film geopend.

Arie Grootenboer

* Bij voldoende belangstelling zal de cyclus als volgt geprolongerd worden:
20 maart: Honden van Riga - 3 april: De vijfde vrouw - 17 april: Dwaalsporen



Ons onvolprezen keukenteam heeft het plan opgevat om ons op **zondag 25 maart** een authentiek Indisch buffet voor te zetten. Zet deze datum vast in uw agenda, in de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. Selamat makan!

De redactie

UITNODIGING AAN NIEUWE LEDEN

In maart houden wij weer ons jaarlijkse koffie-uurtje met de leden, die er dit verenigingsjaar zijn bijgekomen. Onze gastvrouwen Ria de Jong en Marijke van Heijningen zullen hen ontvangen. Vanzelfsprekend zullen ook de meeste leden van het bestuur aanwezig zijn. Op **woensdag 28 maart** om 11:00 uur in ons clubgebouw Arnesol. De achtergrond van deze bijeenkomst is de ervaring dat nieuwe leden er vaak behoefte aan hebben nog eens nader kennis te maken met de gang van zaken in hun nieuwe club. "Wat doet de NVOG De Lage Landen allemaal voor hen en wat kunnen zij voor hun club doen?" De betreffende leden worden natuurlijk allemaal ook persoonlijk uitgenodigd.

Gerrit Zengerink

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR ACHTER DE BAR

Onze club beschikt over een leuke en actieve groep vrijwilligers die, steeds wanneer dat nodig is, de bar draaiende houden en u van de gewenste drankjes voorzien. Maar we kunnen nog best een paar extra vrijwilligers gebruiken. Met name op de vrijdagmiddagen tussen 15:00 uur en 19:00 uur en op de maandagavonden tussen 18:00 uur en middernacht is er een tekort aan medewerkers. Heeft u tijd en lijkt het u best leuk om zo nu en dan eens aan de andere kant van de bar te staan, geeft u dan op bij ondergetekende (telefoon 966 490 612).

Paul Meijer

6 januari 2007 - Mag ik me even voorstellen, ik ben de enige viervoeter in een gezelschap van 26 tweevoeters. Ik had het voorrecht om in de eerste auto de weg te mogen wijzen. De route gaat over prachtige Spaanse wegen, dwars door valleien en bergen op weg naar Castell de Castells. Niets kan ons tegenhouden, ook al is de weg opgebroken, wij springen van rots naar steen. De Spaanse tegenliggers worden in de berm gedrongen. De auto kreunt en is praktisch aan het eind van zijn Latijn. Gelukkig maar, ik was toch al toe aan een nieuwe. Het volk verzamelt zich op de kruising temidden van de boomgaarden. Nu nog kaal, maar in onze ogen danst de bloesem van weleer. Het begint goed, met een kluitje op elkaar, maar al snel wordt het een lange sliert, een slang van mensen die zich kronkelt over bergpaadjes alsmaar de berg op. Het is 4 graden in de schaduw, daaruit blijkt: één korte broek maakt nog geen zomer! Het is een hele taak voor mij om die roedel bij elkaar te houden. Ik ren van voor naar achteren, maar dan is er plotsklaps dat vrouwke, dat afwijkt van het pad om zich achter een boom te verbergen... Hoge nood.! Het zijn Hollanders die praten over Hollandse zaken: thuis, zekerheid, gezondheid, enz. Daar tussendoor loopt een apart ras. Zij praten met een zangerige stem over "het Leven" zij noemen zich "Vlamingen". Tenslotte na 9000 stappen komen wij aan het eind, de Font dels Teixos, een grote ronde boog van



rotsen met de grot van de holenbeer. Jammer die is niet thuis. Dus keren wij weer om en glijden terug naar de zon. Daar zijgen zij ineens. Het is een apart stel: dik en dun, pezig, stevig ingepakt in wollen huiden. Een ding hebben zij gemeen: stevige kuiten. Terwijl ik de omgeving in de gaten houd, genieten zij van een neut of water. Een 2A klauter is niet mis. De terugweg nemen zij in eigen hand met de auto over de Col de Rates 650 meter hoog. Beneden spreidt zich de Jalonvallei uit, met het prachtige witte dorp Parcent. Daar wonen Spanjaarden, inwoners van dit land, tesamen. Op de berghellingen steenklompen, urbanisaties. Daar wonen de estrangeros alleen in hun villa's. In Orba staat de tafel klaar. Het mensdom gaat dineren: bief en emperador, overgoten met jarra en vino... Maar wie denkt eraan mij daar achter in mijn auto? Please a doggy bag!

Angela

BERGWANDELEN IN FEBRUARI

De eerste wandeling is op **zaterdag 3 februari** en gaat naar Val d'Ebo, een mooie vallei waar o.a. de 'Barranco de Infierno' is, maar tevens is het een mooie wat vlakkere wandeling. Wij gaan hem zelf nog even voorwandelen maar de beschrijving zegt dat het niet te moeilijk is. De hele wandeling duurt ongeveer 2½ uur en daarna willen we in het plaatsje zelf gaan lunchen.



Er is daar een leuk restaurantje waar je prima kunt lunchen. Daar dient u zich wel voor op te geven zodat wij dat kunnen reserveren (telefoon Frans 96 649 14 59).

De 2e wandeling zal dan zijn op **zondag 25 februari** en brengt ons naar de Caballo Verde. Je hebt daar een prachtig vergezicht aan beide zijden van de bergkam waar wij over zullen wandelen. Deze wandeling kun je op 2 manieren lopen: eentje met een duur van rond de 2½ tot 3 uur, middelzwaar en eentje die een uur langer duurt en daardoor ook zwaarder is. Wij kiezen voor de kortere versie, breken hem af op de graat en gaan volgens de flank aan de andere zijde terug.



Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur.

De Bergstappers

DAAROM VINDEN WIJ HET LEVEN AAN DE COSTA BLANCA ZO FIJN

Hartje winter en je zit toch heerlijk bij zo'n 20 graden in het zonnetje te lunchen. Maar je kunt ook in de auto stappen en na een rit van nog geen drie uur de ski's onderbinden. Hieronder vindt u bijvoorbeeld een hele interessante aanbeveling van Mary en Frans van de Steenoven.

Skiën in Spanje!

U denkt al gauw bij skiën in Spanje aan de Pyreneeën, dat is nogal voor de hand liggend. Mensen die in deze omgeving wonen, denken dan ook nog wel aan Sierra Nevada, maar aan Teruel denkt niemand. Als je het er over hebt zeggen ze: "Zo dichtbij dat kan haast niets zijn, of alleen maar iets dat bij een strenge winter of na langdurige sneeuwval af en toe kan". Niets is minder waar, wij hebben afgelopen winter ervaren wat het is, en we waren verrast, aangenaam verrast zelfs. Je neemt de snelweg naar Valencia, passeert Valencia tot aan Sagunto, daar sla je af naar Teruel. Trouwens, het is ook een mooi alternatief om eens op een andere manier naar Nederland te rijden, mooier en afwisselender, vooral nu de nieuwe weg (zonder tol) bijna voltooid is. Zo'n 30 km voor Teruel sla je af, daar staat al aangegeven "Valdelinares" en dat is de naam van het skigebiedje. De hoogte is 2000 m en het vreemde is dat je met de auto 2000 m omhoog rijdt, daar de auto parkeert, de ski's onderbindt en naar beneden skiet. Andersom dan bijvoorbeeld in de meeste skigebieden. Er zijn 3 stoeltjesliften en wat sleepliften, een paar blauwe pistes en een hele mooie rode piste. Het is natuurlijk geen groot gebied, maar voor een dag of 2 - 3 kun je je er aangenaam vermaken en het echte wintersport gevoel krijgen.



Toen wij er afgelopen jaar op 31 januari heen reden, moesten we zelfs de sneeuwkettingen onderdoen die we lachend in de auto hadden meegenomen "voor het geval". Het is een koude put daar dichtbij de

Middellandse Zee. Normaal gesproken kun je daar vanaf zo eind november tot aan eind maart skiën, mede omdat men daar ook over



sneeuwkanonnen beschikt, maar over het algemeen is het redelijk sneeuwzeker. Je kunt bij de reisbureaus alle informatie vinden. Het grote voordeel is, dat het via deze goed berijdbare weg ongeveer 2,5 uur rijden is. Niet te geloven toch!

Natuurlijk kun je er in het voorjaar, na maart, ook heerlijk wandelen. Het is een bergachtig gebied, waar vele wandelingen uitgezet zijn. Je vindt er nog leuke kleine authentieke dorpjes, waar geen massa toerisme is en waar het niet helemaal vol gebouwd is, zoals aan de kust. Kortom zeer de moeite waard om of te gaan skiën of te gaan wandelen. Ze beschikken over een eigen web site, www.sierradegudar.com waar alle informatie op te vinden is, ook een webcam op de pistes! Probeer u het ook eens, u zult aangenaam verrast zijn, zowel voor wandel- en/of skimogelijkheden zo vlak bij huis.

Mary van de Steenoven

PLEZIER MET DE PC

Zoals ik u vorige maand beloofde zal ik deze keer aandacht besteden aan de nieuwe ontwikkelingen die we dit jaar kunnen verwachten op pc gebied. Natuurlijk is dat in de eerste plaats het uitkomen van Windows Vista. Als alles volgens planning verloopt liggen de pakketten in de schappen op het moment dat dit boekje uitkomt. Nog geen directe aanleiding om naar de winkel te rennen en een upgrade aan te schaffen. Eerst maar eens afwachten wat de ervaringen over het eerste half jaar zullen zijn. Waar u echter wel rekening mee dient te houden wanneer u van plan bent om een nieuwe pc aan te schaffen is om na te gaan in hoeverre alle hardware componenten "Vista ready" zijn. Microsoft heeft met alle OEM's* van pc's afgesproken dat wanneer een pc of notebook voldoet aan Microsofts hardware vereisten voor Vista, deze voorzien zal zijn van een speciale sticker. Afhankelijk van de Vista versie (er verschijnen er maar liefst vijf!) is de aanduiding "Vista Capable" of "Vista Ready". Dit geeft u de garantie dat uw nieuwe aanschaf probleemloos met Vista overweg kan. Meer informatie over Windows Vista vindt u op: www.microsoft.atat.at/netherlands/windowsvista/default.aspx.

Voorlopig zullen velen nog gewoon gebruik maken van Windows XP. Voor al diegenen die nog werken met Windows ME of Windows 98 (of NT of 2000) zou ik het dringende advies geven alsnog te upgraden naar Windows XP of direct over te stappen naar Vista. U zult dan ongetwijfeld in de knip moeten tasten want dat gaat het oude bakje niet meer trekken...

Een andere noviteit die afgelopen maand de aandacht trok was de aankondiging van Apple voor de iPhone. Deze combinatie van iPod met mobiele telefonie zal ongetwijfeld de volgende revolutionaire trend gaan zetten in de 'small electronics' wereld. De populariteit van de iPod heeft inmiddels ruimschoots bewezen dat gebruiksgemak en functionaliteit in combinatie met goed design hoog scoren in deze 'wannahave' wereld... Meer info vindt u op: www.apple.com/iphone.

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij onze eigen website die ondertussen al weer één jaar in de lucht is. De belangstelling hiervoor is boven verwachting gebleken en omstreeks dit moment zullen we hopelijk de 50.000 bezoekers passeren, voorwaar een mooi resultaat. Het geeft tevens voldoende stimulans en motivatie om de werkzaamheden in dit kader voort te zetten en u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen onze vereniging. Ik wens u veel pc plezier.

* Original Equipment Manufacturer

Arie Grootenboer

Zuur vlees*Benodigheden:*

- 750 gram riblappen
- circa 4 dl. azijn
- 4 dl. water
- 6 jeneverbessen
- 6 laurierblaadjes
- 4 kruidnagels
- 1 pond uien
- 50 gram boter of margarine
- 3 el. (appel) stroop
- 4 plakken ontbijtkoek (circa 2 cm. dik)
- 1 flink volle el. bruine suiker
- peper en zout

Bereiding:

Snijdt het vlees in grote dobbelstenen. Marineer het vlees in een grote pan of schaal met het water en de azijn. N.B. Geen aluminium of koper! Doe hier de jeneverbessen en de laurierblaadjes bij. Dek het vlees af en laat het minstens 8 uur in de koelkast marinieren. Af en toe omscheppen. Zeef het vlees boven een pan en bewaar de marinade. Dep het vlees droog en leg de laurierblaadjes opzij. Gooi de jeneverbessen weg. Bestrooi het vlees met peper en zout. Bak het vlees in een grote pan op hoog vuur rondom snel bruin (8 minuten). Maak de marinade *lauwwarm* en giet dit over het vlees tot het net onder staat. Doe de laurierblaadjes en kruidnagels bij het vlees. Breng het vlees aan de kook en laat het daarna met het deksel op de pan op een laag vuur een uur zachtjes sudderen. Pel de uien, snijd ze in plakken. Smelt de boter in een koekenpan en bak de uien flink bruin (niet zwart). Schep de gebakken uien op het vlees. Doe de stroop erbij en schep alles door elkaar. Voeg bruine suiker naar smaak toe. Breng het vlees weer aan de kook en laat het verder zachtjes sudderen. Haal na een uur de deksel van de pan en verbrokkel de ontbijtkoek boven het vlees. *Niet omroeren!* Doe de deksel weer op de pan en laat het vlees verder sudderen. Roer na 15 minuten de inhoud van de pan om. Laat het vlees nog 15 tot 30 minuten verder sudderen, maar roer er nu regelmatig in om aanbranden te voorkomen. Het vlees is goed als het boterzacht is en nog niet uit elkaar valt. Op smaak brengen met peper en zout. Lekker met gekookte aardappels en rode kool.



Joop Zaar

Deze maand: de Hibiscus

Met de jaarwisseling was ik op de Canarische eilanden, te weten Lanzarote. Zoals u ongetwijfeld weet, betreft het hier een vulkanisch eiland. Op 1 september 1730 is hier een scheuring in de aarde ontstaan, gevolgd door uitbarstingen, die 6 jaar lang enorme stromen lava hebben uitgespuugd. Dit werd nog eens herhaald in 1824. Daar het weinig regent op dit eiland en grote delen van de aarde (zeg maar gruis.) door de lava gewoon zwart is, is de vegetatie beperkt. Een van de planten, die me hier opviel door zijn diverse manieren van toepassing was de Hibiscus rosa sinensis (Chinese roos). Allereerst natuurlijk door de fraaie bloemen, maar vooral ook doordat deze plant hier zo goed groeide. Deze heester is natuurlijk ook zeer geschikt voor de Costa Blanca. Zeker als de plant op een goede plaats in de tuin staat, zal hij ook hier het hele jaar fraaie bloemen voort brengen. Ongetwijfeld heeft u deze plezierige plant ook toegepast in uw tuin. Indien niet, dan kan ik u deze Hibiscus van harte aanbevelen. Allereerst zoals ik u al noemde door zijn prachtige bloemen, maar ook voor het frisse groene blad van deze niet bladverliezende struik. Hier aan de Spaanse kust zijn veel planten stekelig, de Hibiscus is dit niet en is dus makkelijk te snoeien e.d.. Mede hierdoor zal de plant een dankbare toepassing blijken te zijn. Allereerst even een totaal beeld. De Hibiscus bestaat uit zo'n 300 soorten en behoort tot de kaasjeskruid familie (Malvaceae). Ze komen uit de tropen en sub-tropen. Er zijn bladverliezende en groenblijvende soorten. Ik wil het in dit artikel vooral houden bij de eerder genoemde Hibiscus rosa sinensis en ook bij de Hibiscus syriacus. De Hibiscus rosa sinensis (ook wel chinensis) is afkomstig uit China, zoals de naam al zegt. Kan een hoogte en omvang bereiken van 2 à 3 meter. De soort heeft donker groen, grofgetande eivormige bladeren. De bloemen hebben een lengte van zo'n 12 cm, die in de bovenste blad oksels ontstaan. Ze bloeien kort, echter in grote aantallen. De bloemen zijn enkel, karmijnrood. Maar er zijn ook dubbele en halfdubbele uitvoeringen, die door het kruisen ontstaan zijn. Hierdoor zijn er ook zalmroze, roze en gele bloemen. Voor potplanten, maar ook



voor borders worden door de handel ook wel kleine planten aangeboden, die met een groeiremmend middel zijn behandeld. Deze blijven aanvankelijk klein, maar zullen uiteindelijk, zoals normale planten gewoon uitgroeien tot de maten, die ik u genoemd heb. Als u de plant laag wil houden, dan zal u regelmatig de plant moeten toppen. Verder kunt u de oudere planten op z'n tijd flink terug snoeien. De plant houdt van een warme plek, die beschermt is tegen de koude wind. De bodem moet goed doorlatend zijn., liefst humus rijk. Zeker bij het begin van aanplant, regelmatig water geven. Vraagt veel licht. Hoe langer de plant staat, des te beter wordt deze bestand tegen de volle zon. Hoewel een plek met wat lichte schaduw zeker ook niet verkeerd zal zijn. De Hibiscus syriacus, de Althaeastruik, is bladverliezend. Deze struik wordt 2 à 3 meter hoog en is redelijk winterhard. U kent hem misschien ook wel als toepassing in Nederland? De wilde soorten hebben een paarse kleur bloem. Het blad is 3 lobbig en tot 10 cm lang. Tegenwoordig teelt men allerlei grootbloemige soorten in vele kleuren van roze, rood, wit tot paars. Daar deze plant hier aan de Costa Blanca nog minder verzorging vraagt, zoals samenstelling van de grond of water en of warme plek, kan deze plant een goed alternatief zijn voor de Hibiscus rosa sinensis. Groepage van 3 tot 5 of meer van Hibiscussen in een border geeft een optisch goed effect. Ook kunt u ze goed gebruiken voor een haag. En natuurlijk ook als solitaire toepassing. Bij het eventueel toepassen veel succes toegewenst.

Rik de Greeff

WAARSCHUWING

Als u echt helemaal in de campo woont, zal deze waarschuwing niet van toepassing zijn. Het is van belang voor iedereen die omgeven is door burens met een zwembad. Een jaar geleden kwamen wij vrij laat thuis en stond de straat bij ons voor blank. Het water kwam n.b. onder door onze entreepoort vandaan om via de straat ook naar iets lager gelegen percelen te lopen. Omdat wij een paar ondergronds lekkages hadden gehad met extreem hoge waterrekeningen (wat dacht u van 2.440 euro?) stonden we op scherp! Niet weer hè! Maar onze watermeter stond braaf stil en dus moest het water ergens anders vandaan komen. De volgende ochtend belde onze buurvrouw ongerust op: "Buurman, ik hoor al maar water lopen langs onze muur met jullie, kun jij eens kijken waar dat vandaan komt?" Snel waren we bij de boosdoener, een

achterbuurman was zijn zwembad aan het lozen via onze tuinen. Mijn man is er meteen heengegaan en heeft tegen deze man gezegd dat dit echt niet de bedoeling kan zijn, dat het zelfs verboden is. Hij zei van niets te weten. Wij wilden niet echt onaardig zijn en de politie waarschuwen, dit was een nieuwe achterbuurman en ook nog een landgenoot. In de hoop dat hij zijn actie zou staken gaven we aan dat er diensten zijn die het water op komen zuigen en terug brengen als je er klaar voor bent.

Inmiddels kregen we de één na de ander aan de poort omdat immers het water bij onze ingang de straat op stroomde. Ondanks het advies is de buurman gewoon doorgeslagen en is het water nog dit twee dagen blijven stromen. We vonden het voor alle betrokkenen erg vervelend, niet in de laatste plaats voor onszelf. Buurman had inmiddels vooral laten blijken dat hij onze interventie vervelend vond en nam een onaangename houding aan. Hij veroorzaakte de overlast, maar nee, wij waren vervelende mensen dat we daar iets van zeiden.

Maar dan, dik een maand later, begint een solitaire staande cypres in onze tuin, vlak bij de poort, ineens te verkleuren en gaat na een korte tijd morsdood. Dit was te toevallig en toen we goed nadachten over de 60.000 liter chloorhoudende waterstroom van onze achterbuurman was er maar één conclusie, de cypres heeft dagenlang in een bak met chloorwater gestaan en daar gaan ze heus dood van. (de cypres stond achter een schuurtje omgeven door muren, dus inderdaad een soort "bak") Wij hebben bij een gerenommeerd tuincentrum een rapport op laten maken om zwart op wit te hebben dat planten/bomen daar niet tegen kunnen. Want we wilden dit toch echt verhalen op de WA-verzekering van deze meneer. (de waarde van de 4 meter hoge cypres werd rond de 400 euro geschat). Eerst heeft mijn man geprobeerd om alles op een aardige manier te schikken, dat was meneer niet van plan, wij waren de slechterikken en daar ging ie echt geen koffie mee drinken! Na een schriftelijke aansprakelijkheid is er inderdaad een expert gekomen van de verzekering van deze meneer. Ondanks het rapport van het tuincentrum en een aantal getuigenverklaringen heeft de verzekering iets gevonden om eronder uit te komen: we hadden direct verbaal op moeten laten maken door de politie! Aardigheid loont dus niet altijd vandaar deze waarschuwing, het is jammer! Nou denkt u wellicht waarom nu pas dit verhaal, och de arme doolie cypres heeft driekwart jaar tevergeefs als bewijs in onze tuin gestaan maar is een paar weken geleden gekapt, het was niet langer om aan te zien.

Hillie Vrijs

PUZZEL VAN DE MAAND

Deze maand: cryptogram

Horizontaal

1 Kledingstuk waaraan iets niet deugt. (6) – **4** Boom die niet in het midden van de kerk staat. (6) – **7** Put persoonlijke belangrijkheid uit bruidegomskleren. (3) – **8** Dokter in de Franse kunsten. (4) – **9** Vaak seksueel begrepen lidwoord. (3) – **10** Aangeboren materiaal van een ovaal. (5) – **11** Toiletmontuur. (4) – **12** Wel een oorzaak. (4) – **13** Moet finaal geopend worden. (4) – **14** Tracht dat ruimtewezentje hier te krijgen en er wordt betaald. (5) – **16** Het vormen van uitgeputte chefs. (9) – **18** Blijf niet rechtdoor gaan, waardeloze mens! (5) – **19** Bestaan zonder ouders. (5) – **21** Lawaaiig babyvoertuig. (9) – **22** Zo vroeg onderricht? Kan dat een mens gelukkig maken, René? (5) – **23** En vlieg ertussenuit, zodat het artistiek verantwoord is. (9).

Verticaal

1 Agressief dansfeest van de honkbalclub. (7) – **2** Groen licht voor omgekeerd onderricht bij armen. (5) – **3** Koord die gevierd kan worden. (6) – **4** Kleine ster die in huis kan zitten. (8) – **5** Popgroep met vrouwen die in lingerie optreedt. (10) – **6** Kloppen om het ei te verlaten. (8) – **13** Materialistisch en vervelend meisje dat niet proper te houden is. (8) – **15** Dier dat in de haven werkt. (7) – **17** Die socialistische vrouw is een stoot. (6) – **18** Versiersel waarmee konijnen gevangen kunnen worden. (5) – **19** Miserabel vaartuig. (4) – **20** Schilderbeest. (4).



Hieronder ziet u de oplossing van de puzzel van vorige maand.



Ik wens u veel puzzelplezier.

Hillie Vrijs

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Teulada-Moraira

Gemeentehuis 965 740 158
 Policia Local 965 740 946
 Rode Kruis 965 740 950
 Brandweer 112
 Guardia Civil 062
 Medisch centrum:
 Teulada 965 741 136
 Moraira 966 490 204
 Nooddienst 112
 Tele-taxi 965 744 281
 Automobilistenhulp RACE 965 740 794

Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm
 Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006
 E-mail: Nlgoxbdmservitur.es
 Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

Consulaat van België

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5º, 03002 Alicante
 Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
 E-mail: alconsubel@tiscali.es
 Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur

Benissa

Brandweer 965 781 185
 Guardia Civil 965 730 722
 Automobilistenhulp RACE 965 730 194

ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
 Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.
 Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.
 Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.
 Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.
 Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11.30 uur.

Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:
 Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720