

BESTUUR EN COMMISSIES .....	2
MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006 .....	3
WEEKKALENDER .....	3
VAN DE VOORZITTER .....	4
VERWELKOMEN EN AFSCHIED NEMEN .....	4
NIEUWE REDACTIE .....	5
IN MEMORIAM HENK VAN MEERTEN .....	5
IN MEMORIAM JAN VAN BLOKLAND .....	6
IN MEMORIAM NONA DE BRUIJN .....	7
KLASSIEK CONCERT .....	7
ST. NICOLAAS OP BEZOEK BIJ DE N.V.O.C. "DE LAGE LANDEN " .....	8
VERSLAG VAN DE WANDELING VAN 11 DECEMBER .....	9
BIJeenKOMST BESTUUR EN COMMISSIES 18 JANUARI 2006 .....	10
BERGSTAPPERS .....	10
KLAVERJASCLUB .....	11
NIEUWE RUBRIEKEN. DOE MEE!!! .....	11
PLEZIER MET DE PC .....	12
CHEF VAN DE MAAND .....	13
DE MEDITERRANE TUIN .....	14
HELP ONS DE KWALITEIT VAN ONS CLUBBLAD TE VERBETEREN .....	15
VAN DE REDACTIE .....	16
PUZZEL VAN DE MAAND .....	17
BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS .....	18
KERKDIENSTEN .....	18



## NEDERLANDS-VLAAMSE ONTSPANNINGSCLUB "DE LAGE LANDEN"

**JANUARI  
2006**

Correspondentieadres:  
NVOC De Lage Landen  
Apartado 178  
03724 Moraira- Teulada  
Spanje  
Bankrekening: CAM2090 0464 98 0040084253

Bezoekadres:  
Residencia Arnesol  
Calle Cigüeña 10  
Moraira-Teulada  
Tel. 965 745 206  
delagelanden@wanadoo.es

### BESTUUR EN COMMISSIES

<b>Bestuur</b>			
Voorzitter:	Gerrit Zengerink	966 491 457	gerrits@wanadoo.es
Vice-voorzitter en Penningmeester:	Jan Daenen	965 744 005	jldaenen@wanadoo.es
Secretaris:	Betty Pennings	966 499 091	hp@hpennings.nl
Bestuurslid:	Peter van der Linden van Sprankhuizen	965 974 412	
Bestuurslid:	Gaby Gruber	966 498 745	gegruber@alocom.net
Bestuurslid:	Theo Oudendijk	965 745 628	oudendyk@ctv.es
Bestuurslid:	Fred Wijk	607 359 091	fredjannywijk@tiscali.es
Bestuurslid:	Hugo Bergmans	966 491 538	hbergmans@ctv.es
Bestuurslid:	Gerda Barbier	965 745 766	

### Commissies & Contacten

Accommodatie commissie:	Floor Touber, Jan Daenen en Peter Croughs		
Bergwandelen:	Frans en Mary van Steenoven	966 491 459 & GSM 620 363 580	
Bibliotheek:	Bea Bachman	667 441 720	
Biljarten:	Maartje Verhoef		
	Theo Oudendijk	Zie bestuur	
	Ad de Jong	606 558 306	
Bridge:	Coby van Gelderen	965 791 608	
	Henny Stack-Philipsen	966 493 519	
	Annús Ariaanses-Witklamp	966 490 832	
Computerlessen:	Mohan Mehta	965 745 054	mmehta@wanadoo.es
Evenementen:	Gerrit Zengerink en Gerda Barbier	Zie bestuur	
Externe zaken:	Gerrit Zengerink en Gaby Gruber	Zie bestuur	
Fietsclub:	Nico Huikeshoven	966 495 579 & GSM 629 982 551	
Fotokopiëren:	Adrie de Jongh		
Gastvrouwen:	Joke Kaneman-Schröder	965 748 092 & GSM 626 736 809	
	Zus ten Have	966 497 580	
Horeca commissie:	Fred Wijk	Zie bestuur	
Jeu de Boules:	Rietje de Knegt	966 491 232	
	Frank de Swert	966 490 199	
Klaverjassen:	Paul Meijer	966 490 612	
Kuieren:	Bij toerbeurt		
Leestafel:	Nelly Mehta		
Midgetgolf:	Gerda Barbier	Zie bestuur	
Nederlandse School:	Trudi van Dorp	965 973 199 & GSM 639 361 999	
Publicatiebord:	Hermann de Graaff	965 834 842	
Redactie/advertenties:	Hugo Bergmans	Zie bestuur	
Reizen:	Vacant		
Schilderen:	John Evans		
Spaanse les:	Trudi van Dorp	965 973 199 & GSM 639 361 999	
Technische zaken:	Theo Oudendijk	Zie bestuur	
Tennis:	Charles van de Star	965 973 205	
	Inez van de Have	966 492 441	
Zangkoor:	Simone van Roy	966 497 940	
	Gretha van Vliet	965 745 039 & GSM 666 321 173	
Ziekencontact via:	Bea Bachman	667 441 720	

## MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006

1 januari 2006	Nieuwjaarsduik om 12:00 uur bij El Portet, na afloop nieuwjaarsbijeenkomst met erwtensoep
8 januari 2006	Bergstappers, 09:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon
14 januari 2006	Bergstappers, 09:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon
17 januari 2006	Klassiek concert met Hans Kok, 20:00 uur
19 januari 2006	Maaltijdavond met Poolse zuurkool
29 januari 2006	KKK (zie ook mededelingenbord)
16 februari 2006	Maaltijdavond met goulash
17 maart 2006	Maaltijdavond met boerenkool
20 april 2006	Maaltijdavond met hutsplot (peen en uien)



Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikboard binnen, voor details en eventuele overige activiteiten!

**Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico**

## WEEKKALENDER

### Maandag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 13:00	Jeu de boules
10:00 – 13:00	Tekenen en schilderen
14:45 – 15:45	Spaanse les voor beginners en half-gevorderden
15:45 – 16:45	Spaanse les conversatiegroep
18:45 – 18:55	Inschrijven bridge
19:00 – 23:00	Bridgedrive



### Dinsdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
13:00 – 15:00	Creatief met Bernadette
14:30 – 16:30	Kleding maken met Cobi
17:15 – 19:30	Nederlandse school



### Woensdag

Hele dag	Biljartclub
20:00	Klaverjassen (vanaf 11 januari elke woensdag)

### Donderdag

Hele dag	Biljartclub
11:00 – 13:00	Zangkoor "Los Jubilados"
15:00	Jeu de boules
15:00 – 18:00	Clubmiddag
15:00 – 17:30	Bibliotheek en geldzaken



### Vrijdag

Hele dag	Biljartclub
10:00 – 12:00	Tennisclub Solpark
19:00 – 24:00	Biljartclub

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk.

## VAN DE VOORZITTER

Het laatste halfjaar hebben wij meerdere weken in Nederland doorgebracht. Op één van de spaarzame vrije avonden, keken wij televisie. Het meest storend aan dit medium zijn wel de reclameblokken. Te luid, te schreeuwerig en van een intelligentieniveau dat je haren overeind doet staan. Eén commercial bleef bij mij hangen:

*"Het korte lontje!"*

Eerst dacht ik, dat valt wel mee, maar toen ik eens goed om mij heen keek, zag ik werkelijk overal korte lontjes, haantjes gedrag, willen overheersen etc. Aan wat hier allemaal ten grondslag ligt, kan men menig sessie of praatgroep wijden. Hoewel het niet aan mij is om een oordeel te vellen, vind ik toch dat het leven in onze Lage Landen veel te gespannen is. Enige tijd geleden op de vereniging zag ik ook een aantal korte lontjes en ik dacht, die slechte gewoonte zal toch niet overwaaien.

Wij verblijven in Spanje dus: *ONT-SPAN-JE!*

Als wij er met z'n allen voortdurend op letten dat de korte lontjes langer worden, dat wij meer openstaan voor anderen, zal ons aller verblijf in Spanje nog aangenamer worden. Ik wens u en de uwen een gezond NIEUWJAAR...

Gerrit Zengerink

## VERWELKOMEN EN AFSCHIED NEMEN

Het gaat goed met de NVOC, de club blijft groeien, in december hebben we de onderstaande nieuwe leden mogen verwelkomen:

- Duke en Mieke Ebeling
- Jaap en Margreet Stalte-Herben
- Achilles en Yvonne Aarts
- J.G. Baas v. d. Akker
- Sjon en Lotty Westra

Maar we hebben ook, tot ons verdriet, van een aantal leden afscheid moeten nemen:

De vorige maand zijn Henk van Meerten, Nora de Bruyn en Jan van Blokland overleden. Elders in dit nummer vindt u een "In Memoriam".

## NIEUWE REDACTIE

Als nieuwe redactieleider van ons Clubblad wil ik me graag even aan u voorstellen. In 1942 ben ik geboren op Sumatra in het toenmalig Nederlands Indië. Na de HBS en de militaire dienst, heb ik nog verdere bedrijfseconomische en marketingcommunicatieve opleidingen gevolgd. In de afgelopen 40 jaar heb ik onder andere gewerkt bij zo'n zes internationale reclameadviesbureaus, bij de laatste drie als directielid. Ik heb ook nog enige bestuurlijke ervaring opgedaan in mijn voormalige woonplaats Driebergen, eerst als bestuurslid van de plaatselijke VVD en later als lid van de gemeenteraad.

Mijn partner Ronald Buermans - met wie ik al ruim 35 jaar gelukkig ben - en ik besloten in 1999 om Nederland te verlaten, we wonen nu al weer zes jaar in Moraira. Daar hebben we tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad. Ik wil me in het bestuur van onze Club vooral inzetten om de communicatie verder te verbeteren. Daartoe heb ik o.a. de commissies Nieuwsbrief en Public Relations gekregen. Dat ik me ook mag inzetten voor de bibliotheek komt omdat ik een beetje boekengek ben.

Hugo Bergmans

## IN MEMORIAM HENK VAN MEERTEN

Henk, het meest markante lid van de N.V.O.C. Altijd grappen, altijd moppen, hij maakte iedereen aan het lachen. Zo kenden wij hem, Hij was de motor bij het aanschaffen van een biljart in Tabaira. De nieuwe biljartclub werd daar geboren en Henk noemde de club "het schemerlampje". Hij heeft daarvan genoten, ondanks het feit dat de maat van het biljart hem niet zinde. Na de verhuizing naar Arnesol ging zijn wens in vervulling. Twee grote biljarttafels, met 50 spontane liefhebbers. Henk organiseerde competities, onderlinge wedstrijden tegen de clubs uit Denia en Calpe. Hij regelde alles! Maar de laatste maanden ging het niet meer. In oktober werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Wij hebben hem bezocht in Valencia en Denia. Het spreken viel hem zwaar. Op 4 december is Henk van ons heengegaan. Wij wensen Johanna heel veel sterkte toe in het verwerken van dit grote verlies. Wij zullen Henk nooit vergeten.

T.O.

## IN MEMORIAM JAN VAN BLOKLAND

In het najaar van 1981 hadden we besloten in Spanje te overwinteren met in ons achterhoofd de gedachte: We proberen hoe het ons daar bevalt en misschien blijven we wel voor altijd. Toen huurden we een bungalow in de Calle Pino - toevallig net tegenover de villa van de familie van Blokland. We hadden wat technische problemen met gasaansluitingen, een lekkend dak, enz. Jan was de eerste die ons welkom heette en ons zijn zeer gewaardeerde hulp aanbood. Zo hebben we Jan leren kennen als de vriendelijke en behulpzame man, die ook steeds bereid was tot een gezellig praatje met een wijntje of een kopje koffie. En zo is hij gebleven, niettegenstaande zijn eigen niet geringe problemen met zijn gezondheid. Altijd was hij daar om anderen te helpen, want toentertijd was het niet zo gemakkelijk om iemand te vinden voor kleine karweitjes. Zo zijn Jan en ik vele malen samen op pad geweest om landslieden uit de penarie te helpen. Dikwijls moet ik nog terugdenken aan onze tochtjes overal heen in het achterland van de Costa. Waar is de tijd dat we samen voor de eerste maal de bloesemrally wonnen! Wat een zonnige onvergetelijke dag. Annetje en ik op en af, jagend op de gevraagde doelen. Simone zorgde voor de nodige versterkingen en de picknick en Jan was degene die op zijn kalme, evenwichtige manier de auto bestuurde - terugreed - zelfs twee keer indien nodig - en ondertussen bedacht hij ook nog oplossingen die wij goed konden gebruiken. Ik vergeet ook niet de tijd toen hij als enige man tussen al die dames schitterde op de kookles die Simone organiseerde. Zijn kippensoep was nadien wereldberoemd (in Moraira natuurlijk). De komst van de Nederlandse televisie uitzendingen, met al hun soaps, hebben ervoor gezorgd dat vele van onze gezellige avonden met scrabble, rummikub of kletsen stilaan vervallen zijn. Nochtans is onze vriendschap gebleven. We zullen hem missen, onze beste en langste vriend (letterlijk en figuurlijk) hier in Spanje. Wij, en ik denk ook in naam van onze Nederlands-Vlaamse ontspanningsclub, wensen de familie van Blokland sterkte toe bij hun groot verlies. Hij ruste in vrede, onze Jan.

Simone en Frank

## IN MEMORIAM NONA DE BRUIJN

Na een lange periode van ziekte en gehandicapt zijn, is Nona de Bruijn overleden. De eerste ontmoeting met Nona was bij de tennisclub. Nona was een vrolijke en markante persoonlijkheid. Wij waren samen beginnende tennissers en werden door de "echte" tennissers in de B-pool geplaatst. Voor Nona was dat geen probleem. Onder allerlei omstandigheden bracht zij veel vrolijkheid mee. Als ijverig lid van de bergstappers rolde zij eens naar beneden en belandde met beide benen omhoog in de struiken. Met veel gelach hebben we haar eruit getrokken. Nona zelf lachte het hardst! Als wij Nona tijdens haar ziekte bezochten, was er altijd een wijntje bij en was het heel gezellig. Rust zacht Nona, we zullen je missen.

Jo van der Kruijs

## KLASSIEK CONCERT

Ik verheug mij over de groeiende belangstelling voor mijn avondje klassieke muziek. Steeds meer leden vinden het heerlijk om één keer in de maand naar de club te komen, om samen te genieten van onsterfelijke muziek, afgespeeld op perfecte beeld en geluidsapparatuur.

Dinsdag 17 Januari 2006 om 20:00 uur hebben wij het volgende programma voor u:

- Beethoven, Symphonie Nr. 1 (26 minuten)
- Beethoven, Symphonie Nr. 6 (40 minuten) Bijgenaamd "De Pastorale"  
Beide werken uitgevoerd door de Berliner o.l.v. Claudio Abado.  
Pauze
- Tchaikovsky, Symphonie Nr. 4 (40 minuten)  
Door de San Francisco Symphonic Orchestra o.l.v. Michael Tilson Thomas. Deze recente opname heeft de Grammy Award gekregen.

Alles geprojecteerd op groot doek met digitaal geluid (5.1).

Tot ziens, Hans Kok

## ST. NICOLAAS OP BEZOEK BIJ DE N.V.O.C. "DE LAGE LANDEN "

We hadden er eigenlijk niet op gerekend, maar daar was ie dan toch samen met zijn trouwe Piet, niet op zijn verjaardag, want dat kon niet vanwege de drukke werkzaamheden in Nederland. Sint had toch nog een open plekje in zijn agenda kunnen vinden om het bezoekje, waar het bestuur hem zo nadrukkelijk om had gevraagd, af te leggen bij de leden van die bekende Nederlands talige club in Moraira.

De Goedheiligman begaf zich met Pieterbaas naar de onderste gewelven van ons clubgebouw alwaar hij onze prachtig ingerichte bibliotheek bewonderde en de daar dienstdoende vrijwilligsters complimenteerde met hun inzet. Op zijn vraag of er geen stoute kinderen op deze club waren verwezen ze hem naar de ruimte ernaast. Hier trof Sint onze goed geoutilleerde biljartruimte aan en ontmoette hij een aantal flinke jonge mannen, die bezig waren met hun geliefde spelletje op het groene laken. Deze waren in ieder geval braaf bezig, dus Piet liet ook hier wat strooigoed achter.

Het bezoek werd voortgezet in de bar, alwaar Sint verwelkomd werd met een uit volle borst gezongen Sinterklaas lied. Hier werden Sint en Piet samen met Roel en Chris vastgelegd op de gevoelige plaat, zoals op de hierbij geplaatste foto te zien is. In de zaal was het niet al te druk, zodat Sint aan elk tafeltje zijn belangstelling kon tonen voor datgene, waarmee men bezig was, terwijl Piet met kwistige hand zijn strooigoed ronddeelde. Sint prees tenslotte alle leden en het bestuur om al datgene, wat in deze club zoal gedaan wordt en vooral om de gezellige ongedwongen sfeer, die deze club zo uniek maakt. Hierna besteeg hij zijn schimmel en vertrok, met Piet achterop, als de bliksem naar Alicante, waar het vliegtuig naar Nederland al op hem stond te wachten.



Uw reporter ter plekke

## VERSLAG VAN DE WANDELING VAN 11 DECEMBER

Zondag 11 december 2005; het is 8 uur 's ochtends. Buiten is het zwaar bewolkt en het bed is nog warm... Maar vandaag is Loek de voorloper van de bergstappers en we hebben hem morele steun toegezegd, dus staan we anderhalf uur later bij Pan Pan y Jamon Jamon. Alleen de harde kern komt opdagen, dus met 9 m/v lopers wandelen we langs het



kustpad van Moraira naar Calpe, trappetje op, trappetje af. We worden beloond met prachtige vergezichten en een zon die zich steeds vaker door de wolken laat zien. Miel attendeert ons op de vele betonnen markeringspunten, MOPU genaamd. Het lijken wel omgekeerde emmertjes; om de twee- driehonderd meter zie je ze staan. In Calpe aangekomen pakken de KKKers alvast een koffiestop bij Club Nautico en gaan de echte bergstappers nog een rondje Ifach doen alvorens zich op de zonovergoten steiger te laten verleiden voor een koffiepauze. De terugweg, langs dezelfde route biedt weer hele andere uitzichten. Het is rond dit uur ook een stuk drukker geworden; dit is een populaire wandeling voor de zondag. Klokslag twee zijn we weer bij de auto; een select gezelschap gaat lunchen bij de chinees. Het was een welbestede ochtend en een aanrader voor iedereen die om 8 uur besloot om zich nog eens om te draaien...

Yolanda Knieriem

## BIJeenKOMST BESTUUR EN COMMISSIES 18 JANUARI 2006

De leden van het bestuur en de leden van de verschillende commissies, zoals die vermeld staan voor in dit blad, nodig ik van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op 18 Januari a.s. van 15:00 tot 17:00 uur in ons clubgebouw.

De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Gedragscode bestuur – commissies
3. Verslag van de diverse commissies
4. Communicatie naar clubleden
5. Wat er verder ter tafel komt
6. Rondvraag

Uw aanwezigheid is belangrijk en stel ik zeer op prijs.

Gerrit Zengerink

## BERGSTAPPERS

Zondag 8 januari 2006 gaan we wandelen in Javea naar de Vuurtoren, een mooie niet zo moeilijke wandeling. Met mooi weer heb je daar prachtige vergezichten. Bij voldoende deelname kunnen we daarna gezellig gaan lunchen. Als u daar aan wilt deelnemen moet u dit telefonisch melden bij Loek (tel. 965 748 187) of Frans (tel. 966 491 459). Vertrek om 9:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon.



Zaterdag 14 Januari wandelen wij in Gata de Gorgos, een mooie wandeling van zo rond de 4 uur met een redelijke stijging, maar je hebt als je eenmaal boven bent zo'n adembenemend uitzicht dat je de inspanning al direct vergeten bent, je kunt goed zien dat je op een uitstekende punt woont hier in dit gedeelte, je bent aan 3 zijden omringt door zee en dat is hier heel mooi te zien. De wandeling is heel afwisselend, eerst een mooi stuk bos, daarna verder naar boven, weer een kleine afdaling om daarna weer verder te stijgen, afwisselend en

zeer de moeite waard. We moeten wel de auto's verdeeld achter laten omdat we als we rond wandelen niet bij de auto's uitkomen. Verzamelen om 9:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon met goede bergschoenen.

Groeten Loek en Frans van de Bergstappers

#### KLAVERJASCLUB



starten we weer op 11 januari en hopen op nog meer gezellige kaarters.

Afgelopen weken is er hevig en gezellig geklaverjast op de woensdagavond. Gemiddeld zijn de afgelopen weken een 20 tal kaarters per avond geweest, en de sfeer was zeer goed, zodat we met elkaar besloten hebben elke woensdagavond te kaarten. Na een kort reces

Paul Meijer, tel. 966 490 612

#### NIEUWE RUBRIEKEN. DOE MEE!!!

Om ons blad nog wat aantrekkelijker te maken, zullen we een aantal nieuwe vaste rubrieken introduceren. U vindt in dit nummer al een paar van die nieuwe rubrieken, b.v. Chef van de maand, Plezier met de PC, Puzzel van de maand, De mediterrane tuin. Daarnaast werken we nog aan: Tips voor de tuin, Dorpspomp (gemeentelijke info van wat er in het dorp gebeurt), Anekdottrommel (25 jaar NVOC), e.a. Wilt u meedoen? Dat kan! Heeft u een lekker recept, een leuke anekdote over ons dorp, een handige tuintip, etc. mail ons uw bijdrage. Bij meerdere inzendingen, zal de redactie een keus moeten maken, de ruimte per nummer is nu eenmaal wel beperkt.

#### PLEZIER MET DE PC



#### Gratis bellen... met de computer

Het zal voor velen al gesneden koek zijn en sommigen zullen er al eerder over gehoord of gelezen hebben maar het is nu echt mogelijk om op eenvoudige wijze met behulp van de computer *gratis* te bellen. De hedendaagse technologie maakt het mogelijk om via een internetverbinding geluidssignalen over te brengen doormiddel van VOIP (Voice-Over-IP). Het mooie van deze techniek is dat het niets kost; het gebruik van de software is gratis en het werkt over de hele wereld, als degene met wie je wilt bellen ook hetzelfde systeem gebruikt en je over een ADSL-verbinding beschikt. De software die dit mogelijk maakt heet Skype (spreek uit als skijp) en is gratis te downloaden van het internet.



De installatie is eenvoudig zelf uit te voeren. De computer moet wel beschikken over geluidsmogelijkheden, dat wil zeggen een microfoon en luidsprekers óf een zogenaamd headsetje; een koptelefoontje met ingebouwde microfoon. Verder dient men zelf een Skypenaam te bedenken die als telefoonnummer fungeert. Alle benodigde informatie om de software te installeren en in

te stellen is te vinden op de website van Skype: [www.skype.com](http://www.skype.com). Headsetjes of losse microfoons zijn verkrijgbaar in de betere elektronica- of computerwinkels vanaf 15 €.

Het programma is uiterst eenvoudig te gebruiken en biedt een aantal bijzondere basisfuncties. In één overzicht van alle contactpersonen kunt u steeds zien wie er online zijn en met slechts één muisklik maakt u contact. In een logboek worden automatisch alle in- en uitgaande gesprekken bijgehouden inclusief de gemiste gesprekken. Hier kunt u ook zien wie er gebeld heeft en wanneer. De geluidskwaliteit van Skype is zeer goed en het is zelfs mogelijk om een vergadergesprek te voeren met maximaal vier andere personen. Erg handig is de mogelijkheid om een bestand (bijvoorbeeld een document of een foto) over te sturen naar een andere contactpersoon. Bent u niet in de stemming om te praten dan kunt u ook nog communiceren in de chat-mode. Het is zelfs mogelijk om tot 48 personen uit nodigen voor een groepschattsessie. Skype biedt dus een redelijk alternatief om iets terug te verdienen op uw hoge gesprekskosten bij Telefonica en nog meer rendement te halen



uit uw dure ADSL-abonnement. Wilt u vanaf uw computer naar een "echt" telefoonnummer bellen? Dat kan ook met Skype maar dan dient u wel via de website SkypeOut-credits te kopen. Zelfs deze kosten (vanaf 1,7 eurocent per minuut) liggen aanzienlijk lager dan de tarieven van Telefonica.

Bij een volgende gelegenheid gaan we wat dieper in op de vele andere mogelijkheden van Skype...

Arie Grootenboer

#### CHEF VAN DE MAAND

#### Geroosterde schouderkarbonades

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 2 grote schouderkarbonades, die elk ruim 3 cm dik zijn.

Voor de marinade:

- 1 geperst teentje knoflook
- 1 geraspte schil en het sap van 1 citroen
- 1 eetlepel tijmblaadjes
- ½ theelepel honing
- 4 eetlepels olijfolie
- wat peper en zout



Bereiding:

Meng alle ingrediënten voor de marinade goed door elkaar. Snij de vetrand van het vlees regelmatig in en wrijf de marinade in het vlees. Laat vervolgens het vlees ruim 2 uur in de koelkast marinieren. Grill of rooster de karbonades dan in de oven resp. op de barbecue in pakweg 10 minuten gaar. Keer het vlees regelmatig om en bestrijk het tussentijds met de marinade. Dit zowel op de barbecue als in de oven. Snij tot slot de karbonades voor het serveren in stukken en serveer ze met bijvoorbeeld gebakken aardappels en gemengde sla. Een mooie aangeklede rijst is ook niet te versmaden.

Gerrit Zengerink

#### DE MEDITERRANE TUIN

#### Deze maand: de "Aloë arborescens dacolor"

Graag wil ik het met u hebben over planten die u kunt toepassen in de mediterrane tuin. Als we er van uitgaan, dat we graag mooie decoratieve planten willen toepassen, die sterk zijn, goed bestand tegen de droogte, niet te duur zijn, maar ook mooie bloemen voortbrengen en ook buiten de bloei er mooi blijven uitzien, dan zouden we uit kunnen komen op de "Aloë arborescens dacolor". Behorend tot de Liliaceae, een gemakkelijk groeiend en weinig eisen stellende succulenten geslacht, met misschien wel 250 soorten. Het verspreidingsgebied omvat geheel Afrika tot aan Arabië.

U kent de "Aloë arborescens" waarschijnlijk wel. Op dit ogenblik staat hij volop in bloei met prachtige rood/oranje bloemen van zo'n 15 cm. Deze Aloë, in de volksmond wondcactus genoemd, was vroeger heel populair. Het sap werd inderdaad gebruikt bij de behandeling van brandwonden. De planten kunnen na enkele jaren een hoogte bereiken van 1 tot 3 meter. De bladeren zijn zwaardvormig, vlezig en kunnen zo 40 'a 50 cm lang worden, met een bladbreedte van 4 'a 5 cm. De randen zijn getand met puntige stekels van ca. 5 mm.



50 Puits-aloe

De "Aloë arborescens", een zusje van de "Aloë Vera" (veel toegepast in de cosmetica), scoort op alle eerder genoemde punten van mijn inleiding. T.w. kan zeer goed tegen de droogte, heeft fraaie bloemen, warm van kleur en bloeien in een jaargetijde (december-januari) dat er hier aan de Costa Blanca minder bloemen zijn. Natuurlijk zal niet iedereen houden van een kleur rood/oranje, maar in de Spaanse winter, met een groene achtergrond, staan deze kaarsvormige bloemen heel decoratief. Over decoratief gesproken, de planten zelf zijn ook erg mooi van vorm. De vlezige bladeren vormen zeer mooie rozetten, die uitnodigen deze planten te groeperen tot een forse border, waaronder onkruid weinig kans krijgt. Het is zelfs mogelijk een complete tuin van

deze planten te maken. Hetgeen een rustig groen beeld geeft in de zomer, terwijl het in de Spaanse winter het heerlijk genieten is van de rijke bloemenpracht. In deze tuin kunnen wat vakken gemaakt worden met bijv. Rozemarijn, Pitosporum, Hedera, Lavendel en voor een "break" Pampusgras.

Naast de toepassing in de tuin, is de plant ook zeer geschikt als pot - of kuipplant. Vermeerdering van de plant is ook erg makkelijk, vooral hier in Spanje. Bijv. door stekken (van 10 'a 15 cm) te nemen en deze in een bak met goede potgrond te plaatsen, zal resulteren tot een snelle beworteling. Stekken kunnen vaak ook al direct in een goede grond in de tuin geplaatst worden. Uiteraard op een zonnige plaats. Kortom deze "Aloë arborescens dacolor" blijft voor de Mediterrane tuin een zeer interessante toepassing. Leuk blijft daarbij te bedenken, dat alle Aloë soorten in de oudheid gebruikt werden als geneesmiddel. De Grieken en de Romeinen gebruikten dit al. En in de Middeleeuwen ontbraken de Aloë's in geen enkele kruidentuin. Bij toepassing veel succes toegewenst!

Rik de Greeff

#### HELP ONS DE KWALITEIT VAN ONS CLUBBLAD TE VERBETEREN

Heeft u kopij voor het blad, probeer die dan vóór de 15<sup>de</sup> van de maand, voor het verschijnen van dat nummer, bij ons in te leveren. Natuurlijk blijven last-minute inzendingen tot uiterlijk de 19<sup>de</sup> mogelijk. Als u daartoe in staat bent, levert u dan uw tekst aan in een worddocument per e-mail. Kan het niet via de pc, schrijft u het liever met de hand, geen nood, bel even en we regelen dat uw bijdrage in het blad komt. Foto's (scherp) bij voorkeur zwart/wit. Kleur kan wel, maar dan verliezen we in het drukproces wel contrast.

E-mailadres van de redactie: [hbergmans@ctv.es](mailto:hbergmans@ctv.es)

#### VAN DE REDACTIE

Het is niet eenvoudig wanneer je als nieuwbakken redacteur meteen in het diepe wordt gegooid. Maar een uitdaging is het wèl en die gaat uw redacteur niet uit de weg. Nu hebben we van Dorus, wiens zeer vermakelijke optreden op ons jubileumfeest nog vers in het geheugen ligt, een boze brief gekregen. Dorus wilde die brief graag afgedrukt zien in dit nummer, nou hier is ie dan:

*"10/12/2005*

*Aan de redactie van het clubblad van de NVOC – De lage landen.*

*Dorus vindt het leuk, dat zijn lied van de twee motten in het clubblad is opgenomen, maar het is een raadsel waarom de tekst niet letterlijk is weergegeven. Er zijn tientallen veranderingen in aangebracht, waardoor dingen soms ook een andere betekenis krijgen. Dat vindt Dorus niet leuk na alle moeite die hij voor het bedenken van de tekst heeft gedaan.*

*Nellie Crama. Ik wil graag dat dit gepubliceerd wordt in de volgende nieuwsbrief."*

Hoewel één en ander zich afspeelde voor het aantreden van de nieuwe redactie, betreur ik deze gang van zaken. Ik zal contact opnemen met Dorus om alsnog de juiste tekst te bemachtigen. Eventueel geïnteresseerde leden kunnen die dan bij mij opvragen.

#### NIEUWE RUBRIEK

Overigens brengt me dit wel op het idee voor een nieuwe rubriek in ons blad:

**"DIT WOU IK NU EVEN KWIJT"**

Hierin kunt u uw mening geven over zaken waar u het absoluut niet of juist absoluut wèl mee eens bent. Ik kijk met spanning uit naar uw inzendingen. Niet allemaal tegelijk alstublieft, de ruimte is beperkt.

Hugo Bergmans



## PUZZEL VAN DE MAAND

**Sudoku** is een Japans cijferspel waarbij geen berekening gedaan hoeft te worden. Een sudoku is een rasterveld met 9 x 9 vakjes, dat onderverdeeld is in 9 blokken met 3 x 3 vakjes. Ieder blok bevat dus 9 vakjes. Het is de bedoeling dat:

- iedere rij de getallen van 1 tot 9 bevat.
- iedere kolom de getallen van 1 tot 9 bevat.
- ieder blok de getallen van 1 tot 9 bevat.

Dit betekent dus dat per rij en kolom én elk blok ieder getal maar één enkele keer voorkomt. Door deze regels toe te passen en slim te combineren, kan iedereen deze puzzel oplossen.

In het volgende nummer vindt u de oplossing en natuurlijk weer een nieuwe puzzel...

	5				1		8	
6		7	3	5		2		1
	4				2		3	
	3				5		9	
	8				3		6	
2		4	1	7		3		8
	7				6		2	
	2				7		1	
8		5	2	9		6		3

Elke donderdagmiddag clubmiddag!

## BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

### Teulada-Moraira

Gemeentehuis	965 740 946
Rode Kruis	965 740 950
Brandweer	112
Guardia Civil	062
Medisch centrum:	
Teulada	965 741 136
Moraira	966 490 204
Nooddienst	112
Tele-taxi	965 744 281
Automobilistenhulp RACE	965 740 794

### Consulaat der Nederlanden Benidorm:

Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 03502 Benidorm  
Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006  
E-mail: Nlgovbdm@servitur.es  
Openingstijden: ma-vr 09:30 - 13:00 uur

### Consulaat van België

Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5º, 03002 Alicante  
Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 126 245  
E-mail: alconsubel@tsc.es  
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur

### Benissa

Brandweer	965 781 185
Guardia Civil	965 730 722
Automobilistenhulp RACE	965 730 194

### ANWB Benidorm

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades  
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

## KERKDIENSTEN

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in (overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira.

### Benidorm

Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke zondag om 11:00 uur.  
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.  
Protestantse kerk: van de Nederlandse Evangelische Gemeente: "Het Anker", elke zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum "El Ancla", Calle Doctor Severo Ochoa, hoek Calle de la Haya bij het BP benzine-station, Rincón de Loix.

### Denia

Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.  
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.  
Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in "Evangelio", c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke zondag om 11:00 uur.

### Jávea

Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk "Oasis" bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag om 11:00 uur.

### Benimarco

Katholieke kerk: internationale eredienst in verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag om 11.30 uur.

### Calpe

Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

### Moraira

Katholieke kerk: iedere zondag internationale eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse talen.

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot:  
Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720